

Hekimoğlu İsmail

güneşi
arayan
adam



08
İ
Z
İ
S
İ
D
İ
Z
İ
S
İ
D
İ
Z
İ
S
İ

E
TIMAS

İ
B
R
A
H
İ
M
E
S
A
T
L
E
R
İ
N
İ
S
P
A
N
Y
A
D
A
K
I
M
I

GÜNEŞİ ARAYAN ADAM

Hekimođlu İsmail





BİRİNCİ KISIM

İlim ve İslâmiyet

Yaratılış

Yaratıklar
Yaratan'a delildir.

*Yaratıklar
Yaratan'ı gösterir.*

Sanat
sanatkâra aynadır.

*Erişilmez sanat eseri insan,
mühendisini, mimarını bilmelidir.*

İnsan
yaratık olduğunu bilirse
Yaratan'ını da bilir.
Sanatkâr,
Allah'ın Sani sıfatını;
bilginler
Allah'ın ilim sıfatını daha iyi anlar.

*Allah'ın sıfatlarını anlamayanlar
yaratılanı anlayamaz,
yaratamı anlamayan*

*yaratılanı anlayamaz.
İman sahiline çıkmayanlar,
ilim okyanusunda boğulurlar.*

Allah,
İbda sıfatıyla bir şeyi
yoktan var eder.

*Yoktan var ediş: O şeyin
gayb âleminde, şehâdet âlemine çıkmasıdır.
Yani duyu organlarımızın
alanına girmesidir.*

Allah,
yoktan var ettiği şeyden
tekrar tekrar yeni şeyler yaratır.

*Yarattıklarını rızıklandırır.
Herşeyin rızık, kendine göredir:
Güneşin rızık ateş, çocuğun rızık süt...*

Herşeye bir şekil, biçim verir,
herşeyi bir nizam ve intizam içinde tutar.
Allah'ın sıfatları
ezeli ve ebedidir.

*Herşey
bu sıfatların tecellisidir.*

Bu sebeple
bu âlemden evvel de, sonra da
birçok âlemler yaratılmış olabilir.

*Fakat biz,
duyu organlarımızın yeteneği kadar
bilgi ediniriz.*

Keşiflerimiz de yeterli değil.
Teleskoplar
fezanın derinliklerini keşfedemedi...

*Mikroskoplar
mikropların iç organlarını göremedi.*

Elektriğin, mıknatısın
mahiyeti bilinmiyor...

*Metafizik gibi
her ilmin bir "meta" yönü vardır:*

Psikoloji
ruhun yaptığı işleri anlatır;
ruhu bilmez.

*Biyoloji
canlıları anlatır;
hayatı anlatamaz.*

Fizik enerjisi,
kimya elektronların mahiyetini bilemez.

*Bilmediklerimizi yok sanmak,
bilimleri de bitirir.*

Duyu organlarımızın
algılaması sınırlı olunca,
başka âlemlerin varlığından
habersiz kaldık.

*Bize göre bilinmeyen
"gayb âlemleri" vardır.*

Sanki yaratıklar
bir başka âlemden gelip,
bir başka âleme geçiyor...

*Yoktan var olma değil,
sebepler zinciri akış halinde:
Dünyada ilk defa
ister tavuk, ister yumurta yaratılmış olsun.
Tavukta yumurta,
yumurtada tavuk gizli.*

En küçük yaratıktan,
en büyüğüne doğru bir akışla
daire tamamlanıyor.
Ruh, ölümsüzlüğünü koruyor.

*Varlıkların batıp çıkması
esma-ül hüsnâ'nın
ebediyetine ve ezeliyetine delildir.*

Biz
yaşadığımız âlemi,
bilgimiz kadar biliyoruz.

*Geçmiş ve gelecek âlemleri inkar etmek,
zaman nebri üzerindeki
akışı görmemektir.*

Allah'ı sıfatlarıyla öğrenen;
yaratıkları,
o sıfatların tecellisi bilen,
bilmediği âlemlerin,
bilmediği varlıkların,
varlığına da inanır:
Ahiret ve ruh gibi...

*Bu inanç
bilimsel çalışmalara mani değil,
tam tersine
böylesine bir çalışmayı
ibadet haline getirir.*

Ne keşifler, ne de icatlar tamamlandı.
Bilimler, her soruya cevap bulamadı,
kitaplar tenkide,
laboratuvarlar araştırmaya açık.

*Materyalistlerin elinde
bilim bugünkü noktaya geldi,
bakalım mü'minler
bundan sonra ne yapacak?*

Yaratılış!
Astronomiye göre:
Evvela
feza boşluğu yaratılmış...

*Boşluk YOKLUK değildir.
Boş tencere de hacim tutar.
Hacmi olan herşey varlıktır.*

Mutlak varlık olan Allah'tır.
Allah'ın sıfatları
herşeyi kuşattığından
mutlak yokluk yoktur.

*Yokluk olmadığı için
hiçbir şey yok edilemez,
yok'tan da birşey var olmaz.
Dünyada sebepler zinciri*

*birbirini takip ederken,
âlemlerin de
birbirini takip etmesi gerekir.*

Madem ki
madde enerjinin pekiştirilmiş şeklidir,
enerji de Allah'ın hayat sıfatının
bir tecellisi...
Öyle ise,
varlıkların bütünü Allah yaratmıştır.
Zaten,
Yaratandan ve yaratıktan başka
birşey yok.

*Sıfır da yokluk değil,
bir değerdir.*

Feza boşluğu
kâinata bir kap!

*Feza boşluğu sonsuz değil,
ezeli ve ebedi olan
esma-ül hüsnâ üzerinde kurulan
sınırlı bir âlemdir..*

Big Bang Olayı

Evrenin genişlediği kabul edilerek,
“Şu kadar senede
evren şu kadar genişlemişse,
on beş milyar sene evvel
bu alem, atom kaddı...
Çok küçük olan bu şey,

genişleye genişleye evren olmuş...” deniyor.
İşte big bang böyle,
ismi gibi kendisi de
yabancılara ait bir nazariye...

*O “küçük şey”i yaratan kim?
O “küçük şey” nerde duruyordu?
O “küçük şey”i genişleten kim?
Feza, yıldızlar, gezegenler, dağlar, dereler nasıl teşek-
kül etti?*

Allah,
sonsuz ilminden bize bir parça verdiğiinden
pek çok soru
cevapsız kalacaktır amma:

*O “küçük şey” kendiliğinden olmadı.
O “küçük şey” kâinatı yaratmadı.*

Tarih yazıyla başladığına göre yazı,
on beş milyar sene evveline gidemez.

*Öyle ise big bang olayı
bir nazariyedir.*

Her ne kadar deneyler
astronomi âlimlerini
böyle bir sonuca götürse de,
deneyler tabiata sorulan sorulardır.
Her araştırmacı
sorduğu soruya göre cevap alır.

*Bu sebeple
astronomi, arkeoloji, jeoloji kitapları
devamlı değişikliğe uğrar,*

*ansiklopediler ise,
her zaman eksiktir.*

Bir kısım sorular cevapsız kalırken,
pek çok soruya
cevap bulmak mümkündür.

*Allah'a inanmayan materyalist,
maddeye, tabiata inanarak
bilimsel çalışmalarını sürdürürken,*

Allah'a inanan bir mü'min de
bilimsel çalışmaların zirvesine varabilir.

*Aralarındaki fark
psikolojik ve sosyolojik yönde kendini gösterir.*

Her bilgin
bildiğini de, bilmediğini de
bilmelidir.

*"İlim çoğaldıkça gurur eksilir,
alim olan, kendini bilmez bilir."*

İlmî çalışmaların
milleti, dini, devleti olamaz;
ilim ve teknik, insanlığın malıdır.

*İnsan için en büyük şeref de
ilimde ve fende çalışmaktır.*

Kainat İnsana Göre Tanzim Edilmiş

Atomlardan moleküller,
moleküllerden yıldızlar, gezegenler yaratılırken

*Dünya öyle bir yere yerleştirilmiş ki,
gelecek insan
yanmasın da donmasın da.*

Dünya güneşe yakın olsaydı
insan yanardı,
uzak olsaydı donardık.

*Feza âlemi yaratılırken
dünya insana göre düzenlenmiş...*

İnsan nerede?
Bir başka âlemde.

*Arkeolojiye göre
dünya yaratıldığında
ateş parçasıymış...*

Ateş parçası olan dünyada
Allah atmosferi yaratmış
çünkü gelecek insanın akciğerleri var.
Su yaratılmış,
toprak yaratılmış...
Çünkü dünyaya gelecek insan
yiyecek, içecek!
İnsan nerede?
Bir başka âlemde!

*Güneş yaratılmış,
gelecek insanın gözleri var diye.
Işık olmasa göz işe yaramaz.*

Ses yaratılmış,
gelecek insanın kulakları var.
Koku yaratılmış,

gelecek insanın burnu var.
Lezzetler, tadlar yaratılmış,
gelecek insanın dili var.

*Dünya insana göre düzenlenmiş.
Niçin?*

Çünkü
yaratıklar içinde
sadece insana
din gönderilmiş.

*İnsan
DİN için yaratılmış...
Kâinat
Müslümana mesken olmuş...
Mü'min oldukça
kâinat da duracak,
kıyamet
kâfirlerin başında kopacak.*

Kâinatın yaratılmasındaki gaye Müslümandır,
Müslüman kalmayınca
kâinat da yaratılış gayesini yitirecek...

*Allah,
melekleri yaratmış; günah bilmezler,
şeytanların sevaptan haberi yok.
Hayvanlar ise ne günahı, ne de sevabı bilir.
Cinlerin dinli ve dinsizi var
fakat onlar hakkında fazla bilgimiz yok.*

Allah,
bunların dışında bir mahlûk daha yaratmış: İnsan!

*İnsana sınırsız kabiliyetler verilmiş,
istediği kadar günah, istediği kadar sevap işleyebilir.
Bunun için
Rahman ve Rahim olan Rabbimiz din göndermiş...*

*Bir başka âlemde olan
Âdem aleyhisselam
ve Havva annemiz,
dünyaya geldiklerinde
herşeyi hazır bulmuş.*

Onların çocukları
bir başka âlemde ölmüş,
annesinin vücudunda dirilmiş,
annesinin vücudunda ölmüş,
dünyada dirilmiş...
Allah hepimize uzun ömür versin,
dünyada öleceğiz,
kabir kapısından geçerek
ahiret sarayına çıkıp
hayatımızın hesabını vereceğiz!

*İnsan!
Bir hayat şeklinden diğerine,
bir âlemden öbür âleme geçip
balden hale girerek yoluna devam ediyor.
Mutlak yokluk olmadığı için
ölen de yokluğa gitmez ki!
Bir hayattan diğerine geçer.*

Bir zamanlar
ateş parçası olan dünyada
canlıları yaratan Allah,

dünya tekrar kor ateş kesilse
insanları ikinci defa yine yaratır
ve hepsine hayatının hesabını sorar.

*Çünkü
hayatı veren O'dur.
Elbette ki her emanetin
hesabı sorulur.*

İnsanın da
en küçük parçası atomdur.

*Mikroskoplarla görülmeyecek kadar
küçük olan atomları
yaratan, çalıştıran Allah,
hangi günahı,
hangi sevabı
görmez ki?*

Atomlardan elementler:
Madenler, madenseller yaratılmış.
Atomlardan toprak, topraktan bitkiler, hayvanlar
ve insanlar yaratılmış...

*Herşeyin atası tektir;
o da atomdur!*

Toprak gibi bir şeyden
herşeyi yaratan Allah'tır.

*Herşey toprak olsa,
onları tekrar tekrar yaratır.*

Su gibi bir şeyden
canlıları yaratan Allah,

*kudret-i mutlak sahibidir.
O'nun gücü herşeye yeter!*

Zaman

Yaratıklar,
bir başka âlemden gelip,
bir başka âleme geçiyor.

*Herşey, hayatın bir şeklinden
diğer şekline dönüşüyor.*

Su kabarcıklarının
nehirin üzerinde batıp çıkması
onların faniliğini,
nehirin de devamlılığını gösterir.

*Herşeyin ölüp ölüp, dirilmesi de
yaratıkların gelip geçici olduğuna,
Yaratanın da bekasına işarettir.*

Herşey akış halindedir,
bu “akış”a da zaman denir.
Eşya olmasa zaman bilinmez.

*Zaman, herşeyin üzerinde
akıp gittiği bir nehirdir.*

Zamanın mahiyetini bilmiyoruz amma
yaptığı işleri biliyoruz:
“Zamanla nasıl değişiyor insan...”
İnsanın değişmesi, ayları, yılları gösteriyor.

*Saatlerin, takvimlerin gösterdiği zaman başka...
Hastaya, saatlerin yıl olması daha başka,
rüyada zaman ise bambaşka...*

Her gezegenin zamanı ayrıdır.

*Ağaçlar, bulunduğu yerde
belki yüz sene bekler.
Biz beş dakika beklesek
canımız sıkılır.*

Zaman bir yaratıktır,
bu dünyaya aittir.
Bu dünya yok iken
zaman da yoktu.

*“Allah’tan evvel ne vardı?” sorusu,
“zaman” a göre sorulmuştur.
Hâlbuki zamanın ömrü dünyaya eşittir.
Dünyadan evvel zaman yoktu ki,
evvel ve âhir olsun!
Zamanı yaratan Allah’tır,
Allah yarattığı şeye tâbi olmaz ki,
evveli ve ahiri olsun.*

Matematikte “sonsuz” kelimesi vardır,
fakat manası bilinmez.
Amma,
matematik de, sonsuzu inkâr edemez.

*Sonsuz, ebedi demektir.
Sonsuz içinde “sonlu zaman”
ezeli ve ebedi sıfatları kuşatamaz
Bu sebeple Allah’ın*