

Ahmet Yılmaz Boyunağa

# KORKUSUZ CENGÂVER



GENÇ  
T  
YILMAZ

# KORKUSUZ CENGÂVER

Yayın Yönetmeni Savaş Özdemir  
Editör Duygu Kaçaranoğlu  
İç mizanpaj / Kapak Şakir Çolak  
Kapak Resmi Uğur Köse

13. Baskı Nisan 2019  
Uluslararası Seri No (ISBN) 978-975-7544-92-0

## TİMAŞ YAYINLARI

Adres Cağaloğlu, Alemdar Mah. Alayköşkü Cad. No:5  
Fatih/İstanbul  
Telefon (0212) 511 24 24  
E-posta bilgi@genctimas.com

Baskı ve Cilt WPC Matbaacılık  
Matbaa Sertifika No 35428  
Adres Osmanağazi Mah. Mehmet Deniz Kopuz Cad. No:17-1  
Esenyurt / İstanbul  
Tel (0212) 886 83 30



TİMAŞ YAYINLARI / 93

DOLUDİZGİN ROMANLAR / 9

KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINCILIK SERTİFİKA NO: 12364

RAF: 10+ Roman Öykü

© Eserin her hakkı anlaşmalı olarak Timaş Basım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne aittir. İzinsiz yayımlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.



## Haberci

1451 yılının çok soğuk geçen bir şubat ayıydı. Gün yeni ışıyordu. Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'de bir atlı, atını delice sürüyordu. Atın kaldırım taşlarına çarpan nallarının altından kıvılcımlar fışkırıyor, nal sesleri sokakları kaplıyordu.

Hava donduracak kadar soğuktu. Esen titretici rüzgâr, burunları sızlatıyor ve iliklere işliyordu. Sabahın erken saati olduğundan sokaklarda kimseler görülüyordu. Sadece ötede beride dolaşan ve çöplüklerde yiyecek arayan sokak köpekleri başlarını kaldırıp, geçen atlıya bakıyor sonra tekrar çöplüğü eşelemeye devam ediyorlardı.

Nihayet saray görününce derin bir nefes alan atlı, sarayın dış kapısına ulaşınca çevik bir hareketle durdurduğu atından atlayarak, kapıya yöneldi.

Saray bahçesinin önündeki iki er, kapı önüne gelen bu subaya karşı mızraklarını uzatarak:

– Dur! Diye haykırdılar. İzinsiz giremezsin!

Subay kızgın bir sesle homurdandı:

– Beni tanımadınız mı budalalar! Ben Yüzbaşı Laskarides!

Askerlerden küçük boylusu:

– Tanımasına tanıdık ama yüzbaşım, kapıdan kuş dahi uçurtmamamız için emir aldık. Komutanımızın izni olmadan sizi de kapıdan geçiremeyiz! Cevabını verdi.

– Peki ahmaklar! Öyle ise komutanınıza gidin ve Yüzbaşı Laskarides'in, Vasileas'ı<sup>1</sup> görmek için saraya girmek istediğini söyleyin!

Öteki asker heyecanla sordu:

– Vasileas'ı görmek mi! Aman ya Kutsal Meryem! Neden bu?

– Size mi söyleyeceğim be aptallar! Hemen gidip komutana durumu söyleyin. Yoksa bu ahmaklığınızın cezasını fena çekersiniz.

– Ama biz nöbetteyiz, yüzbaşım! Nasıl haber verebiliriz ki?

– Onu da ben mi size öğreteceğim be şapşallar.

---

1 Bizans imparatorlarına verilen unvan.

Birini çağırıp bildirin.

Saray muhafızı olmanın gururu içinde olan nöbetçiler, biraz durdular. Birbirlerinin yüzüne baktılar. Bir yüzbaşmayı kapıda bekletmenin hazzını biraz daha sürdürmek için, ipe un serercesine konuşmaya başladılar:

– Ama komutanımız da uykudadır. Uyandırılmasına çok kızar. Öyle değil mi Niko!

– Evet öyle. İki gün önce nöbetteyken öğle uykusundan uyandırdığımız için bize çok kızmıştı. Şimdi sabah uykusundan uyandırdığımız için neler yapmaz! Sabrı taşan Yüzbaşı Laskarides, büyük bir kızgınlıkla haykırdı:

– Ben uzun yollardan Vasileas’a haber getireyim de siz beni burada abuk sabuk sözlerle oyalayın. Bunun cezasını vermezsem bana da Laskarides demesinler!

Laskarides’in bu sözleri etkisini göstermişti. Nöbetçilerden biri, daha fazla konuşmadan saray bahçesine daldı ve ardından da saraya girdi. Az sonra da telâş içinde gelerek:

– Yüzbaşım, komutanımız sizi bekliyorlar, dedi.

İkisinin de yüzlerine kızgın bakışlarla bakan Laskarides:

– Atımı içeri aldırarak bakımını yaptırın. Sizlerle sonra görüşürüm, diyerek saray kapısına koştu.

Erlerden birinin öncülüğü ile saray komutanının odasına girdi. İçeride duyulan konuşma seslerinden sonra, elbiselerini düzelteren Komutan ile Laskarides'in çıktıkları görüldü. Komutan heyecan içerisindeydi. İki de koridorda hızla ilerlemeye başladılar. Komutan, etrafta dolaşan uşaklardan birine işaret ederek yanına çağırdı. Uşak gelince:

– Bana bak Mavro, dedi. Vasileas'ı görmek istiyoruz.

İhtiyar uşak, gözlerini kırıştırarak:

– Vasileas uyuyorlar komutanım. Gece çok geç yattılar, cevabını verdi.

– Olsun. Hemen uyandır. Kendisine çok acele verilecek bir haberimiz var.

– Uyandırayım mı? Aman komutan ne diyorsunuz. Böyle aniden uyandırılmasına ne kadar kızdığını bilmez misiniz?

Komutan kesin konuştu:

– Uyandır dedim Mavro!

İhtiyar, bu kararlı hâl karşısında, ürkek bir şekilde geri çekilirken:

– Peki, peki komutan kızma. Şimdi uyandırırım. Ama kızacak olursa, sizin zorlamanızla onu uyandırmış olduğumu söylerim.

Komutan, ayağını hızla yere vurdu:

– Hala burada mısın sen?

İhtiyar hizmetçi, yaşından umulmaz bir çeviklikle Vasileas'ın üst kattaki yatak odasına çıkmak için, merdivenlere yöneldi ve gözden kayboldu.

Aradan çok zaman geçmeden İhtiyar hizmetçi geri geldi:

– Kutsal Vasileas, sizleri bekliyor komutan. Ama uyandırıldıkları için de oldukça kızdılar.

– Yatıştıracağınızı umarım, dedi.

Komutan omuz silkerek:

– Merak etme sen. Bu kızgınlığı az sonra sevince dönüşecektir. Gel benimle yüzbaşı!

Bu sözlerden sonra da yaşından umulmaz bir şekilde merdivenlere koştu. Laskarides de peşinden. Uşaklar, onların arkasından hayretle bakıyordu. Gençlerden biri hayranlık ifade eden bir ıslık çaldıktan sonra:

– Hayret yahu, dedi. Komutanın yaşı belki kırk beş belki de elli... Öyle olmasına rağmen bir genç kadar hareketli ve dinç.

Hizmetçilerden en ihtiyarı:

– Bakmayın onun bu hâline. İçtiği şarabın etkisiyledir. Bu durum geçtikten sonra bir patates çuvalı gibi ağır ve hantal olduğunu bilmiyor musunuz?

– Doğru ama ne de olsa asker. Bizden daha çevik ve hareketli.

– Onlar hareketli olmayacak da bizler mi olacağız. Asker onlar, talimli.

– Tabi dinç ve talimli olmaları gerek. Yoksa Türkleri nasıl durdururuz?

İhtiyar hizmetçi homurdandı:

– Türkleri durdurmak mı? Onları bu komutan ve onun gibi askerlerimiz mi durduracak?

Türkleri, bütün Hristiyanlık dünyası durduramadı. Varna’da, Kosova’da o zırhlı Haçlı askerleri, Türkler karşısında ekin demetleri gibi yerlere serildiler. Bütün Haçlıların durduramadığı Türkleri biz nasıl durdurabiliriz ki, hem de bu askerlerle?

Genç hizmetçi kızdı:

– Saçma sapan konuşma Niko. İsa ve Meryem korur bizleri. Bilmez misiniz ki

Kostantinopolis kaç kez barbarların saldırısına uğradı ve kendisini kolayca korudu. O surlar var ya o surlar ve de Rum ateşleri... Türkler onları kolay kolay aşamaz.

İhtiyar, bu konuda yapılacak tartışmayı gereksiz görmüş olacak ki, sessizce:

– Öyle olsun. Benim de istediğim o, diye homurdandı.





## XI. Konstantin Dragazes

Komutan ile Yüzbaşı Laskarides, Vasileas'ın yatak odasının kapısına yaklaşmıştı. Kapının önünde de iki muhafız bekliyordu. Bizans, altmış beş ihtilâl yaşamış yüz yedi imparatorundan altmış beşi tahtlarını bırakmaya zorlanmış, boğulmuş, kör ya da kötürüm bırakılmış, kafaları kesilerek öldürülmüşlerdi. Hele bunlardan Vasileas Constantininus'un sonu çok kötü olmuştu.

İmparator Konstantin de, bu yüzden çok korkmuş ve telaşlanmıştı. Saray komutanı kendisini basit bir iş için tatlı uykusundan uyandırmazdı. Çok önemli bir sebep olmalıydı. Acaba sebep neydi? Türkler mi saldırıya geçmişti. Osmanlı Sultanı Murat,

Konstantiniçinenbüyüktehlikeydi.Yoksaaskerleriyle Bizans başkenti önüne mi gelmişti? Bu çok korkunç bir şey olurdu Bizans için. Ama Türklerin böyle bir harekete geçmeyeceklerini de tahmin ediyordu. O kanlı Kosova savaşından sonra, nasıl olur da Bizans üzerine gelebilirlerdi? Gerçi, Kosova’da Türkler Haçlıları büyük bir bozguna uğratmışsa da, büyük güç kaybetmişlerdi. İki üç sene içerisinde Bizans üzerine gelmeleri mümkün değildi. Fakat Türklerin ne yapacağı belli de olmazdı. Çünkü her an savaşa hazırlıklıydılar.

Yine aklına ilk ihtimal geldi. Acaba bir isyan mı olmuştu? Bunu hatırlamak, Konstantin’i titretti. İsyan sonunda ele geçen imparatorların feci sonlarını hatırladı. Aceleyle giyinirken kapının önünde duyduğu ayak seslerinden komutanın geldiğini anladı. Daha kapı çalınmadan:

– Geeel! Diye haykırdı.

Açılan kapının önünde, saray komutanı ve onun arkasında da Yüzbaşı Laskarides belirdi. İki-si de ellerini göğüslerinin üzerinde yumruk yaparak İmparator’u selamladılar:

– Selâm Kutsal Vasileas

– Ne oldu komutan. Beni bu kadar erken uyan-dırmanızın sebebi nedir? Bu yüzbaşı ne için gelmiş?

– Yüzbaşı bize bir müjde getirmiş Vasileas'ım. Sizi uyandırmamızın sebebi de bu müjdeye çok sevineceğinizi düşünmemdir.

Konstantin ferahladı. Az önceki tahminlerinin ne kadar boş şeyler olduğunu anlamanın sevinciyle:

– Ne gibi bir müjde, diye sordu.

– Sultan Murat ölmüş.

Konstantin sevinçle yerinden hopladı:

– Ölmüş mü? Ne zaman?

Komutan, yüzbaşının yüzüne baktı.

– Bu cevabı Yüzbaşı Laskarides versin efendimiz. Haberi getiren o. Laskarides, İmparator'un kendisinden cevap beklediğini görünce:

– Bundan on beş gün önce, dedi.

– Yaa! Peki, ben niye on beş gün sonra öğreniyorum bunu?

– Osmanlı sarayının gizliliği Vasileas'ım.3 Şubat'da vefat eden Sultan Murat'ın ölümünü oldukça ustaca gizlemişler. Türklerin bile, bu ölümden haberleri ancak Mehmet'in Manisa'dan yola çıkıp Edirne'ye girmesinden ve tahta çıkmasından sonra olmuş.

– Öyle ise bu, Koca Vezir Halil Paşa'nın tedbiridir. Taht boşluğundan Osmanlı düşmanları