

ilk Namaz

ÖMER SEYFETTİN





ÖMER SEYFETTİN [1884 - 1920]

1884'te Gönen'de doğdu. Babası Kafkas göçmenlerinden Yüzbaşı Ömer Şevki Bey'dir. Ömer Seyfettin, ilköğretimine Gönen'de mahalle mektebinde başladı. Bir süre sonra ailece İstanbul'a yerleştiler. İlk ve orta eğitimini İstanbul'da tamamladı. Daha sonra Edirne Askerî Lisesi'ne gitti. 1903'te İstanbul'da Harp Okulu'nu bitirerek teğmen rütbesiyle İzmir'de göreveye başladı.

Ömer Seyfettin 1912'de Balkan Savaşları'nda Sırp ve Yunan Cephelerinde savaşı. Yanya Kalesi'nin savunmasına katıldı. Kale düşünce Yunanlara tatsak oldu. Bir yıl süren tatsaklılığın ardından İstanbul'a döndü ve Kabataş Lisesi'nde öğretmenlik yapmaya başladı. 1915 yılında evlendi. Bu evlilikten Güner isimli bir kız çocuğu doğdu. 1920 yılında henüz 36 yaşındayken yakalandığı ağır hastalıktan kurtulamadı ve hayatı gözlerini yumdu.

Ömer Seyfettin, Türk edebiyatının en başarılı öykülerindendir. Kısa öykü türünün de öncülerinden biridir. Öykülerinde gerçekleri olduğu gibi göstermiş dönemin sorunlarını yansımıştır. Alaycı, süssüz ve sade bir anlatım dili kullanmıştır. Ömer Seyfettin öykülerinde çoğunlukla çocukluk anılarını, halkın inançlarını, tarihî olayları ve toplumun bozulmuş düzenini anlatır.

Ömer Seyfettin'in başlıca eserleri:

Efruz Bey, Gizli Mabet, Yüksek Ökçeler, Kaşağı, Yalnız Efe, Perili Köşk, Diyet, Forsa, Pembe İncili Kaftan, İlk Namaz.



ilk Namaz



Oh, bu sabah ne kadar soğuktu. Yatağımın sıcaklığını terk ettikten sonra, bütün gecenin soğuğunu emmiş olan terliklerimi giydim. Soğuktan içimin titrediğini hissettim. Hizmetçim tabii uyuordu. Onu bu soğukta sıcak yatağından kaldırıma kiyamadım. Odamın kapısını açtım. Dışarıdaki soğuk hava yüzümü ve ellerimi tokatladi. Bu acımasız tokatların altında kollarımı sıvadım. Abdestimi aldım. Odama dönünce yalancı bir sıcaklık, bir teselli nefesi gibi, havlunun altından kollarıma, yüzüme, ıslanmış saçlarımı dokunuyordu. Daha güneş doğmamıştı. Her yer alaca karanlığı.

Pencereye dayandım. Görüş ufkumdaki bütün evler, sonsuz bir uykunun korkulu rüyalarını tamamliyor gibi cansız duruyorlardı. Deniz, sınırsız bir lacivert donukluk ile uyuyordu. Uzak ve sisli sahillere beyaz dalgalarıyla çizgiler çiziyordu.

Evlerin arasından gökyüzüne doğru yükselen Eski Cami'nin küçük ve yaşlanmış minaresi daha boştu. Bir süre sonra minarenin şerefesinde genç müezzinin zayıf gölgesi hareket etti. Ben hırka-ma bütün bütün sarıldım. Soğuktan büzülmüş ve düşünceli ruhumu titreten ezanı dinlerken, bu namaza kalktığım sabahların ilkini düşünüyordum. Ah, on beş yıl önceydi...

Şimdi tesellisinden uzak bulunduğum annemi, dünyada en sevdiğim, saygı değer insanı hatırladım. On beş yıl önce, beni ilk kez sabah namazına o kaldırmıştı. Galiba yine böyle bir kişi.

Onun odasına bitişik olan küçük odamda karyolamda uyurken, bir öpücük gibi alnımı okşayan nazik parmaklarıyla saçlarımı tarayarak:

– Haydi Ömerciğim kalk, demişti. Kalk haydi yavrucuğum...

Ben gözlerimi açmıştım. Köşedeki masanın üzerrinde yanan küçük gece kandili (Ah, bunu unutamam, bu bir kedi kafasıydı.) yeşil camdan gözleriyle bakıyordu.

– Fakat anneciğim, demiştim. Daha gece...

Her zaman öptüğü yerden; sol kaşımın ucundan tekrar öperek:

– Yok yavrucuğum, sonra vakit geçer, diye koluklarımдан tutarak kaldırdı.

İçi pamuklu küçük terliklerimi giyerek ve gözleimi yumruklarımıla ovaştıracak onu takip ettim.

Karanlık holden geçerek odasına girdik. Bağdaş kurmuş bir zenciye benzeyen soba, gürüldeyerek yanıyordu.

– Aa... Pervin de kalkmış!

Pervin, hizmetçimizdi. Elindeki sarı gügümü sobanın üzerinden indiriyordu. Onun kalkacağını hiç düşünmezdim. Annem demişti ki:

– Pervin her sabah kalkar.

Ben hiç kalkmadığım halde, onun her sabah kalkmasına şaşırdım. Hırkamı çıkarıp kollarımı sıvadılar. Abdest leğeninin yanına çömeldim. Anneciğim:

– Öyle yorulursun, diye küçük bir oturağı altına koydu. Ona oturdum.

– Haydi, besmele çek...

Pervin ılık suyu ellerime döküyor, annem baş ucumda:

– Yüzünü... Kollarını, yine üç defa, diye fısıldıyor, unuttukça:

– Aaa, hani başına mesh, gibi uyarılarla yanlışlırimi bana hatırlatıyordu.

Abdest bitince annemle beraber yavaş bir sesle namaz dualarını okuyarak kollarımı ve yüzümü kuruladık. Pervin de ayaklarımı kuruladı. Çoraplarımı giydirdi. Isınmak için sobanın önüne gitmiş

tim. Arkama döñünce, annemi yün seccadeyi açıyor gördüm. Sonra başına yeşil başörtüsünü örterek beni çağırması:

– Gel...

Gittim. Küçük ben, onunla bir seccade, bir yavru samimiyle o tatlı, hassas anne vücudunun yanında durdum. İki söz ile bana, önceden öğretiklerini tekrar etti:

– İki rekat sünnet... Gece öğrendiklerini unutmadın ya?

– Hayır...

– Haydi!

O, başlangıç tekbirini ellerini omuzlarına kaldırarak yaparken, ben de düşünmeksiz onu taklit etmiştim. Sünneti bitirdikten sonra, bana tatlı tatlı bakıp gülümseyerek:

– Yavrum, demişti. Sen kadın mısın?... Kadınlar öyle başlar. Sen erkeksin, ellerini kulaklarına götürrecessin.

Sıcacık elliye benim küçük ellerimi kulaklarıma kaldırıldı:

– İşte böyle, diyerek erkeklerle ait başlangıç tekbirini öğretti.

Ben de tekbiri öyle alıp annemden farkımı, niçin erkek olduğumu, erkekliğin ne olduğunu, erkek olmanın yalnız küçük kızları dövmek ve onlara söz

geçirmekten başka farklarının da olacağını düşüne-rek namazı bitirdim.

– Nasıl dua edeceğim anne?

O dua ederken dudakları hareket ettikçe, başör-tüsü de hafifçe titrer gibi oluyordu. Başını salladı. Duasını bitirdikten sonra:

– Öncelikle Müslüman olduğum için ey yüce Allah’ım, sana hamd ederim, de... Sonra, vatanımın düşmanlarını perişan etmeni senden dilerim, de... Sonra da bütün acı çeken, hasta olan, felakete uğra-yan, fakir olan Müslümanların sağlık ve kurtuluşunu senden isterim, de... Kendin için, iyi olman ve şeyta-nın yalanlarına aldanmaman için dua et, demişti.

Bu basit ve Türkçe duayı, annemin dolabında-ki karıştırmamın yasaklandığı, yıpranmış, Arapça, esreli ve üstünlü kitapları hatırlayarak içimden söy-LEDIM. Fatiha...

Annem seccadeyi toplarken bana tekrar uyuyup uyumayağımı sordu. Uykum var mıydı? Bunu bil-miyordum. Cevap vermedim.

– Haydi öyleyse, git kitabı getir, dersini dinle-yeşim.

– Peki.

Aydınlanan holden hızla geçtim. Odamın perde-leri biraz beyazlamış, küçük gece kandilinin yeşil ışığı sonerek hayatı terk etmişti. Masamın üzerinde

duran kitabımı aldım. Annemin yanına koştum. Hiç yanlışım çıkmadı. Annem geceleri derdi ki:

– Yatmadan önce dersini üç defa oku yavrum. Uyurken melekler onu sana öğretir.

O melekler, bu gece de bana dersimi öğretmişlerdi. Annem aferinlerle saçlarımı okşadı ve:

– Daha okula çok zaman var, diye beni kendi yatağına yatırıldı.

Uykum yoktu, anneme bakıyordu. Yeşil başörtüsü başında, hafif bir aydınlichkeit içinde, bir hayal gibi hareket ederek Kur'ân'ını aldı. Pencerenin kenarına, geniş sedire oturarak ince ve narin sesiyle okunmaya başladı.

Ruhumda bir şiir izi bırakan bu güzel sesi dinleyerek... Büyük yeşil başörtüsünün altında, tıpkı ölen kardeşime benzeyen güzel ve temiz yüzünü görerek... Ve yavaş yavaş sallanan başının Allah'a yalvaran hafif ahengini seyrederek uykuya dalıyorum. Perdelerin altından görülen dumanlı gökyüzü gittikçe aydınlanıyor, geç kalmış birkaç yıldız koyu lacivert bir atlaza düşmüş eşsiz mavi elmaslar gibi en son maviliği yayarak parlıyorlardı. Annemi bir melege benzetiyordum. Bu hayalle...

Kur'ân okuyan annemin şimdi etrafına toplanmaları gereken melekleri göreceğimi zannederek dali-verdim. Yüzümün üstünde, ahirette güller bitecek ve cehenneme girecek olursam asla yanmayacak

olan sol kaşımın ucunda tatlı bir ürperme duyuyordum. Sonra annemin parlayan dudaklarının kımıl-damasına bakarak, o görülmeyen melek kanatlarının saçlarına dokunduklarını hisseder gibi oluyor ve dalıyorum...

Ah, o on beş yıl önceki çocukluk... Ve şimdiki ben... Tatsız, neşesiz, sevgisiz, aşksız ve heyecansız... Bomboş, bir hiçten daha boş geçen hayat... Şimdi hırsızlarla, basit isteklerle yaralı ruhum ve kalbim...

Daha dün gece görülmüş değerli bir rüya gibi mutlulukları unutulmayan bu geçici ömür içinde, kâbus olmayan yalnızca çocukluk çağrı ve hatırları... Şimdi düşünüyorum da, hayat da bu çaresiz geçmişin ardında kalan hayal dolu bir boşluk...