



ÖMER

SEYFETTİN

GİZLİ
MABED



GİZLİ MABED

Ömer Seyfettin



ÖMER SEYFETTİN [1884 - 1920]

1884'te Gönen'de doğdu. Babası Kafkas göçmenlerinden Yüzbaşı Ömer Şevki Bey'dir. Ömer Seyfettin, ilköğretimine Gönen'de mahalle mektebinde başladı. Bir süre sonra ailece İstanbul'a yerleştiler. İlk ve orta eğitimini İstanbul'da tamamladı. Daha sonra Edirne Askerî Lisesi'ne gitti. 1903'te İstanbul'da Harp Okulu'nu bitirerek teğmen rütbesiyle İzmir'de göreveye başladı.

Ömer Seyfettin 1912'de Balkan Savaşları'nda Sırp ve Yunan Cephelerinde savaşı. Yanya Kalesi'nin savunmasına katıldı. Kale düşünce Yunanlara tatsak oldu. Bir yıl süren tatsaklılığın ardından İstanbul'a döndü ve Kabataş Lisesi'nde öğretmenlik yapmaya başladı. 1915 yılında evlendi. Bu evlilikten Güner isimli bir kız çocuğu doğdu. 1920 yılında henüz 36 yaşındayken yakalandığı ağır hastalıktan kurtulamadı ve hayatı gözlerini yumdu.

Ömer Seyfettin, Türk edebiyatının en başarılı öykülerindendir. Kısa öykü türünün de öncülerinden biridir. Öykülerinde gerçekleri olduğu gibi göstermiş dönemin sorunlarını yansımıştır. Alaycı, süssüz ve sade bir anlatım dili kullanmıştır. Ömer Seyfettin öykülerinde çoğunlukla çocukluk anılarını, halkın inançlarını, tarihî olayları ve toplumun bozulmuş düzenini anlatır.

Ömer Seyfettin'in başlıca eserleri:

Efruz Bey, Gizli Mabet, Yüksek Ökçeler, Kaşağı, Yalnız Efe, Perili Köşk, Diyet, Forsa, Pembe İncili Kaftan, İlk Namaz.



Gizli Mâbed

“Müfide Hanımfendiye...”

Sermet, geçen gün Tokatlıyan'da genç bir Fransız ile tanıştırdı. Sorbon'dan arkadaşımış! Kumral, mavi gözlü, güzel, narin bir çocuk!



Tam bir “Doğu” hayranı. İlk sözü bu oldu:

– Azizim, siz kendinizi bilmiyorsunuz. Avrupa'yı bir şey zannederek kendi güzelliklerinizi görmüyor, kendi özelliklerinizi yaşamıyorsunuz.

Birdenbire haklı mı, haksız mı olduğunu kestiremediğim bu azarlamaya gülümserdim:

– Yaşamadığımızı, göremediğimizi ne biliyorsunuz?

– Bunu gözümle gördüm, diye coştu. Üç yıldır Sermet'in evindeyim. Her şey Avrupa modasına uygun: Yemek salonu, yatak odası, karısının, kardeşlerinin giyinişleri, hareketleri hatta düşünceleri bile hep Avrupa tarzı. Ah nerede Piyer Loti'nin^{*} Türkiye'si?

* Piyer Loti: 19. yüzyılda İstanbul'da yaşamış, İstanbul'u ve Türkleri çok seven bir Fransız yazar.

- Loti'nin Türkiye'si karşı tarafta, dedim.
- Evet, öyle söylüyorlar. Fakat içine girilmez bir âlem!... Yazık ki siz bu özel âlemi sevmiyorsunuz.
- Sevenlerimiz de var, dedim.
- Siz sevenlerden misiniz?
- Evet, diye abartılı bir istekle başımı salladım.

“Sabit fikir”lerinin sınırını aşmayan Fransızlar, ne kadar masumdurlar! Bu genç Avrupalı bunlardan biriydi. Türkiye'ye dair konuşmaya başladık. İddia ediyor ki biz kendimizi tanımiyoruz. En güzel, en zengin sokaklarımıza pis diyoruz. Artık güzellikten mahrum Avrupa binalarına, büyük caddelerine özeniyoruz...

Rumlara olan öfkesi çok fazlaydı. Beyoğlu'ndan öyle nefret etmişti ki “Ne iğrenç Batı karikatürü, ya Rabbi!” derken adeta sarararak tiksiniyordu. Kafası Loti'nin hayaliyle doluyordu.

Bizim sefalet, vahşet, cehalet dediğimiz perişanlıklarımıza o “harika” diyor; bu sonsuz çöplükler, baykuşlu harabeler karşısında nasıl olup da bir heyecan duymadığımıza şaşıp kalıyordu. Nihayet kendisinin, Avrupalılaşmamış bir Türk evine götürülmesini benden rica etti.

Aklıma birdenbire Karagümruk'te oturan ihtiyar sütannem geldi. Çok dindar bir kadındır.

Kendinden büyük eski Arap hizmetçisiyle birlikte oturur. Kocasından kalan ufacık bir gelirle rahat rahat geçinir.

– Öyleyse sizi hiç Avrupalilaşmamış ihtiyar bir dulun evine götürreyim, dedim.

Teşekkür etti. Sevindi:

– Ne zaman?...

– Bugün, hatta isterseniz şimdi...

– Bu mümkün mü?

– Mümkün, yalnız başınıza bir fes alacağız, dedim.

Böyle aniden gitmek, Türk tarzı evde tekliflere meydan bırakmayacak; gerçeği, bu Şark hayranı Fransız'a, olduğu gibi gösterecekti. Sermet, zavallının sevincine gülmekten katılıyordu. Ona veda ettik. Bir arabaya atladık. Beyazıt'ta indik. Fransız'a bir dükkândan ciğer gibi kırpmızı bir fes aldık. Tramvaya binmek istemedi:

– Buradan aşağısı hep Türk mahallesi mi, dedi.

– Evet, hep Türk mahallesi.

– O hâlde, rica ederim yürüyerek gidelim.

– Pekâlâ, dedim.

Yangın yerlerinden yürüdük. Sisli ve karanlık bir gökyüzü, ıssız viranelerin sessizliğine sanki acı bir üzünlük karıştırıyordu. Yolda onu bilgilendirdim. Sütanneme kendisi için “Çerkez” diyecektim.

Gerçi o horozdan kaçan bir kadın değildi. Fakat bir Hıristiyanın yanına çıkmak istemezdî. Bu küçük oyun, genç Fransız'ın hayalini daha çok alevlendirdi. Bir tarafa çarplılmış siyah, çürük, tahta evler, yıkık

duvarlar, sökük çatılar arasında ilerliyorduk. "Oh, ne manzara, ne manzara!" diye bir türlü ayrılamıyordu. İki saatte eve gelebildik. Bu üç katlı, ahşap, biraz yıkık bir binadır. Kapıyı çaldım. İhtiyar Arap açtı:

– Sütannem yok mu, diye sordum.

– Komşuda... Buyurun...

– Haydi Karanfil Dadi, koş, benim geldiğimi söyle. Yanında da bir misafirim var. Bu gece sizde kalacağız, dedim.

İçeri girdik. Temiz, fakat karanlık taşlıktan gece-rek koca bir merdivenden çıktıktı. Genç Fransız, misafir odasına bayıldı. Yerde güzel bir İran halısı seriliydi. Duvarlar merhum Sütbabamın yadigar bıraktığı levhalarla süslenmişti.

Yastıklarına fes rengi perdelerin düştüğü sedirler kırmızı örtülerle örtülüydü. Karşı karşıya oturduk. Pencere kafeslerine hayran oldu.

– Adeta kendimi bir rüyanın içinde sanıyorum, dedi.

Sütannem gelince, benim gibi elini öptü. Ara sıra başındaki fesi unutuyor, elinde olmadan reverans* yapıyordu.

Sütannem bunun pek farkına varmadı ama:

– Konuştuğunuz söz Çerkezceye benzemiyor, dedi.

* Reverans: Selam veya teşekkür için eğilerek veya dizleri kırarak yapılan hareket.

Ben,

– Anneciğim bu senin bildiğin Çerkezce değil. Göçten sonra çıkışmış, Rusça-Çeçence karışımı bir Çerkezce, diye kandırdım.

Sözde bu Çerkez misafir, hacca gitmek için İstanbul'a gelmişti. Sütannem, hac vakti olmadığını hatırlatınca ona bir bahane bulduk. Maksadı önce İstanbul'da biraz kalıp Türkçe öğrenmektı.

– Ah, bu yaşta hacı olmak, ne mutlu, ne mutlu! Darısı senin başına, diyordu.

– Amin, amin!...

Frenk, ağızımızdan çıkan bu kelimeyi birdenbire tanıyor, tanıldığını göstermek için kendi şivesiyle,

– Amen, amen, diyordu.

–

Sütannem, bu Çerkezle beraber hacca gitmem için tutturdu. Sözün kısası, yemek zamanına kadar hep hacdan, hocadan filan bahsettik. Ben Sütannemin nasihatlerini çtır çtır hep Çerkezceye tercüme ettim. Sofraya oturunca bütün bütün heyecan içinde kayboldu. Yalnız yabancı misafirlere çıkan gümüş tepsı, zavalliyı deli edecekti. Çatalı bırakıyor, Sütannem gibi eliyle yemeye çalışıyordu. Ben vazgeçirdim.

– Yalnızca ihtiyar kadınlar elle yer, dedim.

Dünyada en rahat oturuş şeklinin bağdaş kurmak olduğunu iddia ederken sofradan kalktık.

Kahvelerimizi içtik. Sütbabamın kütüphanesinde hatıra gibi duran eski kitaplara misafirime gösterdim. Nakışlara, ciltlere, minyatürlere hayran kaldım.

Uyku zamanı gelince onu Karanfil'le beraber en üst kata çıkardık. Yatağını bahçe üstündeki odaya yapmışlardı. Tuvaleti falan gösterdim. "Bonsuvar!" dedim. Ben de orta kattaki odaya çekildim. Gece fırtına çıktı. Şiddetli bir yağmur yağdı.

Sabahleyin çok güzel bir hava açılmıştı. Fransız'ı uyanmış, giyinmiş buldum. Yatağın içine oturmuş, bir şeyler yazıyordu.

- Bonjur.
- Bonjur mon mi!
- Ne yazıyorsun?
- Oh, duygularımı...
- O kadar etkilendiniz mi?
- Tarif edemem, size tarif edemem!...
- ...

Aşağı indik; sabah kahvelerimizi içtik. Sütannemin ellerini öptük. Bu Fransız'ı, daha çok Doğu kültürünün içine batırmak için yayan olarak Fatih'e götürdüm. Caminin karşısındaki kahveye oturduk. Birer nargile ismarladım. Dışarı üflemesin diye, önce nasıl içildiğini öğrettim. Keyiflerimiz gelmeye başlıyordu. Zavalliyı iyice coşturmak için: