

# BALONLA BEŞ HAFTA

JULES VERNE



DÜNYA KLASİKLERİ-3

## Doktor Fergusson

Doktor Samuel Fergusson, çok genç yaşta dünyanın birçok yerini gezmişti. O ünlü kâşif, her zaman macerayı ve yenilikleri sevmiştir. Bilim onun hayatıydı.

Doktor, Londra'daki küçük evinde yalnız yaşıyordu. Kırk yaşlarında, orta boylu ve fazla yapılı olmayan biriydi. Yüzünde soğuk bir ifade vardı. Yüz hatları düzgün, burnu kemikliydı. Zeki ve etkileyici bakışları, uzun kolları ve kendinden emin bir yürüyüşü vardı.

Doktor Fergusson'un babası, İngiliz Deniz Kuvvetleri'nin değerli bir kaptanıydı. Çok sevdiği oğlunun eğitime önem verir; oğlunun tehlikelerle dolu maceralı hayatını desteklerdi.

Babasının ölümünden sonra da, genç kâşif Samuel Fergusson, yeni hayaller peşinde koşmaya devam etti. Karşılaştığı tüm aksaklıklara rağmen hep neşeliydi. Dünyadaki pek çok yeri gezmişti. O, bu tarz uzun yolculuklar için ideal bir yolcuydu. Açlık, susuzluk, uykusuzluk nedir bilmezdi. Bir şeye karar verdi mi onu mutlaka yapardı.

Doktor Fergusson, daha önce kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şey planlıyordu. Henüz tamamlanamamış bir Afrika haritası vardı. Birçok

kâşif bunun için hayatını kaybetmişti. Doktor, balonla havadan geçerken Afrika'nın daha iyi görüleceğini düşünüyordu. Bu şekilde harita tamamlanabilirdi. Gazeteler, bu haberlerle doluydu.

Bu büyük cesur kâşif, Afrika'yı balonla doğudan batıya doğru geçebileceğini düşünüyordu. Bu inanılmaz bir hayaldi; ama Doktora göre imkansız değildi. Bunun için zaman kaybetmemek gerekiyordu.

Yolculuk hazırlıkları Londra'da başladı. Lyons fabrikaları, balonun yapısında kullanılacak oldukça özel bir ipeği üretti. Kısa sürede balon en iyi şekilde hazırlandı. Ve sonunda İngiliz Hükümeti bir nakliye gemisini, balonun taşınması için Doktorun emrine verdi.

## Avcı Dick Kennedy

Dick Kennedy, Doktorun en yakın arkadaşıydı. Sanki onun diğer bir parçası gibiydi. Elbette Dick Kennedy ile Samuel Fergusson'un farklı özellikleri ve yetenekleri vardı. Ancak bu farklılık yine de sanki tek bir kalpten çıkıyor gibiydi.

Dick Kennedy, açık sözlü, kararlı, kelimenin tam anlamıyla gerçek bir İskoçyalıydı. Edinburgh yakınlarındaki küçük bir kasabada yaşıyordu. Oldukça iyi bir avcıydı. Daha doğrusu bir balıkçıydı, azimli bir sporcuydu.

İki arkadaş yıllar önce aynı amaç uğruna çalışırken Hindistan'da tanışmışlardı.

Arkadaşı Londra'ya dönmek üzere kendisinden ayrıldığında, Kennedy, "Acaba şu anda ne üzerinde çalışıyor?" diye düşünmüştü. Nitekim bir sabah gazetede bu sorusuna cevap olacak makaleyi okudu.

"Aman Allah'ım!" diye bağırdı. "Aptal! Çılgın adam! Bir balonla Afrika'yı geçmek mi? Bir bu eksikti. Anlaşıldı. Demek son iki yılını bununla uğraşarak geçiriyordu!" dedi.

O gece Kennedy son derece öfkeli ve aynı zamanda da heyecanlıydı. Hemen trene binerek Londra'ya geldi. Bir fayton onu Doktorun Greek caddesindeki

küçük evine getirdi. Kapıyı ona Doktor Fergusson açtı. Ve sanki hiç şaşırmamış da arkadaşını bekliyormuş gibi:

“Dick sen misin?” dedi.

“Ta kendisi!” diye sert bir karşılık verdi Dick.

“Peki ama av mevsiminde Londra’da ne işin var?” diye sordu.

Dick ise, “Büyük bir çılgınlığı engellemek için buradayım.” diye cevap verdi.

“Çılgınlık mı?” dedi Doktor.

“Bu gazete parçasında yazarlar yalan mı yani?” diyerek elindeki makaleyi gösterdi.

Doktor, “Oh, ne demek istediğini şimdi anladım! Lütfen otur Dick.” diyerek ona yer gösterdi.

Fakat Dick sinirli bir şekilde, “Hayır, oturmayacağım. Gerçekten bu yolculuğa çıkmakta kararlı mısın?” diye bağırdı.

Doktor ona, “Evet kararlıyım. Hazırlıklarım iyi gidiyor ve ben bu yolculukta senin de yanımda olmanı istiyorum.”

Kennedy bu teklifi şaşkınlıkla karşıladı. “Bu konuda benimle dalga geçmeyeceğini biliyorum ama bilmem ki...” dedi.

Doktor, “Eğer senin için bir sakıncası yoksa, bunu yemekten sonra tartışalım.” diye karşılık verdi.

İki arkadaş üzerinde sandviçlerin ve büyük bir çaydanlığın olduğu küçük bir masada karşılıklı oturdular.

“Bu tehlikeli yolları uzaktan geçmek mantıklı.” dedi Kennedy. “Fakat buraları uçarak geçmek imkansız!”

“Balonun düşmemesi için gereken her türlü tedbiri aldım. Bu nedenle eğer herhangi bir aksaklık görürsem hemen aynı rotada yere inip, yolculuğumuza yerden devam edeceğiz. Ama eminim ki balonum beni utandırmayacak.” dedi Doktor.

“Bunu düşünmeliyiz.” dedi Dick.

Kennedy oldukça heyecanlanmaya başlamış ve bu heyecan onun da başını döndürmüştü. Doktor Samuel'i takdir ediyordu; fakat halen korkusunu yenememişti.

“Bak Dick, balonu büyük bir yük gemisiyle Afrika'ya taşıyacağız. Üç ay içerisinde, yola çıkacağımız yer olan Zanzibar'da olacağız.” dedi.

“Biz mi?” diye hayretle sordu Dick.

“Evet biz. Bana güven dostum. Parolamız, ‘Mükemmellik!’ diye cevap verdi Doktor.

Şimdi yapılması gereken kendisinden önceki kâşiflerin tecrübelerinden faydalanmaktı. Ayrıca hesaplarını çok dikkatle tamamlamalıydı. Bu gerçekten tehlikeli bir macera olacaktı.

Doktor Fergusson, yolculuk için hazırlıklarıyla meşguldü. Dikkatle balonunu denetliyordu. Uzun süredir Arap ve Mandingo dilleri üzerinde çalışıyordu. Çok şükür ki dil öğrenme yeteneği sayesinde hızlı ilerlemişti.

Bu arada da arkadaşı onun yanından bir an olsun ayrılmıyordu: Çünkü Doktorun kendisine hiçbir şey söylemeden havalanacağından korkuyordu.

## Muhteşem Joe

Samuel Fergusson'un Joe adında sadık bir uşığı vardı. O mükemmel bir arkadaştı. Kendini hiçbir karşılık beklemeden efendisine adamıştı. Asla yakınmaz ve hiçbir zaman içindeki hizmet heyecanı sönmezdi. Fergusson, ona güvenirdi ve bunda haklıydı da. Dürüst ve az bulunur bir insandı Joe!

Fakat diğer taraftan, Doktor da Joe için bulunmaz bir efendiydi. Kendisine saygılı ve güven doluydu.

Joe'yu parça parça etseniz yine de efendisi hakkındaki fikrini değiştiremezsiniz. Ve Doktor Afrika'yı havadan geçmeyi planladığında, Joe buna hiçbir şeyin engel olamayacağını biliyordu. Doktor Fergusson, yola çıkmaya karar verdiği andan beri, hiç sözü edilmemiş olmasına rağmen, kendisinin de bu geziye katılacağını çok iyi biliyordu. Bununla birlikte Joe, zekası ve çevikliği ile faydalı olabilirdi. Atlama, tırmanma, uçma ve binlerce el çabukluğu gerektirecek şey Joe için çocuk oyuncağıydı.

Hizmetkâr Joe ile Dick Kennedy arasında sürekli bir zıtlık olurdu. Biri kuşkucu, diğeri ise inançlıydı. Biri açık görüşlü ve mantıklı bir tavır içerisindeydi, diğeri ise körü körüne inanıyordu. Doktor, kendisini şüphenin ve güvenin arasında bulmuştu. Onlara her zaman güvenebilirdi.

Doktor, yolculuğun daha güvenli olabilmesi için hesaplara çok önem veriyordu. Balonunu kapasitesinin sadece yarısına kadar malzeme ile doldurdu.

Şayet, Doktor Fergusson iki balon kullanabilecek olsaydı başarı şansı artacaktı. Çünkü bir tanesi havada başarısız olursa, diğeri sayesinde başarılabilirdi.

Uzun süren düşünceler sonunda, ustaca tasarlanmış alet sayesinde iki balon kullanabilecekti. İki tane birbirine eşit ebatta olmayan balon imal etti ve birini diğेरinin içine hapsetti. Böylece bir kaza anında, birinci balonun yıtılması durumunda, ikinci balon kullanılabilirdi.

Bu yolculuk için seçilmiş aletler barometre, termometre, pusula, kronometre ve uzak cisimler için bir dürbünden oluşmaktaydı. Sanki Greenwich Rasathanesi, Doktorun idaresindeki balonda bulunuyordu. Aynı zamanda üç çapa ve yaklaşık elli fit\* uzunlukta sağlam ve hafif, ipekten merdiven bulunuyordu.

Balonu nakledecek olan Resolute isimli gemide hazırlıklar tamamlanmıştı. Zanzibar'a varıldığında yüklenecek halatlar, erzak ve su kapları gibi araçların hepsi Doktorun denetiminde yerleştirilmişti.

Gezginler gemiye bindiler. Kaptan ve subayları onları büyük saygıyla karşıladılar. Doktor çok sakindi. Düşündüğü tek şey yolculuğuydu. Dick heyecanlıydı ama bunu belli etmemeye çalışıyordu. Joe, coşkuluydu ve heyecanını komik sözlerle bastırmaya çalışıyordu.

Sonraki sabah 21 Şubat günü Resolute demir aldı. Büyük bir insan kalabalığı onları yolcu etmek için toplanmıştı. Herkes "Yaşasın Doktor! Başaracaksınız!" diye bağırıyordu.

\* Fit: 30,5 santimetrelik İngiliz uzunluk ölçüsü birimi.