

Ahmet Yılmaz Boyunağa

# OSMANLI LEVENTLERİ

Seydi Ali Reis ve Leventlerinin Maceraları



# OSMANLI LEVENTLERİ

**Yayın Yönetmeni** Savaş Özdemir  
**Editör** Duygu Kaçaranoğlu  
**İç mizanaj / Kapak** Şakir Çolak  
**Kapak Resmi** Uğur Köse

**14. Baskı** Mart 2020  
**Uluslararası Seri No** (ISBN) 978-975-362-032-1

## TİMAŞ YAYINLARI

**Adres** Cağaloğlu, Alemdar Mah. Alayköşkü Cad. No:5  
Fatih/İstanbul  
**Telefon** (0212) 511 24 24  
**E-posta** bilgi@genctimas.com

**Baskı ve Cilt** Sistem Matbaacılık  
**Sertifika No** 16086  
**Adres** Yılanlı Ayazma Sok. No:8 Davutpaşa-Topkapı / İstanbul  
**Tel** (0212) 482 11 01

 **TİMAŞ YAYINLARI / 123**  
**DOLUDİZGİN ROMANLAR / 10**  
RAF: 10+ Roman Öykü  
KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINCILIK SERTİFİKA NO: 45587

© Eserin her hakkı anlaşmalı olarak Timas Basım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne aittir. İzinsiz yayımlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Bu eser daha önce "Hind Sularında" ismiyle yayımlanmıştır.



## Birinci Bölüm

# Hint Ormanlarında

1555 yılı... Hindistan'ın Sind eyaletinde, yesilin her tonunu bağırsızda barındıran sık bir orman... Gövdeleri ve dalları, yer yer yosun tabakaları ile kaplı çeşitli ağaçlar... Ve bu çeşitli ağaçlardan ve çiçeklerden gelip birleşerek, bütün ormanı saran koku...

Orman, ağaçtan ağaç'a uçuşan renk renk papağanların ve ağaçlarda oturan, dallardan dallara sıçrayan maymunların sesleri ile çinliyordu. Bu yeşillikler arasında görülmüş kaybolan insanlar, elli ya da elli beş kişi civarındaydı. Hepsinin giyecekleri, dikenlerden ve çalılardan lime lime olmuştu.

Önde, iki Sindli kılavuzla beraber beş kişi... Ellerindeki palalar kalkıp inerek, çalıları ve sarmaşıkları kesip atarak arkadakilere yol açıyordu. Bunların

ardından, on tüfekli levent<sup>1</sup> geliyordu. Arkadan, sağ elleri ile palalarını kavramış kişiler... En arkada da, yine on tüfekli levent...

Avrupa milletleri arasında “Muhteşem” olarak anılan ve Macaristan’dan İran’a, Anadolu’dan Arabistan Yarımadası’nın en güney ucuna kadar hükmü geçen Osmanlı Hükümdarı Kanunî Sultan Süleyman Han’ın denizcileriydi bunlar... Ormanda ilerliyor, ilerliyorlar...

Sindli kilavuzun acı çığlığı ile leventler birden durdu. Kilavuz, eli ile sağ taraftaki gayet güzel renkli çiçekleri göstererek haykırdı. En uçtaki levent, o kısma adımını atarken durmuştu. Tüfeklilerin hemen arkasından gelen altmış yaşlarındaki kişi, onların arasından sıyrılarak öne çıktı. Kilavuzun gösterdiği yere baktı, gözleri fal taşı gibi açıldı ve hemen bağırdı:

— Bataklık... Hanzala, kimildama ve sağa doğru sa-  
kin ilerleme!

Sağ uçtaki genç levent:

— Baş üstüne Reis Baba! Kimildamam, cevabını verdi, neler olduğunu tam anlayamadan.

Rengârenk bir şekilde yayılmış bu çiçek örtüsünün altındaki bataklığı tecrübecli Sindli kilavuzlar fark etmişti.

---

<sup>1</sup> Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı.

Reis'in yanına gelen, Mısır Kethüdası Mustafa Ağa:

– Seydi Ali Reis'im, bu kılavuz nasıl anladı bataklığı, diye sordu.

Seydi Ali Reis cevap verdi:

– Kolay, Mustafa Ağa! Çok dikkatle bakın, çiçeklerin üzerinde bir tül gibi yer değiştiren sinekler ordusunu görüyor musunuz?

Mustafa Ağa, dikkatle baktı:

– Pek fark edemiyorum, Reis!

Tüfekçiler Serdarı Ali Ağa:

– Ben gördüm, gördüm, diyerek söze karıştı. İşte, işte... Bir tül gibi uçuşup duruyorlar! Devamlı yer değiştirmekteler.

Seydi Ali Reis:

– Evet! Bunlar, altta bir bataklığın olduğunu belli ediyor. Yerliler de, bataklığı, onlar vasıtasiyla anlamış olacaklar.

Mustafa Ağa, elleriyle gözlerini ovuşturdu:

– Anlaşılan iyice yaşılmışız Reisim! Hâlâ göremedim, dedi.

– Olabilir Mustafa Ağa! Ama görmenin yaşla pek ilgisi olmasa gerek. Sen daha, gençlere taş çıkartırsın!

– Sağ olasın Reisim!

Hanzala:

— Reisim, benim de bir sualim olacak, dedi.

Seydi Ali Reis:

— Nedir, bre genç levent, diye sordu.

Hanzala:

— Reisim, diye konuştı. Bataklığın üzerinde bu çiçeklerin işi ne?

— Bilmez misin bre genç levent? Zehri altın tasta sunarlar. Bataklığın üzerindeki çiçeklerin durumu da bu. Bataklık kendisini bu güzel çiçek örtüsü altında gizliyor. Böylece de gelecek avları bekliyor. Eğer bu çiçekler olmayıp da, bataklık korkunç yüzünü göstermiş olsa, kim bu bataklığa yanaşır?

Leventler güldüler:

— Doğru dersin Reis!

— İşte, ona göre... Gözünüzü açın ha!

Seydi Ali Reis'in bu şekilde ihtarada bulunmasına gerek bile yoktu. Çünkü leventlerin hepsi de çok dikkatli olmaya kararlıydılar. Bataklığın kenarından geçilerek, yola devam edildi. Yine öndeeki leventlerin kolları kalkıp inerek, çalılar, sarmaşıklar arasında, pala ile yolları açmaya başladilar.

Şimdi kimse konuşmuyordu. Ormanın kendine mahsus olan sesleri dinleniyor, çevre dikkatle gözden

geçiriliyordu. Nihayet, harman yeri büyülüüğünde geniş bir alana gelindi. Yeşillikler arasında gümüş parıltılarla çağıldayan bir dere, göze çarpıyordu. Yüksek dağlardan gelip, ormanın içinden geçen bu dere, herkesin içini ferahlatmıştı.

Derenin kenarında beş altı ağaç yükseliyordu. Bu ağaçların üzerinde, kuyrukları ile asıldıkları dallarda sallanan, daldan dala sıçrayan, insanlara endişe ve merakla bakan maymunlar vardı. Bazıları da, ellerini bir-birine vurarak çığlıklar atıyordu.

Leventlerin görünmesiyle birden sesini kesen maymunlar, kısa bir süre sonra, büyük bir yaygara kopardı. Leventler, onlara güлerek bakıyordu. Kesmeleri gereken çalılardan ve sarماşıklardan kurtulmuş olan leventler, boşta duran kolları ile alınlarından akan terleri sildiler. Şimdi Seydi Ali Reis'in ne diyeceğini bekliyorlardı.

Tüm leventler, bu güzel yerde mola vermek istiyordu. Ama Reis'e karşı bir saygısızlıkta bulunmamak için ses çıkarmadan, onun vereceği emri bekliyorlardı. Seydi Ali Reis, leventlere baktı. Hepsinin yorulmuş olduğunu anladı. Sonra, Mustafa Ağa'ya:

– Burada mı mola versek Ağa, diye sordu.

Mustafa Ağa:

– Uygundur Reisim, cevabını verdi.

Seydi Ali Reis, bu defa da, Ali Ağa'ya:

— Ya sen ne dersin Ağa, diye sordu.

Ali Ağa, memnun bir tavırla, başını sallayarak:

— Bundan iyisi can sağlığı Reisim, dedi. Hem leventler çok yoruldu; hem de, buradan uygun bir yer bulabileceğimiz belli değil!

— Evet... Akşam da yaklaşıyor.

Mustafa Ağa, yani başında duran iri bir levente döndü:

— Reis'in buyruğunu duydun. Sen de leventlere duryur!

Hasan, geri dönerek, gür bir sesle:

— Reisimizin buyruğudur: Burada mola verilecek, diye bağırdı.

Leventlerin hepsi derin birer nefes aldı. Daha önceden kararlaştırıldığı anlaşılan şekilde, onar kişilik topluluklar seçikleri ağaçların altlarına doğru yürüdüler. Leventlerin dağılması ile aralarında bir sedye de görüldü. Dallardan ve sarmaşıklardan yapılmış bu sedyede bir levent yatıyordu. Seydi Ali Reis, sedyeyi taşıyanlara yaklaştı. Eliyle kocaman bir ağaç göstererek:

— Siz orada dinlenin, dedi.

Sedyeyi taşıyanların yanında yürüyerek hastaya sordu:

- Nasılsın Ömer? Acın devam ediyor mu?
- Sedyedeki hasta, gülümsemeye çalışarak:
- Allah'a çok şükür iyiyim Reis! Eskisi gibi acımıyor. İlâçlar galiba iyi geldi. Çok teşekkür ederim!
- Vazifemiz bu evlât! Sizler, bana emanetsiniz. Aynı zamanda benim evlâtlarımısınız.
- Sağ olunuz Reisim! Sizlere çok yük oldum. Hele, beni taşıyan arkadaşlarımı... Hakkınızı helâl ediniz.
- Seydi Ali Reis, Ömer'in alnını okşarken:
- Yük olmak ne demek Ömer? Şayet bizim de başımıza senin gibi bir hal gelse, sen de yardımcı olmaz mıydın, dedi.
- Ömer:
- O kayaliktan düşmeseydim, bu durumlar olmayacaktı, diye kendi kendine söyledi.

- Seydi Ali Reis:
- Yooo! Öyle düşünme Ömer, dedi. Çok şükür ki, ayağın kırılmadı. Sanırım yakın zamanda iyileşip, bizim yanımızda yürümeye başlarsın.
- İnşallah Reisim!
- Haydi, şimdi, sizler de istirahat edin bakalım!
- Mola verildikten sonra, herkes yorgunluğunu daha iyi anladı. Sekiz günden beri, bu korkunç ormanın içindediler. Ormanda Ced eşkiyasının yollarını

kesecüğinden endişe ediyorlardı. Bu yüzden, çöl yolunu seçmişlerdi. Ama daldıkları çöl onlarda güç bırakmamıştı.

Susuzluk ve esen sam rüzgârı, çوغunu ölümle buren buruna getirmiþti. Zehirlenenler de olmuþtu. Verilen panzehirler, neyse ki tesirini göstererek zehirlenenleri kurtarabilmiþti.

Seydi Ali Reis, çöl yolunun çok tehlikeli olduğunu görünce, o yoldan vazgeçip orman yoluna yönelmişti. Ama bu defa da Sindli kılavuzlar:

— Biz orman yolundan gidemeyiz. Ormanın tehlikesi çölün tehlikesinden daha fazladır. Korkunç bataklıklar, insanları yutmak için fırsat kolluyor. Vahşi hayvanlar ve yılanlar, timsahlar, rahatsız edilmekten hoşlanmaz. Geçit vermeyen çalılar ve sarماşıklar yoliarımızı engeller. Bunlardan kurtulsak bile, Ced eşkiyasının palalarından ve tüfeklerinden kurtulmak mümkün olmaz, diyerek itiraz etmiþti.

Seydi Ali Reis:

— Allah’ın takdiri ne ise o olur. O’na sığınarak ormana gireceğiz, diyerek kesin kararını bildirmiþti.

Sindli kılavuzlar, onun kararlı halini görünce direnmekten vazgeçmiþti. Şimdi, uzanmış istirahat ederken, ormanda geçirdikleri o korkunç günleri hatırlıyorlardı. Ormanda önlerine; bataklıklarda gizlenen

korkunç timsahlar, soba borusu kalınlığında yılanlar, kükreyişleri ile ortalığı inleten müthiş kaplanlar, geçit vermeyen diken ve sarmaşıklar çıkmıştı. Ama hepsinden kurtulmuşlardı. Sadece, Ömer'in ayağı burkulmuştu, o kadar...

Sindli kılavuzlar bile, bu duruma şaşırmıştı. Onlar, ormandan sağ çıkamayacaklarını düşünüyordu. Seydi Ali Reis, ormana girerken on tüfekli leventi öne, on tüfekliyi arkaya diğer leventleri de ortaya yerleştirmişti. Leventleri bu şekilde yerleştirmesi, onların herhangi bir kayıp vermesini önlemiştir.

Bir ağaçtan leventlerin üzerine sıçrayan korkunç bir kaplan, daha havada yken tüfek atesi ile öldürmüştü. Bellerine kadar çıkan suda yürüken ağızlarını açarak testere gibi dişlerle saldiran yedi timsah da, ayını akibetten kurtulamamıştı.

Gölgeler uzamaya başlamıştı. Ağaçların gölgeliğinde istirahat eden leventlerin yüzünü, hafif bir esinti okşuyordu. Yiğitlerden bazıları, akşam namazı için hazırlık yapıyordu.