

Nurdan
Tacım
Güzel
Ahlakım

Hekimoğlu İsmail



Nurdan
Tacım

Güzel
Ahlakım

Hekimoğlu İsmail

Bu kitabın sahibi:

.....
.....

İÇİNDEKİLER



- GÜZEL AHLAK / 7
PEYGAMBERİMİZİN AHLAKI
İLE AHLAKLANMAK / 10
ÇALIŞMAK / 13
ZAMANI GÜZEL KULLANMAK / 16
DOĞRULUK / 19
Yalancının Evi / 22
AFFETMEK / 24
MERHAMETLİ VE ŞEFKATLİ OLMAK / 27
Yetim Çocuk / 29
VİCDAN VE İNSAF / 32
FEDAKÂR OLMAK / 35
VEFA / 38
SÖZÜNDE DURMAK / 41
Sözün Önemi / 44
EMANETİ KORUMAK / 46
YUMUŞAK HUYLU OLMAK / 49
HÜSNÜZAN / 52
İSTİŞARE / 55
KUL HAKKI / 58
ANNE BABAYA HÜRMET / 61
Anne Baba Hakkı / 64



AKRABALIK İLİŞKİLERİ / 66

ARKADAŞLIK / 69

Zor Durumda / 72

SELAM VERMEK/ 74

TEVAZU / 75

DAYANIŞMA - İŞ BİRLİĞİ / 77

Çubuklar / 80

YARDIMLAŞMAK / 82

SABIR / 85

ŞÜKRETMEK / 88

GIPTA ETMEK / 90

TUTUMLU OLMAK / 93

KANAAT / 96

Mermer Ustası / 99

CÖMERTLİK / 101

TEDBİRLİ OLMAK / 104

GÜZEL KONUŞMAK / 107

SEVGİ / 110

TEMİZLİK / 112

KARDEŞLİK / 115

SAYGI / 118

GÜLER YÜZLÜ OLMAK / 121

Yüzü Sirke Satan Balcı / 123

İLİM ÖĞRENMEK / 125

SORUMLULUK SAHİBİ OLMAK / 126

HEDİYELEŞMEK /129

CESARET / 132

HAYVAN SEVGİSİ / 134

SÖZLÜK / 138



GÜZEL AHLAK



Allah, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize sıkıntılar karşısında sabretmeyi, insanlara karşı hoşgörülü olmayı, fedakârlığı, **itaati**, doğruluğu, vefayı, **adaleti**, **sadakati**, alçak gönüllülüğü, merhameti, şefkati, yumuşak huyluluğu ve daha birçok güzel huylara sahip olmayı emreder. Çünkü bu emirlere uymak, insanın hem dünyasını hem ahiretini cennet eder.



Hayatta başarılı olmak, ibadet etmek ve ilim öğrenmek kadar ahlaklı olmak da çok önemlidir. Peygamber Efendimiz bunu "Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim." hadisi ile vurgulamıştır. Hayatı boyunca güzel ahlakıyla örnek olmuş, insanlara güzel ahlakı öğretmiştir.

İmanımız bizi güzel ahlaka götüren yolda adeta bir bekçi gibidir. Yanlış bir şey yapmak istediğimiz zaman imanımız bize, "Hayır, yapmamalısın! Allah seni görüyor.



Allah, bu yaptığını biliyor. Bu doğru değil!" der. İmanlı kişi, herkesten önce kendini Allah'a beğendirmeye uğraşır. Kendini Allah'a beğendirmek için de güzel ahlaklı olmaya çalışır. Bu konudaki rehberi de elbette Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'dir.

Allah'a iman etmeyen bir insan ise sadece toplum içindeyken ahlaklıymış gibi davranır. O kişi yalnız kalınca "Nasıl olsa kimse görmüyor." deyip istediği gibi hareket eder.

Tarih boyunca pek çok insan, peygamberlerin yolunda yürümüştür; onların öğrettiği güzel ahlakı en güzel şekilde yaşamaya çalışmıştır. Mevlana, Yunus Emre, Ebu Hanife gibi pek çok seçkin insan, güzel ahlaklı oldukları



için milyonlarca insan tarafından sevilmişlerdir. Vefatlarının üzerinden yüzlerce yıl geçtiği hâlde, günümüzde bile insanlar, onların güzel ve tertemiz hayatlarına hayrandırlar.

Güzel ahlaklı insanlar, iyiliğin mimarlarıdır. Nasıl ki güzel bir meyvenin tadı anlatılamaz ve ancak tadarak anlaşılabilirse; aynı şekilde güzel ahlaklı insanı da kelimelerle anlatmak zordur. Böyle insanları herkes çok sever, herkes onlarla dostluk kurmak ister.

Kötü ahlaklı insan ise elinde ateş taşıyan çocuğa benzer; neyi ne zaman tutuşturacağı belli olmaz.

Bu kitapta sizlere, güzel ahlaklı bir insanın sahip olması gereken özellikleri, Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi ışığında anlatmaya çalıştık.

Haydi gelin, bu kitabı okuyarak Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmanın yollarını öğrenelim. Onun gibi sevelim ve sevelelim...



PEYGAMBERİMİZİN AHLAKI İLE AHLAKLANMAK

Sünnet-i seniyye, Peygamberimizin sözleri, davranışları ve onayladıklarıdır. Sünnet-i seniyye bir kaledir. Onun içine giren kurtulur. Müslüman kişinin ahlakı, sünnet-i seniyyeye uymaktır.

Peygamberimizin ahlakı Kur'an ahlakı olduğu için Peygamberimize uyunca Kur'an'a uymuş oluruz. Nerede bir kötülük duyarsanız bilin ki orada sünnet-i seniyyeye aykırı bir hareket vardır.

Nasıl ki fizikteki ve matematikteki kanunları öğrenerek binlerce problemi çözmek mümkünse ve kanunlar en büyük **icatların** temeliyse, aynı şekilde Peygamberimizin sünnetlerini hayatımızda uygulamak da dünya ve ahiretimizi cennet etmenin formülüdür.



Ölçü ve ahenk her şeyde vardır. Boyumuz, elimiz, parmaklarımız hep orantılıdır. Karpuz, elma kadar olmaz; ceviz de kabak kadar büyümez. Sünnet-i seniyye de bu hayatı yaşamının ölçüsü ve ahengidir. Ateşi bilmeyen bebek gidip elini ateşe sokar. Bizler de bebek gibiyiz. Cennete nasıl gidilir bilmiyoruz ki! Bunu bize bir öğretmen olmalı! İşte o öğretmen, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)'dır.

Sünnetlere itiraz eden, "Ben kendi aklımla hayatımı düzenlerim." diyen insan, asansörle göğe çıkmaya çalışan adama benzer. Asansör, bir noktaya gelir durur. Adam bakar ki gökler çok yüksekte, kendisi çok



alçakta... İşte, akılla yükselmeye çalışanların, sünneti hiçe sayanların düşeceği durum budur: Yükselirim derken, alçalmak...

Nasıl ki gece yolculuğu yapan şoför, farlarla yolunu aydınlatır; sünnetlerin her biri de birer fardır, gece lambasıdır. Onların ışığıyla cennete gidilir. Araba kullanırken direksiyonu biraz sağa veya sola döndürsek araba yoldan çıkar. Aynı şekilde, dinini yaşamaya ve güzel ahlaklı olmaya çalışan bir Müslüman biraz sağa ya da sola sapsa Kur'an'ın yolundan ayrılır.



Mesela dağcılar, aşağıya düşen insanlara ip salarlar. Düşen kişi de ipi beline bağlar. Yukarıdakiler başlarlar aşağıdakini yukarıya çekmeye... Biz de sünnet-i seniyye ipine bağlanalım, yukarıya çıkalım. "Oh! Cennete geldik!" diyelim inşallah...

Allah bize Peygamber Efendimizi sevmeyi, ona çok çok **salavat** getirmeyi ve sünnetine uymayı **nasip etsin**.



ÇALIŞMAK

Eğer dikkat ettiyseniz fark etmişsinizdir; kâinatta her şey hareket hâlinde... Cansız cisimler bile hareketsiz değil. Onlarda da elektron hareketi var. Denizlerde gemiler, havada uçaklar, yollarda arabalar...



Hareket, hayatın ta kendisiyken insanın hareketsiz kalması düşünülemez. Bitkiler ve hayvanlar gece gündüz demeden bir fabrika gibi ürünlerini sunmak için çalışırken insan da yaratılışı gereği çalışmak durumundadır.

Herkesin kendi yaşına, mesleğine, sağlık durumuna uygun bir sorumluluğu vardır. Öğrencinin dersleri, memurun görevleri, yöneticinin idari işleri, bahçenin bakımı, evin temizliği çalışmayı gerektirir. Çalışmak, insanı başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır; Allah'a sevgili kul, insanlara değerli bir dost hâline getirir.



Peygamberimiz ve Dilenci

Bir gün sevgili Peygamberimizin yanına bir dilenci gelmiş. Peygamberimiz onu görünce, "Evinde nelerin var?" diye sormuş. Adam da "Bir örtüm var. O örtünün yarısına oturuyoruz. Diğer yarısını da üzerimize örtüyoruz. Bir de su içtiğimiz kabımız var. Başka da bir şeyimiz yok." diye cevap vermiş. Peygamber Efendimiz, "Getir onları." buyurmuş.

Dilenci koşşa koşşa evine gitmiş. Örtüyü ve su kabını alıp Allah Resulüne getirmiş. Peygamber Efendimiz, adamın eşyalarını satılığa çıkarmış. Satılan eşyaların parasını adama vermiş. "Bu paranın yarısıyla çoluk çocuğuna yiyecek al. Diğer yarısıyla da balta alıp bana getir." demiş.

Dilenci yine denileni yapmış. Peygamber Efendimiz, baltaya bir sap takmış ve dilenciye vermiş. "Git, odunculuk yap." buyurmuş.

Dilenci, Peygamberimizin sözünü yerine getirmiş. On beş gün sonra sevinç içinde, elinde paralarla Efendimizin yanına koşmuş. Peygamberimiz dilenciye görünce "Böyle yapman, kıyamet gününde alnında dilencilik lekesiyle gelmeden senin için daha hayırlıdır." buyurmuş.



