

GÜLCE

ömer lütfi mete



LEYLA BAHSİ

Gölce

11

Uçurumun kenarındayım Hızır
Ulu dilber kalesinin burcunda
Muhteşem belaya nazır
Topuklarım boşluğun avucunda
Derin yar adım çağırır
Dikildim parmaklarımın ucunda
Bir gamzeliik rüzgâr yetecek
Ha itti beni, ha itecek
Uçurum kenarındayım Hızır
Civan hazır
Divan hazır
Ferman hazır
Kurban hazır

Uçurumun kenarındayım Hızır
Güzelliğın zulme çaldığı sınır
Başım döner, beynim bulanır
El etmez
Gel etmez
Gülce'm uzaktan dolanır
Uçurumun kenarındayım Hızır
Gülce bir davet
Mecaz değil
Maraz değil
Gülce bir afet
Peri değil
Huri değil
Gülce beyaz sihir
Gülce ölümcül naz
Boram boram zehir
Yâr yüzünde infaz

Bir gamzeli rüzgâr yetecek
Ha itti beni, ha itecek
Güzelliğin zulme çaldığı sınır
Uçurumun kenarındayım Hızır
Ben fakir
En hakir
Bin taksir
Ateşten
Kalleşten
Mızrakla gürzden
Dabbetülarz'dan
Deccal'den, yedi düvelden
Korku nedir bilmeyen ben
Tir tir titiriyorum Gülce'den
Ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan
Nutkum tutuluyor, ürperiyorum
Saniyeler gözlerimde birer can
Her saniyede bir can veriyorum

Gazelce

14

Karanlığın kılıncı darbe darbe yâr gözleri
Yarıldı kühümüz, döşendi kehribâr gözleri

Yürek netâme şehri şimdi, şüphe şüphe üstüne
Yalanla oynayıp kazandı iktidâr gözleri

Işık kısık, umut tutuk, heves sönük ve genç idik
Çocuksu müjdelerle kıldı ihtiyâr gözleri

Ecelle bir meğer bu kanlı kavgadan sızan barış
Yüceldi mülkümüzden muhteşem mezâr gözleri

Zamanenin dilinde ismimiz yitirdi nisbeti
Bugün yegâne Lütfi kaldı yadigâr gözleri

1980

Bir İim Tufan

15

öl vaktime kar yağıyor, kar, kar, kar
Vay başıma gelenler
Ateşten gömlek deler buzdan oklar
Bu ne yalnızlık esmer
Dağılan okul akşamı duraklar
Yerimde eller eser
Dondurur kor beni yavuz meraklar
Vay başıma gelenler

öl vaktime kar yağıyor, kar, kar, kar
Bu karda iradem yaban parmağı
Sebat tuzağa benziyor
Böyle ağlatırlar yaman uşığı
Yamanlık yoğa benziyor

Çöl vaktime kar yağıyor, kar, kar, kar
Kutlu bir suç üstüne
Esmerin sunduğu bir lokma inkâr
Kaç yıl oruç üstüne
İftarım oldu bir müebbet efkâr
Kahpe sonuç üstüne
Ak alnım burda rüsvaya çıkar
Kutlu bir suç üstüne

Çöl vaktime kar yağıyor, kar, kar, kar
Erenler bu kentte bu ne irfandır
Nikâh düşer iftiradan
Her bir arzu tende mi cereyandır
Âşık sınırlar sıradan
Bilmezler esmer bir içim tufandır
Geçilmez böyle karadan

Çöl vaktime kar yağıyor, kar, kar, kar
Var ile yok arasında sarkaç
Beni üç zifir bulutlara katar
Bir göz, bir kaş, bir de saç
Bu kentin üstüne sevdami atar
Kalbim göklerde hallaç
Karanlığı, bembeyaz bir yas tutar
Var ile yok arasında sarkaç

Pervane

Zaman, dik sokaklarda kan Őelalem
Dođrandım huzme huzme ay kesimi
Gönlün safi bela, püskül elâlem
Yođun tenhalarda iŐit sesimi

Hey düŐman sıđınađım, can çekmecem
Karanlıđındayım yirmi dört ayar
Sevdiceđim, öldüceđim, iŐkencem
YaŐın yaŐın ruhumu dađlayan yâr

Sarı Gül

Sarı gül, Rize'min şiiri
Sarı gül gençliğimin şehri
Sarı gül, yirmi senem
Sarı gül can efsanem
Sarı gül gitarlı kız
Sarı gül hatırlı hız
Sandalımla, küreğimle
Resmini dalyanlara çizdiğim
Mecnun misal yüreğimle
Camında ufuk ufuk gezdiğim
Sarı gül can efsanem
Sarı gül yirmi senem

Ah Rize'nin ufak tefek sonsuzları
Sarı gül bitmez bir dönem
Bahar sarı, kışlar sarı, yazlar sarı
Sarı gül yanık teranem
Sarı gül sinemdir
Efsanemdir
Sarı gül, sen açınca irem irem
Kışlar yaz olur
Gamlar haz olur
Taşlar saz olur
Sarı gül ben sana güzel diyemem
Az olur
Az olur

Rize'nin havaları acemaşiran
Elâlem horon tutar
Bense bu sulara, Endülüs'ten viran
Sebep sarı gül ve gitar
Ah sarı gül, sen bilemezsin asla
Başıma açtığın illetleri
Yitik izini belledim de sıla
Terk eyledim koca devletleri
Ömür devirdim nice nice
Güneşim sarı gül, indir de yere
Sana baka baka her gece
Kör kesildim bütün güzelliklere

21

Sen o yağmuru bilirsin, yurdudur orası
Sarı gül, hiç dinmedi o yağmur
İnce ince ayva tüyünce hüzün pudrası
Hâlâ gönlüme seni savurur
Beklerim kapalı gökte yıldız
Rize'nin seneleri nemdir
Sarı gül, sarı gül, gitarlı kız
Benim gelecek efsanemdir

1990

Cilve

22

Kaş üstünde yolum kesik, kaş hançer
Ölü karanlıklar uyandı
Cilve tuzağına düştüm seher seher
Yanaklar cennete boyandı
İliklerime girdi zehir gözler
Zifir gözler
Kâfir gözler

Dışı تنها insanın, içi mahşer
Işığım kara kara yandı
Bir ince işmar, can damarıma neşter
Kırpık geldi ruha dayandı
Ecelime susattı iksir gözler
Zifir gözler
Kâfir gözler

Kemençe

Bir yaz donanması kuşatıp çevremi
Gözlerin gözlerimi tuttuğu zaman
Tayfun tutkular zorlarken penceremi
Kör şeytan aklımı uyuttuğu zaman
Gönlümün uçurumlar açan depremi
Yüksek korkularımı yuttuğu zaman
Sırat'ta titretir beni bir kemençe
Vahşi, kıvrak ve ince
Delice, zırdelice
Sırat'ta titretir beni bir kemençe
Ha uşak ha
Ha uşak ha

Benim içimden geçen vurup yüzüne
Yanaklarında şafak attığı zaman
Saflığın gecesinden kurt gündüzüne
Kırpikler, kaşlar tuzak çattığı zaman
Yardan yara sekerken şehrin düzüne
Ruh topuğuma diken battığı zaman
Sırat'ta titretir beni bir kemeççe
Vahşi, kıvrak ve ince
Delice, zirdelice
Sırat'ta titretir beni bir kemeççe
Ha uşak ha
Ha uşak ha