

Su Aygırı Hipos

Allah'ın Rezzak ismini öğreniyor



ALLAH'IN İSİMLERİNİ ÖĞRENIYORUM







BEN BİR SU AYGIRIYIM

Biz su aygırları Afrika'da, akarsu kenarlarında yaşarız. İri ve hantal gövdemize rağmen derin sularda rahatça yüzebiliriz. Filler gibi otla besleniriz ve çok iştahlıyız. Her türlü otu, seve seve yeriz.

Vücudumuzu güneş yanıklarından ve mikroplardan korumak için salgıladığımız pembe renkli sıvı, bizi pek sevimli gösterir. Kocaman başımızda bir çift kurdele gibi duran minicik kulaklarımız da sevimliliğimize sevimlilik katar.

Aslında uysal hayvanlar sayılırız. Fakat bir tehlike sezersek saldırganlaşabiliriz. Timsahlar bile bizden korkar. Onlarla tuttuğumuz kavgalarda çoğunlukla biz galip geliriz.







Ormanda öğle vakti gelmişti. Karnı acıkan hayvanlar iştahla yemeklerini yiyorlardı. Maymun, kocaman bir muz koparmıştı. Uzun boyunlu zürafa, dev ağaçların yapraklarını yemeye dalmıştı. Yavru aslan, annesinin getirdiği kemiği kemiriyordu. Su aygırı Hipos, en sevdiği otlarla çoktan karnını doyurmuştu. Ak Pelikan, gagasına doldurduğu balıkları yuttuktan sonra Hipos'a:

– Ne güzel değil mi, dedi. Hepimize yetecek kadar yiyecek var. Hiç aç kalmıyoruz.

Hipos otlarla şişirdiği karnına vurarak,

– Evet, dedi. Bol bol yiyecek var.

