

NURULLAH GENÇ

Çanakkale-  
Her Şey Yanıp  
Gül Oldu

ŞİİR





## İÇİNDEKİLER

Nurullah Genç Hakkında .....	5
Kalbimizden âleme bakan göz kör olunca.....	9
Kalmadı bizden başka düşman dünyada bize .....	11
Malazgirt'te açan gül Balkanlar'da solunca.....	12
Yedi başlı ejderha yürüdü bahçemize .....	14
Denizde Cehennem'in dişleri parlıyordu .....	16
Cennet gülümsüyordu sevda tepelerinde .....	18
Bombaya karşı dua; ufuklar ağlıyordu .....	20
Yanardağlar öfkeyle kaynıyordu derinde .....	21
Gelibolu siyah bir pelerin giydi yine .....	22
Seddülbahir yanarken sahiller çalkalandı .....	24
Sanki bütün melekler katılmıştı âyine .....	26
Namazgâh tabyasında tekbirler dalgalandı .....	27
Gemiler ecel kusan birer ejderdi suda .....	29
Karabasan mermiler eritti dağı, taşı .....	30
Ne hülyalara daldı, ne bekledi pusuda .....	31
Deniz canavarını vurdu Seyit Onbaşı.....	33
Karanlık taşıyordu gemiler; hayal sarı .....	35
Hürriyet paramparça Ege'den Marmara'ya.....	37
Gökyüzünü terk etti denizen son kuşları .....	39
Haçlılar gün doğmadan ayakbastı karaya .....	41
Kırmızı bir kaktüstü Arıburnun'da hüzün .....	42
Güvercinler binlerce akbabayla savaştı .....	44
Kanlısırt kefeniydi Anzak'ın İngiliz'in .....	45
Yakarış çağlayanı yüce dağları aştı .....	47
Avcılar koşuyordu cepheye genç kızlardan .....	49
Yeryüzü yanıyordu; ufuklar kankırmızı .....	51
Her gece bin bir çiçek kokusu yıldızlardan.....	53
Sabırtaşı üstünde hergün civandı sızı .....	55

Top sesleri, karanlık, uğultu ve ıstırap .....	56
Her mermi binlerce ok, her çelik binlerce yay.....	57
Yalnız umut dipdiri; ten viran, mevzi harap .....	59
Toprağa gömülüyor elli yedinci alay .....	60
Anafartalar'da ruh mâveraya mübtelâ .....	62
Ten acının en ağır yükünü çeken hamal.....	63
Akın akın cepheyi titretiyordu belâ.....	64
Kaşlarını çatmıştı Yarbay Mustafa Kemal.....	65
Mehmetçikte efkârli bir lâleydi umutlar .....	67
Sırtında yaralanmış bir Anzak'ı taşıyor .....	69
Alnından vurulunca ağlıyordu bulutlar.....	70
Bir düşman bir şehidin kollarında yaşıyor .....	71
Conkbayırı kan gölü; kıpkırmızı Kumkale .....	72
Diren be Yahya Çavuş, tarih olsun izlerin .....	74
Güneşi görmeyenler şaşırıyor bu hale.....	75
Aytepe'de düşmanı kahrediyor gözlerin.....	77
Toprağın altı ölüm; toprağın üstü volkan .....	79
Hayat can çekişiyor yüzeyde ve derinde.....	80
Böylesine sele dönmedi dünyada kan .....	81
Cesetler çarpışıyor Kirte mevzilerinde.....	83
Günler bitkindi; aylar yüzyıl oldu peş peşe .....	84
Çaresiz kaldı sevda hattına takılanlar .....	85
Gönüller ocak oldu bu devasa ateşe .....	87
Yılmadı çiğnenenler, vurulup yakılanlar .....	89
Zafer hâlâ parlayan yıldızların elinde.....	91
İstihzayla gelenler boynu bükük döndüler .....	92
Yalnız yenilgi kaldı devlerin hayalinde .....	94
Eriyen mumlar gibi birer birer söndüler .....	96
Bir damla gözyaşında taşlar bile boğuldu .....	97
Hâlâ soruyor akıl: Bunun esrarı nedir .....	99
Su ve kan mahşerinde her şey yanıp gül oldu .....	100
Çanakkale şimdi bir sevdalı Türkiye'dir .....	102

## KALBİMİZDEN ÂLEME BAKAN GÖZ KÖR OLUNCA

Gergef kırıldı; siyah renge boyandı nakış  
Ne gülümseyen güneş, ne sevdalı ay kaldı  
Yok artık oyalarda o tebessüm, o bakış  
Birkaç yorgun kahraman, umut ve saray kaldı

Düşler bir toz bulutu yağmuruydu toprakta  
Mahur öten kuşların kırıldı kanatları  
Çiçekte bin bir çıban, kandamlası yaprakta  
Tenhalarda can verdi akıncının atları

O vefasız, o gafil yürüyen cücelerin  
Kılıcıyla vurulduk Viyana önlerinde  
Birikti içimizde katranı gecelerin  
Endülüs'e aşına ruh kalmadı derinde

Yitirdik tanyerine ulařtıran yolları  
Dallarında ıyanlar erguvanın, iğdenin  
Kahra köle olunca sonsuzluğın kulları  
Gözleri aldatılan bir pınar, Őehzadenin

Biz küçüldük; sınırlar küçülürken ağıladık  
Yine de uslanmadı efkârımızda hayal  
Çatlayan yaramıza mor dikenler bağıladık  
Bilmedi Yed-i Beyza nedir, evlad ü iyâl

Bağrımızda beslenen engerekler uyandı  
Zehirlendik, ihanet isyana yol bulunca  
Dalâlet Őahdamara bıçak gibi dayandı  
Kalbimizden âleme bakan göz kör olunca

## KALMADI BİZDEN BAŞKA DÜŞMAN DÜNYADA BİZE

Yürekte küflenin kan bulaşınca denize  
Gerdik hüznün yayını kendi düşlerimize

Yorgun bir ceylan gibi boyun büktü ömrümüz  
Geceyle buluşunca zindan olduk gündüze

Mekâna bir mirasın aynasında tutunduk  
Zamansız çığlıkların gölgesi düştü yüze

Yokuşları bilmeyen geçer mi uçurumdan  
Her rüzgâra meyleden çiçek kalır mı güze

Yoksa mahkûm mu olur karanlıklarda zebun  
Kâh ıssız bir yetime, kâh dalgın bir öksüze

Amansız çöllere yürüyünce evrenin  
Getirdik ötelere kalan ne varsa dize

İnci mercan kül oldu; karıştı umudumuz  
Ateşin ve kurşunun aktığı bir dehlize

Gül ağacında zakkum koklayınca tahayyül  
Kalmadı bizden başka düşman dünyada bize

## MALAZGİRT'TE AÇAN GÜL BALKANLAR'DA SOLUNCA

Alparslan gül burcundan bakıyordu âleme  
Tebessüm akıyordu Yesevî ırmağından  
Bir damla abıhayat dokununca kaleme  
Heceler hâkân oldu o Ümmî'nin çağından

Gecesinde dolunay, göğsünde ulu çınar  
Osman Gazi göklere kubbelerden yürüdü  
Bir tecellî ki, sırrı mahşere kadar yanar  
İstanbul'un ufkunu kehkeşanlar bürüdü

Yâkut yüzlü dağların büyüyle sınındık  
Kıtalar selam durdu hümayun erlerine  
Minyatür anaların insiyâkına kandık  
Siyah lekeler düştü yiğitlerin terine



Hasbahçede büyürken yapayalnız, rengârenk  
Sarardı içimizde dertli binlerce lâle  
Bilemedik, nerede bozuldu kutlu mihenik  
Devlet-i Âliye'yi düşürürken bu hâle

Akıl sustu; ruh çöktü; yürekte söndü ışık  
Boynu bükük ve mahzun çıktık her manevradan  
Köklerimizi sardı nice hain sarmaşık  
Kan çığlığı yükseldi kiliseden, havradan

Kuşatıldı ninniler, masallar, efsaneler  
Karaya vurdu gemi gâflet deniz olunca  
İstıraba gömüldü hanendeler, haneler  
Malazgirt'te açan gül Balkanlar'da solunca

## YEDİ BAŞLI EJDERHA YÜRÜDÜ BAHÇEMİZE

Mahzenlerde intikam tuzakları, ihtiras  
Odalarda ehl-i keyf, şaşkın mirasyediler  
Hürriyetten kinâye, biraz telmih ve cinas  
“Bizi inandığımız mahkûm etmiş” dediler

Çatı me’yûs; yokluğun çatırtısı tavanda  
Pencereler dumanlı iklimlere açıldı  
Birkaç asır sessizce rüya dövdük havanda  
Kazan kaldıranların umutları küçüldü

Ne ittihad-ı hayal merhem oldu yaraya  
Ne de Batı ufkunda gördüğümüz yakamoz  
O ısırğan dudaklar, diller girdi araya  
Hazine boş, hamle mat, sefer hüsrân, hayat yoz

Avuçlarında kurşun eriten meczupların  
Pervane oldukları ikiyüzlü kapılar  
Alıp götürdü bizden renklerini baharın  
Adalet deryasında irinli aktı sular

Gölgeler konuşurken gün ışığı susunca  
Zifiri ayaklardan lekeler düştü ize  
Yavuz'u, Midilli'yi bağrımıza basınca  
Yedi başlı ejderha yürüdü bahçemize