

SEVMEKTE KORKUYORUM

*Senden sadece sevgili
ve bana inanmanı istemiyim...*

ROMAN



AHMED
GÜNBAY
YILDIZ

SEVMEKTEN KORKUYORUM

Ahmed Günbay Yıldız

Roman

TİMAŞ YAYINLARI | 1450

Edebiyat Kitaplığı - Roman | 60

YAYIN YÖNETMENİ

İhsan Sönmez

KAPAK FOTOĞRAFI

Dirk Wustenhagen / Trevillion Images

KAPAK TASARIMI

Ravza Kızıltuğ

1. BASKI

Mart 2006, İstanbul

16. BASKI

Mayıs 2020, İstanbul

ISBN

ISBN: 978-975-263-367-4



TİMAŞ YAYINLARI

Cağaloğlu, Alemdar Mahallesi,
Alayköşkü Caddesi, No: 5, Fatih/İstanbul
Telefon: (0212) 511 24 24

timas.com.tr

timas@timas.com.tr



Kültür Bakanlığı Yayıncılık
Sertifika No: 45587

BASKI VE CİLT

Altın Kitaplar Yayınevi Matbaası
Göztepe Mah. Kazım Karabekir Cad. No:32
Mahmutbey - Bağcılar/ İstanbul
Telefon: (0212) 446 38 88
Matbaa Sertifika No: 44011

YAYIN HAKLARI

© Eserin her hakkı anlaşımlı olarak

Timas Basım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne aittir.
İzinsiz yayınlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

BÖLÜM I

Yollar...

Bir şeyler fisıldamışlardı kulağına. Yola çıkma vakti yaklaştıkça heyecanı artıyordu.

Evden ilk ayrılışı olacaktı bu. İlk kez girecekti dağlar, sılayla gurbetin arasına.

Mesafeler bunaltacaktı düşüncelerini. Silaya dönüşün düşünceleri saracaktı içini bundan böyle... Firak duyguları körkükleyecekti hasretin ateşini.

Annesi, babası, kendisini gölgesi gibi takip eden kardeşi ve akrabaları... Aşina yüzler, hayallerindeki fotoğraf karelerinde sıkışıp kalacakları uzun zaman.

Toy bir yürekti yolculuğa hazırlanan...

Deneme uçuşları yapan çaylak kuşların ürpertisini andırıyordu bakişları. Kanat çırpışları ürkekti bu yüzden.

Yalnızlığı kuşanacak, çilelere göğüs gerecekti. Kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenecekti.

Destekçilerinden uzak... Yol gösterenlerinden ayrı...

Hayatın handikaplarını, girdaplarını, fırtınalarını, hatta kasırgalarını ve sevinçlerini tek başına yaşayacaktı. Kendi göbeğini kendi kesecekti.

Hasret yüklü, çile yüklü, umut yüklü bir yolculuktu hazırlığını yaptığı... Nefesi kesilecek kadar heyecanlıydı bu yüzden. Kalbi, uysal atışlarındaki ritmini çoktan kaybetmişti bile.

Bir de!

Evet, bir de!

Belki de en önemlisi!

En zoruna gideni!

Öyle birini bırakıyordu ki ardında...

Düşündükçe vehmin karmaşık çizgileri anlaşılmaz oluyordu suratında. Henüz özümsemeyi başaramadığı, gizemini bir türlü çözemediği, büyüğe benzer duyguları vardı gönlünün.

Sevda mıydı bu? Taşları yerli yerine oturtamıyordu ne yapsa.

Daha şekillenmemişti anlaşılan, esintilerin peşindeki duyguları...

Liseyi bu yıl bitirmiştir. Üniversite sınavının sonuçları açıklanınca kadar geçen anlar belki de ömrünün en heyecanlı kesitleri idi. Olumlu ya da olumsuz... Her şeyi bu netice belirleyecekti. Sınavı kaybetse, çok fazla üzülmeyecekti belki de.

Saat sabahın dördünü gösteriyordu. Birazdan ağaracaktı tan yeri. Ahşap evin, cumbalı balkonundan ilçeyi seyre dalmıştı. Simdiden gurbetin acısı çökmüştü yüreğine.

Uyku ne ki?! Bir sürü soru üzüsmüştü zihnine. Oldum olası çok soru sorardı. Aslında kimsenin cevabını bilmemişti sorulardı bunlar. Kimsenin, tarifinde ittifak edemediği mefhumları tanımlamanın peşine düşerdi beyhude yere. Yine böyle bir çaba içindeydi zihni. Bugüne kadar anlamını bulamadığı mefhumlar bir bir düşüyordu aklına işte.

“Sevda” neydi? Herkesin diline doladığı fakat kalbinde duyamadığı “Aşk” neydi?

Bir oyun mu? Arzuların dürtüsündeki sorumsuzluk mu? Havaî bir arının, bal özü almak için bir çiçekten diğerine konup göçüsü mü?

Ya “Sevgili?”

Sevdigi tüm insanlar geliverdi gözünün önüne; annesi, babası, kardeşleri. Sevgiliye duyulan derin hissi, onlara duyduğu sevgiye benzetemedi yine de. Sonunda sevgiliyi ayrı bir yere oturttu gönül dünyasında.

Peki ya “Sevgi?”

Annesinin hizmetleri, çilesi geldi aklına. Babasının geçim uğruna çırpınışları....

Yoksa duyulan derin bir vefa borcu muydu sevgi?

Ya “Hayat” neydi?

O bir muhal mi?

Şafak sökmek üzereyken bakışlarını ufka doğru çevirdi. İçeriye geçip yatağına uzandı ve odanın tavanına diki gözlerini bu kez.

Derin hayallere daldı yeniden. Başı dönüyordu uzandığı yerde sarhoşmuşçasına. Hayatı tanıtmaya adım attığı günlerdeki meraklı hâkim oluyordu beynine.

“Sadece bazı ihtiyaçları gidermek miydi hayatın anlamı?”

Yemek, içmek, giyinmek ve kazanma hislerinden başka; kan bağı, saygı, itaat ve insan fitratının vazgeçilmezleri... Yaratıcı'yı arayış! Yahut, gizli bir sevdaya düşüşü yüreğin! Kendisini bilmeye başladığında insan, varlığının sebebinin araştırmaya başlar. Belki de insanın ilk sorusudur bu kendisine:

“Ben kimim?”

Birinin cevabını bulamadan daha, bir yeni soru gelip takılıyordu aklına.

“Günah!” neydi, niçindi?

En sık duyduğu kavramlardan biriydi bu:

“Günah!”

Sonra “Cennet” sonra “Cehennem” “Ayıp” “Helal” “Haram” ve “Allah”...

“Allah!?”

“Aşk!?”

“Sevda!?”

Baharda toprağın uyanışı, yeryüzünün ziynetlerini takıştı... Gece ve gündüz... Yüreğinde başlayan taze uyanışlar...

Hayat kitabını okumasını isteyen kavramlar, düşünçelirinde belirginleşikçe yeni ufuklar açlıyordu önünde.

Arayışları ve sorularıyla sarılmıştı hayatı. İlk, kendini tanıyalım için derinleştirmiştir düşüncelerini. Merakları doğrultusunda izahları yetersiz kalınca, kitaplar vermişlerdi ona okuması için. Önce, “maneviyat” kavramının derinliklerine inmeye çalışmıştır.

Cami, bakkallarına çok yakındı. Yaşlı imamlı tanıttırmıştı babası onu. Değişmez talebelerinden biri olmuştu sonunda imamın. Sorular, cevaplar ve kitaplarla yürümüştü meraklılarının açtığı yolda.

Sonra “Evlilik” düşmüştü aklına.

Bunu soramamıştı kimseye.

Uzandığı yerde derinleşip gidiyordu düşünceleri. Başa dönmüşü birden; bulûğ çağının ardından... Merak ettiğlerinin başını çekmeye başlamıştı “Evlilik” o günlerde. Oysa küçüktü daha... Karşısına seveceği birisi çıkmamıştı. Hayatın kaçınıl-

maz bir gerçeğiydi madem, inancı ve başka sorumluluklarının arasında bu da olmaliydi.

Merakı devleşmişti o günlerde hülyalarında.

“Kimdi o?”

“Kimdi evleneceği kız?”

“Nasıl bir mantık, nasıl bir mizaçtaydı?”

“Anlaşabilecek miydi onunla?”

Babasıyla, annesini düşünmüştü. Uyumlu bir çiftti onlar. Birbirlerine karşı davranışları, baktıklarındaki ahenk, dayanışmaları...

İyi bir çift olabilmek için eşini bulmalıydı o da. Ama nerede ve ne zaman çıkacaktı o kız karşısına?

Akrabalarının, arkadaşlarının arasında aramıştı onu önce. Hayret! İçlerinde yoktu böylesi. Gönül sarayı boştu şimdilik ve kimseyi yakıştırımyordu ne yapsa oraya.

Gönlünün aradığını bulamayınca, o anne ve babasından dinlediği, hocasından sorduğu ve kitaplardan okuyarak pekiştirdiği manevî duygularından yola çıkarak kararını almıştı sonunda... İleride eşi olacak kızı görmek için istihareye yatacaktı. Önce namazını kılmış sonra dua etmek için ellerini Yaradan'ına açmıştı;

“Allah’ım nasıl bir yüz? Kim o?

Bana kimi yazdıysan onu şimdiden rüyamda göster!”

Merak işte... Dem tutmuştu düşüncesinde.

Lakin biraz karmaşıktı her şey.

“Sahi sevda neydi?!”

* * *

Nevruz...

Dağın zirvesine kar beyazı hâkimdi. Yamaçlarına doğru inildikçe yeşille beyaz birbirine karışıyor, eteklerinde ise çoktan uyanmış olan toprak, baharı müjdelercesine rengârenk görüntüsüyle göz alıyordu.

Sabahın erken saatleri olmasına rağmen, bugün ilçe bir hayli hareketliydi. Âdet bir göç telaşına kaptırmıştı kendisini herkes. İlçenin kuzeydoğu yakasına doğru çekiliyordu ahali. Konvoy oluşmuştu yollarda... Otobüsler, taksiler, minibüsler ve hatta kamyon kasalarını ya da traktör römorklarını paylaşan şen şakrak, coşku dolu insanların davul, zurna eşliğinde başlattıkları bir göç... Bir saat içerisinde şehir âdet sessiz beton yığınlarından ibaret, terkedilmiş eski bir yerleşim alanına dönüşmüştü. Çok az insan kalmıştı ilçede...

Nevruz!

Aynı zamanda bir çiçeğin de adıydı o...

Kardelenler, nergisler ve çiğdemlerle birlikte açan bir kır çiçeğiymişti nevruz. İki çeneklilerden, çiçekleri aslanağzına benzeyen, türlü renklerde, taşıdığı glikoz nedeniyle halk tarafından iç söktürücü olarak kaynatılıp içilen bir kır çiçeği.

Belediye tarafından organize edilen şenlik, bir hayli coşkulu ydu. Okullar, halk ve belediyeciler el ele vermişler sonuçta çok güzel bir kültürel etkinlik ortaya çıkmıştı.

Dağın eteklerinde dev bir ateş yakılmıştı. Güneş, toprak, hava ve su... Hayatın mana ifade eden bu dört ezelî ortağı, yine el ele vermişlerdi. Güneş, ıslak toprağa âşktı. En şefkatli pırıltılarıyla okşuyordu yeryüzünü. Hafif hafif esen rüzgâr, buram buram terleyen toprağın nemini buharlaştırip göklere doğru çekiyordu.

Sanat okulu, ticaret lisesi ve düz lise öğrencileri coşkulu ydu. Rengârenk yöre kıyafetleri giymiş öğrenci grupları, göz alıyordu.

Alevleri göge yükselen dev ateşin etrafında, davullar vuруlmus, zurnalar çalınmış, halaylar çekilmişti. Kaymakam, ardından da belediye başkanı ve okul müdürleri peş peşe günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapmışlardı.

Yer sofraları kurulmuştu etrafa. Ateşten atlayanlar, dağın yamaçlarına çiçek toplamak için dağılanlar, el ele, kol kola dolaşanlar, oyun oynayan çocuklar, gruplar halinde buldukları düz alanlarda kaleler kurarak kırana kırana maç yapan gençler... Onlara tezahürat yapan seyircileri izlemek bile seyre değerdi. Şenlik meydanındaki curcunadan ürkten kuşlar, katarlanmıştı semada. Onlar da merasime ayak uydurmuşlardı ister istemez. Büyüleyici güzellikleriyle kanat çırپıyorlardı gökyüzünde.

Yeryüzündeki insanlarla gökyüzünde uçusan kuşların ortak gösterilerivardıbugün. İşte bu karmaşa ve şenlikle beraber sessiz sedasız bir hikâye de başlıyordu aynı zamanda...

* * *

Erdem lise son sınıftaydı o yıl...

Kısa siyah saçları kıvrıvırdı. Ela derin gözleri ve kaynaşan baktırıyla etkileyici bir delikanlıydı. Lise son sınıfı, anlam veremediği bir hüznün eşliğinde başlamıştı. Hemen tüm zamanını sınava hazırlanmakla geçiriyordu. Boş kalan vakitlerini ise, amcası ve babasının ortaklaşa çalıştırıldıları bakkal dükkânında onlara yardım ederek değerlendirdiyordu.

Sorumluluğunun bilincinde bir delikanlıydı. Kendisinden üç yaş küçük kardeşi Selman ve amcasının onunla aynı yaştaki kızı Zehra, âdetə gölgeler gibiydiler. Ne zaman başları sıkışsa, ders konusunda yardıma ihtiyaçları olsa, kavga gürültü ortamına girseler, ilk adresleri Erdem olurdu. Erdem daima onları dinler, sorunlarını çözmek için uğraşırdı.

Şenlik, okul başladı başlayalı ilk kez, sosyal bir faaliyete katılması için fırsat olmuştu. İlçede kimseler kalmayınca, o da arkadaşlarına ayak uydurmuş ve onlarla birlikte festival alanının yolunu tutmuştu.

Kalabalığın arasına karışamamıştı nedense... Eğlenenleri seyre dalmıştı. Kardeşi ve amcasının kızı, ateşin kenarındaydilar. Az sonra bu manzaradan bıkmış ve dağın yamaçlarına doğru yürümeye başlamıştı. Yanından hızla geçenler, koşuşanlar, hiç mi hiç dikkatini çekmiyordu. Yer yer kar vardı hâlâ dağın eteklerinde... Topraktan çimenin insanı mest eden yeşili fişkırımı âdetə. Buhar buhar terleyen toprak, nemini muhafaza ediyordu hâlâ. Sadece çimelerle sınırlı değildi toprağın uyanışı. Çiğdemler öbek öbek, nergisler renk renk, seyrek de olsalar açmışlardı artık...

Erdem, sarıcığdemlerden koparmıştı önce. Birkaç dal nergis bulmuştu az ilerde. Onun aradığı daha başka bir şeydi aslında. Evet o, günün anlam ve önemini en iyi ifade eden çiçeği arıyordu.

Buruk, dalgın bakışlarıyla süzerek geçiyordu her yeri. Güne adını veren kır çiçeğindeydi onun akı... Çok nazlı bir çiçekti aradığı. Toplu halde bulunmazdı. Birkaçı aynı yerde olmazdı her nedense. Kıt bulunan, yalnızlığı seven, ender bir çiçekti nevruz...

Kendisine benzetirdi Erdem onu. Tıpkı nevruz gibi o da inzivada yaşamayı sever, derin hüyalara dalarak avuturdu kendini...

Geçen yıl da aynı günlerde, şu an bulunduğu dağın yamaçlarında dolaşmıştı. Sadece bir tane nevruz bulabilmiş o zaman... Koklamış, sevmiş, sonra da eve götürüp odasındaki bir vazoya koyarak günlerce seyretmişti onu... Gün geçikçe solmuş, kokusu tükenmişti nevruzun. Sonunda kurutup hatırlı defterinin yapraklarının arasına saklamıştı çiçeğin yapraklarını.

Sebebini çözemediği bir tutkuydu onda nevruz... Karakterini andırıyor, sevdığı renk ve desenleri barındırıyordu yapraklarında... Bunlar yeterli miydi böylesi bir bağlılık için?! Bilinmez...

Bülbül riyakârdı ona göre. Hatıra defterine, nevruz yaplığını kurutup koyduğu sayfalara yazmıştı bunları.

"Ben sana tutkunum kır çiçeğim... Bülbülün güle dil döküğü gibi değil benim sana gönül verişim... O sevdanın mahremiyetini düşünmedi hiç... Benim sana olan sevdam, sadece kalbimle şu karaladığım sayfalar arasında..."

Bülbül sabırsız... Ben seni ve sana olan hislerimi kalbimin derinliklerine gömiyorum...

Sarı, mor, eflatun renklerin, yalnızlığının simgesi... Desenlerin, yüreğime kazıdiğim duyguların asilliğini taşımakta.

Seni seviyorum yalnızlık çiçeğim..."

* * *

Bundan bir yıl öncesinde beynine kazıldığı bir rüyanın, düşüncesini ve ruhunu kuşatışydı nevruz...

İstihare duasını ilk kez annesinden duymuştı. Babası kendisi için dünür gönderdiğinde, annesine istihareye yatasını söylemişlerdi ve nasıl yatılacağını tarif etmişlerdi. Annesi, beyaz bir lale görmüştü rüyasında. Sevinçle kalkmıştı yatağından o gün ve kendisinden merakla cevap bekleyenlere “Evet” demişti. Lale, uğur çiçeği olmuştu o günden sonra...

Annesinden evlilik hikâyelerini böyle dinlemiştir Erdem... Maddi durumları iyi olmasa da mesutlardı onlar. Her yıl evlilik yıldönümlerinde beyaz bir lale getirirdi babası, annesi için... Bu tatlı hikâyenin etkisi altında kalmıştı Erdem.

Kendisinin de böyle özel ve güzel bir hikâyesi olsun istiyordu.

Annesini yalnız yakaladığı bir akşam sormuştur:

“Anne!”

“Efendim.”

“İstihareye nasıl yatılır?”

“Hayırdır?”

“Bilmem... Aklıma takıldı işte. Hani anlatırdın ya; babam sana dünür gönderdiğinde...”

Manidar bakmıştı anne oğluna ve cevaplampiştir sorusunu:

“Abdest alırsın. Yatsı namazını kilar, dua eder yatarsın. Dileğini söylersin. Gördüğün rüyaya göre yorumda bulunursun...”

“Nasıl bir dua bu?”

Annesi tarif etmiş, Erdem tüm detaylarıyla öğrenmişti istihare duasını. Annesinden öğrendiklerini harfiyen uygulamıştı o gece. İçli bir dua ile kalbini gönüllerin sahibine açmıştı.

“Yâ Rab! Kiminle evleneceksem, tanımıyor olsam bile onun yüzünü göster. Bu duamı geri çevirme Allah’ım!”

İçten bir duanın ardından yoğun duygularının tesiriyle birkaç damla gözyaşı dökmüş ve uyumuştu öylece.

O gece bir nevruz çiçeği görmüştü rüyasında. İşte bu rüyadan sonra nevruza gönül vermişti. Sabah kalktığında hatırlı defterine “Nevruz” başlığını atmıştı sadece. Devamını getirememişi ne kadar istese de...

Mışralarına yansımıştı daha sonraları bu kır çiçeği... Ne zaman kalemi eline alsa, satırlarında ondan dert yanıyordu uzun uzun...

* * *

Dağın yamacında herkesten uzak çiçek toplarken yine o çiçeğin rayahasından esintiler vardı kafasında, buram buram... Elinde nergisler ve çiğdemler tutuyordu ama o azimle nevruz arıyordu kırlarda.

Defterine yazdığı akrostiş şiiri mirıldanıyordu:

*“Ne büyü, ne gizem, nevruz mecazdi.
Elif gibi çözemedim sırrını...
Vuslat simgesini beynime yazdı
Rüyalara dizemedim aslini...
Uzlet toprağında büyüyecektin.
Zamanla vuslata yürüyecektin...”*

Gözleri parlamişti birden; çok uzağında değildi. Aradığını bulmuştu sonunda.

İçli, derin bir nefes almıştı onu görünce ve zeytin karası gözleri coşkuyla aynı noktaya kilitlenmişti bir müddet.

İnanılmaz heyecanlıydı adımlarını hızlandırdığında. Soluk soluğa yaklaşmıştı gözlerini ayıramadığı o noktaya. Orada, işte orada, gözlerini alamadığı noktada, bir nevruz vardı...

Zaman dâhil her şey durmuştu Erdem için. Zorlukla frenlemişti kendini. Diz çöküp sağ elinin parmaklarıyla tutmuştu çiçeğin sapından. İşte o an! O an olmuştu her şey!

Aslında hiç inanmazdı efsanelere. Nevruz şenliğinde başına gelen bu hadise, onu şaşkına uğratmıştı.

O günün akşamında, yerde mi geziyor, gökte mi, kendini bilmez bir haldeydi. Günün yorgunluğundan daha çok, yaşıdığı olayın şoku vardı üzerinde. Bedenini, ruhunu, tek mil düşüncelerini allak bullak eden bu olaya zihninde bir anlam verebilmek, bundan böyle ne yapacağını kestirebilmek için erkenden çekilmişti odasına.

O, bir günlük sevdalısıydı aynı zamanda. Eskittiği her günün kayda değer anılarını, zihninin sayfalarından seçip, duygusal bir üslupla dökerdi günlüğüne... Şokunu üzerinden atmadığı bu hadisenin de belleğinde bıraktığı izleri günlüğe not düşmek için almıştı kalemi eline.

Rüyalar Hayatın Öteki Yüzü

“Nevruz, yalnızlık, ben ve rüyam...” diye başlamıştı yazmaya.

“Nevruz, karakterimi yansittığını düşündüğüm yalnızlık çiçeğimdi...”

İstiharemin düşüncelerimi şasırtan sonucuya allak bullak olan hafızamda yerli yerinden oynayan taşların huzursuzluğu, artırmakta vehimlerimi... Rüyalar hayatın öteki yüzü müydü sahiben? Bazı düşünürlerin de dedikleri gibi rüyalar da hayatı yazarlar mıydı? Üstesinden gelemeyeceğim bir işe giriştiğimi bugün anlıyor gibiyim sanki... Sahi; rüyalar gaiplerden ipuçları veren gizemler miydi?

Nevruz görmüştüm rüyamda... Allah’ım! O rüya! O gönümde ayrı bir yerinin olduğuna inandığım çiçek! Ve bugün karşıma çıkan o kız!

Kırlarda aradığım, nevruz çiçeğiydi benim... Ya o efsane gibi karşılaşma!...

Tam çiçeğimi buldum deyip tutmuştım sapından. Aynı anda bir el daha uzanıverdi çiçeğime. ‘Ben,’ dedi, ‘onu ben daha önce buldum!’

Üç beş arkadaş, dolaşıyorlar olmuş kırda. Onlar da sınıfça katılmışlar şenlige. Henüz yeni genç kızlık çağlarını selamlayan o kızın, kırların yalnızlığında bulup koparmak istedigim çiçeği sahiplenmek isteyisi, ne kadar tuhaftı. Rüyama efsun karıştıran o kız?... Düşüncelerimin asla ayırtılmaya gücüün yetmeyeceğini anladığım çözüm bekleyen sorularla beni baş başa bırakışının boğuntularını yaşamaktayım...

Yalnızlık çiçeğime ortak olmak isteyen o kız; cüretkârca, 'Benim bu çiçek,' deyiverdi.

Aslında, kolayca bulunabilecek bir çiçek olsa, hemen bırakırdım. Fakat öyle gücümme gitti ki... Ne kadar çok aramıştım ben onu...

Karşımdaki bir kızdı ve onunla fazla tartışamazdım. Onu incitmek için kibarca, 'Onu önce ben buldum; tam koparaçaktım ki sen uzandın çiçeğime,' diyebildim sadece...

O ise, 'Seni tanıyorum ben, sen Selman'ın ağabeyisin,' diye karşılık verdi bana. 'Aynı sınıftayız biz Selman'la. Hem biliyor musun, benim adım Nevruz ve bugün benim doğum günüm!'

Rüyamın şifresi çözülmüşü sanki o anda...

Şaşırıp kalmıştım. İstihare, nevruz çiçeği ve karşıma çıkan bu kız!

'O halde bu çiçek senin hakkın,' diye mirıldandım... Sonra, şimdi söylediğime çok pişman olduğum şeyler söyledi ona. İçimden gelen itirafa mani olamayışımın azabını taşıyor gibiyim hâlâ vicdanımda... Neden yaptım ki sanki bunu? Ona söylediğlerimi hatırladıkça adını henüz koyamadığım bir korku sarıyor ruhumu. Çiçeği ona doğru uzatıp, 'Biliyor musun; bu çiçeğin benim dünyamda yeri ayridır,' diye başladım söze. 'Bülbül güle nasıl vurgunsa, ben de bu çiçeğe öyle vurgunum. Yine de al senin olsun... Benim geçen yıl yine bu yamaçlardan

kopardığım bir nevruzum daha vardı. Onu defterimin arasına koyup kurutmuş ve onun adına akrostiş bir şiir yazmıştım. Günlüğümün aynı sayfasında durmakta ikisi de... Dilersen sen de bu çiçeği tipki benim yaptığım gibi defterinin arasında kurutup sakla...

Nasıl anlatırdım ki o kızı, evleneceğim kişiyi görmek niyetiyle istihareye yattığım gece, rüyamda nevruz gördüğümü? Daha doğrusu bu benim hakkım olabilir miydi?

Anlatacaklarımı onun duygularını incitebilir, düşüncesini bulandırabilirdim. En iyisi susmaktı ama ben yine de bunu tam anlayıla başarabilmiş sayılmazdım.

Bu gizem beni çok meşgul edecek gibi. Konuşmaya hakkım yok... Bu efsaneyi kalbimim dehlizlerine kilitleyerek yaşamak ve susmak düştü bahtıma... Korkuyorum!

Sahi sevda neydi?

Kalbimde bir ürperti var; adını koysam da onu yenip unutmayı başaramadığım... Ortalık o kadar allak bullak, ahlak o kadar toz duman ki insanların kuralsız davranışları, sevdalara leke düşüren duyarsızlıklarını ürkütüyor beni...

Sevmekten korkuyorum kır çiçeğim... Sen dert ortağım oldun benim... Sana dökebiliyorum ancak duygularımı...

Hayallerin de günahı var mı? İnan daha bunu bile bilmiyorum... Ama yine de merak etmekten kendimi alamıyorum ileride yuva kuracağım o meçhul yol arkadaşımı...

Dert ortağım, kır çiçeğim, sana kalbimi açıyorum sir arkadaşım...

Sen rüyalarımı süsleyen bir kır çiçeğisin... Dağların yamaçlarındaki yalnızlığa adanışın sevdirdi seni bana... Belki çok garip bir şey ama inan seni bir başkasının ellerinde görsem, kahrolabilirim...

Sahi; sevda paylaşamamazlık duygusu mu? Bu duygu insanın benliğine işlemiştir kır çiçeğim... Ona duyarsız yaşayanların toprağında solar ahlakin çiçekleri...

Korkuyorum kır çiçeğim... Daha başlamadan korkularını içime eken bir yoğunluğu yaşamakta duygularım...

Hayâ damarları çatlamış, ar perdeleri yırtılmış yaşayışların tutsağı olmuş gönüllerin arasında. Mukaddeslerine saygı göstererek ve sadık kalarak yaşamak isteyenlerin dışlanışını bilemezsin sen...

İlahî buyruklara aldıriş etmeyen aykırılıkların davetçisidir tufanlar... Kural dışı yaşayışları gördükçe, ürpertileri artan kalbimin atışları korkutuyor beni...

İnancın ve ahlakin kazandırdığı erdemlere yüreklerini adayan insanların tedirginliklerini andıran bir sızı büyüyor bedenimde ve onu aşamayışimin acılarını yaşıyorum... ‘Bütün rakiplerimi yendim, içki hariç... Malubiyeti sadece onda tanıldım,’ diye itiraf benzeri bir açıklamada bulunan yabancı bir futbolcunun hislerine benzer duygular içindeyim...

Yanlış anlama kır çiçeğim, benim taşıdığım korku tam olarak bu değil... Hoyrat ellerin dokunup kirletmeye yeltenişlerini boşça çıkartabilen, yaban esintilerin kokusunu çalamadığı, aldatıcı çağrırlara karşılık vermemiş, toprağından koparılamamış, bir çiçektir benim hayalimdeki...

Korkuyorum kır çiçeğim... Kılı kırk yararak seni hayal ederken, gınahtan ve sevmekten korkuyorum...

Erdem”

* * *

Nevruz, uykusuz bir geceye yelken açmıştı o akşam. Annesi yatmadan önce dikkatle incelemiştir Nevruz'u.