

EZOP MASALLARI



2. ve 3. SINIFLAR İÇİN
ÇOCUK KLASİKLERİ

MEB
TAVSİYELİ

GÜNEŞ İLE RÜZGÂR

Günün birinde Rüzgâr ile Güneş tartışmaya başlamışlar.

Rüzgâr:

– Vuvvv... Ben çok güçlüyüm, demiş. Ağaçları deviririm, taşları, kayaları havada uçururum, evleri yıkarım, her yeri dağıtırım.

Güneş:

– Hıh, ben senin gibi her yeri dağıtmam. Ama ben senden daha güçlüyüm, diye dudak bükmüş.

Rüzgâr:

– Hayır, ben güçlüyüm, diye inat etmiş.

Güneş:



– Öyleyse seninle yarışalım, kimin daha güçlü olduğu ortaya çıksın, demiş.

Rüzgâr:

– Evet yarışalım, kimin daha güçlü olduğu ortaya çıksın, diye onaylamış.

Güneş:

– Haydi önce sen gücünü göster bakalım, diyerek geri çekilmiş.

Rüzgâr:

– Gösteririm elbette, demiş ve bir süre ne yapacağını düşünmüş.

Sonra:

– Bak şu aşağıda yolda yürüyen adamı görüyor musun, diye sormuş.

Güneş eğilip bakmış.

– Evet, görüyorum. Ne olacak, demiş.

Rüzgâr gururla:

– Gör bak! Onun paltosunu nasıl çıkaracağım, diye konuşmuş.





Güneş:

– Peki o zaman. Haydi dene bakalım, demiş.

Sonra bulutların arkasına saklanmış. Merakla Rüzgârı izlemeye başlamış.

Rüzgâr başlamış bütün gücüyle esmeye. Önce kuvvetlice üflemiş. Sonra şiddetini daha fazla arttırmış. O estikçe hava iyice soğumuş.

Aşağıdaki adamcağız, ne olduğunu anlayamamış:

“Hayret, hava neden bu kadar çabuk soğudu?” diye düşünmüş. Çok üşüdüğü için, paltosuna sarılmış.

Rüzgâr buna öfkelenmiş. Daha da şiddetli esmiş. Bu kez adam paltosunu daha sıkı tutmuş. Rüzgâr şiddetini ne kadar arttırdıysa, adam da paltosuna o kadar çok sarılmış. Çünkü çok üşüyormuş.



Rüzgâr aşağı inmiş, yukarı çıkmış, sağa gitmiş, sola gitmiş... Her seferinde biraz daha kuvvetli esmiş. Ama ne yaptıysa adamın paltosunu çıkaramamış. Sonunda pes etmiş. Esmekten vazgeçmiş. Pek üzgün bir şekilde Güneş'e seslenmiş:

– Ben başaramadım, haydi bakalım bir de sen dene. Göreceksin sen de adamın paltosunu çıkaramayacaksın. Çünkü sen benim kadar bile güçlü değilsin, demiş.

Güneş pek kibarmış. Bulutların arkasından çıkmış. Önce yaşlı adama sıcacık gülümsemiş. Sonra yeryüzünü yavaş yavaş ısıtmaya başlamış.

Adam havanın ısındığını hissedince pek sevinmiş. Başını kaldırıp mutlulukla güneşe bakmış.

Güneş, havayı iyice ısıtmış. Hava ısındıkça, adam da ısınmış.

