

Ahmet Yılmaz Boyunağa

ALTIN YAPRAKLAR

~ Dini ve Tarihi Öyküler ~



GENÇ
T
YILMAZ

ALTIN YAPRAKLAR

DİNİ VE TARİHİ ÖYKÜLER

Yayın Yönetmeni Savaş Özdemir
Editör Şebnem Kanoğlu
Kapak Resmi Derya Işık Özbay
Kapak Tasarım Sefer Koçan

10. Baskı Eylül 2018
Uluslararası Seri No (ISBN) 978-975-263-210-3

TİMAŞ YAYINLARI

Adres Cağaloğlu, Alemdar Mah. Alay Köşkü Cad. No:5
Fatih/İstanbul
Telefon (0212) 511 24 24
E-posta bilgi@genctimas.com

Baskı ve Cilt Çınar Matbaacılık
Sertifika No 12683
Adres Yüzyıl Mah. Matbaacılar Cad. No:34 Bağcılar-İstanbul
Tel (0212) 628 96 00



TİMAŞ YAYINLARI / 1290
İNCİ ÖYKÜLER DİZİSİ / 2

Raf: 10+ Roman Öykü

KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINCILIK SERTİFİKA NO: 12364

© 2006 Eserin her hakkı anlaşmalı olarak Timaş Basım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne aittir. İzinsiz yayımlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

İÇİNDEKİLER


KÜÇÜK KIZIN DUASI	7
İKİ MUCİZE	20
DOĞRU İNSAN	25
AKIL AKILDAN ÜSTÜNDÜR.....	33
TİRYAKİ HASAN PAŞA'NIN KURNAZLIĞI	47
“BU ELLERİ CEHENNEM ATEŞİ YAKMAYACAKTIR”	62
NUSRET MAYIN GEMİMİZ	64
SELÂHADDİN-İ EYYÛBİ'NİN ADALETİ	74
ŞANLI PLEVNE SAVUNMASI.....	78
HAZRET-İ ÖMER'İN ADALETİ.....	95

KÜÇÜK KIZIN DUASI

7



HATEM'İN HAC İSTEĞİ

 ağdat'ta, Hatem-i Asam adlı çok yoksul bir Müslüman yaşıyordu. Hatem'in dört kızı üç de oğlu vardı. Hatem, çok dindardı. Yıllardan beri hacca gitmek ve Kâbe'yi ziyaret etme arzusu içindeydi. Fakat birikmiş parası yoktu. Birikmiş parası bir yana, günlük ihtiyaçlarını karşılayacak parayı bile zor kazanıyordu.

Yine hac mevsimi gelmişti. Şehirdeki Müslümanlar hacca gitmek için hazırlık yapıyorlardı. O da onlara imrenerek bakıyor ve,

– Yüce Allah'ım! Gitmek isteyen bütün kardeşlerime ve Hatem kuluna da hacca gitmeyi nasip eyle, diye içinden dua ediyordu.

Acaba kervana katılarak o da hacca gidemez miydi? Yiyeceği yoksa da yollarda içeceği sularla idare edebilirdi. Bineceği hayvanı yoksa da sağlam ayakları vardı. Yüce Allah, kendisine kuvvet verirdi. Evet, çoluk çocuğunun rızasını alarak o da yola çıkmalıydı.

8

Bu düşüncelerle eve gelince, hanımını ve çocuklarını etrafında topladıktan sonra:



– Sevgili hanımım! Yavrularım, dedi. Hacca gitme izin verir misiniz? Eğer gönül rızasıyla bu izni verecek olursanız, hepinize hayır dua ederim.

En büyük oğlu:

– Baba, senin bir kuruşun bile yok, diye sitemde bulundu. Ne hac için harcayarak paran, ne de sen hacdayken çoluk çocuğunu geçindirecek imkânın var. Durumun böyleyken, nasıl olur da hacca gitmeyi düşünürsün?!

Kızlardan biri, erkek kardeşine şöyle dedi:

– Bizim rızığımızı veren babamız değil; yüce Allah'tır. Babamız da bizim gibi bir kul. Hal böyleyken onun gitmesine niçin engel olmak istiyorsunuz? Bı-

ALTIN YAPRAKLAR

rakın gitsin ve dileğine kavuşsun. Biz de onun hayır duasını alalım.

Kızın bu sözleri üzerine diğer kardeşler de:

– Kardeşimiz çok doğru söylüyor, dediler. Babamız gitsin; haccını yapsın. Orada bizler için de dua etsin...



HATEM HAC YOLCULUĞUNA ÇIKIYOR



Ertesi gün sabahın erken bir saatinde Hatem, çocukluk çocuğu ile vedalaştı. Eline bir baston alıp hac kervanına katıldı. Yaya olarak dualar ede ede, deve ve at sırtındaki diğer hacı adaylarının yanında yürümeye başladı.

Hatem'in hac kervanı ile yola çıkmış olduğunu öğrenen bütün dost, akraba ve tanıdıkları Hatem'in evine koşup,

– Niçin onun gitmesine izin verdiniz? Siz böyle yoksulluk içindeyken sizlere yardım elini uzatacak hiçbir kimse yokken, yaptığınız bu iş akla sığar mı, diye ailesine çıkışmaya başladılar.

Hatem'in büyük ođlu:

– Ben bu işe engel olmak istedim; ama işte Őu küçük kız, buna sebep oldu, diyerek kardeşini gösterdi. Orada bulunanlar, küçük kızı kınadılar ve ona kızdılar.

Herkes böyle üzerine gelince zavallı kız, kalbinin bütün temizliđiyle, Allah'a sığındı ve,

– Ya Rabb'im! Sen sonsuz kudret ve güç sahibisin! Her sorunu çözersin. Zor durumda kalanların yardımına koşarsın! Sana güvenirim; Sana sığınırım. Beni, kınayan ve azarlayan bu kimselerin karşısında utandıрма. Yardımımıza yetiş, diye dua etti.





HALİFENİN SUSUZLUĐU

Fam o sırada halife avdaydı. Av peşinde koşarken, çok susamıştı. Hava çok sıcaktı. Halifenin susuzluktan adeta dili damağına yapışmıştı. Yanındakilere:

– Aman, susuzluktan içim yandı kavruldu. Avı gözüm görmez oldu. Bir an evvel şehre varalım da susuzluğumu gidereyim, dedi.

Devrin halifesi ve yanındakiler atlarını hızla sürerek, şehrin bir kenar mahallesine geldiler. Susuzluğa daha fazla dayanamayacağını anlayan halife, Hatem'in evinin kapısı önünde, atından atladı. Kapıyı çaldı:

Kapıyı, Hatem'in küçük kızı açtı. Ne istediklerini sordu. Halife'nin yanındakiler:

– Halife'ye bir çanak su getirir misiniz, kendileri çok bunaldı, dediler.

Bu sözleri duyan Hatem'in hanımı:

– Elhamdülillâh; dün gece fakir Hatem'in çoluk çocuğu aç yattı; bugünse Halife, bir yudum suya muhtaç olarak kapısını çaldı, diyerek Allah'ın hikmetine şükretti.

Bu arada küçük kız, toprak bir çanakla suyu getirip halifeye sundu. Suyu içen Halife, sanki yeniden hayata kavuştu. Sonra:

– Bu ev kimindir, diye sordu.

Halife'nin gelmiş olduğunu gören komşular da oraya toplanmışlardı. Halife'nin bu sorusu üzerine, yaşlı bir komşu:

– Efendim, dedi. Bu ev, temiz ve dindar bir adam olan Hatem-i Asâm'ın evidir. Bu sabah hacca gitti. Çok yoksul olduklarından, çoluk çocuğu dünden beri açlar...

Halife:

– Biz de kendi dertleri yetmezmiş gibi geldik, üzerlerine yük olduk, diyerek üzüntüsünü belirtti. Sonra,



ALTIN YAPRAKLAR

bunu karşılıksız bırakmak elbette bize yakışmaz. Aca-
ba şunu kabul ederler mi, dedi ve bir kese altın çıkarıp
Hatem'in ailesine verdi. Ardından da:

– Beni sevenler, ellerinden geldiğince, Hatem'in
çoluk çocuğuna yardımda bulunsunlar, diye ilave etti.

