

KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ

~GRIMM KARDESLER~



2. W 3. SINIFLAR ICIN
ÇOCUK KLASIKLERİ

KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ

Herkesle arkadaş olmayı çok seven, dost canlısı, biraz meraklı, Kırmızı Başlıklı Kız'ın masalı bu.

Küçük kardeşleri onlardan masal istediğiinde, kendilerine pay çıkarsınlar diye sorumluluk sahibi bütün çocuklar masalların içinden anlatmak için özellikle seçer bu masalı.

Bir zaman... İki zaman.... Üç zaman... Kim bilir kaç zaman önce, lüle lüle saçlı, yay gibi kaşlı, çilli mi çilli, sevimli mi sevimli küçük bir kız yaşarmış orman köylerinden birinde.



Kırmızı Başlıklı Kız diye tanırlamış onu köyde. Çünkü, elma yanakları gibi kıpkırmızı bir başlığı varmış. Çok sevdiği ninesinin kendi elliyle biricik torunu için ördüğü bu başlığı hep takar, hiç çıkarmazmış.

Kıpir kıpir yerinde durmaz, azıçık haylaz ama çok iyi kalpli ve şefkatli bir kızmış Kırmızı Başlıklı Kız.

Herkesle hemen konuşur, sıkı fıkı dost olur, kötülük nedir bilmez, herkesi kendi gibi iyi zannedermiş.

Annesi bu yüzden çok endişelenirmiştir. "Benim temiz kalpli, iyi yürekli kızım, başkalarını da kendin gibi sanma. Kurnaz ve kötü olanlar da var bu dünyada. Bu yüzden tanımadığın kimselerle sakın konuşma. Hele onların söylediklerini hiç yapma!" diyerek Kırmızı Başlıklı Kız'ı uyarılmış her fırsatта.





Kırmızı Başlıklı Kız'ın "Peki anneciğim" der ama her defasında verdiği bu sözü çok kısa bir süre sonra unutmuş.

Önüne kim çıkarsa yine onunla konuşur, can ciğer dost olurmuş...

Annesi ne kadar dert etse de ormandaki hayvanlar ve köylüler onun bu huyundan çok hoşnutmuş.

Kırmızı Başlıklı Kız, çeşmeden su taşıyan yaşlı teyzelere yardım eder, tarlada çalısanlarla birlikte tohum eker, yaşlı amcaların anlattıklarını bıkmadan merakla dinlermiş.

Ormandaki hayvanların birçoğu da yine Kırmızı Başlıklı Kız'ın dostuymuş. Fıs Fıs Tavşan, Ceviz Canavarı Sincap, Göngörmüş Kaplumbağa hepsi onu çok severmiş.

Kırmızı Başlıklı Kız, derede yüzen kurbağayla, yerde sürünen kurtçukla gökte uçan kuşla bile selâmlaşmış.



Annesi, "Sevmek de sevilmek de dost edinmek de çok güzel yavrum. Seninle bu yüzden gurur duyuyorum. Ama bir de iyiyle kötüyü ayırt etmeyi öğrensen, tedbirli olmayı bilsen, içim rahat edecek. Kötü kalpli birinin tuzağına düşeceksin diye çok korkuyorum." diyormuş.

Kırmızı Başlıklı Kız, yine bir gün kulübe-lerinin önündeki bahçeye çıkmış, ormanda-ki hayvan dostlarını etrafına toplamış güle oynaya eğleniyormuş. Tatlı tatlı vakit geçirir-ken annesi içерiden seslenmiş; Kırmızı Başlık-lı Kız'ı yanına çağırılmış:

– Nineciğin çok hastaymış kızım. Onun için şifalı otlardan bir şurup yaptım, çorba kaynattım, bir sepet hazırladım. Senin bu sepeti ninene götürmen lâzım.

Kırmızı Başlıklı Kız sormuş:

– Benim pamuk ninem çok mu hasta olmuş anneciğim?



Annesi:

– Eğer çabucak bu sepeti ninene götürürsen, yaptığım şurupla çorbayı ona içirirsen, hiç korkma; Yaratın şifasını verir, eskisinden de iyi olur ninen, demiş. “Yalnız... Beni iyi dinle kızım! Kulübeye giderken sakın yolda oyalanma, ona buna takılma. Dosdoğru patika yoldan git, sakın ormana dalıp yolunu uzatma, e mi benim kırmızı başlıklı güzel kızım? Söz ver bana bakalım.” diye yine tembih etmiş.

“Söz veriyorum anneciğim.” demiş Kırmızı Başlıklı Kız. “Sağa sola bakmayacağım, ona buna takılmayacağım, yolda oyalanmayıp dosdoğru patika yoldan gideceğim, ormana dalıp yolumu uzatmayacağım...”

“Peki, ama...” demiş Kırmızı Başlıklı Kız’ın annesi, “Sen hep önce bana söz veriyor sonra hemen unutuyorsun; bu sefer dilerim ki böyle olmasın.”



Kırmızı Başlıklı Kız takmış hemen sepeti koluna, düşmüş yola...

Patika yolda bir taştan diğerine seke seke, şarkılar türküler söyleye söyleye ilerlerken, bir yandan da düşünüyormuş içinden... 'Rengarenk güzel güzel çiçekler toplayıp götürsem, kimbilir ne çok sevinir ninem.' Derken birden kocaman bir kelebek ilişmiş gözüne.

"Ayy..." demiş Kırmızı Başlıklı Kız, "Ne iri ne güzel bir kelebek bu böyle. Sorsam aca-ba söyler mi bana en güzel çiçek nerede?.."

Seslenmiş kelebeğe:

"İpek kanatlı güzel kelebek... İpek kanatlı güzel kelebek... Söyler misin bana nerede en güzel çiçek?.."

Fakat kelebek, Kırmızı Başlıklı Kız'ı duymamış bile. Uça uça bir çiçekten diğerine, dalmış orman içine, gözden kaybolmuş...

