

EFSANANE TAYFA

5

İrfan Gürkan Çelebi



İZCİ KAMPINDA
PANİK

MAVİ
KIRPI

İÇİNDEKİLER

Efsane Tayfa Marşı	5
Berkay'ın Zor Anları	7
Çikolatalı İzci Seçmeleri.....	25
En Süper Kahraman İzci	32
Dolmalar İzci Kampında	36
Serviste Gizli Yolcu	46
İzci Kampında İlk Gün	56
Ayı Sesi Mi O? İmdaaaattt!.....	64
Kampta Alarm!.....	90

EFŞANE TAYFA MARŐI

Nerede bir heyecan varsa biz oradayız...
Haksızlıđın karŐısına ıkmaktan usanmayız...
İyilerle arkadaŐ, ktlere belayız.
Altı ele avuca sıđmaz efsane tayfayız!

Bazen yanı baŐınızda bazen gizemli yollardayız...
đrenmektir iŐimiz her engeli aŐarız...
Okulu severiz amma oyun baŐladı mı coŐarız.
Altı ele avuca sıđmaz efsane tayfayız!

Kimin baŐı sıkıŐsa yanında ilk biz varız...
Macera denince kalbi gm gm atanlarız...
Boyumuzdan byk iŐleri aklımızla zeriz.
Altı ele avuca sıđmaz efsane tayfayız!

BERKAY'IN ZOR ANLARI

Bitmek bilmeyen bir okul gününün daha sona erdiğini haber veren son zilin sesini duyduğunda, Sarp içinden **"Oleeeeyyyy!"** diye bağıyordu. Teneffüsler gelmek, dersler geçmek bilmiyordu. Yine bugün nedense öğretmenin gözü hep onun üzerindeydi. İlk kitaptan hatırlarsınız... Bir kere dersin içerisinde dalmış... Yok, yok! Dalmış demek biraz basit kaldı. Sıraya başını yaslayıp hayal aleminde epeyce uzaklara giderken yakalanmıştı ya! O kadicık şeyi bile öğretmenlerin unutmamasını bir türlü anlayamıyordu Sarp. Galiba bugün birazcık da muzipliği üzerindeydi öğretmenin. Sık sık Sarp'a dönüyor ve **"Sen söyle bakalım uykucu Sarp!"** diyerek sorular soruyor, tahtaya yazdıklarını tekrar ettiriyordu. Böyle olunca da Sarp, sürekli rahat sırasından fırlayarak ayağı kalkıp, öğretmenin



gözlerinin içine bakmak zorunda kalıyordu. Peki bütün soruları en ince ayrıntısına kadar cevaplayabildi mi diye soracak olursanız, alacağınız cevap **"Ne gezerrrrr!"** olacaktır. Ancak soruların yarısına cevap verebildi, diğer yarısında ise öğretmenin konuyu tekrar anlatmasına sebep oldu. Üstelik ayakta bekleyerek... Diğer öğrenciler için iyi bir tekrar olduğunu söyleyebiliriz, ama Sarp için her saniye saat kadar uzun geçiyordu.

Sonunda derin bir **"ohhhh!"** çekilebileceğini haber veren son zil çalmadı mı? Çaldı! Zorlukların bitmesi için bir zil sesi yeterli olabiliyor.

Sarp, Cenk'e "Okulun kapısında buluşalım." anlamına gelen işareti yaptıktan sonra, arkasına bakmadan koşar adımlarla sınıfı terk etti. Bahçe kapısına geldiğinde gözleri Koca Yürek'i aradı. Onu hemen kapının yanında, kocaman bir kemiği ağzının içinde un ufak etmeye çalışırken buldu.

- Koca Yürek, okula gelirken de ağzında bir kemik vardı. Çok mu acıkmış benim güzel arkadaşım?



- Demek öyle... Benim günümün nasıl geçtiğini merak ediyor musun?

- **Havvv! Havvv!**

- Çok ayıp! Yine öğretmenden azar işitmişsindir demeni hiç beklemezdim.

- **Havvvvvv...**

- Bana acımanı ise asla istemiyorum. 'Havvvvv'mış!

- **Havv... Havv... Havv...**

- Ha şöyle yola gel. Tunç, sen de buraya gel.

- Ne oldu Sarp? Koca Yürek'le aranızda bir sorun mu var? Sakın benden seni affetmesi için rica etmemi bekleme.



– Benden bekleyebilirsin Sarp kardeşim. Biliyorsunuz, Koca Yürek en çok beni sever.

– Bilmez miyiz Berko! Sen olmazsan buralarda bir dakika takılmaz bizim Koca Yürek.

– **Haklısınız. Görüşürüz.**

– Dur Berkay, bekle...

– Neden bekleyecekmişim Sarp ? Çok ödevim var.

– **Bak sennn! Ödevi çokmuş, inandın mı Tunç?**

– İnanmadım Sarp.

– Niye inanmıyorsunuz, ben yalancı mıyım?

– **Hadi dökül Berko! Bizden sakladığın ne var?**

– Bir şey yok!

– Berkay, Koca Yürek yanımızdayken ger-
çekleri saklaman boşuna! Anlıyor her şeyi, bi-
liyorsun.

Tunç'un yerinde müdahalesine Koca
Yürek'in verdiği destek, Berkay'ın yüzünü
kızartmaya yetti.

– **Havvv...**

– Koca Yürek, arkadaşım sen beni tanımıyor
musun?

– Havvvvvv...

– Tamam tamam, tanıyorsun!

– Hav!

– **Berkay, hadi dökül.**

– Eve gitmem lazım.

– Tunç, eve gitmesi lazım mı!

– Hem de ödevlerini bitirmek için Sarp!

– Sen buna inandın mı Koca Yürek?

– Hav hav!

– **İngiltere'den dayım geldi...**