

TEKNO
TİM

Kafadar

Dedemin
Masal Köyü
Yaşar Bayraktar



MAVİ
KİRPİ

İÇİNDEKİLER

Gizemli Köy	5
Köyde İlk Gün	16
Bir Garip Kel Oğlan.....	26
Kim Korkar İnekten!	46
Kalil Efe Ajan mı?	62
Gizemli Köyün Sırrı	68



Gizemli Köy

Selam tekno günlük,

Bugün hem hüzünlü hem de çok neşeli bir gündü. Hüzünlüydü, çünkü kısa süreli de olsa Mehmet ve Nadir'le ayrıldık. Neşeliydi, çünkü annem bir ay dedemin köyüne gidip dedemle kalacağımı söyledi. Dedemin köyüne gideceğimi duyunca çok heyecanlandım...



Babamın söylediğine göre dedemin köyü, bildiğim diğer köylere hiç benzemiyormuş. Aslına bakarsan ben hiç köy görmedim ya, neyse.

Bu köye yabancıların girmesi yasakmış. Üç tarafı dağlarla çevrili olan köyün ön tarafında ise koca bir akarsu varmış. Koca köyün, akarsuyun üzerindeki küçük köprüden başka girişi yokmuş. Köye giren birisi ise sadece yine aynı köprüden çıkabiliyormuş.

Annemle babam nişanlıyken, babam sürpriz yapmak için köye kadar gitmiş de köprünün önün-



de köylüler karşı-
lamış. Babamın
nereye gittiğini
öğrenince he-
men dedeme
haber gönder-
mişler. De-
demle annem,
babamın
geldiğini
duyunca
köprüye git-
mişler ve kö-
yün girişindeki
bekçi kulübesinde
oturup konuşmuşlar.



**Bunca yıldır babam bile girememiş bu
gizemli köye. Evlendikten sonra her ne ka-
dar anneme köyle ilgili sorular sorduysa da
doyurucu tek bir cevap alamamış. Ne zaman
köy konusu açılrsa, annem hep yarım cevap-
lar verip konuyu hemen değiştirmiş.**



Babam anlattıkça, bu köyün gizemini iyice merak etmeye başladım. Belki internette bu köyle ilgili bir şeyler bulurum diye tabletimin başına geçtim. İnternet tüm merakımı giderir diye düşünüyordum, ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Aksine bu köyü daha çok merak etmeye başladım. Şimdiye kadar merak ettiğim her şeyi bulduğum internette bu köyle ilgili tek bir kelime bile yoktu. Kimsenin giremediği gizemli bir köy...

Bugün çıkmaz sokağın konusu da dedemin gizemli köyüydü. Sabahleyin kahvaltıdan sonra Sultan Mehmet ve Nadir'le buluştuk. Önce tek kale maç yaptık, sonra da misketlerimizle oynadık. Misketlerden sıkılınca kendi icadımız olan balık tutma oyununa geçtik.

Tekno günlük, "Çıkmaz sokağınızda göl yok, akarsu yok. Balığı nereden tutuyorsunuz?" dediğini duyar gibiyim. Anlatayım:

Bu oyunun sadece adı **“Balık Tutma”**, oyunun gerçek balıkla alakası yok.

Evdeki eski ya da yeni terlik, ayakkabı ne varsa getiriyoruz ve Özlem Teyzelerin duvarının üzerine yan yana diziyoruz. Daha sonra iplerin ucuna küçük birer kanca yapıyoruz. Kancaları belli bir mesafeden atarak terlikleri, ayakkabıları kendimize doğru çekmeye çalışıyoruz. Kim daha çok ayakkabıyı kendine doğru çekerse, oyunu o kazanıyor. Fakat her ayakkabı da aynı puana



