



İrfan Gürkan Çelebi

TARİHE  
DAMGA VURAN

LİDERLER



# İÇİNDEKİLER

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| İlk Söz.....                | 6   |
| Büyük İskender .....        | 11  |
| Sezar.....                  | 25  |
| Attila.....                 | 39  |
| Alparslan .....             | 53  |
| Cengiz Han.....             | 67  |
| Fatih Sultan Mehmed.....    | 81  |
| Kanuni Sultan Süleyman..... | 99  |
| Çar I. Petro .....          | 115 |
| George Washington.....      | 127 |
| Napolyon Bonapart .....     | 141 |
| Vladimir Lenin .....        | 153 |
| Adolf Hitler.....           | 167 |
| Mahatma Gandhi .....        | 187 |
| Mustafa Kemal Atatürk.....  | 201 |
| Mao Zedong.....             | 217 |
| Martin Luther King.....     | 231 |



Büyük İskender, hocası Aristo'ya bir mektupla sorar:

“Zapt ettiğim toprakların halkını hükmüm altında tutabilmek için sence nasıl bir yol izlemeliyim?”

“Ülkenin ileri gelenlerini sürgüne mi yollamalıyım, hapse mi atmalıyım yoksa tümünü kılıçtan mı geçirmeliyim?”

Aristo'nun cevabı gecikmez:

“Sürgüne yollarsan birleşir, sana karşı başkaldırırlar.

Hapishanelere doldurursan orada örgütlenir, kontrol edilemez bir hâl alırlar.

Kılıçtan geçirirsen, liderlerini, babalarını öldürdüğün çocuklar intikam hırsıyla büyür ve iktidarının en büyük tehdidi olurlar.”

Mektubu kendi önerisini yazarak sona erdirir.

“İnsanların arasına nifak tohumları ek, savaşmaya başladıklarında hakem olarak sana gelmelerini sağla ancak anlaşmaya giden bütün yolları çözüm bulmaya çalışırmış gibi yaparken tıka!”

Philip'in bir ođlu olmuřtu. Adını III. Aleksandros koydu. Ancak Aleksandros ismi kazandıđı zaferlerin yanında ok kk kalınca, tarih adını Byk İřkender olarak kayda geirdi. Anadolu'da, atının ayakları altında iđnediđi topraklarda ondan "İřkender Rumi" diye de bahsettiler. Makedonyalı İřkender olarak bařlayan otuz  yıllık kısa sayılabilecek bir mr; hi yenilmeden, dnyada derin izler bırakarak tamamlamayı bařardı.

İřkender'in vahři denebilecek kadar korkusuz bir yapısı vardı. Savařa, yıllarca evinden uzak kalmaya ve yeni yerler grmeye doymıyordu. Ancak onun, grdđ her yeri lkesinin sınırlarına katmak ve oranın da hkimi olmak gibi zapt edemediđi bir arzusu vardı.

Hocası Aristo, ona savař meydanında kazandıklarını nasıl koruyabileceđini đretmek iin geniř bir ilgi alanı oluřturmaya alıřtı. Felsefenin byk Aristo'su, talebesine felsefe, tıp ve bilimle ilgili dersler verdi. İřkender onlardan da hořlandı, aklının bir kenarına gerektiđinde kullanmak zere hocasının bilgece szlerini yerleřtirdi. Ne var ki okumak ve dinlemek yetmiyordu İřkender'e; aklı iktidarda, dnyayı dize getirecek bařarılar elde etmekteydi.

Daha ocuk denecek yařta; Babası II. Philip'in Byzantion'a saldırdıđı M 340'ta, Makedonya'yı ynetti ve bir Trak kabilesini yendi. İki yıl sonra II. Philip'in Yunanlara karřı kazandıđı Kaironeya arpıřması'nda ordunun sol kanadını komuta etti.

Bařarıları ve doymak bilmeyen ihtirası babasının gznden kamıyordu. Daha 13 yařında iken kendisiyle girdiđi

bahsi kazanarak sahip olduđu ve Hindistan'da, savařta sırtındayken mızraklanarak öldürülene kadar vazgeçemediđi, öldükten sonra yasını tuttuđu ve adına şehirler kurdurduđu atı Buchephalus'u elde etmek için izlediđi yol karşısında Philip, ođlunun keskin zekâsını ve vazgeçmek nedir bilmeyen hırsını takdir ettiđini açıkça itiraf etmek zorunda kaldı.

Tüccarların satmak için Kral Philip'e getirdikleri atlar arasında hırçnılıđıyla kendini gösteren Buchephalus'u, en usta biniciler bile yatıřtıramamıřlardı. Kral attan vazgeçmek üzereyken İskender, babasından atı kendisi için almasını istedi. Philip, hayır demek yerine gerçekleştirilmesi imkânsız sandıđı bir řart kořtu. "Onu sakinleřtirmeyi becerbilirsen atı sana alırım." diyerek meydandan uzaklařtı. En tecrübeli at terbiyecilerinin bařaramadıklarını ođlunun da bařaramayacađına emindi. Bakıřlarını, atın üzerinde bulunan İskender'e dođru çevirdiđinde iřlerin düřündüđu gibi gitmediđine řahit oldu. Prens, hayvanı yularından tutarak güneře çevirmiř, gölgesinden ürkmesini önleyip sakinleřtirmiř ve azgın atı hâkimiyeti altına almıřtı. Kral Philip bunu görüncü, "Ođul!" diye seslendi; "Sen kendine layık bir krallık kurmaya bak, çünkü Makedonya senin için pek ufak!"

Babasının MÖ 344'de söyledikleri, MÖ 336'da normal sayılamayacak ölüümüyle birlikte hızla gerçekteřmeye bařlayacaktı. İskender önce babasının tahtına oturacak, ardından da yeni bir krallık kurmak yerine Makedonya Krallıđı'nın sınırlarını hiç durmaksızın büyütecekti. Gerçi babasının zamansız sayılabilecek ölüümünde kendisinin ya da annesinin parmađı olduđu söylene de, İskender bunu ima edenleri ya

da bağılıklarından en ufak şüphe duyduğu kim varsa hepsini ortadan kaldırmakta hiç tereddüt göstermeyecekti.

Artık planlarını gerçekleştirme zamanı gelmişti. Babasının sağlığında Asya seferini gerçekleştirmek üzere oluşturulan, Korintos'taki Helen Birliği'nin hegemonu ve başkomutanı seçildi. Delphoi üzerinden Makedonya'ya dönerken MÖ 335 ilkbaharında Trakya'ya girdi. Şipka Geçidi'ni aşarak Tribalileri yerle bir ettikten sonra Tuna'nın öbür yakasına geçerek Getaları dağıttı. Ardından batıya dönerek Makedonya'yı istila etmiş olan İliyalıları yendi.

Bütün bunlar gerçekleşirken, yavaş yavaş Büyük İskender olarak anılma şerefini kendisine bahşedecek zaferleri büyük bir iştahla art arda ekliyordu.

O, galibiyetten galibiyete koşarken öldüğüne ilişkin çıkarılan söylentiler Atina'yı karıştırdı. Ayaklanmanın ardında yeni Pers kralı III. Darius'ün mali desteği ve Demostenes'in çabaları yatıyordu.

Kim ne yaparsa yapsın, ne söylesen söyleyin Büyük İskender'in önu alınamaz ilerleyişi durdurulacak gibi değildi. Zamanına göre son sürat sayılabilecek bir hızla ilerleyen ordusuyla Yunanistan'a girdi ve Tebai'yi yerle bir etti. Sparta dışındaki bütün Yunan devletlerini kendisine boyun eğdirdi.

İskender için artık Asya'nın uzak diyarlarına doğru ordusunun başında at koşturmak zamanı gelmişti. En büyük hedefine yönelmekten onu alıkoyacak hiçbir şeye ne müsaadesi ne de tahammülü olamazdı. Hedefinde artık Pers İmparatorluğu vardı. MÖ 334'de 30 bin piyade ve 5 binin üzerinde süvariden oluşan ordusuyla yola çıktı. Silah ve

güç dağılımı açısından çok iyi organize ettiği ordusuna mühendis, mimar, bilim adamı, saray görevlisi ve tarihçiler de eşlik ediyordu.

Pers ordularıyla ilk kez Granikos Çarpışması'nda karşı karşıya geldi. Bu çarpışmada elde ettiği zafer ona Batı Anadolu'nun kapılarını açtı. Miletos (Milet) ve Halikarnassos (Bodrum) kentlerini teslim olmaya zorladı. Batı Anadolu'nun fethini tamamladıktan sonra MÖ 333'de Akdeniz kıyılarından Perge'ye ulaştı. İskender, Frigya'dan geçerken büyük bir efsanenin kahramanı olmayı da başardığını tarihe kaydettirdi, Asya'ya hükmedecek kişinin çözülebileceğine inanılan Gordion Düğümü'nü kesti.

Gordion'dan Ankry'ya (Ankara) yöneldi, oradan da Kapadokya ve Kilikya Kapıları (bugünkü Gülek Boğazı) üzerinden güneye indi. Misis Köprüsü'nden geçerek Miryandros (bugün İskenderun yakınında) karargâh kurduğunda, Pers hükümdarı III. Darius da Pinaros Çayı (bugünkü Deliçay) kıyısında onu bekliyordu. İssos Çarpışması neticesinde III. Darius kesin bir yenilgiye uğradı ve ardına bile bakmadan, karısını, çocuklarını dahi yanına alamadan kaçtı.

İskender yönünü Suriye ve Fenike'ye doğru çevirdi, sevgili atını mahmuzladı. Pers kralının barış önerisini; "Büyük İskender'i Asya'nın efendisi olarak tanıyacak ve koşulsuz teslim olacaksınız." diyerek cevapladı. İskender'in kafasındaki plana bakıldığında bu koşulun bile mütevazı kalacağı ortadaydı. O, nefes alıp veren herkes tarafından "Dünyanın Efendisi" olarak anılmak niyetindeydi. Üstelik mümkün olan en kısa zamanda! Darius'un ailesini iade etmesi için



teklif ettiđi 10 bin talentlik ödemeyi ve Fırat Irmađı'nın batısında kalan toprakları da elinin tersiyle itti. İskender için her şeyden biraz azı bile yeterli deđildi.

Artık Büyük İskender'in başarısından başarıya kođuđunu tescilleyecek ve yenilmez olduđunu kanıtlayacak zaferini kutlama zamanı gelmişti. Şiddetli saldırılarına dayanamayan Tiros'a boyun eğdirdi. Kendisine direnmenin ağır faturasını da akıl almaz bir yağma, bütün erkeklerin kılıçtan geçirilmesi, kadın ve çocukların köle olarak satılmasıyla ödettilerdi. Ardından İskenderun ve Gazze avuçlarının içine düştü yenilmez savaşçının. Mısır'a girdiğinde ise halk tarafından sevgi gösterileriyle kurtarıcı olarak karşılandı. Günümüzde İskenderiye olarak anılan Aleksandriya kentini kurdurdu. Nil taşkınlarının sebeplerini araştırmak için bilginlerden oluşan bir keşif grubu görevlendirdi. Mısır'ın fethiyle Dođu Akdeniz'de inkâr edilemez hâkimiyetini tescilledi.

Yolunu Mezapotamya'nın bereketli topraklarına dođru çevirdi. Ninive'yle Arbela (Erbil) arasındaki Gaugamela Savaşı'nda III. Darius'le yeniden karşı karşıya geldi ve onu bir kez daha yenerek kaçmaya zorladı. Güneye inerek Babil'i aldı. Artık kılıcının gölgesi İran içlerini gösteriyordu.

Hamedan, Hazar kıyıları, Afganistan içleri... Durmak bilmez yolculuğunun hedefinde Asya'nın inkâr edilemez efendisi olmak ve oradan büyük düşünce dođru durmaksızın yürümek vardı. Öyle de oluyordu! Hindukuş Dađları'nı aştı. Asya toprakları, Büyük İskender'i anlaşılmaz bir şekilde kendisine dođru çekiyor; adetlerini, yaşam ve karar verme şeklini deđiştiriyordu. Artık İskender daha sert, sadece savaşı



düşünen acımasız birine dönüşüyordu. Etrafındaki soydaşlarının itirazları hatta isyanları Roksana'yla evlenmesine mani olamadı.

Takvimler MÖ 327'yi gösterdiğinde, Büyük İskender yolunu Hindistan'ın geniş topraklarına çevirmişti. Hindu kuş Dağları'ndan ikinci kez geçti, İmpus Irmağı yakınlarına dayandı. Bölgenin hükümdarı Poros'u esir etti. Ona, "Nasıl bir muamele görmek istiyorsun?" diye sorduğunda aldığı "Krallara yakışır bir muamele..." karşılığı hoşuna gitti ve Poros'u affederek dostları arasına kattı. Büyük başarısını kutlamak için Aleksandreia Nikaia kentini, ayrıca burada ölen atı Buchephalus'un adını verdiği Bukefala kentini kurdu. Asya'nın doğusuna doğru yoluna devam etmek için Hifasis (Beas) Irmağı'na kadar gitmesine rağmen, uzun seferlerden yorulan ve ailelerini görmek isteyen ordusunun ayaklanmak üzere olduğunu anlayınca geri dönmeye karar verdi. Hidaspes Irmağı kıyısında 800 ya da 1000 gemiden oluşan bir donanma kurduktan sonra bazı birlikleri karadan yürüterek, İndus Irmağı boyunca Hint Okyanusu'na kadar ilerledi.

Büyük İskender, özellikle Hindistan emellerinde kendisine ayak uyduramayan komutanlarını, Perslerle olan yakın ilişkilerine karşı çıkan muhaliflerini bir bir ortadan kaldırdı. Makedonyalıları arka plana attığını söyleyen kim varsa Büyük İskender'in mızrağının hedefi oldu. Makedonyalılarla Persleri kaynaştırma politikasını Dareios'un kızı Barsine'yle evlenerek taçlandırdı. Yetinmedi, etrafındaki komutanları da bu tür ilişkiler kurmak konusunda özendirdi. İskender'in yaşam şeklindeki değişiklik, etrafındaki Makedonları memnun etmemek bir yana derin hayal kırıklığı ve öfkeye sü-

rüklüyordu. MÖ 324'te Gpis'te çıkan ayaklanmaya kraliyet muhafızları dışında bütün ordu katıldı. Büyük İskender'in bitmek bilmeyen hırsı ayaklanma karşısında kendisine özgü bir tavır almasına neden oldu, bütün orduyu dağıttı ve Perslerden yeni bir ordu kurdu. Tarih onu yenilmez kumandan olarak anmak için belki de gereğinden fazla cömert davranıyordu. Bu kararı daha da güçlü bir orduya sahip olmasına neden oldu.

Her düşün bir sonu olduğu hakikati Büyük İskender için de değişmeyecekti. Üstelik onun rüyası, normal sayılamayacak kadar kısa bir ömre yayılmıştı. Otuz üç yıla sığan bir büyük destanın kahramanı olarak anılacaktı Büyük İskender. Arabistan kıyılarına yönelik bir seferin hazırlıklarını yaparken yakaladı onu on gün kıvrandırdıktan sonra bu dünyadan göçmesine sebep olacak ateşli hastalık. Takvimler MÖ 323'ü gösterirken Babil'de son verdi dünyayı hâkimiyeti altına almak için durmaksızın peşinden koştuğu büyük düşüne. Cenazesi önce Memfis'e, oradan İskenderiye'ye götürüldü ve burada altın bir tabuta kondu. Ölmeden önce kendisine varisi defalarca soruldu. Cevabı mücadeleyi hayatının birinci önceliği kılan Büyük İskender'e yakışır parlaklıktaydı; "En güçlünüz!"



Cesaretiyle dünyaya nam salan Sezar'ın korkularının başında saçlarının dökülmesi geliyormuş. Düşmanlarının, kendisinden konu açıldığı hemen her yerde birbirlerine gülüşerek Sezar'ın kelliğinden bahsetmeleri ve dökülen saçlarının alay konusu hâline gelmesi onu deli ediyor, sürekli "Bu işin bir çaresi olmalı." diyerek çözüm yolları arıyormuş.

Bir gün aklına parlak bir fikir gelmiş. En büyük arzusu olan imparatorluğun simgesi taç, Büyük Sezar'a alay konusu olmaktan kurtarmış. "Altınlar ve değerli taşlarla değil ama defne yapraklarıyla süslenmiş bir taç neden Sezar'ın derdine derman olmasın ki?" diye düşünerek, özel yaptırdığı defne yapraklarıyla bezeli tacını başından hiç çıkarmaz olmuş. Tacın kapatmadığı başının arka kısımlarını da mevcut saçlarını bu yanlara doğru tarayarak kapatmayı ihmal etmiyormuş.

**“Geldim, gördüm, yendim...”**  
**(Veni, vidi, vici...)**

***Sezar /Tokat-Zile***

**Sezar**  
**(MÖ 100 – MÖ 44)**