

Şaşkın 
Ellie Belly

Fareleri
Kurtar



Yazan: Eliza Teoh

Resimleyen: Wolfe & Rachel Liam


MAVI
KIRPI



Bu kitabın gnlk kayıtlarına
katkıda bulunan btn
yazarlara KOCAMAN teekkrler:

bölüm 1



Ellie sınıfta dikkatini derse vermek için elinden gelen çabayı gösteriyordu. Ama hava o kadar sıcaktı ki ve Ellie o kadar uykuluydu ki! Vantilatörler en hızlı seviyeye yani beşe ayarlı olmasına rağmen... Sınıf öğretmenleri Bayan Gider vantilatörleri beşe sadece hava gerçekten ama gerçekten sıcak olduğunda ayarlardı.

Bugün, vantilatörler daha çok sıcak hava körüklemekten başka bir şey yapmıyorlardı. Ellie Bayan Gider'in başının üzerindeki tavan vantilatörünü izliyordu. Pır pır sesi çıkarıyor ve etrafında dönüyor dönüyor dönüyordu...

“Ellie! Ellie Belly! Dinliyor musun?” diye bir ses duydu Ellie. Bayan Gider’e benziyordu bu ses ve çok çok uzaktan geliyor gibiydi.



HAREKETLİ BİR KELİME

Sarsıntı, sarsılma, birden sallanma anlamına gelir. Eğer birisini sarsarsan, bu onu sertçe salladığın anlamına gelir.

Örneğin; otobüs engebeli yolda yolcuları **sarstı**.

Sarsıntı ayrıca, canlı üzerinde beden ve ruh açısından önemli ve etkili yaralanma belirtileri bırakan durumları tarif etmek için de kullanılabilir.

Örneğin; Dersten kalması onu derinden **sarstı**.

Birisi onu yanından dürttü. Ellie bir sarsıntıyla doğruldu. Bayan Gider sırasının tepesinde dikiliyordu.

“Ellie dinliyor musun?”

Ellie yukarı doğru baktı, uykulu bir halde... Sıra arkadaşı Sue Min'e baktı. Sue Min endişeyle dik dik ona bakıyordu.

“Uyuyor muydun?” diye fısıldadı Sue Min.



Uyuyor muydum? diye düşündü Ellie. Uyku-ya dalmış gibi hissetmiyordu.

“Gidip tuvalette yüzünü yıkamaya ihtiyacın var mı?” diye sordu Bayan Gider.

“Evet!” dedi Ellie, anında canlanarak. Sınıftan çıkmak için herhangi bir şey!

Ellie çabucak koridorun sonundaki tuvaletlere yürüdü. Yüzüne su çarptı. Ahh! Bu serinlik verdi! Canı sınıfa o kadar kısa sürede geri gitmeyi istemiyordu, o yüzden saçlarıyla oynadı. Gür at kuyruğundan dışarıya çıkmış olan saç kümelerini avuçladı ve tokasının içine geri tıktırdı.

Aynada kendisine dikkatle baktı. Şimdi, gür saçları normalde olduğundan daha da dağınık görünüyordu.



Omuzlarını silkti. Boş tuvaletin etrafına göz attı. Şimdi ne yapabilirdi? Bir anda kafasında bir fikir canlandı. Belki de konuşmak için bir hayvan bulabilirdi!



“Hey, kimse var mı?” diye fısıldadı Ellie. “Konuşun benimle! Sıkıldım!”

Hiç cevap yoktu.

“Kertenkeliş? Güneşkuşu? Orada mısınız?” diye yeniden denedi Ellie. Onlardan birisinin onu duyacağını umdu. “Yarasacık? Kurbağacık? Farecikler?”

Bir cevap duymak için çok çabaladı ama sadece sessizlik vardı. İçini çekti. Neden hayvanlarla konuşmayı denediğinde bu işe yaramıyordu? Anlaşılan hayvanlar onunla sadece canları istediğinde konuşuyorlardı. Ve bu hiç adil değildi!

Ellie son birkaç ay boyunca konuştuğu bütün hayvanları hatırlamaya çalıştı. Güneşkuşu ona seslenmişti. Çünkü bir yuva yapmak için yardıma ihtiyacı vardı. Yavru kedi Oci yardım için bağırmıştı çünkü kaybolmuştu. Kaplumbağa Müzesi'ndeki küçük su kaplumbağası evini kurtarmaya yardım etmesini istemişti. Kertenkeliş ve okuldaki birkaç hayvan; bir yarasa, birkaç kurbağa ve iki üç fare, kısa bir süre önce acımasız bir yedek öğretmenle başı beladayken onunla konuşmuştu.



Ellie'yle konuşan son hayvan, yeni bir evde olmaktan dolayı yakınan hayvanat bahçesindeki bir panda olan Wan Wan'dı. Evet, gerçekten hayvanlar onunla sadece canları istediklerinde konuşuyor gibi görünüyordu. İstedğin zaman hayvanlarla konuşamadıktan sonra ne faydası vardı ki bu özelliğinin...

“Hey, eğer orada birisi varsa, benimle konuşabilir misin öylece?” dedi Ellie.

“Kiminle konuşuyorsun Ellie?”

Ellie sevinçle arkasını döndü. Onunla kim konuşuyordu?

Kim olduğunu gördüğünde korku içinde sıçradı.

”Ben-ben-ben kimseyle konuşmuyorum, Bayan Gider!”

“Bana kendi kendine konuştuğunu söyleme!” dedi Bayan Gider.

“Şey... Ben,” diye yanıtladı Ellie.

“Neden Ellie?” diye sordu Bayan Gider. “Neden?”

Ellie omuzlarını silkti.



“Pekala, sınıfa dön” dedi Bayan Gider iç çekererek. "Ellie gerçekten tuhaf bir kız" diye düşündü Bayan Gider. Ellie etraftayken acayip şeyler olur. Neyse ki geçen birkaç haftadır Ellie oldukça uslu duruyordu. Bir süredir garip hiçbir şey yaşanmamıştı. Bayan Gider de Ellie'nin bir şekilde değiştiğini ve normal bir çocuğa dönüştüğünü zannetmişti.

Oysa fena halde yanılmıştı...



Bu günlük kaydına 10 yaşındaki Tan katkıda bulundu.

Sevgili Günlük,

Bugün okuldan sonra,
Annem ödevimi yapmamı istedi.



Ben dedim ki,

Yapamam.



Bir randevum var.

Annem dedi ki,

Kiminle?



Ona dedim ki Televizyonla bir randevu!



Ruh Hali: Sivri akıllı ^^



bölüm 2



Sınıfta, herkes çalışma kağıtlarıyla meşguldü.
“Yerine geç ve çabuk çalışma kağıdını bitir!”
diye Ellie’nin başının etini yedi Bayan Gider.
“Tamam,” dedi Ellie.

Ellie sandalyesine çöktü ve çalışma kağıdına
uzun uzun baktı. İngilizce dersi geçmiş zaman
ilgiliydi. Ellie içini çekti ve kalemını aldı.

İlk soru şöyleydi:

1. Harry _____ (eat) a sandwich yester-
day. (Harry dün bir sandviç _____(yemek))



İNGİLİZCE ÇALIŞMA KAĞIDI: GEÇMİŞ ZAMAN

Adı: Ellie Tay



Sınıfı: 1(J)

Boşlukları parantez içindeki fiillerin geçmiş zamanıyla doldurun.



Styles

1. Harry dün bir sandviç yedi (yemek).



2. Köpek yere oturdu (oturmak).



3. Suzy erkek kardeşine fırında bir kek pişirdi (fırında pişirmek)

4. Ali Cumartesi günü hayvanat bahçesine gitti (gitmek).

5. Oğlan okula koştu (koşmak).



Sayfa 1/...

