

ELEKTRİK YÜKLÜ VE HAREKETE HAZIR

ELEKTRİKİZ VE ÖLÜMCÜL SÜRÜ



"heyecan yüklü bir
eglence" STEVE COLE

Yazar: JO COTTERILL



Resimleyen: Cathy Breet

BU KİTABI SEVMENİZ İÇİN BEŞ SEBEP

Elektrikiz, yeni
nesiller için süper
kahraman! O elektrik
dolu bir kız! Çarpıcı
derecede de iyid!

Holly, Elektrikiz
olduğu zaman roman,
harika bir çizgi romana
dönüşüyor!

“Elektrikiz harika
bir macera! Güçlü ve
cesur karakterlerle dolu.
Arkadaşlarına kesinlikle
tavsiye ederim!”
FREYA (10 YAŞINDA)

“Elektrik verici bir
heyecan! Yıldırım
hızında hikâye sevenler
için ideal!”

“Kitabımı
elimden
düşüremedim! Her
bir karakter beni daha
fazla okumam için
merakta bıraktı!”
ISABELLA (9
YAŞINDA)

Merhaba!

Holly ve arkadaşları için başka bir maceraya geri döndük! Bu hikâyeyi yazmak ÇOK eğlenceliydi ve bu sefer Cathy ve ben hikâyeyi nasıl anlatmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu hikâyede ilkinden ÇOK DAHA FAZLA çizim var. Bu yüzden tüm bu mükemmelliğin tadını çıkarın!

ELEKTRİKİZ basıldığından beri çok daha fazla çizgi roman okuyorum. Eğer Marvel süper kahramanlarını seviyorsanız, süper kahraman güçleri olan ve aşırı disiplinli ailesiyle uğraşmak zorunda kalan BAYAN MARVEL'i kontrol etmelisiniz! Bana çocukken sevdiğim GARFIELD'i hatırlatan ve Dana Simpson'ın çizdiği PHOEBE VE TEK BOYNUZLU AT'ın hikâyelerini okurken sürekli kahkaha attım. Ancak benim en sevdiğim, Laura Ellen Anderson'ın çizdiği ŞEYTANI İMPARATOR PENGUEN oldu! Hem aşırı derecede komik olmasını hem de oldukça eğlenceli bir hikâyeye sahip olan başarısız bir kötü adam olmasını sevdim.

İyi okumalar! Ayrıca ÖLÜMCÜL SÜRÜ'ye dikkat edin!

10

KARAKTERLER



HOLLY, garip bir yıldırımla çarpıldıktan sonra elektrik üretip kontrol edebilen 12 yaşında bir kız. Bunun dışında oldukça normal. Aynı zaman **ELEKTRİ** olarak biliniyor.

JOE, Holly'nin küçük erkek kardeşi. Süper kahramanları ve çizgi romanları çok iyi biliyor. Ayrıca Holly'nin akıl hocası. Çok az süper kahramanı küçük kardeşleri kontrol eder.



IMOGEN, Holly kendini bildiğinden beri onun en yakın arkadaşı. Becerikli ve zeki olan Imogen'in en sevdiği hobisi çizim yapmak. Çizim defterini yanından hiç ayırmıyor.

CAMERON, ailesinin karavan parkı işlettiği Polperro'da yaşıyor. Cameron, mitoloji ve efsaneleri çok seviyor, sağlık ve güvenliğe kafayı takmış durumda.



MAVERICK, James Bond olmayı çok istiyor. Zaten gizli bir devlet biriminde çalıştığı için bir sürü harika cihazı var.

PROFESÖR MACAVITY, kafasını dünya hâkimiyetine takmış bir teknoloji dâhisî. Holly ve arkadaşlarıyla ilk karşılaşlığında yenilmişti ancak şimdi nerede?



ELEKTRİKİZ'DA
EN SON OLANLAR

HOLLY SPARKES, SIRADAN SORUNLARI
OLAN SIRADAN BİR KIZDI.



AMA SONRA HİC SIRADAN
OLMAYAN BİR ŞEY OLDU...



GARİP OLAYLAR
SONUCUNDA HOLLY'İN
SÜPER GÜÇLERİ
OLMUŞTU!



ANCAK BİR SÜPER
KAHRAMANIN HAYATI ASLA
KOLAY OLMAMIŞTIR.

ŞEYTANI CYBERSKY ŞİRKETİNİN SAHİBİ PROFESÖR MACAVITY, HOLLY'İ YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞTI...

ANCAK HOLLY'NİN KARDEŞİ JOE VE EN YAKIN ARKADAŞI IMOGEN ONU KURTARMAK İÇİN YANINDAYDILAR.

KİMSE HOLLY'NİN SIRRINI YANI OLDUĞUNU BİLEMEZDİ!

ELEKTRİKİZ

BİRİNCİ BÖLÜM

Yaz tatillerinde yağmur yağmasını yasaklayan bir kanun olmalı. Okul biteli iki hafta olmuş ve yağmurun yağmadığı tek bir gün bile geçmemiştir. Yağmurdan nefret ediyordum. Yağmur yağması, dışarı çıkamayacağım anlamına geliyordu ve kapalı alanlarda kaldığında **KAFAYI YİYORDUM**.

Uzun süre kapalı alanda kalmayı hiçbir zaman sevmemişimdir. Geçen dönemin sonundaki çılgın-dünyayı-ele-geçirme-planında-neredeyse-ölüyor olmamdan sonra kapalı alanlarda olmaktan hiç hoşlanmamaya başladım. Olanlar hakkında düşünmememeye çalışıyordum ama bu o kadar da kolay değildi. Kardeşim Joe, “Korkunu belli etme. Eğer korkunu belli edersen, kötüler kazanır.” diyordu. Dünyayı yok edebilecek süper güçlerin yoksa bunu söyleyebilmek çok normal ve tam da Joe’ya göreydi.

Amacım bir şeyleri patlatmak değildi! Sürekli antrenman yapıyordum ama gerilmeye başladığında kazalar oluyordu. Annem hâlâ televizyona kısa devre yaptıranın ben olduğunu bilmiyordu. Son çıkan “Yenilmezler” filmi o akşam gösterilecekti ve o yüzden izleyememişti. Joe, benimle sekiz saat boyunca konuşmamıştı.

Üzgün olduğumu pek çok kere söylemiştim.

Ancak bugün, güneş sonunda parlamaya başlamıştı. Böylece ben de en yakın arkadaşım Imogen’i bize çağırdım ve bahçeye çıktıktı.

Ben trambolinde zıplarken, Imogen “Son zamanlarda bir şeyler patlattın mı?” diye sordu. Sesi hâlimden anlarımış gibi çıkyordu.

Surat astım. Zıplarken surat asmak çok zordur. “Patlatmamaya çalışıyorum. Joe bana odaklanabilmem için daha fazla alışırtma verdi. Her gün antrenman yapıyorum.” dedim.

Imogen tereddüt etti ama sonra “Belki de çok fazla çalışıyorsundur. Bunu hiç düşünün mü?” diye sordu.

“Çalışmanın fazlası olmaz.” diye bağırdım, “Her yerde olabilir, Imogen! Beni şu anda izliyor bile olabilir! Hazır olmalıyım!”

Imogen kimden bahsettiğimi sormadı. İkimiz de biliyorduk. Çılgın teknoloji dehası Profesör Macavity. Birkaç hafta önce bizi neredeyse öldür-

müş olan kadın. "Ama ondan hiç ses çıkmadı." dedi Imogen, "Tehditkâr bir mesaj gönderdiğinizden beri hiçbir şey olmadı."

"Bu, bize saldırmak üzere olmadığı anlamına gelmez." dedim. Güneşin altında bile içim titremiştir. Planlarını mahvetmiştim ve profesör, intikamını almak için yemin etmişti. Ne zaman ve nerede olacağını bilmiyordum ama geri doneceğini biliyordum. Kafamı dağıtmak için, "Neyin üzerinde çalıştığımı bir baksana." dedim.

Gittikçe daha yükseğe zıpladım. Elektrik akımının parmaklarından ve kafatasından geçtiğini hissedebiliyordum.

ARDINDAN
GÜCÜME UZANDIM VE GÜCÜMÜN
İÇİMDEN AKMASINA İZİN VERDIM...





IMOGEN'DEN BAŞKA GÖRECEK KİMSE
OLMADIĞINDAN HOLLY KENDİNİ TAM
OLARAK BIRAKABİLMIŞTİ.





Güçlerimi kendi hâline bıraktım ve elektriğin akıp gidişini hissettim. Küçük bir düşüşle tramboline indim. Imogen'e bakmış sıritiyordum. "Harika, değil mi?" dedim.

"Bu nasıl yaptın?" diye sordu Imogen.

Trambolinin ağını tutan metal direkleri gösterdim. "Bu direkler metalden yapılmış. Bu yüzden de elektriği iletебiliyorlar. Çember şeklinde sıralandıkları için de benim ortada olduğum bir elektrik ağı oluşturabiliyorum ve bu da beni havada tutuyor."

"Harika!" dedi Imogen. Gözleri parlamişti. "Bu yeteneğini gerçekten uçabilmek için kullanabilir misin? Havada uçabilmek için?" dedi.

Başımı salladım. "Elektriği iletebilecek çemberlere ihtiyacım var. Kuşlar veya bulutların işime yarayacağını sanmıyorum!" dedim.

"Yara izin parlıyor." dedi Imogen.

Bilinçli bir şekilde, alnımı kapatabilmek için kâkülüümü ayarladım. Macavity ve şeytani şirketi **©CyberSky**'la karşılaşmamızın sonucunda oluşan ince, kırmızı çizgiler pürüzsüz tenimi süslüyordu. "Keşke bu kadar belli olmasayı. İnsanlar yara izimi fark ettiğinde sinir oluyorum." dedim.

"O kadar da belli olmuyor." dedi Imogen. Ancak bunları sadece beni rahatlatmak için söylediğini biliyordum.

“Yağmurun altından çıkışın da içeri girin.” dedi annem ve ikimize de gülümsedi. “Güzel vakit geçireceğiz.” diye ekledi.

İkisine de gülümsemeye çalıştım ama içim korkuya titriyordu. Macavity ne zaman harekete geçecekti?

Kardeşim elinde lolipoplarla bahçeye doğru geldi. “Bunlardan ister misiniz?” diye sordu.

Bir tanesini aldım. “Teşekkürler, Joe.” dedim.

“Benim fikrim değildi.” dedi Joe. “Annem beni yolladı. Çekim yapıyordum.”

Imogen, lolipopunun kâğıdını çıkardı ve düzgün bir kare şeklinde katladı. “Bugün ne çekiyorsun?” diye sordu.

“Hulk’la King Kong karşı karşıya.” dedi Joe heyecanlı bir şekilde. “Son sahne için Empire State binası bile yaptım.” Kardeşim, süper kahramanlara kafayı takmıştı. Eline geçirebildiği bütün çizgi romanları okuyordu ve kendi filmlerini de çekmeyi seviyordu. Güçlerimi ilk kullandığında yanlışlıkla kamerasını eritmıştim ama geçen hafta başka bir tane ödünç alabilmeyi başarmıştı. Bu yüzden de kartonlardan set hazırlamaya ve kötü adamlar için cihazlar tasarlamaya geri dönmüştü.

Imogen kaşlarını çattı, “Kim kazanıyor?” diye sordu.

Joe şok olmuştu. "Bunu sana söyleyemem. Film bittiğinde izlemen gerekecek." dedi.

Imogen'e dönüp yüzümde bir sırtmayla "İzlemek için burada olmak istemeyebilirsin." dedim.

Joe, kırılmış gibi bir ses çıkardı. "Siz gülün. En İyi Yönetmen Oscar'ını aldığında böyle güliyor olmayacaksınız." dedi.

"Cornwall'a gittiğinde de çekim yapmaya devam edecek misin?" diye sordu Imogen.

Joe'nun gözleri aydınlanmıştı. "Bu aklıma gelmemiştir. Evet, kayaları ya da kumları hatta kumdan tüneleri kullanabilirim!" dedi.

Homurdandım. "Teşekkürler, Imogen. Görünen o ki bu tatilde kendi kendime oyun oynamacağım." dedim.

"Keşke ben de gelebilseydim." dedi sessizce.

Kendimi kötü hissetmiştim. "Keşke gelebilseydin. Orası çok eğlenceli olur. Babanın izin alamaması çok kötü oldu. Babaların daha fazla izin alabilmesi gerekiyor. Eğer babam ülkenin birinde ordu için çalışıyor olmasaydı, o da bizimle olurdu. Eğer gelebiliyor olsaydım, sana bütün sahilleri gösterirdim. Gelgit havuzları, yüzme ve tırmanma etkinlikleri gibi bir sürü şey var." dedim.

Imogen çok az güldü. "Tüm gün oturup çizim yapmayı isterdim." dedi.