

# Şaşkın Ellie Belly

Uflayan Puflayan  
Panda



Yazan: Eliza Teoh  
Resimleyen: Wolfe & Rachel Liam

MAVI  
KIRPI

Bu kitabın günlük kayıtlarına  
katkıda bulunan bütün  
yazarlara KOCAMAN teşekkürler:

Joyce Ng, 9, Greendale İlkokulu  
Kaleb, Megan and Mabel Nim,  
8 yaşındaki üçüzler, Admiralty İlkokulu  
Steffi Ong, 9, Edgefield İlkokulu



Bütün muhteşem  
hayranlarım için  
- Eliza

"Sevdiğini yap."  
Teşekkürler anne ve yavrular  
- Rachel

Çizmeyi okumak kadar seven  
herkes için  
- David



## bölüm 1

Ellie, dolu dolu bir gün geçiriyordu. Bütün gün etrafta koşuşturmuş, tuhaf şeyler toplamış ve onları odasına getirmişti.

Ablası Gabby, tedirgin bir şekilde onu izlemişti. Şaşkın Ellie yine ne işler çeviriyordu? Evet, ablası Ellie'ye şaşkın derdi. Ve ablası kardeşini çok iyi taniyordu. Şaşkın Ellie'nin odasına getirdiklerinin iyi bir şeyler olamayacağını biliyordu. Ellie'nin ne zaman bir fikri olsa, bu genelde;

- (a) kocaman bir karışıklık
- (b) kırılıp dökülen bir şey
- (c) ikisinin de başının belaya girmesi
- (d) ya da yukarıdakilerin hepsi ile sonuçlanırdı.

Gabby merakтан ölüyordu. Ellie'ye ne yaptığını sormak istiyordu.



Ama aynı zamanda kararsızdı. Eğer Ellie'ye sorarsa, bu Ellie her ne iş karıştırıyorsa ona dahil olması anlamına gelecekti. Ve bu, başının belaya girmesi anlamına gelecekti! Ellie'nin ne yaptığını anlamak için belki de sadece sessizce izlerim diye düşündü.

Parmaklarının ucunda yürüyerek sessizce Ellie'nin odasına doğru gitti ve kapıdan gizlice baktı. Ellie sırtı Gabby'e dönük bir halde masasında bir şeylerle meşguldü.

Ellie'nin masasının üzerinde, bir elma, suyla dolu bir kase, birkaç boya tüpü, bir zımba, birkaç pipet, bir patates, renkli kağıt, bir paket cips ve bir şapkanın olduğu tuhaf bir malzeme çeşitliliği vardı. En endişe vericisi, masasının üzerinde bir su birikintisi oluşturan ve yere su akıtan bir **yığın** ıslak mendil vardı.

## **BİR KOLEKSİYON**

Bir şey hakkında **kaygılıysan**, bu demektir ki hoş olmayan bir şey olmasından korkuyor ve endişe ediyorsundur.





Gabby tam Ellie'ye bağırarak üzereydi ki başka bir şey dikkatini çekti. (Asıl kelimeler - eğer onları ağzından çıkarmayı becerebilseydi - şöyle olacaktı: “Şaşkın Ellie Belly! Ne yapıyorsun? Senin sorunun ne, seni kalın kafalı!”)

Dikkatini çeken şey, Ellie'nin battaniyesinin altında kıpırdayan bir şeydi. Küçüktü ve buruş buruş battaniyenin altında ağır ağır dolaşıyordu. Bir tavşan olmak için çok küçüktü, yani Taffy olamazdı, değil mi?

Gabby oturma odasına koştu ve sehpanın altına dikkatle baktı. Evet, her zamanki gibi Taffy oradaydı. Orası, ufak beyaz köpekleri Snowy'nin kendisine ulaşamadığı, Taffy'nin en sevdiği saklanma yeri idi.



Gabby ardından hamsterları Nugget'ın yanına kořtu.

Bay Snuggles oradaydı, ama Nugget neredeydi? Nugget gitmiřti! Ellie Nugget'ı yatađına koymuř olmalıydı! Bařı büyük bir belaya girecekti! Anneleri çok ađık bir řekilde belirtmiřti: Yatakta hayvan yoktu!

Bu yeni kural, Taffy geđen ay Ellie'nin yatađına büyük bir iř yaptıktan ve anneleri iř lekesini fırçalayarak temizlemek iin yarım saat uđrařtıktan sonra konulmuřtu.

Gabby Ellie'nin odasına kořtu.

“Nugget'ı yataktan ıkar! Anneme söyleyeceđim!” dedi. Sonra, dayanamadıđı iin ekledi “Her neyse ne yapıyorsun sen?”



Ellie şaşkınlık içinde sıçradı ve arkasını döndü. “Ne kastediyorsun?”

“Ne kastettiğimi düşünüyorsun?” dedi Gabby masayı ve ardından battaniyenin altında hareket eden kabartıyı işaret ederek.

“Ne?” dedi Ellie masumca.

“Nugget battaniyenin altında mı? Ve masanın üzerindeki o şeylerle ne yapıyorsun?”

“Haa, o şeyler mi?” dedi Ellie, Nugget hakkındaki soruya **aldırış etmeyerek**. “Bunlar benim sanat dersim için.”

“Sana inanmıyorum,” dedi Gabby.

“Gerçekten! Gel ve listeyi kendin gör,” dedi Ellie, defterini Gabby’e doğru sallayarak.

Gabby odanın içine adım attı ve defteri aldı. Gerçekten “Sanat dersine götürülecek şeyler” başlıklı bir liste vardı. Listede renkli kağıt, boya, bir patates yazıyordu.

“Ne yapacaksınız bunlarla?”

“Sanat öğretmenimiz patates baskısı yapacağımızı söylüyor. Ne anlama geliyorsa,” dedi Ellie.





“O zaman neden Őu pipetler ve Őu zimba var? Biliyorsun annemden izin almadan onun zimbasını kullanamazsın.”

## **Bakmıyorum!**

**Aldırış etmemek**, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, önem vermemek, aldırmamak, umursamamak anlamına gelen bir deyimdir.

“Haa, onlar mı?” Onları kullanmıyorum. Orada öyle duruyorlar işte.”

“Ve su? Neden suyla oynuyorsun? ODAYI ISLATTIĞINI BİLMİYOR MUSUN?” dedi Gabby yüksek sesle.

“Çünkü su eğlenceli,” dedi Ellie hiç bir duygu belirtisi olmadan. Bir insan suyun eğlenceli olduğunu nasıl bilemezdi?

“Ve elma? Ve cips? Şapka?” dedi Gabby geri odadan çıkarken. Ellie'nin çatlaklığına dahil olmak istemiyordu.

“Elma yemek için şapşal,” dedi Ellie. Elmaya uzandı ve büyük bir ısırık aldı. “Cips ve şapka yarın hayvanat bahçesine yapacağım okul gezisi



için! Bayan Gider bizi pandaları görmeye götürüyor!”

Gabby gözlerini devirdi ve içini çekti. Kendi işine bakmayı ne zaman öğrenecekti? Kendisine bir daha asla kardeşini anlamaya çalışmaması gerektiğini hatırlattı.

O sadece aşırı tuhaftı. Ayrıca, çok kıskançtı. Ellie'nin, pandaları ondan önce görme fırsatı olacaktı. Hıh!

Tam o anda, enfes elma kokusu tarafından çekilen Nugget, Ellie'nin battaniyesinin altından kafasını uzattı.

Ufak gri kafası artık gri değildi. Mordu.



♥ Sevgili Günlük,

Bazen ablaların tiskind tiksindirici olduklarını düşünüyorum. Bazen ablaların fena olmadıklarını düşünüyorum.

Gabby bana ekşi bir şeker verdi. Sonra matematik ödevimi nasıl yapacağımı gösterdi. Bugün kız kardeş olmak için iyi bir gündü.

RUH HALİ:  
TATLI & EKŞİ

