

ÇİĞDEM ÖZMEN / ÖMER BALDIK / KADRIYE BALDIK

# DİNİMİ ÖĞRENİYORUM

ÇİZER: ZEYNEP  
GÜNEŞ BAŞAR



GÜLCE  
ÇOCUKtimes



# Beni Kimin Yarattığını Biliyorum



Harika bir sabah başlıyordu. Güneş, az önce doğmuştu ve şimdi yeryüzünü yavaş yavaş aydınlatıyordu.

O güzel pazar sabahında **kuşlar** neşe içinde ötüşüyordu. Ali de gözlerini ovuşturarak uykudan uyandı. Kalın perdeler, güneş ışıklarının odaya girmesini engelliyordu. Ali, yatağından kalktı ve perdeleri açtı. **Şimdi, insanın içini**

**ısıtan güneş ışığı, odayı dolduruyordu.**

Ali, başını kaldırıp **GÖKYÜZÜNE** baktı. Ama Güneş'in parlaklığı, Ali'nin gözlerini hemen kamaştırdı.



Güneş her yeri aydınlatıyor ama kendisine bakılmasına izin vermiyordu. O, bu hâliyle sanki, “Hey Ali, bana değil, **AYDINLATTIĞIM GÜZELLİKLERE** bak!” diyordu.

Ali, Güneş’in tavsiyesini duymuş gibi etrafı incelemeye koyuldu. İpince kanatlarıyla kelebekler, kırlarda otlayan kuzular, rengârenk çiçekler, türlü türlü ağaçlar...

**Her şey o kadar güzeldi** ki Ali kendini bir masal dünyasında gibi hissetti.

Ali’ye göre bu manzaranın içindeki her şey ama her şey canlıydı. Ve onların da insanlar gibi ihtiyaçları oluyor, karınları acıkıyordu.







Bu sebeple de **birbirlerine yardım ediyorlardı**. İşte, dünyayı bu kadar harika yapan şey, tüm canlıların birbirleriyle uyum içinde yaşamasıydı.

Ali'nin gözleri bahçelerindeki kocaman elma ağacına kaydı. Aklına öğretmenin dersteki sözleri geldi: **“TÜM AĞAÇLAR, KÖKLERİYLE TOPRAKTAKİ BESİNLERİ ALIR.”**

“Vay canına!” diye düşündü Ali. “Demek ki elma ağacı da tıpkı benim gibi yemek yiyor.”



Ali, ağacı incelemeye devam etti:

“Elma ağacı, kökleriyle, hemen altındaki topraktan yiyeceklerini alıyor. **Yerinden kıpırdamadığı hâlde yemeği ayağına gönderiliyor.**”

“Peki ya insanlar hiç kıpırdamasa yemekleri onlara gelir miydi acaba?”

Ali, bu sorunun cevabını düşündü: “Galiba dünyada her canlının ihtiyacı farklı bir şekilde karşılanıyor. Mesela **bebekler süte ihtiyaç duyuyor ve anneleri tarafından onlara süt veriliyor.** Ağaçların ihtiyacı olan su ve mineraller **TOPRAK ARACILIĞIYLA** onlara veriliyor.”





Ali, bu düşüncelerden sonra heyecanla,  
- Vay be! Demek ki dünyada her canlı-  
nın ihtiyacı **KENDİSİNE EN UYGUN ŞEKİLDE**  
karşılıyor. Karıncalar, arılar, türlü türlü  
böcekler hep uyum içindeler, diye mırıldandı.







Sonra başını kaldırıp **GÖKYÜZÜNE** baktı Ali. Ne zaman **uçurtma uçursa** gözleri sık sık **KUŞLARA** kayar giderdi. “Kuşlar da birbirleriyle ve diğer canlılarla uyum içindeler.” dedi.



Ali gözlerini kapatıp **denizi hayal etti:**

“Denizlerde de uyum gökyüzündeki gibi...  
Bütün balıklar, yosunlar, mercanlar, bitki-  
ler... **Hepsi birbirleriyle uyum içindeler.**”







Ali'nin **gözleri parladı:** “Evet, dünyada her canlının ihtiyacı karşılanıyor. Birbirleriyle uyum içindeler.” dedi ve durdu. Ardından da “Ayrıca...” diye kıkırdadı. **Aklına ilginç bir şey gelmişti:** “ **BALIKLAR** karada olsaydı, yüzgeçleriyle nasıl yürüyeceklerdi? Onların yeri tabii ki **DENİZ!** **Biz de suda yaşasaydık** ne komik olurdu. Solungaçlarımız yok ki! O yüzden bizim yerimiz de kara.”

Ali sonunda büyük bir keşif yapmış gibi heyecanla bağırdı: “Ayrıca her şey tam olması gereken yerde!”

## NE MUHTEŞEM BİR DÜZEN!”





Ama sonra Ali'nin aklına bir şey takılmıştı: "Hmm... Her canlının bir şeye ihtiyacı var ama hiçbiri **kendi ihtiyacını tek başına karşılayamıyor.**

Mesela minik **BEBEKLER** süte ihtiyaç duyuyor ama kendi sütlerini yapamıyorlar. Kocaman **AĞAÇLAR** bile ihtiyaçları olan mineraleri kendileri üretemiyordu. **KOYUNLAR** taze yeşil otları yemek istiyor ama kendi otlarını yetiştiremiyorlar."

Ali derin bir nefes aldı ve düşündü: "Babamın dediği gibi, bütün bu **HARİKA UYUM** ancak güzeller güzeli **ALLAH**'ın sayesinde olabilirdi. Ayrıca her yer öyle güzel ki bunu **yaratana** da mutlaka çok güzel olmalı!"

