

CELAL AKBAŞ

Ela'nın NEŞELİ Günlüğü



Istanbul
Gezginleri



MAVİ
KIRPI

Sevgili Günlük,

Hafta sonu Ceylin ve Ilgın'la beraber küçük bir İstanbul gezisi yaptık. Sana anlatmazsam olmaz!

Ben hayatımda bu kadar eğlenmedim! Çok da korktum! Neler geldi başımıza neler!

Şimdi hemen bana üç çocuk tek başınıza mıydınız, deme! Yanımızda annelerimiz de vardı! Öyle çocuklar kendi başlarına uzaklarda olur mu hiç? Za-



ten annelerimiz olmasa gezimiz felaket olurdu! Hepsini teker teker anlatacađım.

Cumartesi sabahtan evden çıktık. Hedefimiz Topkapı Sarayı'ydı. Biliyorsun biz İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yaşıyoruz. Amacımız tüm ulaşım araçlarına binerek seyahatimizi tamamlamaktı. Öyle de oldu. Pendik'ten trene bindik. Kısa bir yolculuktan sonra Kadıköy'e geldik. Tren diğer ulaşım araçlarına pek benzemiyor. Özel yolu var. Çok ekonomik bir seçenekmiş. Bilet fiyatları acayip ucuz.

Biliyor musun ilk trenler buharla çalışıyormuş. Ben de çok şaşırdım. Hani şu çaydanlıktan çıkan su buharı var ya! Međer süper güçleri varmış!

Biletimizi alıp trenin gelmesini beledik. Çok geçmeden uzaklardan gara gelen trenin düdüğü duyuldu. Annemin anlattığına göre gelen tren



KADIKÖY

elektrikliydi. Ancak dumanını görünce ağızımız açık kaldı! Kapkara bir tren çuf çuf çuf, sesleriyle önümüzde durdu. Trenden inenlerin kıyafeti de acayıpti!

Hemen aceleyle trene bindik. Tren aniden hareket edebilirmiş. Öyle dur bekle, deyince de beklemezmiş.

Ceylin ve Ilgın da benim gibi şaşkıncı. Yerimize oturduktan sonra yanımıza biletçi geldi. Tek tek biletlerimize baktı. Elindeki alet



ile biletlere delik açtı. Bunun anlamı kontrol edildi demekmiş. Sonra da bize dönüp

- **Meraklı yardımcılara ihtiyacım var çocuklar. Bana yardımcı olursunuz? Bilime meraklı mısınız,** diye sordu.

Anneme göz ucuyla baktım. Olur işareti alır almaz yerimizden fırladık. Biletçiye yardım ettikten sonra bize treni gezdirmeye başladı. Hem treni anlatıyordu hem de sistemin nasıl çalış-



tığından bahsediyordu. Burada elindeki küreklerle yanmakta olan ateşe ha bire kömür atan adamlar vardı.

- **Evet çocuklar. Bindiğimiz bu tren çok eskidir. Buharla çalışır!**

- **İyi de nasıl buharla çalışabiliyor ki, dedi Ceylin.**

- **Bizim bildiğimiz su buharı nasıl koskoca treni çalıştırabiliyor ki?**

Az sonra kazanların yanına ulaştık. Gözleriyle kazanları işaret edip

- **Kazanlarda su var çocuklar. Ateş yandıkça su ısınır. Buharlaşan su borularla iletilir. Buhar sıkıştıkça ve kaynamaya devam ettikçe güçlenir. Çarklara hızla çarpan buhar tekerleri döndürür!**

- **Vay bee!**

Kazan dairesindekilere kolaylıklar diledik. Makiniste el sallayıp annelerimizin yanına geçtik.

Bizim bindiğimiz banliyö treniymiş.