

# Derinlerde bir UYKU masalı

Emin Çağlı



Çizer:  
Burcu Yıldız

Uçsuz bucaksız, masmavi okyanusta mutlu bir aile yaşırdı. Bu ailenin üyeleri, mavi cerrah balıklarıydı. Ailenin minik üyesinin yüzgeçleri çok tatlı ve narindi.

Hatta bu sebeple anne ve babası ona **“Sevimli Yüzgeç”** adını vermişti.





Baba Doli, Sevimli Yüzgeç'e özel yüzme dersleri verirdi. Bu dersler çok önemliydi. Çünkü minik balığın suda hızlı ve kıvrak hareket etmesine yardımcı oluyordu.

Bu derslerde tanıştığı arkadaşlarıyla çok güzel bir grup olmuşlardı. Her ders bitiminde neşeye denizin yüzeyine doğru yarışırlardı. Orada oyunlar oynarlardı. Küçük kafalarını sudan çıkarıp okyanusun muhteşem manzarasını izlerlerdi. En çok da hayallerini ve maceralarını birbirleriyle paylaşırlardı.



Sevimli Yüzgeç artık öyle güçlü bir yüzücü olmuştu  
ki her yarışta birinci geliyordu.



Arkadaşları ona yetişemiyordu bile. Bu kadar  
hızlı yüzmek ve durmadan oynamak, minik  
balığı çok yoruyordu.



Tüm mavi cerrah balıkları, diğer balıklar gibi, yorulduklarında suyun derinliklerine inerlerdi. Çünkü okyanusun derinlerinde su sessizdir. Orada yüzgeçler gevşer, bütün yorgunluk uçup gider. Suyun derinlikleri balıklara huzur verir.



Sevimli Yüzgeç'in ailesi ve arkadaşları da her akşam derinlere dalardı. Sessiz sularda kafa dinlenirlerdi. Yeni güne hazırlanmak için enerji toplarlardı.



Ama Sevimli Yüzgeç için durum farklıydı. Ne kadar yorgun olursa olsun, anne babası yanında olmadan derin sulara adım atmaya cesaret edemezdi. “O derin sular çok karanlık...” diye geçirirdi içinden. **“Önümü göremiyorum bile. Kim bilir nasıl yaratıklar vardır orada? Ben tek başıma ne yaparım?”**





Sevimli Yüzgeç yine öyle günlerden birinde tek başına yüzüyordu. Tüm arkadaşları dinlenmek için derinlere inmişti. Sevimli Yüzgeç ise yorgun ve yalnız kalmıştı. İşte tam o sırada, okyanusun bilge sakinlerinden koca bir su kaplumbağası onu fark etti.

