

MERT ARIK

NANEYİ YEDİK LOKANTASI

1. Baskı
100 Bin Adet



Resimleyen:
Serdar Turali





Sarıkayalar Havalimanında saatler 09.23'ü gösterdiğinde bir anons duyuldu.

“Sayın yolcular! Afrika'ya gidecek olan Uçan Koltuk adındaki uçağımız yolcu alımına başlamıştır. Yolcularımızın uçağa gelmeleri önemle rica olunur.”

Babaannem, anonsu duyar duymaz neşeyle ayağa fırladı.

- Uçağım gelmiş yahu! YA-ŞA-SIN!

Bu, yaklaşık bir saattir beklediğimiz yolcu uçağıydı. **Babaannem, dünya turuna kaldığı yerden devam edecekti. Afrika'dayken tura kısa bir mola vermişti. Sonra kasabaya dö-**

nerek hep birlikte ayva çekirdeklerini toprağa ekmiştik. Şimdi Afrika'ya gidip dünyayı gezmeye devam edecekti.

Babaannem gittiği için epey üzgündüm. Yüzümü biraz astım.

- Babaanne ama yine gidiyorsun. Gitmesen olmaz mı?

- Ah Güneşim... Canım kızım...Gitmeliyim yahu!
- Ama babaanne yaa... Lütfen, gitme!

- Bal tanem...

- Biraz daha kal... Birazcık daha...
- Biliyorsun gitmek zorundayım yahu!
- Şuncazcık daha kalsan babaanneciğim?

Babaannem bana sarıldı, öptü, kokladı. Fısıldaarak "GİTMEEEEELİYİM KUZU BALIĞIMI!" dedi. Yarım kalan bir dünya turum var! Hedeflerim, hayallerim var. Beni bekleyen bir sürü macera var yahu!

- Bu sefer de maymunlar tarafından kovalanabilirsin ama!

Gülümsedi.



- O her zaman olmaz ki Hem bu sefer antrenmanlı sayılırım kuzu balığım. Daha hızlı koşabilirim. Biliyorsun, daha çevik bir babaannen var artık!



Babaannem yine kafaya koymuřtu. O kafasına koyduęu her řeyi yapan ılgın biriydi! Gidiyordu iřte! Onu hibirimiz tutamazdık. Dnya turunu tamamlayacaktı.

Babaannem, bir anda panikledi.

- Beni lafa tuttun, az daha unutuyordum! Bak, sana ne vereceęim, diyerek sırt antasını atı. antasından bir řeyler aradı. Sonra yanadıęında beliren gamzeleriyle

- İřte burada yahu!

Kk bir yeřil bir karton kutu ıkardı. Kutuyu glmseyerek bana uzattı.

Kutuyu aarken "Babaanne bu da ne?" dedim. Biraz meraklanmıřtım doęrusu.

ACABA NE OLABİLİRDİ?

Bir yandan kutuyu kokluyordum. Ortalıęa missssss gibi bir nane kokusu yayılmıřtı.

- Babaanne, bu bir... Bu bir na-ne. Nane deęil mi?

Babaannem glmsedi. Evvet kuzu balıęım! Tam isabet! Nane!

Hemen kutuyu atım. řařkın řařkın elimdeki bir demet naneyi inceliyordum. Dřnyordum

da nane ne alakaydı Őimdi? Bir oyuncak, kitap,
kalem de verebilirdi.

- Ama ben... Ben Őimdi bu naneyle ne
yapacađım ki babaanne?



Aklıma Rüya ablam gelmişti. Bir ayvayla kısa sürede neeler neeler yapmıştı. Kasabada açtığı Ayvayı Yedik Müzesi herkesin dilindeydi.

Sanırım benim oyunum yeni başlamıştı!Anlaşılan şimdi sıra bendeydi!

- **Bunu sen bulmalısın kuzu balığım** dedi

- Ama bir naneyle neler yapabilirim ki babaanne ya?

- Şöyle bir bak! Düşün! Araştır! Sor!

- **Ama bu... Şey... Alt tarafı sıradan bir nane işte!**

- Şunu aklından sakın çıkarma tatlım, dedi babaannem gülümseyerek.

- Hiçbir nane sıradan bir nane değildir. Tabii görmesini bilene!

Annem:

- Hadi kızım, babaanneni daha fazla bekletemeyiz, bunu evde düşünürsün artık. Uçak kalkmak üzere! Biraz acele etmeliyiz!

Ve babaannem, önce annemle vedalaştı. Sonra bana sıkı sıkı sarıldı. El sallayarak uzaklaştı.

- Kendinize iyi bakın kuzu balıklarım, dedi sadece.