

# TATLI RÜYALAR FABRİKASI



ŞENİZ BAŞ

ÇİZER: ZEYNEP BIHTER YILDIZ



*“Bu, sonsuz elma bahçesi...”* dedi, yüzünde yüzlerce çizgi olan kadın. “Siz, masallardaki prenseslere zehirli elmalar dağıtan kişi değil misiniz?” diye sordu Erte. Nazik bir ses tonuyla sormuştu. Yaşlı kadının buruşuk yanaklarına kocaman bir gülümseme yayıldı. “Ah, benim ikizim o. Onun da işi bu maalesef. Çünkü kendisi kâbuslardan ve masallardaki kötülüklerden sorumlu...” dedi, dalından bir elmayı koparıırken. Elma havada süzülerek Erte'ye doğru ilerledi. Tam o sırada koptuğu yerden kıpkırmızı bir elma daha çıktı. *“Sana sonsuz demiştim.”* dedi yaşlı kadın, kıkırdayarak. Erte elmayı ısırıldı. Ağzına şimdiye kadar hiç tatmadığı bir lezzet dağıldı. Üstelik lokmasını yuttuğu hâlde ağzındaki lezzet gitmiyordu. Önünde uçsuz bucaksız uzanan, top kadar elmalardan dalları sarkmış ağaçlara baktı, baktı, baktı...







# BU, ARTIK BENİM TATLI RÜYAM

“Hayır, hayır, imdaaat, kurtarın beni!”

Erte gördüğü rüyadan ağzını şapırdatarak sıyrıldı. Merin, yani Erte’nin yedi yaşındaki kız kardeşi bir kere daha çılgık attı. Bu sefer Erte’nin gözleri tamamen açıldı. Yataktan fırladı. Merin’in baş ucuna gelip hafifçe kız kardeşinin koluna dokundu.

“Merinciğim, canım kardeşim... Merin, uyan!”

Merin gözlerini açmayınca Erte onu yavaşça sarstı.

Merin, küçük derecikler gibi akan gözyaşlarını silerek yandı. İçini çeke çeke, “Kâbus gör-

düm.” diye sızlandı. Erte kardeşinin yüzündeki yaşları sildi.

“Tamam, geçti. Tekrar uyumaya çalış Merinciğim.” dedi. Ama hıçkırıklar arttıkça artıyor, Merin bir türlü sakinleşemiyordu. Erte ne yapacağını şaşırmişti.

Durun, önce Erte hakkında bir bilgi verelim. Genelde nerede, nasıl davranması gerektiğini bilen bir çocuktur. Ama kardeşi içli içli ağlarken kimin aklı karışmaz ki!

O anda aklına harika gibi görünen bir çözüm geldi. “Erte, dur, yapma! Başına ne olaylar gelecek, bir bilsen...” diyecek kimse yoktu etrafta. O yüzden Erte hemen fikrini kardeşine söyledi.

“Merinciğim, az önce çok güzel bir rüya gördüm. Sana onu versem... Sen onu görersen ve mışıl mışıl uyuysan, ne dersin?”





Merin, "Hiç böyle bir şey duymadım, çok saçma." demedi. Çünkü abisine güvenen kız kardeşler vardır. Merin teklifi hevesle kabul etti. Erte, kardeşinin başına hafifçe pıt pıt vurarak rüyasını anlattı.

En son, "Şimdi gözlerini sımsıkı kapat ve **bu, artık benim tatlı rüyam, de.**" dedi. Merin onun söylediklerini harfiyen yerine getirdi. Biraz sonra Merin mışıl mışıl bir uykuya dalmıştı. Erte bir an için ürperdi. Sonra kız kardeşinin başının üstünde minik bir ışık topu görür gibi oldu. Uykusu kaçtığı için gözünün önünde lekeler uçtuğunu düşündü. Kardeşini koruyan bir abinin gururuyla yatağına girdi. Azıcık sonra o da uykuya daldı.



