

Rüya Maceraları

# RÜYA OYUNU



SELÇEN  
YÜKSEL ARVAS





Miçi ne zamandır hiç olmadığı kadar mutluydu. Saatlerdir kanat çırpıktan yorgun düşmesine aldırmayarak yüzünde kocaman bir gülümsemeye Rüyalar Ülkesi'nden dünyaya, biricik dostu Ali'ye doğru yol alıyordu.

Güneş batmadan Ali'nin evine ulaşabilmek için acele ediyordu. Aslında karanlık çökmeden çıkması onun için tehlikeliydi ama geceleri de görmekte zorlandığı için bunu umursamamış, erkenden yollara düşmüştü. Ali'yi görünce ona anlatacaklarını, soracaklarını unutmamak için içinden tekrar ediyor, kâh kendi kendine konuşuyor kâh gülüyordu.

Nihayet ikinci üzeri kan ter içinde Ali'nin evine ulaştı. Nefes nefeseydi. Ali'nin oda camının önündeki mermere yığılırcasına kendini bıraktı.

“Biraz daha uzak olsaymış dayanamayacaktım.” diye düşündü.

Olduğu yerde uzun uzun soluklandı. Kolları, kanatları, boynu, sırtı kırılırcasına ağrıyordu. Yine de yüzü gülüyordu. Arkadaşına kavuşmak üzere olmanın mutluluğuydu bu.

Biraz kendine gelince yerinden kalktı, eliyle güneş ışığını perdeleyerek camdan içeri baktı.

İşte biricik dostu oradaydı. Odasında, bilgisayarın başında.

Miçi geleceğini Ali'ye önceden haber vermemiştir. Sürpriz yapmak istiyordu. Kendisini görünce Ali'nin ne kadar şaşırıp sevineceğini hayal ettikçe yüzündeki gülümsemeye engel olamıyordu.

Bir süre camdan içeri baktı. “Ben görmeyeli Ali’nin boyu mu uzamış ne!” diye aklından geçirdi. Sonra parmaklarıyla ne zamandır arkadaşını görmediğini hesaplamaya çalıştı. Beceremeyince vazgeçti.

Miçi camın üst aralığından içeri süzüldü. Olabildiğince sessiz olmaya çalışıyordu. Bir yandan da ne yapacağını düşünüyordu. Aniden Ali’nin kulağına konup “**Bööö!**” diye mi bağırarsa, yoksa Ali’nin yatağına yatıp ölü rolü mü yapsa, masasına konup fark edilmeyi mi beklese... Bir türlü karar veremiyordu.

Miçi kafası karışık hâlde ağır ağır Ali’ye doğru ilerlerken hiç beklemediği bir şey oldu.

Bir anda üzerine bir şey atladı!

**“Hiiiiii!”** diye bağırdı Miçi korkuyla.

“Canavaaar!”

Ali’yi korkutayım derken kendi ödü patlamıştı.





BİR MARKA

①

Ama Miçi'yi kurtarmak şöyle dursun, Ali yerinden bile kıpırdamıyordu.

“Böyle mi olacaktı?” diye düşündü Miçi. “Sonum böyle mi olacaktı?”

Gerçekten de bir canavarın midesinde mi son bulacaktı binlerce yıldır devam eden hayatı? Ne Ali bilecekti orada olduğunu ne Rüyalar Ülkesi'ndeki dostları. Böyle kaybolup gidecek miydi?



## Minik Palyaço

Miçi daha fazla dayanamayacağını biliyordu. Zaten dünyanın yolunu gelmiş, neredeyse tüm gücünü yolda tüketmişti. Peşindeki canavar ne duruyor ne yoruluyordu. Akıl almaz derecede de seri hareket ediyor, fıldır fıldır bir oradan fırlıyordu, bir buradan.

Miçi son enerjisini toplayıp yeniden havalandı. Peşinden ardı ardına gelen pençe darbelerinden kaçarak kendini Ali'nin bilgisayar ekranına attı.

**TIK!**

Miçi cama çarpıp bilgisayarın tuş takımıyla ekranın arasına düştü.



Ali'nin gözleri kocaman kocaman açılmış, gördüğü şeyin hayal mi gerçek mi olduğunu anlamaya çalışırken birden hiç beklemediği bir şey daha oldu.



Kedi Şero bir anda Miçi'nin

Üzerine atlıyordu ki  
Ali "DUUURR!" diye  
bağırarak onu  
havada yakaladı.  
Hemen kediyi  
odasından çıkardı,  
kapıyı sıkıca kapattı.  
Kulağından kulaklığını

çıkardı.

**"MIÇIIIIII, SEN DE NEREDEN  
ÇIKTIN?!"**

"Nihayet!" dedi Miçi kızgın bir sesle yapıştığı yerden kalkmaya çalışırken.

"Özür dilerim, çok özür dilerim." dedi Ali. "Ben geldiğini fark etmedim."

"Sabahtan beri bağırıp duruyorum Aliiii Aliiii diye."

“Kulaklığım vardı, inan ki duymadım.”

Miçi zor bela ayağa kalktı. Üstü başı perişan hâldeydi. Kaskı ikiye yarılmış, üniforması yırtık pırtık olmuştu, antenlerinden de biri kırılmış gibi aşağı sarkıyordu.

Ali'nin masasındaki fotoğraf çerçevesindeki yansımasına bakarak “Şu hâlime bak.” dedi. Ağladı ağlayacaktı.

Ali, kitaplığında duran minik palyaçosunun giysilerini çıkardı.

“Bunları giymek ister misin?” diye sordu Miçi'ye.

Miçi kendi giysilerine bir kez daha baktı, hiç düşünmeden palyaço kostümünü giydi. Ali, Miçi'nin kanatlarını rahat çıkarabilmesi için makasla kostümün arkasına iki minik delik açtı.

Miçi, tekrar fotoğraf çerçevesindeki aksine baktı. Yeni hâli komiğine gitmişti. Palyaçonun rengârenk peruğunu da kafasına geçirdi.

**“İşte şimdi çok yakışıklı oldun.”** dedi Ali yüzünde kocaman bir gülümsemeyle. İki arkadaş birbirlerine bakıp kahkahalarla gülmeye başladılar.