

# DÜNYA ÇOCUKLARI PEYGAMBERİMİZİ TANIYOR



NURDAN DAMLA

GÖLCE  
ÇOCUK timas

ÇİZER:  
FURKAN YILDIRIM

# DÜŞTENKANAT'TAN SEVGİLERLE

Dünya Çocuklarına Merhaba!

Sarışın, esmer, kumral! Renkli boncuklar gibisiniz. Hayır, hayır! Renk renk şekerler gibi. Size nasıl hitap etsem acaba? Şeker mi? Boncuk mu? En iyisi ben size “Şekerboncuklar” diyeyim. Benim adım Düştenkanat. Düşünmenin ucu bucağı yok ki. Hayalin, düşün, duyguların da öyle. Bin bir renkli, düşten kanatlarım vardır benim. Düşlerle, fikirlerle, hislerle uçarım ben. Sonsuz ufuklarda gezinirim. Aya, yıldıza, güneşe dokunurum. Dünya ufacık olur. Uzay boşluğunda bir tüy gibi uçarım. İstedğim her yere anında giderim. Her varlığın dili çözümlüverir sessizce. Her biriyle tanışır, konuşur, dertleşirim.

Ah bir bilseniz neler neler yaşarım! Heyecan, coşku, macera dolu bir uçuş bu.

Yıldızlara kurulu bir hamağım vardır. İçine kuruldum mu üzerime lacivert, yaldızlı bir tül açılır. Ay, birbirinden süslü elbiseler giyiner. Yıldızların dansı, âlemin duasıyla yeniden sabah olur. Tam o sırada Güneş, beni çağırır:

“Haydi, gel benimle! Düş ardıma. Anlatacaklarım var sana.”

Heyecanla doğrulurum. Düşten kanatlarımı açıp uçuveririm yanına. Beni sevgiyle kucaklar. Bilmediğim dünyalardan farklı



öyküler anlatır bana. O tatlı öykülerden şekerlemeler toplayarak onları tüm Dünya çocuklarına dağıttırım. İşte bunun için ben hep Güneş'in ardındayım. Dünya'yı baştanbaşa birlikte dolaşırız. Dolaşırken de hangi ülkede, hangi şehirde, hangi köyde bir çocuk görsek onunla tanışırız.

Hah işte! Işıktan topumuz yine göründü. Eğer siz de can dostum Güneş'le tanışmak istiyorsanız, gelin benimle. Sıkıca tutunun kanatlarıma! İşte çağırdı bizi. Yumduk gözlerimizi. Altın sarısı sıcacık ışıkları üstümüze yayılırken her ülkeden bir çocukla Güneş'e uçuyoruz. Gökkuşağının her bir renginden geçerek dostumuzun yanına vardık. Güneş Dünya çocuklarını bir arada ve yanı başında görünce çok sevindi. Okşadı her birini sevgiyle. Binlerce öpücük yağdırdı. Sevgisine selamla karşılık verdik ve hep bir ağızdan seslendik:

- Merhaba Gökler Güzeli!





- Merhaba! Görüyorum ki her ülkeden temsilci bir Şekerboncukla gelmişsin. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne güzel sürpriz böyle!

- Bak, sana kimleri getirdim! Dünya çocukları bunlar. Türkiye'den, İngiltere'den, Japonya'dan, Cibuti'den, Amerika'dan, Asya'dan, Afrika'dan ve daha birçok ülkeden ve kıtadan çocuklarla geldim sana. Onlar seninle dost olmak istiyorlar. Tanışmak ister misin?

- Her gün içlerine kadar girdiğim, önlerine ışık serdiğim Dünya çocuklarını nasıl tanımam! Merhaba Dünyalı çocuklar! Her birinize merhaba! Ben sizi çok iyi tanıyorum. Sizler benden uzak olsanız bile ben, size göz bebeğinizden daha yakıным. Her gün teninize dokunur, saçınızı okşarım ve ısıtırım sizi sevgiyle. Altın ışıklarımı sererim önünüze. En güzel meyveleri sizin için pişiririm. Işıksız kalmayasınız diye sürekli çalışırım. Aldığım görevden bir



an şaşacak olsam dünya alt üst olur. Bir gün doğmasam karanlıkta kalır, üşürsünüz. Kısacası ben sizin hem açsınız, hem işçiniz, hem sobanız, hem avizeniz, hem dadınız sayılırım. Şimdi söyleyin bakalım, benden ne istiyorsunuz?

- Şey, dedi Güney Afrikalı bir mor boncuk, böyle tepelerden Dünyamızı izlerken kim bilir neler gördün. Ne insanlar tanıdın. Gördüklerini bize anlatır mısın? Yaşadığımız Dünya'da çağlar boyu neler oldu? Kimler yaşadı bilmek istiyoruz.

- Binlerce yıl süren bu zevkli seyirde neler gördüğümü sizlerle paylaşmak çok güzel olur. Ne olaylara tanık olduğumu, ne insanlarla tanıştığımı bilmenizi isterim. Savaşlar, barışlar, göçler, kahramanlar, kavuşmalar, güzeller, çirkinler... Neler, neler gördüm. Her şeyi buradan seyrettim. Hangi birini anlatayım. Buna ne sizin ömrünüz yeter ne de benim.

- Bu çok eğlenceli bir şey! Şöyle diyelim o halde. Gelmiş geçmiş onca insan içinde en çok kimi sevdin, kimi beğendiğin. Rica etsek bize anlatır mısın?

Altın ışıklı yanakları al al oluverdi sanki. Belli ki çok heyecanlanmıştı:

- Milyarlarca insan içinde birisini gördüm ki onu bir an bile unutamam, dedi. Dünya sanki onun gelişine hazırlanmıştı. Varlık binlerce yıldan beri onu beklemişti. Onu tanıdığım gün en mutlu günümdü. Bayramdı, düğündü benim için. Onunla sevindim, gülmeyi öğrendim. Onunla neşelendim, eğlendim. Onunla coştum ve gururlandım. Sevmeyi ondan öğrendim. Affetmeyi, hoş görmeyi, sabretmeyi öğrendim. Ne ondan önce, ne de ondan sonra onun gibisini görmedim.”

Merak içindeydik. Güneşin o kadar beğendiği ve övdüğü kimdi acaba! Heyecanla dinledik:

“ Hem yalnız ben değil her varlık onu çok sevdi. O; gelmiş geçmiş insanların en sevileniydi. Bulutlar nazlı teni benim sıcak ışıklarımın etkilenip yanmasını diye ona şemsiye oldu. Ağaçlar ona koştu, dağlar ona selam verdi, güvercinler onun saklandığı mağaranın ağzına düşman girmesin diye yuva yaptı. Örümcekler devasa ağlar ördü onu düşmana göstermemek için. Süt vermeyen keçiler, onun okşamamasıyla köpük köpük süt verdiler. Develer derdini bir tek ona anlattı. Ceylanlar bir tek onunla konuştu. Ayağının bastığı yerlerden sular fışkırdı. Arkadaşım Ay bile onun elinin bir işaretiyle ikiye ayrıldı. Susuz kuyular onu görünce tatlı sularla çağıldadı. Hastalar onun eliyle iyileşti. Melekler ona yardım etti. Konuşamayan çocukların onu görünce dilleri çözüldü konuşmaya başladılar. Gök âlemleri ona kapılarını açtı...

Çok merak etmiştik. Bu kadar çok sevilen ve övülen o çok özel insan kimdi acaba? Hep bir ağızdan seslendik güneşe:

- Kimdir o? Kimdi o? Lütfen söyle! Öğrenmek istiyoruz! Bilmek istiyoruz! Tanımak istiyoruz! Çok merak ettik.

- Sabırlı olun, dedi neşeyle. O halde size bir bilmece sorayım. Ben Dünya semasının Güneşi iken O, insanlık semasının güneşidir. Eşi benzeri olmayan en sevgilidir.

Kimse bir şey bilemedi. Dünya çocukları meraklı bakışlarla göz göze geldiler. Tam o sırada Güneş devam etti:

“ O sizin biricik peygamberinizdir. Adı göklerde “Ahmed”, yerde ise “Muhammed” diye geçer. O sizi çok ama çok sever. Onun dili

sevgi dilidir. Yüce Allah onu sizin iyilik, doğruluk ve barış öncüsü kıldı. Onun gibi yaşarsanız ömür boyu mutlu olursunuz.

Güneş anlattıkça biz hayret ettik. Anlattıkları ilginçti ve hepsini ilk kez duyuyorduk.

- Onun nasıl yaşadığını nerden bilelim, dedi bir beyaz boncuk.

- O halde beni iyi dileyin, dedi güneş. Onun gibi yaşayanlar sünnete uymuş olurlar ve sonsuz mutluluğa kavuşurlar.

- Sünnete uymak ne demek, dedi Afrikalı mor boncuk.

- Peygamberler Allah'ın yeryüzüne gönderdiği seçkin kişilerdir. Yaratıcı onları çok ince bir terbiyeyle donattı. Hz. Muhammed ise bütün peygamberlerin en seçkinidir. Her hali, her sözü, her davranışı Allah tarafından ayarlanmıştır. Onun yaşadığı hayat tarzına sünnet adı verilir. Ona uyanlar sünnet sevabı alırlar. Onun gibi suç işlemek, Onun gibi uyumak, gülmek, konuşmak, kısacası yaşamak çok önemlidir. Kötülüklere karşı onun gibi davranmak, tıpkı onun gibi her ihtiyacı olanın yardımına koşmak sünnet hayatı demektir.

- Nasıl yani, dedi badem gözlü bir Japon çocuk.

- Yüce Allah onu çok beğendi, seçti ve diğer insanlara öncü kıldı. Onu çok sevenleri ve ona uyanları çok sever. Onun hayat tarzını seçenleri sayısız hediyeyle ödüllendirir. Rol model olarak onu seçer ve ona uyarsanız hayatınızın saniyeleri bile anlam kazanır.

- İşte bu harika, dedi sarı saçlı İngiliz çocuk. Biz nasıl onun gibi olabiliriz ki! Bir kere onu hiç görmedik. Hakkında o kadar az şey biliyoruz ki!

Gülümsedi Güneş:

- İşte tam da bunun için Düştenkanat sizi benim yanıma getirdi. Sizlere onu tanıtacağım. Peygamber'i tanıdıkça seveceksiniz, sevdikçe onun gibi yaşayacaksınız ve ona benzeyeceksiniz. Yani sünnet sevabı alacaksınız. Su içişinizden gece yatışınıza kadar birçok davranış biçimi öğrenerek sünnet sevabı kazanacaksınız. İşte o zaman hayatınız şekerden tatlı olacak. Bunun için ben her bir peygamber sünnetine peygamber şekeri diyeceğim. Fakat bunun için önce sizden söz almalıyım.

- Ne sözü?

- Peygamberin hal ve davranışlarını modelleme sözü.

- Anlaştık! Ondan kolay ne var? Sen yeter ki onu bize anlat. Sana tekerlemeler, şiirler, bilmeceler okuyacağız. Sevgimizi sana Düştenkanat 'la yollayacağız. Böylece rol modelimizi tanımak daha eğlenceli olacak.

- O halde anlaştık, yalnız Dünya'nızda sürekli gezerim ben. Hanginizi bulayım, kimlere anlatabayım?

- Düştenkanat ne güne duruyor, dedi çocuklar. O seni takip eder. Doğduğun her yere, uçarak gelir. Anlatacaklarını bizim için toplayarak bir kitabın içine saklar. Ve daha sonra "peygamber şekerleri" olarak getirip bize sunar.

Dünya çocukları, güneş ve ben sevinçle göz göze geldik.

- Anlaştık, dedi Güneş. Doğduğum her şehirde Düştenkanat 'la buluşacağız. Onunla size peygamber şekerleri yollayacağım. Beni takip edin. Çünkü sizin mutlu insanlar olmanızı istiyorum.

- Harika olur! Haydi, o halde, dediler. İlk şekerimizi şimdi ver, merakla dinliyoruz!



Dünyalı çocukların sesi uzay boşluğuna yayıldı. Bu coşkuyu gören Güneş altın ışıklarını daha bir neşeye saçtı yeryüzüne. Anlaşmamızı sıcak gülüşüyle haykırdı:

- Hz. Muhammed (sav) demek, sevgi demektir, dedi. Onun dini evrenseldir. Tüm dünyayı kucaklar, din, dil, renk ayırımı yapmazdı. Güzel, çirkin ayırmaz. Her insana eşit davranır. Böylesine evrensel bir dinin temsilcisini tanımak en doğal hakkınız. Peygamber'i tanıdıkça onu çok ama çok seveceksiniz. Hep onunla yaşayıp, onu düşüneceksiniz. Onu andıkça ona benzeyeceksiniz. Güzelliklerle süslenip, sevgiyle bezeneceksiniz. Böylece sizinle her an onu anmış olacağız ve ben Dünya çocuklarına her gün peygamber şekerleri dağıtacağım.

Dünyalı çocuklar cıvıl cıvıl ve çok mutluydular. Her birinin gözünde ümit dolu kıvılcıklar çakıyordu. Nasılsa anlaşmıştık. Onları daha fazla yormak istemedim. Güneş'le vedalaştık ve Dünya'ya geri döndük. Şekerboncuklarımı tek tek evlerine bıraktım. Mutluluk içinde teşekkür edip beni göklere yolcu ettiler. Güneş'in ardına düştüm heyecanla. Benim için yorucu ama heyecanlı bir gezi başlıyordu. Bakalım, onu nerede ve hangi ülkelerde bulacağım? Kimlerle karşılaşacağım? Çok ama çok heyecanlıyım.





# TÜRK ÇOCUKLARIN SELAMI

Güneş, cennet vatan Türkiye'ye nazlı nazlı doğuyordu. Türkiyeli çocuklar çoktan uyanmış, heyecan içinde Peygamber'e selam gönderiyordu:

Güneş içinde saklı  
Bütün sözlerin haklı  
Ey, bembeyaz bayraklı  
Sevgili Peygamber'im...

- Güneş'e selamımızı ve şirimizi yolladık. Güneş'in şekerlerini dört gözle bekliyoruz. Haydi, şimdi sıra sende, uç bakalım Düştenkanat!

Yetmiş renkli düşlerim kanatlarını açtılar. Ve beni anında Güneş'e uçurdular. Türkiyeli çocukların şiiri Güneş'in hoşuna gitmişti:

- Bu Şekerboncuklar onu tanımadan bu kadar severlerse onu tanıdıktan sonra kim bilir ne kadar severler, dedi ve başladı anlatmaya:

- Ne mutlu size! Bugüne dek dünya yüzünde gördüğüm en özel insan size peygamber oldu. Sevginin ve güzelliğin ta kendisidir.



Yüce Yaraticımız onu çok seviyor ve onu sevenleri de seviyor. Çünkü huyu ve ahlakı çok güzeldi. Bir Kur'an ayetinde ona: " Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin," buyuruyor. Kalem -4

O akıllar güneşidir. Karanlıkta kalkanlar ona uyararak ışığa kavuşur. Mutluluk arayanlar ona uyunca mutlu olur. Onun yaptığı her davranış anlamlıdır. Yolunu şaşırانlar ona uyunca yön bulurlar. Bunun için işe ilk önce ona selam vererek başlayalım. Ona vereceğimiz bu selamı bir melek anında alıp ona ulaştırır. "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat okuyandır." Bu selam karşılığında o size dua eder. Zaten o, her birinizi isminizle tanıyor. Böyle olunca da cennete girmeniz için daha çok dua eder. Selam ona, selam gönderenlere olsun.

(Kıyamette bana en yakın olan, en çok salavat getirendir.) [Tirmizi]

### PEYGAMBER ŞEKERİMİZ:

#### ALLAHÜMMESALLIALASEYYİDİNA MUHAMMED

YAĞMUR TANELERİ KADAR, AĞAÇLARDA Kİ YAPRAKLAR KADAR,  
ALDIĞIMIZ NEFESLER KADAR SELAM OLSUN SANA EY SEVGİLİ PEYGAMBER.

