

**ZANIB MIAN**

**RESİMLEYEN  
NASAYA MAF ARIDIK**



**PLANET  
OMER**

**VAY**

**BASIMA**

**GELENLER**



i y i k i k i t a p l a r ı m v a r . . .



● TİMAŞ YAYINLARI ●  
İSTANBUL 2021

# BEN

Adım Ömer  
- Şöyle bir yüzüm var.



Hayal gücüm  
ÇOK  
gelişmiştir.

Marşmelovdan  
nefret ederim.



Bir keresinde bisikletime  
binip babamın arabasıyla  
yarıştım ve kazandım!



# ESA

Üç yaşındaki  
bu çocuğun masum  
yüzüne aldanmayın.

Bir ambulansın sireninden daha  
yüksek sesle  
çığlık atıp ağlayabilir.



Saçlarında her zaman  
yemek kırıntıları  
bulabilirsiniz.



Eşyalarımla oynar ve  
her şeyi yapış yapış yapar.



Onu seviyorum ama  
kimseye söylemeyin.

# MERYEM

On üç yaşında 13 ✓  
ama on altı yaşında  
(olduğunu sanıyor)

x 16



Kur'an'daki 28 sureyi  
ezbere biliyor.



Bir keresinde yastığının  
altına şeker gizlediği  
anlaşılmıştı.

Benimle uğraşmayı şekerlerden  
daha çok sever.



# ANNEM

"Hayır"  
demeyi bilmez.

Bir bilim insanı

Onu elinde kahvesi yokken  
görmeniz çok zor!



Başörtüsünü takmadığında  
böyle görünüyor.

# BABAM

Yeryüzünde yaşamış en büyük insana benzemek istediği için sakal bırakıyor. Onu hiç sakalsız görmedim.

Pancarı ağzına bile sürmez.

O da bir bilim insanı.

Çok fazla saçı kalmadı.  
(Bu durumun kalıtımsal olduğunu söylüyor.)

Motosiklet kullanıyor.  
(Babaannem, motosikletin güvenli olmadığını düşündüğü için tekerleklerini patlatmaya çalışıyor.)



**AMAN**



# 1. BÖLÜM

# ALLAH'IM!

Erkek kardeşimin yastığının üzerinde  
kocaman bir ıslaklık oluştu.



Korkuyla su içerken  
bardağımın dibinde kalanlarını  
serptiklerimdi.

# OHH!

Neyse ki uykusundan uyanmamıştı.

Size neler olduğunu anlatayım. Yatağında yatmış,  
mışıl mışıl uyuyordum. Sonra birden okulun bahçesinde  
bir görevli peşimden koşmaya başladı. Görevlinin



kulağından

YESİL ÜLİME  
AKIYORDU

ve tırnaklarında



AKIŞKAN BÖCEKLER

vardı!

Rüya görüyordum. Daha doğrusu bir **KÂBUS**  
Uyandığında bir canavarın yemeği olmaktan son anda  
kurtulduğum için çok mutluydum. Kalp atışlarımın  
normale dönmesi için yavaş yavaş nefes aldım çünkü  
kalbim bir

**TRAMBOLİNİN**

üzerinde zıplıyormuşum gibi atıyordu.

Sonra annemin korkumun geçmesi için üç yudum su içirdiğini, kalan kısmıyla da yüzümü yıkadığını hatırladım. Böyle yaparsam kâbusun sebep olduğu ve beni telaşlandıran **KORKUDAN** kurtulmuşum.

Bu durumdan **GERÇEKTEN** kurtulmak istiyordum!  
Bu yüzden bardağa su doldurup üç yudumda içtim.  
Çok şükür korkum geçti.



O da ne, bardağın dibinde kalan damlalar kardeşime geldi. Neyse ki sabaha kadar kurur ve bunu muhtemelen fark etmez. Yani öyle umuyorum.

Başımı yastiğa koydum ama daha gözümü kapamaya fırsat bulamadan çok yüksek ve sinir bozucu bir ses duydum.



(Gördünüz mü? Ne kadar YÜKSEK ve SİNİR BOZUCU bir ses.)

Bu sesi çıkaran Esa'ydı. Galiba damlayan suyu fark etmiş ve bundan pek hoşlanmamıştı.

Annem üzerinde pijamasıyla ve uykulu gözlerle odamızın kapısında beliriverdi.



(ANNENİZ YA DA  
BABANIZ ELİNİ BELİNE  
KOYUP KAŞLARINI  
ÇATIYORSA GÖRDÜĞÜ  
ŞEYDEN HOŞLANMAMIŞ DE-  
MEKTİR. BU KORKUTUCU BİR  
GÖRÜNTÜ OLSA DA  
ONLARDAN KAÇMAYIN.)

“Ne oldu, Esa?” dedi annem.

Esa ağlamakla meşguldü. Bu yüzden ben cevap  
verdim. “Biraz su damladı.”

“Yine mi Ömer!”

ÜHÜÜÜÜÜHÜÜ

Başımı yastığımın altına koydum.



✧ Sonra babam geldi ve

haftada  
HIÇ  
DEĞİLSE

1  
geceyi ✧

zavallı Esa benim

## HAYLAZLIKLARIM

yüzünden uyanmadan geçirirsek güzel olabileceğini söyledi. Ona **BiNiNCi** kez haylazlığın ne anlama geldiğini sordum. O da **BiNiNCi** kez gözlerini yuvarladı.

Meryem ablamın odasında homurdandığını duydum  
(Sabahları hiç sevmez.)

Annem sabah namazı vaktinin gelmek üzere olduğunu söyledi. Ben de sabah onları uyandırdığım için Allah'ın beni ödüllendirebileceğini düşündüm.



SABAH

**SABAH NAMAZI**



ÖĞLE

**ÖĞLE NAMAZI**



İKİNDİ

**İKİNDİ NAMAZI**



AKŞAM

**AKŞAM NAMAZI**



GECE

**YATSI NAMAZI**

## 2. BÖLÜM



Aslında kötü rüyaları, özellikle de okulla ilgili kâbusları, yeni bir okula başlayacağı için görüyordum. Bunu düşününce

## MİDEMDE YILANLARIN

dolaştığını hissediyordum.





Bu yılanlardan bazıları göğsüme çıkıp kalbimi sıkıştırıyordu sanki. Değişiklerden pek hoşlanmam.

Her şey hep aynı kalsa işler herkes için çok daha kolay ve iyi olurdu.

Örneğin pijamalarımı ele alalım. Pijamalarım, üzerime ikinci bir deri gibi güzelce oturduğu için onlarla çok rahat ediyorum.

Onları deri değiştiren bir kertenkele gibi giyip çıkarabiliyorum.



Ama annem bu pijamaları atıp bana yeni bir pijama giydirmeye kalkıştı.

Üstelik

**YENİ PİJAMANIN ÜZERİNDE  
DINOZOR BİLE YOK.**



Bu da bir tür deęişiklik ve gerçekten çok sinir bozucu. Yakın zamanda zaten çok büyük, hatta kocaman bir deęişiklik yaşamıştım. Taşınmak zorunda kalmıştık.

Zaten bu yüzden yeni bir okula başlıyordum.

Bütün bunlar annemin

☆  
HAYALLERİNDEKİ İŞE ☆

girmesi yüzünden oldu. Bana bu konudan bahsettiğinde birinin

HAYALİNDEKİ  
İŞ

ne demek acaba diye merak etmiştim.

Büyükler, bütün o sıkıcı işler hakkında oturup bir de sıkıcı hayaller mi kuruyor yani? Eğer öğleyse büyümeyi hiç istemem.

Sonuçta şimdi

UÇAN BİR KIRPIYE

dönüşen bir



binmek gibi eğlenceli hayaller kuruyorum. Bu hayaller bazen filmlerden bile daha güzel oluyor. Tabii rüyalarım da gördüğüm korkunç şeylerden bahsetmiyorum. Böyle zamanlarda uyanıp gördüğüm rüyaların gerçek olmadığını fark edince ne kadar şanslı olduğumu düşünüyorum.

Her neyse, annemin hayalindeki bu iş, daha önce yaşadığımız yerden çok uzakta olduğu için taşınmak zorunda kaldık.

Zaten taşınma işi de

**X100 KAT**

**DAHA SİNİR BOZUCUYDU.**

Babam odamdaki kutuların içindeki 1.276 parça ıvır zıvırı ve oyuncuđı yeni eve götüremeyeceđini söylemiřti. Aslında oturup eřyalarımı saymamıřtı ama konuřurken zeki görünebilmek için sayıları kullanmayı seviyor. En çok sevdiđim eřyaları kenara ayırıp diđerlerini yardım kuruluşlarına verebileceđimizi söyledi. Anlamadıđı řey řu:

**BEN HEPSİNİ ÇOK SEVİYÖRUM.**

Sonra bana eřyalarım arasında tercih                      yapabilirsem benimle gurur duyacađını söyledi. Çünkü annem, babamın “istiflenmiř” dediđi eřyalarla dolu kutulardan bir sürü hazırlamıř. Babamın benimle gurur duyması çok hořuma gidiyor (çünkü bu genellikle kahvaltıda çikolatalı çörek olacađı anlamına gelir).



Bu yüzden yanımda götürmek için ufak tefek 56 eşya seçtim. Babam sorduğunda kesin bir sayı verebilmek için (ve birileri bana fark ettirmeden gizlice bir şeyleri atmasın diye) hepsini tek tek saydım.

Neyse ki yeni evimiz çok ama çok güzeldi. Evi ilk gördüğümüzde Meryem'le ben çığlıklar atarak doğruca bahçeye koştuk.

Çünkü bu bahçe eski evimizin bahçesinden iki kat daha büyüktü.

Futbol kalesini ve Esa'nın tırmanma oyuncağını nereye koyacağımızı planladık.

Meryem, bahçenin ne kadar büyük olduğunu göstermek için yan taklalar attı.



Yandaki evde oturan ufak tefek, yaşılı hanımefendiyi de tam o sırada gördük. Çitlerin üzerinden bize bakıp “Hıhh” dedi ve etrafta hiç hoşuna gitmeyen bir koku varmış gibi burnunu büktü.

