

MERT ARIK

1.Baskı
100
Bin Adet

HAPI YUTTUK ECZANESİ



Resimleyen:
Serdar Turali



GEZGİN KRALİÇENİN SÜRPRİZİ

Sarıkayalar Kasabası'nda saat tam 10.24'ü gösterdiğinde bir korna sesi duyuldu.

Düt düüüüüüt!

Kahvaltı masasında hep birlikteydik: annem, babam, ablam, kardeşim... Hepimiz şaşkınlıkla birbirimize baktık.

DÜÜÜÜÜÜT! DÜÜÜÜÜÜÜÜÜT!

Korna sesi ısrarla devam ediyordu. Gelen kim olabilirdi acaba?

DÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜT!

DÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜT!

DÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜT!



Merakla pencereye fırladım. Evimizin önünde kocaman, masmavi bir karavan duruyordu. Gözlerim fal taşı gibi açıldı. Aman Allah'ım, bu da ne böyle? Avazım çıktığı kadar bağırdım:

- BABAANNEM GELMİŞ! İnanamıyorum, babaannemin yanında Gürkan amcam da var!

Ablam ve minik kardeşim hemen fırladılar:

"YA-ŞA-SINI!"

Babam gözlerini kocaman açtı:

- Şaka yapıyorsun Zeynoş, değil mi?

Annem heyecanla masadan kalktı.

- İşte, sürpriz dediğin böyle olur.

Babaannem gittiğinden beri, ailecek işlettiğimiz fabrikamız durma noktasına gelmişti. Onu tekrar gördüğümüz için çok mutlu olmuştuk. Hepimiz dışarı koştuk. Babaannem karavanın kapısını açtı, gülererek el salladı:

- Ben geldim yahu! Nasılsınız, kuzu balıklarım?

Babaanneme koşup sıkıca sarıldım. Onu doyasıya öptüm, mis gibi kokusunu içime çektim.

- Hoş geldin, cancağızım! Seni o kadar özledim ki... Kokun burnumda tütüyordu.

Canım babaannem dünyayı ZİV ZİV dolaşıyordu. **Şimdiye kadar doksan altı ülke gezmişti.** Kenya'da zürafaları kendi elleriyle beslemişti. Hint Okyanusu'nun dev dalgaları arasında korsanlarla burun buruna gelmişti. İzlanda'nın ateş püsküren volkanlarını görmüş, İtalya'nın daracık kanallarında gondol yarışlarına katılmış, Amazon Ormanları'nın derinliklerinde su samurlarıyla oyunlar oynamıştı. Haritada yerini bilmediğim şehirleri keşfetmiş, birbirinden ilginç anılar biriktirmiş, maceradan maceraya atılmıştı.



Babaannem kollarını gökyüzüne doğru açtı:

- Dünya çok büyük, çocuklar! Bu gezegende öyle güzel göller, öyle coşkun nehirler var ki... Tepeleri karla kaplı devasa dağlar, göz alabildiğine uzanan çöller, kimsenin ayak basmadığı ormanlar, denizin üstünde dans eden adalar gördüm. Okyanusta koca koca balıklar yaşıyor. **DAHA GÖRECEK O KADAR ÇOK YER VAR Kİ... GEZ GEZ BİTMİYOR YAHUI**



Birleşmiş Milletler'e göre dünya üzerinde tam 208 ülke bulunuyormuş. **Babaannemin turu tamamlaması için 112 ülke daha gezmesi gerekiyor.** Hayalini gerçekleştirmesi için uzun bir yolu vardı. Ama hepimiz emindik: Babaannem bir gün hayalini gerçekleştirecekti. Hep aynı şeyi söylerdi: "Dünyayı karış karış gezeceğim. Göreceksiniz, ayak basmadığım ülke kalmayacak."

Babaannem bir süredir Sarıkayalar'da, Gürkan amcamların yanındaydı. **Turuna kısa bir ara vermişti.** Şimdi kaldığı yerden devam ediyordu. Gözlerindeki heyecanı görebiliyorduk. Buraya veda etmek için gelmişti. Her zamanki gibi yine gidiyordu işte. İçim burkuldu, derin bir nefes alıp sordum:

- Babaanne, keşke hiç gitmesen... Bütün babaanneler torunlarına patik örüyor. Sen de bizimle kalıp örgü örsen olmaz mı?

Babaannem tatlı tatlı gülümsedi. Sonra çantasına uzandı ve rengârenk iplerle örgü şişlerini çıkardı. Hiç vakit kaybetmeden örmeye başladı.

- Bak Zeynoş'um, ben de örüyorum işte, dedi.

- Ama babaanne yaaa! Keşke hep burada bizimle kalsan...



Babaannem sevgiyle gözlerimin içine baktı. Başımı okşadı ve yumuşacık bir sesle konuştu:

- Biliyorsun, gitmem gerekiyor, kuzu balığım. Ben, gezgin bir kraliçeyim.

- **GEZGIN BİR KRALIÇE Mİ**, diye gözlerimi kocaman açarak tekrarladım. Babaannemin kendine koyduğu bu muhteşem ünvanı ilk kez duyuyordum.

- **Eveet!** Hayalleri olan gezgin bir kraliçe!

Biliyordum, bu gezgin kraliçeyi kararından döndürmek imkânsızdı. Zaten şimdiye kadar onu kimse ikna edememişti. Babaannem bildiğini okurdu. Gideceği için surat astığımızı görünce:

- Ee, yeter ama! Ben buraya sizi üzme için gelmedim ki... Hadi, azıcık gülün yahu! **SİZE BÜYÜÜÜÜÜK BİR SÜRPRİZİM VAR.**

İşte, harika bir haber! Dünyada en çok sevdiğim şey sürprizlerdi. Peki, bu büyük sürpriz neydi?

Babaannem kocaman valizini açtı. İçinden sarı kurdelesıyla parlayan, göz alıcı bir hediyeye paketi çıkardı. Sonra gülümseyerek bana uzattı. Ellerim titreyerek paketi açarken kalbim **güp güp** atıyordu.