

ÖMER SEVİNÇGÜL

İNANIYORUM  
ÖYLEYSE VARIM

ROMAN



ÖZEL İNSANLAR ARİYORUM

CARPE  
DIEM

# Özel İnsanlar Arıyorum İnanıyorum Öyleyse Varım

Yazar: Ömer Sevinçgül  
Yayın Yönetmeni: Sibel Talay  
Kapak Tasarımı: Ravza Kızıltuğ  
Mizanpj: Tamer Turp

## Carpe Diem Kitap

Yayın No: 221  
Yerli Roman-Öykü / Genç Kurgu Kitaplığı  
1. Baskı, İstanbul, Eylül 2018  
Yayncılık Sertifika No: 12366

ISBN: 978-605-144-185-6



Lacivert Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Çağaloğlu, Alemdar Mahallesi,  
Alayköşkü Caddesi, No:5 Fatih / İstanbul  
0212 511 24 24  
kitap@carpediemkitap.com

[carpediemkitap.com](http://carpediemkitap.com)  
[facebook.com/carpediemkitap](http://facebook.com/carpediemkitap)  
[instagram/carpediemkitap](http://instagram/carpediemkitap)  
[twitter.com/carpediem\\_kitap](http://twitter.com/carpediem_kitap)

Baskı ve Cilt:  
Sistem Matbaacılık  
Davutpaşa, Yılanlı Ayazma Sokak, No:8  
Topkapı / İstanbul  
0212 482 11 01  
Matbaa Sertifika No: 16086

© Bu kitabın tüm yayın hakları, anlaşmalı olarak  
Carpe Diem Kitap, Lacivert Yayıncılık  
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne aittir.  
İzinsiz yayılmamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

## ~~ 1 ~~

Evde bir kütüphane var, tam bir yamalı bohça. Ben kendi kütüphanemini kurmak istiyorum. Bir karar verdim, her hafta bir kitap almak niyetindeyim.

Paradan yana sıkıntım yok, sorunum başka. Kitap seçimi hani neredeyse uzmanlık istiyor. Binlerce kitabı bir arada görünce gözü korkuyor insanın. Kitapçı raflarına bakıyor, şaşıp kalıyorum. Bir karar veremiyorum.

Bir sorunum daha var. Kitabı okuyup bitirdikten sonra bir de bakıyorum aklımda hiçbir şey kalmamış. Sanki okumamış gibi.

Kuzenim büyük bir kitaplık yaptırdı, raflarını tıka basa doldurdu. Fakat yeteri kadar okumuyor sanırım. Bilgileri bölük pörçük. Ben öyle olmak istemiyorum.

Kitap okurken kendimi veremiyorum bazen. Bir bakıyorum sayfalar ilerlemiş, benim aklım başka yerde.

İyi bir yazar olmadan önce iyi bir okur olmak gerekiyor sanırım. Yitirilecek zamanım yok. En uygun kitapları seçmek, en yararlı yöntemleri uygulayarak okumak istiyorum.

Benim önemli bir özelliğim var, bir insan ya da bir kitap hakkında birilerinin söyledikleriyle yetinmem.

Sorularım varsa yokmuş gibi davranamam, sorarım. Kuşku duyuyorsam üzerine giderim, içimi kemirmesine izin vermem.

İkna edilmem gereklidir. Kuşkucuyum, itiraz ederim, tartışırım. Her şeyi kendim araştırmak, bulmak isterim.

Bu yüzden benim için dik başlı falan derler. Varsın desinler, pısırık olmaktan iyidir.

Seninle uzun süredir iletişimdeyiz. Kimi zaman haddimi aştım, ileri geri laflar ettim, fakat yine de bırakmadın beni.

Sana güveniyorum, ama bu her söylediğini kabul edeceğim manasına gelmez.

Bana tahammül etmen büyük başarı doğrusu. Sabırlısun. Bakalım daha ne kadar dayanabileceksin.

Biraz kendini anlat. Nasıl birisin, neleri seversin, nasıl bir hayatın var? Her şeyi anlatıyorsun da bir kendini anlatmıyorsun bana.

## ≈ 2 ≈

Kitap alırken seçici olmak gerekiyor. Elinde ölçüler olmalı. Birilerinin medyadaki dayatmalarına aldanma.

Kitabın yazarı, yayinevi, dili, üslubu, konusu vesaire önemli. Piyasaya haddinden fazla kitap sürülmüyör. Ekseriyeti niteliksiz, olmasa da olur cinsinden.

Elinde ölçülerin olmalı. Kitabı kim yazmış? Dili, üslubu nasıl? Kitap hangi yayinevinde yayımlanmış? Gereken titizlik gösterilmiş mi? Hepsine dikkat et!

Fiyatı ucuz diye yayinevi ve kitap tercihi yapmak büyük hata. Niteliksiz yayinevleri ucuza mal eder, ucuz satarlar.

Kendimle ilgili ne anlatmalıyım, bilmiyorum. Tüm yazılarım ruhumun rengini veriyor zaten.

Bu gece bir yazı yazdım, seninle paylaşayım da sualın cevapsız kalmasın.

“Bilinmez bir kaderi yaşıyor, görünmez bir çizgide yürüyoruz. Ne başlama ânını tayin ettik ne de bitiş noktasını.

Yazgımız geleceğin karanlık sayfalarında yazılı. Yaşadıkça keşfediyoruz kaderimizi! Sonumuz gibi önmüz de meçhul.

Varlık çekirdeğimiz dünyanın neresine düşecek, ne zaman filizlenecek, hayat gülümüz hangi iklimde açacak, nerede ve nasıl solacak?

Sorular, kapalı kapılara çarpıp bize dönüyor. Bir zaman tünelindeyiz. Önümüzde zifiri karanlıklar. Kalbimizde bilinmezlerin korkusu. Dilimizde cevapsız kalan sorular. Gündüzler bir yana alacakaranlıklara bile hasretiz.

Nereye gidiyoruz? Bu amansız mesele aydınlanmadıkça huzur bize haram.

Akıl bizi yükseltir, öz yapar âleme. Fakat tek başına kalınca ne kadar çaresiz. Etraf karanlıksa göz ne yapsın!

Nurdan mahrum kalanlar karanlığa mahkûmdurlar. Uykuları kara haber kuşlarının çığlıklarıyla yırtılır.

Çelik dişli ejderler kurar rüyalarını. Ümitleri ölümün siyah dallarında asılıdır. Duyguları elemli bir yokluğun eşliğinde çırpinır. Duyamazlar. Göremezler. Bilemezler.

İnananlar bir mehtabı yaşırlar. Şafak pembesiyle uyandırlar uykularından. Kalplerinde ümit dolu rüyaların sıçaklığı. Gözlerinde beklenen gündüzlerin hasreti. Seher serinliğinde dua eder, ak ellerini ak yüzlerine sürerler. Alınlarında parlayan secde nuru dünyaları aydınlatır.

Dünya zindanında zor bir imtihandayız. ‘Nur’u tanıyanlar yolunu bulup kurtulacaklar. Sorumuza ancak o cevap verebilir, yalnız o yol gösterebilir bize. Gözler onunla açılır, gönüller onunla dinlenir, yüzler onunla parlar.

Dünyada son nura yüz çevirenlerin öbür dünyada da yüzleri kara olacak. Burada gerçekler mehtap aydınlığında bilinir. Güneş aydınlığı için gecelerin bitmesi gereklidir. Güneş aydınlığı için gecelerin bitmesi gereklidir.

Yıldızlar sözmedikçe güneş parlamaz.”

## ~~ 3 ~~

“İnsanlar niçin kitap okurlar?” diye kendi kendime sordum bu gece.

Sebepleri türlü türlü. Hadi birini söyleyeyim.

Bazıları entellerin konuşmalarına Fransız kalmamak için okur.

Bilirsın, enteller bazen roman tiplerinden yola çıkarak söylerler fikirlerini.

Sözü edilen kitabı okumamış, roman kişileri hakkında hiçbir bilgi edinmemiş birini düşünsene. Aralarına düşmüş biçare.

Entelin biri, ihtirası uğruna ailesini terk eden bir kadını tanımlamak için “Bizim mahallede de var bir Anna Karenina” diyor mesela.

Bizim arkadaş muhabbetle Fransız kalmamak için “Bir sizin mahallede olsa neyse kardeş, bu Ruslar şimdiki her yerdeler. Turist geliyor, sonra da yerleşip kalıyorlar. Bu gidiş fena aga” diye yorum yapıyor.

Ya da bir başka entel, “Ben o hatunda Madam Bovary sendromu görüyorum” deyince, “O madamı hatırlar gibiyim ama çıkaramadım şimdiki, hangi dizideydi o?” diye soruyor.

Ya da bir entel, "Arkadaşım, sen bu gidişle Raskolnikov olup çıkacaksın" diyerek 'ruhbilimsel bir öngörü' ortaya koynuca, bizimki "Hım, Raskolnikov... Rus zenginlerdendi di mi o? Antalya'da villa almış diyolar" diyerek magazin haberleri veriyor.

Bir entelin öbürüne "Nietzsche'nin 'yeniden dönüş' düşüncini nasıl buluyorsun?" dediğini duyunca, sazan gibi atlayıp "Yeniden donecek ha? Gurbette yaşamak zordur anam, yer bitirir insanı. Sahi, nereye gitmişti ki o?" diye soruyor.

Şimdilik bu kadar. Unutmazsam başka zaman başka insanların kitap okuma nedenlerinden de söz ederim belki. Şimdi başka bir konu açmak istiyorum.

Bir sürü felsefi akım var. Kafam karışıyor okurken. Sanki hep aynı şeyi anlatıyorlarmış gibi geliyor bana.

Bir de sorum var... Sokrates, Platon, Aristo... Sonra Descartes, Hegel, Kant ve benzeri felsefeciler, bilgeler, düşünürler hep gerçekleri keşfetmeye çalışmışlar.

Bunca yıldır aramalarına karşın neden "Tamam, bulduk, gerçek bul!" diyememişler. Bu kadar mı zor gerçeği bulmak?

## ~~ 4 ~~

Kitap okuma sebebiyle ilgili örneklerin çok şirin. Akıma geldikçe gülüyorum. En kısa zamanda devamını da isterim.

Filozoflar “Tamam, bulduk, gerçek bu!” demişler demesine de üzerinde ittifak sağlayamamışlar. Her biri kendi fikrini hakikat kabul etmiş.

Filozofların, düşünürlerin akıl yoluyla mutlak hakikati arama çabalarını bir misalle anlatayım sana.

Karanlık, büyük, önceden bilinmeyen hayali bir salonumuz olsun. Tam ortasına bir fil koyalım.

Sonra, hayatında fil görmemiş, filin nasıl bir varlık olduğunu işitmemiş bir düzine insanı salona gönderelim.

Hepsi de zeki, akıllı, bilgili insanlar olsun bunların. Onlardan fili tanımlamalarını isteyelim.

Zifiri karanlık olan salona girdikleri zaman yapabilecekleri tek şey, fili el yordamıyla tanıtmaya çalışmak olacaktır.

Biri, filin bacağını kavrayacak, “Fil cesim bir sütdur” diyecek.

Diğeri, hortumuna sarılacak, “Fil büyük bir borudur” diyecek.

Bir başkası, dişine yapışacak, “Fil uzunca bir sopadır” diye bir tanım yapacak.

Bunlar, dokundukları kısmın fil olduğuna kuvvetle inanacak, kendi keşiflerini esas kabul edecek, başkalarının sözlerine hata gözüyle bakacaklar.

İçlerinde file dokunma fırsatını bulamayanlar da olacak elbette.

Sonra bir adam daha girsin salona. Bilgisi az, düşünmesi sınırlı bir adam.

Fakat bu kez salon aydınlik. Fil görünüyor. Bu adamdan da fili tanımlamasını isteyelim.

Hiç kuşkusuz, öbürlerine oranla daha doğru bir tanım yapabilecektir, çünkü görüyor.

İşte, yalnızca ‘kafa yordamıyla’ yürüyen felsefeciler karanlıkta fil tanımlayan adamlara benziyorlar.

Kâinat da büyük bir salon. İlahi nurla, vahile aydınlanmayan akıl, hakikati kavramakta âciz kalıyor.

Filozof, gerçeğin bir yönünü yakalıyor, “Buldum!” diyor, onu benimsiyor, başkalarına anlatıyor.

Eline geçenin ‘mutlak hakikat, tam gerçek’ olduğuna inanıyor, öbür felsefecilerin yanıtlarını söylüyor.

İnanan biri ise, entelektüel birikimi olsun ya da olmasın, gerçekte olana bir kutsal ışık altında bakıyor.

Allah, gerçekleri güzelce tanımlamış, elçilerine bildirmiş, onlar da öbür insanlara anlatmışlar.

Bu çizgiyi izleyenler temel meselelerde hep aynı noktası parmak basar, tam bir birliktelik sergiler, birbirlerine zıt fikirler ileri sürmezler.

Bu sebeple, vahiy nuruyla aydınlanan bir kişi, bilgin olmasa bile, gerçeği bilgili bir düşünürden daha iyi tanıyalabilir.

Çünkü imanın nuruyla bakar, hakkı görenlere güvenir, hakikat yolunda yürüyenlerin ardı sıra gider.

Salona giren son adam gibidir.

## ~~ 5 ~~

Devam ettiğim lisenin öğretim dili Fransızca. Hocalarımın etkisiyle Fransız yazarları, düşünürleri çok okudum. Gide, Sartre, Camus falan.

Eminim biliyorsundur, felsefede ‘absürde’ diye bir terim var. Türkçeye absürt diye geçmiş. Camus, meşhur etmiş bu terimi. Düşüncen ne bu konuda?



Evet, kimi filozoflar, yazarlar, düşünürler evren hakkında ‘absürt’ terimini kullanırlar. ‘Hikmetsiz, abes, saçma, uyumsuz’ manasında.

Ölümden sonra bir hayat yoksa haklılar, gerçekten saçma olur evren. Ne anlamı olur ki yaşamamın. Sonu hiç olan hiçtir bir bakıma.

Hakikat sanılan şeyler birer kuruntuya dönüşür. Ne ilmin anlamı kalır ne de sanatın. Başında bir olmayan sıfırlara döner tüm varlıklar, değerler.

İnsan bir süre yaşayıp sonra ölümle yok olacak, bir daha da dirilmeyecekse ne hayatın, ne sanatın ne de bilimin bir anlamı kalır.

Bir kısım varoluşcuları ‘saçma’ düşüncesine götürüren budur işte, yani imansız oluşlarıdır.

Sartre, “İnsan beyhude bir çabadır” derken bu kısır arayışı dile getirir.

Camus, “Ölüm metafizik bir rezalettir” diye hüküm verirken bu ümitsiz bulamayışi vurgular.

“Evrendeki varlıklar birbiriyle uyumludur. İnsandan başka tüm varlıklar arasında tam bir ahenk var. Madem insan sonunda ölüyor, öleceğini de önceden biliyor, bu dünya ile uyumsuzdur. Uzlaşmaz bir tutum içindedir, bir sürgündür, bir yabancıdır” derler, özetle.

Bir adım daha ileriye gidip şunu düşünememeleri ne acı:

Madem bu dünyada bütün varlıklar hikmetli, madem her varlık bir amaca hizmet ediyor, madem dünyada tam bir düzen görünyor, öyleyse bu evreni ve insanı yaratan bir Hakîm, bir ‘hikmet sahibi’ olmalı.

Yaratırken belli gayeler belirlemiştir. Hiçbir şeyi gayesiz, maksatsız, faydasız yaratmamış. Kâinattaki uyum, düzen, bütünlük bize bu gerçeği apaçık gösteriyor.

Tüm varlıklar bir amaca hizmet ediyorsa, bu gerçek, elbette bilen, isteyen bir yaratıcıyı gösterir. Çünkü ilimsiz madde, iradesiz cisim, bilinçsiz doğa, bilemez erek ne, amaç ne...

Şu görkemli kâinat kitabının sayfalarında sayısız hikmetler okunsun da, o hikmetler bir Hakîm'den gelmesin, mümkün mü?

Bu âlem, içindeki bütün varlıklarla birlikte insanı netice versin de, kâinat ağacının en değerli meyvesi olan insan hikmetsiz, gayesiz, maksatsız olsun, bunu hangi akıl kabul eder?

Hikmetlerle süslü olan şu muhteşem kâinatta saçma yoktur, saçma kimi filozofların kafasındadır.

Karanlık ruhlarına, bulanık zihinlerine yansıyani gerçek sanıyor, öyle yansıtıyorlar.

## ≈ 6 ≈

Serap... Hatırlarsın belki... Hani şu ikide bir fikir değiştiren maymun istahlı kız... Küskündük. Sana anlatmıştım, biliyorsun.

Bir ara Almanya'ya, annesinin yanına gitmişti. Dönmuş. Geçenlerde bir bahane uydurup yanına geldi, konuşmak istedi, yüz vermedim.

Beril araya girdi. Çok ısrar etti. "Hatasını kabul eder de özür dilerse barışırım" dedim.

"Tamam" demiş. Geldi özür diledi. Öfkem geçmişi zaten, affettim.

Zaman zaman bir yererde karşılaşıyoruz. Dün bir kafede karşılaştık mesela.

Değişmiş. Makyajı, giyimi, tavırları bambaşka. Üzerinde simsiyah bir elbise. Kirpiklerini, gözlerinin abartılı biçimde siyahla rımellemiş. Ruju bile simsiyah.

"Kızım bu ne hal?" dedim hayretle.

"Bundan sonra böyle" dedi gülerek.

Anlattı... Yeni bir hayat felsefesi edinmiş. Her gününü, her dakikasını keyifli geçirmek istiyormuş.

Benim 'derin mevzulara' girmemi tuhaf karşılaşıyor.

"Bunlar gıy gıy işler. Bir sürü filozof, düşünür, bilmem ne konuşmuş, tartışmış, bir yere varamamışlar. Hepsı de mutsuz insanlar. Yaşamayı beceremedikleri için yaşamın kıyısında kalmış, sonra da ölmüşler. En iyisi, bırak ölüleri de hayatını yaşı. Dünyaya bir kez geldin, bir daha da gelmeyeceksin. Tadını çıkar" diyor.

"Sen ruh göğüne falan inanıyordun eskiden, bıraktın mı onu? Yaşam felsefen bu mu şimdi, keyif için yaşamak mı?" dedim.

"İnsan aradığını hemen bulamıyor. Bazen yanlış bir şeyi doğru sanıp dört elle sarılıyor. Bir ara durakmış o. Sonunda buldum kendime uyan yaşam anlayışını. Artık Epikürenim ben" dedi.

Hem şaştım hem de üzüldüm haline. İyi bir kız aslında. Fakat sorunları var.

Yılları önce bırakıp gitmiş annesi. Babası dersen, sürekli iş peşinde. Başka bir kadınlara takılıyormuş.

Serap bakıcı elinde büyümüş. Her şeyi var ama hep mutsuz. Sanırım anne eksikliğinden kaynaklanan bir durum bu.

Bir şeyler arıyor ama bence yanlış yerlerde arıyor. Sürekli bir uçtan öbür uca savrulmasının nedeni bu olabilir.

Neyse... Bir sürü iri laf ettim yine. Dedikodu olması da cabası. Bırakalım bunları da şu hazır meselesini konuşalım.

Kim bu Epikür ya? Düşünmeden, vur patlaşın çal oynasın yaşamak isteyen insanlara damardan girmiş adam. Merak ettim.