

OĞUZHAN ÇELEBİ

BİR GÜZEL ADAM

ANLATI ROMAN

Senden umudunu
çalmalarına izin verme!
Bilmeyenler senin
neler yaşadığını...



CARPE
DIEM

Bir Güzel Adam

Yazar: Oğuzhan Çelebi
Yayın Yönetmeni: Sibel Talay
Kapak Tasarımı: Erdi Demir
Mizanpj: Tamer Turp

Carpe Diem Kitap

Yayın No: 211
Yerli Roman-Öykü
1. Baskı, İstanbul, Nisan 2018
Yayincılık Sertifika No: 12366

ISBN: 978-605-144-176-4



Lacivert Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Cağaloğlu, Alemdar Mahallesi,
Alayköşkü Caddesi, No:5 Fatih / İstanbul
0212 511 24 24
kitap@carpediemkitap.com

carpediemkitap.com
facebook.com/carpediemkitap
instagram/carpediemkitap
twitter.com/carpidiem_kitap

Baskı ve Cilt:
Sistem Matbaacılık
Yılanlı Ayazma Sok. No: 8
Davutpaşa - Topkapı / İstanbul
Telefon: (0212) 482 11 01
Matbaa Sertifika No: 16086

® Bu kitabın tüm yayın hakları, anlaşmalı olarak
Carpe Diem Kitap, Lacivert Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne aittir.
İzinsiz yayılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.



Hayatımın en zor zamanlarından biriydi, belki de en zoru...

Şehrin kenar mahallelerinden birinde oturuyorduk. Sokaklarında koşarak terlediğim, akşam ezanlarıyla biten oyunlar oynadığım, annelerin seslenişleriyle şenlenen, sıcaklığını kaybetmemiş bir mahallede...

Çocukluktan gençliğe geçtiğim yıllarda, her seyimle akranlarından farklı olmak istiyordum. Herkes önde gidenlerden olmayı dilerken, ben arkadan gelenler-dendim daha çok.

Evimiz mahallenin tam merkezindeydi. Tüm evleri görebiliyordum çatı katına çıktığında. Zor olmuştu, annemin işe yaramaz eski eşyalarla doldurduğu çatı katını geçerek manzarayı görmek.

Gençlik sancılarımı, fark edilme çabalarımı, depresyonlarımı da alıp kaçıp saklandığım bir mağaraydı sanki çatı katı benim için.

Okulla aramın çok iyi olduğunu söyleyemem hele ki ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan da liseye geçiş dönemlerinde. Bir türlü büyümeyi kabullenemediğimden zannedersem.

Ben, bir yerde treni kaçırılmışım ama nerede?

Altıncı sınıf matematiğini hiç anlayamadım mesela. Hoca son yazılıyı yaptığında, ilk yazılıdaki konuları daha yeni yeni anlayamaya başlıyordum. Sanırım ondan sonra alıştım hep geriden gelmeye.

Matematiğin eksikliğini de hayatımda hep hissettim. Hayatın kendisinin de bir matematik olduğunu anlatıp durduklarından, bir şekilde kapatmaya çalıştım bu eksikliğimi. Sonradan öğrendim, anladım ki matematik ezberlenmiyormuş, hayat da öyle! Ah, evet! Burada kaçırılmış olmaliyım o treni...



Adım Yusuf, kuyuya düşenlerdenim ben de. Şu
asrin tam ortasında, en derin kuyulara atlanlardanım.
Kuyunun ne olduğunu bilemeyenlerdenim.

Kuyuda bir başına yapayalnız kalanlardanım. Bir
başına karanlığa dayananlardanım. Kuyuda olanım,
kuyuda kalanım, kuyudan çıkmayı bekleyenim... Çıkış
yolunu arayanlardanım senin gibi...

Bir el uzansın istedim bana hep... Zihnimin en
kuytu köşelerine kadar hissettiğim şu yalnızlığı din-
dırsın. Bir el uzansın istedim, tutsun çıkarsın beni bu
kuyulardan. Bitirsın, bitmek bilmeyen o şey her neyse.

Ve o el uzandı, hiç beklemediğim bir yerden. Kuyu-
nun kapağı aralandı, içeriye sızan gün ışığı aydınlattı
önümü.

Eğer el sana uzanmadıysa henüz, sabret ve kuyu-
nun kapağının aralanacağı o güne kadar bekle. Senin
de çiçek açacağı vakitler gelir elbet, Allah büyük!



Ortaokuldan liseye geçiş sınavı yaklaşıyordu, daha doğrusu yaklaşmıştım, bunu sınıfakilerin telaşından anlamıştım. Bir de dershaneye gitmeye başlamalarından.

O zamanlarda dershaneye gitmek, koleje gitmek gibi bir şeydi. Ve ben dershaneye gidemedim, derslere de yeterince çalışmadım haliyle.

Sınav tarihi geldi, sınava girildi, tercihler yapıldı, sonuçlar açıklandı...

Heyecanla diktim gözlerimi, komşu mahalledeki tek internet kafenin bilgisayar ekranına:

“Hiçbir okula yerleştirilemediniz.”

Ve işte ilk büyük kaybediş hem de göz göre gör...

Bir gün babamla bir lisenin önünden geçiyorduk.
“Hadi” dedi, “Gel seni şuraya yazdırıralım.”

“Tamam” diyebildim ben de.

Aslında hiç gitmeyi istemediğim bir okuldu orası. Gerçi sonradan anlayacaktım babama ne kadar dua etsem az olacağını. Ama o günlerde henüz kaderin varlığını da yeterince idrak edemediğimden çok mutsuz olmuşum o okula başladığım için. Okulda her geçen gün daha da çekilmez bir hale gelmişti.

Gidilmeyi hiç istenmeyen bir okul, aşk sanılan ufak tefek gençlik sancıları, biraz da arkadaşlıklar... Ama dahası vardı. Kaybolmuş gibiydim. Kendimi hiçbir yere ait hissedemiyordum. Ruhum tarifi yapılamaz acılarla, kafam cevapsız sorularla doluydu...

Okulda devamsızlık problemim de vardı. Çünkü sık sık okuldan kaçıp evin çatı katına sığınyordum üzerime gelen her şeyden.

Bilmediğim yerlere gitmekten, yeni insanlar tanımaktan çekiniyordum. Öyle çok arkadaşım da yoktu, belki birkaç tane.

Bu yüzden okuldan kaçtığmda bir kafeye ya da farklı bir mekâna gitmek yerine soluğu çatı katında alıyordu. Yalnızlıktan kaçıp yine yalnızlığımı sığınyordum. Melekler okşasın istiyordum kanatlarıyla beni...



İçimde tarifini yapamadığım bir yarı kalmışlık hissi vardı.

Kimseyi tam manasıyla sevemiyordum, güvenemiyordum insanlara... Hatta insanları bırak, kendime bile...

O günlerden birinde, sınıf takilerin çekilmez halleri beni yine kaçmaya itmişti.

Kaçmanın kurtuluş olmadığını belki ben de biliyordum ama yapacak başka bir şey gelmiyordu aklıma.

Üzerimdeki okul formasını bile çıkarmadan hemen çatı katına attım kendimi. Özel köşeme doğru ilerlerken ayağım bir şeylere takıldı.

Pat! Küt! Bir anda her şey yere devrildi. Eşyaları toplamaya çalışırken gözüme bir sandık takıldı...

Daha önce hiç görmemiştim onu. Biraz zorlayınca kilidi açılıverdi.

Sandığın içinde yalnızca eski bir defter vardı. Aldım defteri, odama indim. Teker teker sayfalarına göz gezdirdim.

Rahmetli dedeme aitti bu defter. Yaşadıklarını, başından geçenleri bir günlük edasıyla yazmıştı.

Bizimkilere sorduğumda, bu defteri dedemin bana bıraktığını ama vermek için biraz daha büyümemi beklediklerini söylediler. Anacığum sağ olsun saklamış.

Şöyle söylemiş dedem:

“Yusuf’um, sorsan kaç sene yaşadığımı bilmem. Yaşamaya dair hatırladığım şey, Allah’ı bulmamdan sonra başladığı... Senin de önünde yürünecek zorlu bir yol olacağını tahmin ettiğimden sen daha dünya-ya gözlerini yeni yeni açtığında ileride sana rehber olması, güzellikler katması adına bu günlüğü tutmaya başladım. Sevgilerle... Seni çok seven deden...”

Dedem her zaman ince bir adamdı. Kullandığı en kötü söz ‘miskin’ kelimesiydi.

Sonradan öğrendim, miskin Arapça ‘yoksul’ anlamına gelen bir kelimeyemiş.

Dedem ne çok haklıymış. Çünkü bizler en çok da hakikatten yana yoksulduk.



İçinde olup bitenleri,
bir çay bardağına sığdırabildiğinde
büyüdüğünü anlıyormuş insan.





O gece göğsümde defterle uuyakalmıştım öylece.
Uyandığında defterin açık kalan sayfasında yazılı
bir cümle dikkatimi çekti.

“Allah’ın adıyla...”

Okula geç kalmamak için yataktan kalktim, forma-
mı giydim, telaşla okul yoluna koyuldum, ama aklım
gün boyunca defterdeki o ifadede kaldı.

Okuldan çıkip eve gelirken de yol boyunca dedemin
neden yazmaya bu şekilde başladığını düşündüm.

Besmele için ‘en güzel söz’ denir...

Anladım ki yazmaya en güzel söz ile başlamak her
şeye yeniden başlamak gibi bir şeymiş. Dedem de öyle
yapmıştı. Tüm geçmişini telafi etmek ve geleceğini
O’na emanet etmek adına...

Yeniden başlamanın bir anlamı vardı artık benim
için de. Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla...

Ertesi sabah gözümü açtığında sabah ezanı okuyordu. Pencereme kuşlar konmuştu.

Dışarda kuşların sesi, içerde ise yalnız kalmaktan korkan bir ben vardı.

O an anladım, ne zaman korksam hayatı besmele ile başlamadığımdan, O'nun merhametine sığınmadığımdanmış...



Bir şeylerin farkına varmaya başlamıştım artık.
Sanki yaşadığım ana dair hayatımda birçok eksik şey
varmış da, bu günlük de o eksiklikleri doldurmamda
bana yardım ediyor gibiydi.

İyileşiyordum.

Kelimeler insanları öldürebilirdi, aynı zamanda
iyileştirebilirdi de.

Dedem, bana hayata dair en güzel şeyleri öğreten
adam, onun dilinden, yaşadıklarından dökülen şeyler
bambaşka bir yola götürüyordu artık beni.

Daha derinlere inmemi, manayı, özü görmemi sağ-
layan sihirli bir değnek gibi dokunuvermişti hayatima.

Düştüğüm kuyunun farkına varmamı sağlayan,
yne yeniden kuyudan çıkış gösteren bir ışık gibi ay-
dınlatmıştı zifiri karanlığını.



Her şey tüm hızıyla o kadar istemediğim bir şekilde ilerliyordu ki. Bir mektup gelmeli diye geçirdim bir gün içimden.

Kış gelmemişken hayatıma henüz, gözlerim az da olsa sevinçle bakabiliyorken etrafa, cevap verecek takatim varken, bir mektup gelmeli...

Kalbimin hiç çalınmayan kapıları çalınsa diye bekliyordum. Bir mektup gelmeli ve ben bir zarfi açmanın o muhteşem ve tüyleri diken diken eden heyecanıyla, en başından başlamalıyım insanları yeniden okumaya.

Bir sabah adını bile unutmuş bir geleni bekler gibi, biraz buruk biraz sevinçli ve her daim umutlu... Her mektupta yazmaz gönderildiği adres ve her beklenen her zaman gelmez...

Ama beklenir yine de, her şeye rağmen beklenir bazen.

İşte, ben de insanları, posta kutusunda açılmayı bekleyen bir mektuba benzeterek bekledim...

O mektup geldi mi? Hayır. Ya da geldi ama ben görmedim. “Neden gelmedi?” diye sormadım hiç. Hayatta her şeyin bir nedeni olduğunu biliyordum artık...

Bazen insanın kendine sorduğu sorulara cevap bulamadığını da... Soru da kendisidir, cevap da çunkü...

İşte, hayat böyledir... Ve bazı insanlar da tek bir kelimedenden ibarettir:

“Evvallah!”

Evvallah der ve yürümeye devam ederler.

Ben de, gelmeyen her mektup da biraz daha büyündüm. Ve çatı katımın adını ‘bekleme durağı’ koydum.

Bekledikçe anladım; insan neyi beklerse o olur, beklediği ne ise ona benzemeye başlar zamanla...



İnsan, kaybettiği şeyleri elbette özler. Yeri dolma-yacak şeyler vardır bu hayatı. Unutulmaz şeyler hiç unutulmayacak şeyler vardır. Bir gün bir gece yarısı ansızın aklına düşecek şeyler...

Hatıralar, insanlar, duygular, iz bırakanlar vardır ve unutulmazlar.

Hep bir yerde bir yara izi gibi taşıriz onları. Kabuk bağlamasını, sizisinin dinmesini, bir daha kanamasını dileriz. Geçmesini beklemekten başka bir şey gelmez elimizden.

Bazen doruğa ulaşır acılar, dayanılmayacak gibi olur. Odanın kapısını her gece calmaktan, her gece aynı yüreğe aynı sizileri düşürmekten sıkılmazlar.

Unutamayacağın şeyleri unut diyemem sana. Biliyorum, hep bir yererde kalır onlar. Tamam unutma, ama kabullen artık. Söylenildiği kadar kolay olmaya-cağını da biliyorum bunun.