

ÖMER SEVİNÇGÜL

SIRLARLA
DOLU
BİR ADAM

TİLSİMLİ SERÜVENLER

ROMAN

CARPE
DIEM

Tılsımlı Serüvenler

Sırlarla Dolu Bir Adam

Yazar: Ömer Sevinçgül
Yayın Yönetmeni: Sibel Talay
Kapak Tasarımı: Erdi Demir
Mizanpaj: Tamer Turp

Carpe Diem Kitap

Yayın No: 207
Roman /Fantastik Macera
1. Baskı, İstanbul, Şubat 2018
Yayincılık Sertifika No: 12366

ISBN:

ISBN: 978-605-144-170-2



Lacivert Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Çağaloğlu, Alemdar Mahallesi,
Alaykökü Caddesi, No:5 Fatih / İstanbul
0212 511 24 24
kitap@carpediemkitap.com

carpediemkitap.com
facebook.com/carpediemkitap
instagram/carpediemkitap
twitter.com/carpediem_kitap

Baskı ve Cilt:
Çağlayan Basım Yayın A.Ş.
Sarnıcı yolu No:7 Gaziemir / İzmir
Tel: (0232) 274 22 15
Sertifika No: 11314

© Bu kitabın tüm yayın hakları, anlaşmalı olarak
Carpe Diem Kitap, Lacivert Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne aittir.
İzinsiz yayılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.



Komşumuz sırlarla dolu bir adamdı. İsmini bilmezdim. Her görüşümde bana hayaletleri, cinleri, perileri, vampirleri, zombileri hatırlatan eski evinde yapayalnız yaşırdı.

Bahçe kapısından nadiren çıkar, yere bir şey düşürmüşt de onu arıyormuş gibi önüne baka baka yürürdü.

Onunla karşılaşmamaya özen gösterirdik. Yüksek duvarlarla çevrili bahçesine kazara topumuz yuvarlansa, girip almaya cesaret edemezdik.

Geleni gideni yoktu. Kasabamıza başka bir memleketten göç etmişti.

Mahallede ‘Cinci’ lakabıyla anılırdı. “Emrinde cinler varmış. Ne dese yaparlarımış” derdi annem.

“Bir peri kızıyla evliymiş. Ecinniler dünyasında çocukları varmış” derdi yaşlı komşumuz Hüsnîye Teyze.

Ben, babama bakardım o zaman. Konuşmaktan ziyade susmayı seven babam, hiçbir şey söylemez, sadece gülümserdi.

Benim gözümde annem hayal ve duyguyu, babam hakikat ve akı temsil ediyordu.

Liseye başladığım sene babam çalışmak üzere yurt dışına gitmişti. Hayatımda büyük bir boşluk oluşmuştu onun gidişiyle. Yılda ancak iki kez gelebiliyordu. Bu da bana yetmiyordu.

Ben de var gücümle kitaplara yönelmiştim. Babamdan kalan boşluğu kitaplarla doldurmaya çalışıyordum sanırırmı.

Kitaplar beni hayatı ve insanlara karşı daha duyarlı hale getirmiştir. Karşılaştığım kişileri ve olayları daha iyi anlamaya ve daha derinden kavramaya çalışıyordum.

İnsanları birer öykü kahramanı gibi görmeye başlamıştım. Doğal diyaloglar kurmanın onları iyi dinlemekten geçtiğini sezmiştim.

Komşumuzla ilgili merakım da yine bugünden iyice büyüp serpilmişti.

Kimdi bu garip adam, gerçekten cinleri var mıydı, ne gibi sırlar saklıyordu, nasıl bir hayatı olmuştu?

Merak ediyor fakat bir fırsatını bulup ona soramıyorum. Sormak bir yana, onunla konuşamıyorum bile.

Üzücü bir olay tanışıp konuşmamıza vesile oldu, özel dünyasına girmemi sağladı...



Evde yalnızdım. Pencereden dışarıya bakıyor, dökülen sonbahar yapraklarının rüzgârin önünde sağa sola savruluşunu seyrediyordum.

Baktım, Cinci lakaaklı komşumuz evinden çıkışmış bizim tarafa doğru yürüyor.

Nasıl oldu bilmem, birdenbire yere kapaklandı, yüzükoyun düştü. Kalkmaya çalışıyor, kalkamıyordu.

Hiçbir şey olmamış gibi davranışamadım. Hemen dışarı çıktım, koşar adım yanına vardım. Kolundan tutup kaldırıldım.

Yürümeye çalıştığı ama takatı yetmedi. Evine taşıyıp yatağına yatırdım.

Sehpanın üzerinde bir telefon vardı. Rehbere bakarak doktorun numarasını buldum ve aradım.

Doktor geldi, hastayı muayene etti, tansiyonunu ölçtü, bazı sorular sordu. En sonunda bana dönüp “Zafiyetten mütevelli tansiyon düşmesi. İstirahat lazım” gibi bir şeyler söyledi, bir reçete yazdı.

Doktor, reçeteyi yazarken ismini sordu meçhul adama, bu sayede ben de öğrenmiş oldum.

Komşumuz yavaş hareketlerle cebinden cüzdanını çıkardı, doktorun parasını ödedi. Bir miktar para da bana verdi ilaç almam için.

Doktoru yolcu ettikten sonra bir koşu eczaneeye gitip ilaçları aldım. Hapını, şurubunu içmesine yardım ettim.

Esrarengiz kapı açılmıştı artık. Korkum yersizmiş diye düşünüyordum ama yine de ürpermekten kendimi alamıyordum.

Yaşadığı yere bir göz attım bu arada. Duvarlarda eskimez yazıyla yazılmış levhalar... Tıklım tıklım kitap dolu raflar...

Yerde büyükçe bir sehpa... Sehpanın üstünde defterler, kalemler... Yanı başında bir yer minderi... Minderde uyuklayan bir tekir kedi...

Bir yandan evini gözden geçirirken bir yandan da gizemli komşumuzu inceliyordum.

Narin yapılı, orta boylu, yakışıklı bir adamdı. Kır düşmüş saçları gür ve dalgalıydı. Anlamlı bir yüzü vardı. İnsanın ruhunu seyredercesine bakan siyah gözleri büyük ve etkileyiciydi.



Bu gizemli adamla biraz daha ilgilendikten sonra eve geldim. Annem dönmüştü.

Komşumuzla yaşadıklarımı anneme anlattım. Biraz dinledikten sonra bambaşka bir tepki verdi:

“Yemek yemesi lazım.”

Akşamdan sonra bir tepsı dolusu yiyecekle gittim komşumuzun evine. Kapının zilini çaldım, açtı. Beni içeriye aldı.

Halsiz görünüyordu. Benzi hâlâ uçuktu. Tatlı bir tebessümle baktı bana.

“Teşekkür ederim. Zahmet etmeseydiniz” dedi.

Bu sözüne karşılık ben de bir şeyler söylemek istedim ama söylemenesi gereken sözü bulamadım. Tepsiyi sehpanın üzerine bıraktım. Yer gösterdi, oturdum.

Onu tanımak, başından geçenleri bilmek istiyordum. Önce kendimden söz ettim bir parça.

Gülümseyerek dinledi. Hep ciddi bir yüzle görürdü onu, biraz şaşırdım. Kibardı, nazikti, düzgün konuşuyordu.

Hakkında ufak tefek bilgiler edinebilmıştim. Yeni tanıştığı birine nesi varsa anlatan kimselere hiç benzemiyordu.

Zamanla biraz daha samimi olduk. Önemli bir ortak noktamız vardı. İlkimiz de kitap okumayı seviyorduk.

Hazır kitaptan, ilimden söz etmişken fırsat bu fırsat deyip, "Hocam, sizin cinlerle ilişkiniz varmış öyle mi?" diye sordum.

Gülümsedi.

"Herkes bir şeyler söylüyor işte" dedi.

"Aslı yok mu yani?"

"Evvela şunu bilmende fayda var. Ben ne hocayım ne de cinci. İlme düşkünum. İlgi alanımı gizli ilimler de girdi. Ömrüm örtülü sırları keşfe çalışmakla geçti. Eşyanın görünen yüzünün arkasındaki gerçeği bulmak ve bilmek istedim. Derin okumalara giriştim. Türkçe kitaplar yetmeyince başka diller öğrendim."

"Sizde bu merak nasıl başlamıştı? Ne zaman?" diye sordum.

Uzunca bir süre sustuktan sonra "Korkunç bir hادise üzerine başlamıştı" dedi ve anlatmaya başladı...



Bir komşumuz vardı. Başka bir memleketten göç etmiş, kasabamıza yerleşmişti. Ne iş yapar, nasıl yaşar, bilmezdim.

Bazen evinden ayrılır aylarca ortalarda gözükmez, sonra birdenbire çıkar gelirdi.

İri kiyım, güçlü kuvvetli bir adamdı. Belli bir hastalığı yoktu. Fırtınalı bir kış gecesinde birdenbire ölüverdi. Herkes hayret etti onun ani ölümüne.

Yıkadılar, kefenlediler, namazını kıldılar, kasabanın dışındaki mezarlığa defnettüler.

Sekiz yaşındaydım ben. Annemle birlikte ölü evine taziye gitmek. Annem, merhumun ailesine teselli edici sözler söyledi.

Eve döndük. O gece ölümü düşünerek yattım. Kasabamızın sokak ve evlerinde elektrik yoktu. Odam zifirî karanlıktı. Dışarıda fırtına vardı.

Tuhaf, garip, dehşet verici sesler işitiyorum, bir türlü uyuyamıyorum.

Derken, firtınanın uğultusuna karışan ürkütücü seslerin arasına yeni bir ses daha girdi.

Bir kapı tokmağının takırtısı olmaliydi bu. Cenaze evi tarafından geliyordu.

Kalktım. Pencereye yaklaştım. Yüzünü cama yapıştırap dışarıya baktım ama bir şey göremedim.

Sonra bir insan sesi duydum. Bir erkek sesiydi bu. Ne dediğini anlayamıyorum.

Babamla annem de uyanmış, gaz lambasını yakmışlardı. Hemen yanlarına gittim.

Derken, bir ses daha eklendi tuhaf seslere. Bir kadın sesiydi bu da. Sürekli çığlık atıyordu.



Babamla birlikte dışarı çıktıktı. Komşular da kapılalarının önlerine çıkmışlardı.

Önce uzaktan bakıyordu. Sonra biraz daha yaklaştı. Pencerelerden süzülen hafif ışıklar sokağı bir nebze de olsa aydınlatıyordu.

Fakat yine de karanlık sayılırdı sokak. Biraz daha yaklaştık sesin geldiği eve doğru.

Bir de baktık ki beyaz örtülü bir adam cenaze evinin kapısına şiddetle vuruyor, “Açın! Üşüdüm! Benim, ben!” diyordu.

Evdeki kadınlar kapıyı açmıyor, pencereden çığlık atarak komşulardan yardım istiyorlardı.

Bir komşumuz el fenerini kapıya doğru çevirince sesin sahibini daha iyi gördük. Ölen adamdı bu! Sırında kefeniyle evine dönmüştü.

Fakat nasıl olabilirdi böyle bir şey? Korkudan titriyor, babamın elini sımsıkı tutuyordum.

Bu arada sokak daha da kalabalıklaşmıştı. Komşulardan biri, “Ölü hortladı! Ölü hortladı!” diye bağırdı.

“Hortlayanı öldürmek lazım! Lanetlidir! Öldürelim!”
dedi başka bir ses.

Kefene iyice sarılmaya çalışan ‘ölü’nün elleri kanlıydı. Kefeninde de kan izleri vardı.

“Benim yahu! Benim! Tanımadınız mı? Evime geldim!” diyordu adam.

Komşu erkekler evlerine girip bir takım delici ve kesici âletlerle çıktılar dışarıya.

Kiminin elinde balta, kimininkinde kazma, kimininkinde orak vardı.

“Neler oluyor, baba? Niye öldürmek istiyorlar?”
dedim.

“Hortlayan insanları öldürüp iyice gömmek gereklidir”
dedi babam.

“Niçin?” diye sordum.

Cevap vermedi.



Hepsi birden adama saldırdılar. Kendini korumak için çabaladı adam.

Fakat silahsız ve yalnızdı. Fazla karşı koyamadı. Kısa sürede öldürdüler.

Sabah olunca eski mezarına götürdüler. Babamın gelme demesine rağmen merakımı yenemeyip ben de gittim.

Mezar açıktı. Etrafında yer yer kan lekeleri vardı. Cesedi alelacele gömdüler. Tekrar kalkamasın diye üzerine büyük bir kaya koydular.

Bu olaydan sonra her gece korkarak yattım yatağıma. Babama, anneme sürekli sorular sordum hortlaklar, cadilar, cinler, periler hakkında.

Beni gizli ilimlere yöneltten bu hadise oldu işte. Bu konuda ne bulduysam okudum. Hâlâ da okurum.

“Peki, adam gerçekten hortlamış mıydı?” dedim.

“Hayır” dedi.

“Ne olmuştu öyleyse?”

“Tıbbi bir durum olabilir... Bazen kalp durma noktasına gelir. Nabız yavaşlar. Kişi ölü gibi görünür. Bu konuda tecrübe olmayan onu öldürdü sanır... Fakat bir ihtimal daha var...”

“Nedir o?”

“Belki de katalepsi hastasıydı adam.”

“Nasıl bir hastalık bu?”

“Ender rastlanan bir hastalık. Kişi hareket edemez olur. Nasılsa öylece donup kalır. İşitir, görür, anlar ama tepki veremez. Kaslarını hareket ettiremediği için yardım da isteyemez.

“Demek diri diri gömmüşler adamı. Mezarda kendine gelmiş olmalı.”

“Evet... Zoru başarmış, tırnaklarıyla kazarak kendini kurtarmıştı. Mezarındaki ve kefenindeki kan izleri bunu gösteriyor. Evine kadar gelebilmişti. Fakat gerçeği bilmeyen halkımız onu hortlak sanıp öldürmüştü. İşin aslı bu. Gerisi hurafe.”



Bir süre ikimiz de sustuk. Şaşkındım. Bir üfürükü görmeyi beklerken bir bilginle karşılaşmıştım.

Kendimi daha fazla tutamadım. “Siz bilge bir kişisiniz. Fakat mahalleli size ‘cinci’ diyor” dedim.

“Biliyorum” dedi ve gülümserdi.

“Bu sizi rahatsız etmiyor mu?”

Elini salladı ‘önemi yok’ manasında.

“El âlemin dediklerine aldırma. Herkesi razı edemezsin. Allah ne diyor ona bak. Ben bana gönül dünyasının kapılarını açan adamdan bunu öğrendim” dedi.

Her firsatta yaşı komşumuzun evine gidiyordum artık. Beni daima güler yüzle karşılıyordu. İnce düşünçeli annem “Bu kadar sık gitme. Bu adam yalnız yaşamaya alışmış. Sıklabilir. Haftada bir gitsen yeter” diyordu.

Haklıydı. Fakat kendimi tutamıyor, bir bahane bulup gidiyordum. Yaz günleriyydi. Tatildeydim. Yapacak başka işim yoktu.

Meraklıydım. Sürekli okuyordum. Bilgim arttıkça ne kadar da bilgisiz olduğumun farkına variyordum. Bu sırlarla dolu adam benim için bulunmaz nimetti.

'Bilge' diyordum ona. İlkin "Ne haddime!" diyerek itiraz etmiş, fakat ısrarım üzerine ses etmemişi.

Merhamet damarı kabaran annem, yaptığı yemeklerden bir tabak da Bilge için ayırmıyor, benimle evine gönderiyordu.

Bilge de ufak tefek hediyeler veriyordu bize. 'Karşılıksız hediye kabul etmemek' gibi bir ilkesi vardı. Minnet altında kalmak istemiyordu sanırım.

Bir gün bana "Kütüphanem sana açık. İstediğin kitabı alabilirsin. Okuduktan sonra getirir yerine koysarsın" dedi.

Kitapları konusunda son derece titiz olmasına karşın bana bu imkânı tanımaması büyük bir lütfu tu doğrusu. Teşekkür ettim.

Okudukça bilgim artıyor, bilgim arttıkça sorularım çoğalıyordu. Bilmediklerimi bilmeye başlamıştım çünkü.