

AŞKIN EV HALİ

cennetim olur musun?
sonsuz dek aşk



AHMET BULUT
GÜLSEREN GÜMÜŞ



AŐKIN EV HALİ

Sonsuza Dek AŐk / Ahmet Bulut

Cennetim Olur musun? / Gölseren Gümüş



sonsuz dek aşk

AHMET BULUT



Ben, Erkek Olarak Ben

Allah yeryüzünde kendine halife kılacağı insanı yaratmak istedi. Meleklerini bunun için görevlendirdi. Melekler yeryüzünün halifesi olacak insanın yaratılış gayesini anlayamadı ve sordu: "Ya Rabbi, biz Sana kulluk ederiz, emirlerine karşı gelmeyiz. Neden yeryüzünde kan dökecek, isyan edecek bir varlık yaratmak istersin?"

Bunun üzerine Rabbimiz: "Ben sizin bilmediğinizi bilirim" dedi. Âdem'i yaratma emrini verdi. Sonra Âdem'e eşyanın isimlerini öğretti. Melekler sordu eşyanın isimlerini. Onlar cevap veremediler ve: "Ya Rabbi, Sen bütün noksanlıklardan berisin, tenzih ederiz Seni. Biz Senin bildirdiklerini bilebiliriz. Her şeyi hakkıyla bilebilen ancak Sensin" diyerek hatalarını anladılar. Hz. Âdem ise Allah'ın kendine öğrettiklerini bir bir saydı. Melekler hayran oldu Âdem'e ^(as).

İnsan, Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Allah onu kendine muhatap kıldı. Onu topraktan, eşini de kendinden yarattı. İlk insan erkekti. Özü topraktı. Toprak, balçığa dönüştürüldü. O da bir "Ol" emriyle kemale erdi. Allah insana kendi ruhundan ruh verdi. Yarattıkları içinde en şerefliyi kıldı onu. Yaratılış itibarıyla kendinden üstün görünenleri onun emrine verdi.

Ateşten yaratılmış olan İblis ise yaratılışındaki bu fark sebebiyle isyana düştü. Kendinden farklı yaratılan insana hürmet etmedi. Emre karşı geldi ve huzurdan kovuldu. Onu huzurdan kovduran

şey, üstünlüğü kendinden bilmesiydi. İnsanla İblis'in kavgası işte burada başladı.

Allah insanı topraktan yarattı. Toprak gibi olsun diye... Toprak mütevazıdır. Nice hayrın kaynağıdır fakat bunu kendinden bilmez. Vereni bilir, emre amade olur. Üstünlük taslamaz. Ey insan, sen de toprak gibi ol. Sana ödünç olarak verilenleri kendinden bilip isyana düşme. Özünü tanı, onun gibi ol. Ol ki nice ölümler sende hayat bulsun.

Toprak örtücüdür. Kendisine bırakılan bütün atıkları setreder. Bağrında gizler. Hiçbir yere sığdırılamayanlar, hiçbir yerin kabul etmedikleri onda kendilerine yer bulurlar. Ey insan, sen de toprak gibi ol. Bütün kusurlar sende kaybolsun. Özünü unutma. Böyle olursan en vazgeçilmez, aranan özlenen, ihtiyaç duyulan olacaksın.

Toprak Allah'ın Hayy isminin tecelligahıdır. Allah hayat verdiklerini onda/n yaratır. O hayrın kaynağıdır. Buna rağmen kimse fark etmez onun üstünlüğünü. Onda hayat bulanlar onun üzerinde dolaşırlar. O bundan rahatsız olmaz. Aşağılık hissine kapılıp serkeşlik yapmaz. Üstünlüğü de buradan gelir. Ey insan, sende Allah'ın en güzel isimleri tecelli etmiştir. Kendinin farkında mısın? Fark ettiğin güzelliklerinin sebebini bilersen toprak gibi olursun. Senden olanlar sana nankörlük ettiğinde buna alınmazsın. İşin hikmetini görür, sabredersin.

Toprak hakkında düşün düşünebildiğin kadar. Kim bilir, tefekkür ettikçe nice hikmetleri keşfedeceksin. Onun için ey insan, Allah tefekkürü en büyük ibadet olarak kabul etti. Gel seninle kendimizi tanıma yolculuğuna çıkalım. "Kendini bilen Rabbini bilir" kavlince kendimizi ve eşimizi tanımaya çalışalım.

O bizi tek bir nefisten yarattı. Ondan da eşini yarattı. Özümüz bir. Yaratıcımız bir. Biz bir bütünün parçalarıyız. Biz bir olduğumuzda, birbirimizi tamamlarız. Sen bana, ben sana muhtacım. Yaratan böyle yarattı. Beni sana, seni bana muhtaç kıldı. Sen olmayınca ben yarımım, eksigim, huzursuzum ve mutsuzum. Çünkü sükûneti seninle verdi bana beni yaratan. Sen de öylesin. Farklı yaratılışımız üstünlüğümüzden değil, birbirimizi tamamlamamız içindir, bilysin.



Öyle demedi mi insanlığın yaratılış sebebi olan En Güzel İnsan? Fitratın şifrelerini çözen, insana kendini tanıtan ve varlığı yaratanın “Oku” dediği yerden okuyan En Sevgili... İşte o hakikat:

“Evlenen, dininin yarısını tamamlamıştır. Diğer yarısı için de yaratıcısına dua etsin.”

Fitratın toprak kısmı tamamlanmıştır. Haktan olan ve özüne üfle-
nen ruhunu kemale erdirmesi de yine sahibini tanıyarak olacaktır.
Kemale ermesi, Rabbinden gelen vahye kendini muhatap etme-
siyle gerçekleşecektir. Ey insan, kendini tanıman için sen Rabbine
muhtaçsın. Rabbinin sana gönderdiği vahiy, seni sana tarif edecek.
Kendini ve eşini tanımak istiyorsan önyargıdan uzaklaşarak kendini
“Kitap’a” aç. Aç ki onda kendini bulasın.

Âdem, insanlığın ilk ismidir. İnsanı temsil eder, Havva da onun diğer yarısıdır. Havva, Âdem'dendir; Âdem ise Havva'dadır. Âdem cennete konulmuştur. Cennette onu mutlu edecek, gönlüne sürür verip sükûnete erdirecek Havva'sını aramıştır. Aradığı için, onu var eden, ona kendi nefsinden eşini ihsan etmiştir. Ey insan, sen sükûnete eşinle ereceksin bunu bilesin. Cennetini eşinle bulacaksın. Cennette eşinle mutlu olacaksın. Hayatını eşinle cennete çevirmek senin elinde. Sen onun cennetisin, o da senin cennetin. Bunun farkında mısın?

Sana yasaklanan ve fıtratını bozacak eylemlerden uzak dur. Yasak meyveyi yersen özünü bozarsın. Özünü bozarsan fıtratından uzaklaşırın. Fıtratını unutup hata edersen cennetten kovulursun. Dön, kendine sor: "Ben neden aklımı kullanmadım? Neden özümden koptum, şeytana uydum?" Sonra da "Nefsime uydum zalimlerden oldum. Affet beni Allahım" de.

Ben kendimi tanımaya çalışıyorum. Sözü kendimden söylüyorum. Eşimi, Allah'ın bana olan lütfunu anlamaya çalışıyorum. Dünyaya geliş gayemi keşfetmeye, hayatı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyorum. Buradaki nöbetim bittiğinde ebedi âlemde sevincimin ebedileşmesini istiyorum.

Ruhlar âleminde dost olanlar burada da dost oldular. Birbirlerini sevdiler, sırdaş oldular. Burada sevenler, sırdaş olanlar ebedi âlemde de devam edecekler sevmeye. Hem de hiç tatmadıkları kadar bu âlemde...

Bu muhabbeti kıskanan İblis yollarımıza tuzak kurdu. Bizi birbirimizden ayırmak ve birbirimize düşman etmek için elinden geleni yaptı ve yapmaya devam edecek, sakın unutma. Bir de ona destek olanlar olacak senin cinsinden. Onları da iyi tanı.

"Ben cennetimi kurmak istiyorum seninle. Seninle cennet olmak istiyorum. Kendimi tamamlamak, kemale ermek istiyorum. Cennetim olur musun?" de.

Sen, Kadın Olarak Sen

Bir erkeğin arzuhalidir:

İnsanın dünyadaki cennetidir yuvası. Ben seninle cennetimi kurmak istiyorum. Cenneti dünyama taşımak istiyorum. Cennetim olur musun?

Allah beni sana, seni bana muhtaç kıldı. Dünyadan ahirete doğru giden bu uzun yolda ben seninle yürümek istiyorum. Yolumuza çıkacak engelleri birlikte aşmak istiyorum. Birbirimizi tanırsak ve tamamlarsak çok kolay aşarız bu engelleri. Birlikte aşarız aşılmaz görünen engelleri. Benimle bu yolda yürümek ister misin?

Yola çıkmadan evvel yol çok yakın görünebilir. Engeller fark edilmeyebilir. Hedefe odaklanınca aradakiler fark edilmeyebilir. Aynı hedefe odaklanırsak, aynı yöne doğru yürürsek, aynı yöne bakarsak gücümüze güç katarız. Aşılmazları aşarız.

Gayemiz Allah'ın rızası, hedefimiz iki cihan saadeti, rehberimiz Kur'an, modelimiz insanlığın iftihar tablosu Efendimiz^(sav) olmalı.

Ben seni olduğun gibi kabul etmeye hazırım. Sen de beni olduğum gibi kabul et. Değişmeyecek fıtratımızı değiştirmeye kalkışmayalım. Geliştirilebilecek yönlerimizi tespit edip birbirimize yardım edelim. Böyle olunca birbirimize yük olan değil, eşinin yükünü paylaşan oluruz.

Seni sen olarak kabul ediyorum. Seni nefsimden bir para olarak gryorum. Sende kendimi gryorum.

Seninle kendimi tamamlamak iin evleniyorum. Seni tanımamda bana yardımcı olmalısın. Sevdığın ve sevmediğin Őeyleri benimle paylaşmalısın. Ben erkeğim. Seni yeterince tanıyamamış olabilirim. Bana bu konuda yardımcı olursan seni incitmemiş olurum. Ben de sana kendimi açacağım. Sevdığım, hoşlandığım Őeyleri seninle bir bir paylaşacağım. Beni daha iyi tanıyacaksın. Öyle umuyorum ki tanıdıkça daha da ok seveceğiz birbirimizi.

Öncelikle söylemek isterim ki her evin bir yöneticisi olur. Bu da erkektir. Erkekler iktidarlarında muhalefeti sevmezler. Rakip olmaya kalkışıp fıtratını zorlama. Evde çift başlılık kargaşaya sebep olur. Huzursuzluklar buradan başlar. Dengeyi, ahengi ve düzeni bozar. Ben de senin iktidar alanında tasarrufa kalkışmayacağım. Bundan emin olabilirsin. Bu söylediklerimi gözünde büyüterek telaşlanma. ünkü hata yaptığımızda hatamızı bulabileceğimiz güzel bir modelimiz var önümüzde. Yapmamız gereken o modeli örnek almak, hayatımıza taşımak. O en güzel örnek Efendimizdir^(sav).

Fiziki yapılarımız farklı olduğu gibi ruhumuz da farklı. Farklarımızı keşfetmeye çalışacağız. Sen benim gemimsen ben de senin limanın olacağım. İkimiz de gemi olursak limanımız kim olacak? Limansız gemi fırtınada derinliklere gömölür, kaybolur gider.

Üstünlük ne kadınlıkta ne de erkekliktedir. Üstünlük takvadedir. Yani, Rabbimizin emirlerine uyup uymadığımızdadır. O'na olan samimiyetimizde ve itaatimizdedir. Üstünlük yarışı yapacaksa burada yapmalıyız. Hayırlı işlerde, kullukta, ibadette yardımlaşmalı ve yarışmalıyız. Birbirimizi cennete taşıyan refik olmalıyız.

Allah bizi değerlendirirken yüzümüze, soyumuza ve malımıza bakmayacak. Bizim kalbimize ve amellerimize bakacak. İmanımızı ve salih amelimizi arttıracak eş olmalıyız birbirimize. Değerlendirmelerimizi bu yönde yapmalıyız.

Öyle yapmadı mı Gönüller Sultanı Efendimiz?^(sav) Günlerce kendini, yaşadığı toplumu ve varlığın hakikatini anlamaya çalıştı. Böyle bir anda vahiy meleğinin uyarısıyla irkildi, ürperdi. Ürperti ve heyecan içinde doğruca dünya cenneti Hatice'sine koştı. Gemisine sığındı. İlk şaşkınlığını, sığındığı gemisinde giderdi. Onu teselli eden ve kalbinin sükûna ermesine sebep olan Hz. Hatice idi. Sen de benim Haticem olmalısın.

Eğer bir gün ayrılık ateşi düşerse gönlüne Hz. Aişe gibi, ben de senin sığınacağıın limanın olacağıım Efendimiz^(sav) gibi. Sadece dünyadaki fırtınalara karşı değil, ahiretin fırtınalarına karşı da senin limanın olacağıım. Sıkıldığında, bunaldığında bende bulacaksın huzuru ve mutluluğu.

Ben seni eksiklerinle kabul ediyorum. Sen de öyle yap. Biz birbirini tamamlayan bir bütünün iki parçasıyız. Sen bensiz, ben sensiz eksikiz.

Kusursuz dost arayan dostsuz kalırmış. Biz kusur arayan değil, kusurları usulünce düzelten ve örten olacağız. Hata ettiğimizde hatasında ısrar eden değil, düzeltmeye çalışan olacağız. Rabbine karşı hata eden Hz. Âdem ve Havva gibi diyeceğiz:

"Ey Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan muhakkak biz ziyana uğrayanlar oluruz." (A'raf, 23)

Çok söze ne hacet. Fıtratımıza uygun hareket edersek dünya cennetimizi kurarız. Muhalefet edersek yuvamızı cehenneme dönüştürürüz. Ben seninle cenneti yaşamak istiyorum.

Cennetim olur musun?

Niçin Evleniyoruz?

Evlenenler ve evlenecek olanlar mutlaka bu soruyu sormalı kendilerine: “Niçin evleniyorum?” Aslında evlilikteki başarı ya da başarısızlık, mutluluk ya da mutsuzluk bu soruda saklı. Bu soruya verebilecek makul cevaplarımız varsa mutluluğun şifresini bulduk demektir.

Bu soruya benim cevaplarım şunlar olacak: Öncelikle, Allah tavsiye ettiği için... Allah^(cc) insanlığın devamını evliliğe bağlamış. İsteseydi Hz. Âdem ve Hz. İsa'nın yaratılışında olduğu gibi, farklı bir şekilde neslin devamını sağlayabilirdi. Ama böyle yapmamış, onları istisna tutmuş. İnsanın huzurunu, sükûnunu, mutluluğunu buna bağlamış. En son gönderdiği en güzel örneğimizle de bunu bizlere göstermiştir.

Efendimiz^(sav) hem evlenmiş hem de bizlere evliliği tavsiye etmiştir. Evlenmemeyi hoş görmemiş ve kendisini örnek olarak göstermiştir. Evlilikle ilgili birçok tavsiyede bulunmuştur. Biz de Efendimizin bu tavsiyelerine uyarak evleniyoruz.

İnsanlığın geleceği için iyiliği emredecek, kötülükten sakındıracak, yeryüzünde Allah'ın dinini hâkim kılacak nesiller yetiştirmek için evleniriz. Bir erkeğin ve kadının yapacağı en hayırlı amellerin başında salih nesiller yetiştirmek gelir. Sadece şehvetini tatmin için evlenmek bu gayenin en alt noktasıdır.

Eş Seçimi

Kimim? Kimi istiyorum?

Kim olmalı?

Önce insan "Ben kimim?" diye sormalı. Kendini tanımalı. Sonra "Nasıl biri ile hayatımı devam ettirebilirim?" diye araştırmalı. Kendini tanımadan, nasıl birini aradığını bilmeden yapılan evlilikler çok uzun ömürlü olmuyor.

Evlenmek üzere olan her gencin hayalleri vardır. Evleneceği kişiyi düşünür. Olabilecekler arasında hayat arkadaşını arar. Olabileceklerin en iyisi olsun ister. Kendini ona layık görür. Çoğu zaman kendinden yükseklerde arar eşini. Güzel olsun ister. "O kadar ki dünyada başka eşi bulunmasın" der. "Zengin olsun, sıkıntıdan kurtulayım" der. "Soylu, asil bir ailenin evladı olsun" der. "Bütün bunlarla birlikte aynı zamanda huyu da güzel olsun" der. Özünü keşfedememiş her erkeğin beklentisidir bunlar.

"Ben aradığım bu vasıflara layık mıyım?" diye düşünmez. Hâlbuki Rabbimiz "Temiz erkekler, temiz kadınlara" der. Evlenmek için binbir hayaller kuran sen, nefsini zamanın pisliklerinden koruyabildin mi? Aradığın vasıflara layık mısın? Neden kendin gibi birini düşünmezsin? Maalesef yaşadığımız toplumda evlenecek kızda aranan edep, hayâ ve namus hassasiyeti erkeklerde aranmaz oldu. Erkeklerin haramlarla

iřtigali normal görölür hale geldi. Kirlenmiř, harama bulařmıř olan nefisler evlendikten sonra da tekrar bu pislige yönelebiliyor. Onun için genç kardeřim, nefsinin ve řeytanın tuzaklarına karřı kendini korusun. Zinaya götüren yollardan ayır yolunu. Semtine bile uğrama. Nefsine güvenme. Bir kere ile ne olacak deme. Kendini kirletme. Ömür boyu bunun ıstırabını yařarsın. Nefsin seni ayarttıđında hemen Hz. Yusuf' u^(as) hatırla. Nefsiyle imtihan edildiđinde Rabbine sığınmıřtı. Zina yerine zindanı tercih etmiřti. Sen de kendine onu model al. İmanı olana, iřlediđi günahlar sıkıntı verir. Eđer günahından dolayı piřmanlık bile duyamiyorsan hemen tövbe et. Bu Rabbinden ne kadar uzaklařtıđının alametidir, aman dikkat et.

Sevgili Peygamberimiz^(sav) bizlere hiç eskimeyecek tavsiyelerde bulunmuř. Önce nefsin neleri isteyeceđini saymıř. "O güzeli, zenginini, soyluyu ister. Sen ahlakı güzel olanı tercih et" diye tavsiyede bulunmuř. Sonunda, "hayrı, yüzü güzel olanda aramada bir sakınca olmadıđını" bildirmiř. Önce imanı ve ahlakı güzel olanı arayacaksın. Sonra bunlar arasında yüzü güzel olanı tercih edebilirsin.

"Ben Allah'ın yeryüzündeki halifesiyim. Kendime O'nun gönderdiđi Resullerini^(as) ve en son gönderdiđi yüce ahlak üzere olan Efendimizi^(sav) örnek alarak yařamak istiyorum. Hesaba çekileceđim kitabımı, hayat kitabı yapmak, yařayan Kur'an olmak, eřimle birlikte asr-ı saadeti yařamak ve kıyamete kadar devam edecek tevhid nesli yetiřtirmek istiyorum" diyorsan řimdi sen de çeyiz sandıđını hazırlamaya bařla...



Çeyiz Sandığı

Damadın Çeyiz Sandığı Olmaz mı?

Kızın çeyiz sandığı olur da erkeğin olmaz mı? Elbette olmalı. O da Kur'an ve sünnet tohumuyla ektiği umutlarını, hayallerini sulayıp büyütmeli. İstikbale ait arzularını yerleştirmeli o sandığa. Dâreyn saadetine sebep olacak hazırlıklarını yerleştirmeli. İyi bir eş, iyi bir baba olmak için yaptığı hazırlıkları en üste koymalı.

Günümüz eş adayı erkeklerin çeyiz sandığına bir bakmaya ne dersin?

Yuva kuracak erkekler futbolun, modanın, müziğin peşinde, internet ortamında kendini kaybetti. Sabahı akşamı karıştırır hale geldi. Yüzler soluk, gözler mahmur, yürekler hissiz, akıl fikretmez oldu. Edep, hayâ, terbiyeyi ara ki bulasın. Suçlu kim? Belli değil. Herkes suçu birbirine havale ediyor. Yuvalar yıkılıyor, çocuklar sahip-

siz kalıyor, insanlar huzursuz ve mutsuz oluyor. Çare nedir diyecek olursan, işte şimdi onu paylaşayım seninle.

Evliliğe talip olan sen, çeyiz sandığına sağlam bir iman yerleştir. Onu salih amellerle süsle. Güzel ahlak ile bir güzel paketle. İleride takviye olsun diye yanında ilave bir sandık daha hazırla. İçinde iki cihan saadetini öğretecek kaynakların olsun. Onlardan kana kana iç. Güzel bir tefsir külliyatın, rahat okuyup anlayabileceğin bir mealin, her fırsatta faydalanabileceğin bir hadis koleksiyonun, rehberini tanıyacağın birkaç siyer-i nebin ve günlük hayatını gözden geçireceğin, sana yol gösterecek, yön verecek sahih bir ilmihalin mutlaka olsun.

Çeyiz sandığımanın en kıymetlisi imanın olsun. Seni Rabbine yaklaştıracak, O'nun rızasına erdirecek salih amellerin olsun. Görüldüğünde Allah'ı hatırlatacak güzel ahlakın olsun. Olsun ki sana bakan, sana gelen sende dirilsin. Sakın bunları öncelikle sana gelecek eşte bekleme. O da senden bekleyecek ve bir ömür bu güzellikleri beklemekle geçecek. Geriye dönüp baktığında kocaman bir "eyvah" kalacak.

Hayat boyu lazım olacak en önemli mutluluk azığı olan iffetini unutma. Onu da sandığına koy. Koy ki hem sana hem de senden olanlara lazım olacak. İffet ve hayâ erkeklere ve kadınlara en çok lazım olan erdemdir.

Ne Gelinlik Ne de Damatlık İlle de Takva Elbisesi

Bütün genç kızların hayalidir gelinlik. Evliliği akletmeye başladığı günden beri onu hayal eder, modelini çizer, üzerinde provasını yapar. Onunla ilgili hatıralar yıllarca unutulmaz ve konuşulur.

Erkeklerde de damatlık ve damat tıraşı... Takım elbise ve içinde beyaz gömlek... Epey zamandır bunlar evliliğin ayrılmaz parçası olmuştur. Bizim kültürümüze bu haliyle sonradan girmiştir. Bize ait değildir bu hali. Biz için bu tarafını değil de özünü kavrayalım istiyorum.

Gelinlik ve damatlık kadar takva elbisesinin peşine neden düşülmez? Damadı değerli kılan, giydiği damatlık değil takva elbisesidir. Takvası yoksa giydiği elbisenin ne anlamı olabilir?

Allah kullarının özüne bakıyor. Amelinden ziyade niyetini gözetiyor. Kesilen kurbanın bile ne etinin ne de kanının Allah'a ulaşmıyacağı, sadece kulun takvasının ulaşacağı Kitabımızda bildiriliyor. Allah'ın, kullarının suretlerine ve sahip olduklarına değil, niyetlerine ve amellerine baktığını Efendimiz^(sav) bildiriyor.

Düşünsene, kıldığın namaz bile usulünce değilse yüzüne çarpılacak diye uyarıyor sevgili Peygamberimiz. Namaz bile içi boş ise sahibine geri gönderiliyor, onun yüzüne çarpılıyor. Bu örnekleri