

Efendimiz ^(sav) Dualar 'den

Rahmet Peygamberi'nin Dilinden Dualar



Süheyl Seçkinođlu

EFENDİMİZ'DEN DUALAR

Süheyl Seçkinođlu



***‘Rabbimize yalvara yakara, gizlice dua edin.
Kuřkusuz O, sınırı aşanları sevmez.’***
(Araf Suresi 55)

Bakara Suresi’nde Yüce Allah şöyle buyurur:

‘Kullarım sana Benden sorduklarında, onlara de ki, ‘Kuřkusuz Ben çok yakınum, Bana dua ettiğinde, yakaranın yakarışını kabul ederim.’

Yine Furkan Suresi’nde, duamız olmayınca bir değerimizin olmayacağı ifade edilir.

Dua, bir ibadet biçimi olduğu kadar, ibadetlerin özü ve ruhudur da.

Tüm ibadetlerde, insanın kendi aczini hissetmesi gizlidir.

Gücünün sonu olmayan ve bir adı da Kadir (güç sahibi) olan Yaratıcı karşısında yüzünü eşğine süren her kul, O’nun sonsuz kudreti karşısında boyun eğiyor demektir.

Kur’an’da Yüce Rabbimiz, sık sık duanın öneminden söz eder:

‘O tapındığımız güçsüz putlar mı yoksa darda kalmışa, kendisine dua ettiği zaman cevap veren, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzününün



egemenleri kılan Allah mı daha hayırlıdır? Allah ile beraber bir ilah var mı? Siz ne kadar az düşünüyorsunuz?’

‘Allah’a, korkarak ve O’ndan umarak dua edin. Kuşkusuz ki, iyilik edenlere Allah’ın rahmeti çok yakındır.’

‘En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na, bunlarla dua edin.’

Dua’nın sözlük anlamı, ‘çağırarak, davet etmek, ilgi göstermek, yardım dilemek’tir.

Kutsal Kitabımızda, dua farklı anlamlarda kullanılmıştır. Bunlar arasında, ‘ibadet, yardım dileme, seslenme, çağrı, yüceltme’ sayılabilir.

Bu anlamların geçtiği ayetlerin bazıları şöyledir:

“Sana ne fayda ne de zarar verecek, Allah’tan başkasına dua etme.”
(Yunus Suresi 106)

‘Allah’tan başka güvendiğinizi de yardıma çağırın.’
(Bakara Suresi 23)

‘Sizi çağırdığı gün, O’na hamdederek davetine uyarsınız.’
(İsra Suresi 52)

‘De ki, ister Allah deyin ister Rahman, hangisini dersiniz deyin, en güzel isimler O’nundur.’

(İsra Suresi 110)

‘Rabbimiz, Bana dua edin ki size cevap vereyim, dedi.’

(Mü’min Suresi 60)



Allah Resulü, pek çok kez duanın değerinden söz etmiş, onun bir kulluk biçimi olduğunu belirtmiştir:

‘Allah katında, duadan daha değerli bir şey yoktur.’

‘Dua, inanmış kişinin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin nurudur.’

‘Dua, kazayı savuşturur.’

‘Dua, gelmiş olan musibet için de henüz gelmemiş olan bela için de yararlıdır.’

‘Dua, belayı defeder.’

Buna benzer birçok Peygamber sözü vardır. Allah Resulü, duanın Allah’a yücelmede ve Rahmete ulaşmada bir merdiven olduğu düşüncesindedir.

‘*Duanız olmasa ne değeriniz var?*’ (Furkan Suresi 77) ayeti de bunu destekler.

Ebu Zer (ra) aktarıyor:

‘Allah Elçisi (sav) şöyle buyurdu:

Allah buyurdu ki:

Ey kullarım, hepimiz açsınız, ancak Benim yedirdiklerim dışında, o halde Benden rızık isteyin ki vereyim. Ey kullarım, hepimiz çıplaksınız, Benim giydirdiklerim dışında. Öyleyse sizi giydirmemi dileyin ki giydireyim. Ey kullarım, sizden



öncekiler ve sizden sonrakiler, cinler ve insanlar, yüksek bir yerde toplansalar, tümü Benden ayrı ayrı dilekte bulunsalar, Ben de onların isteklerine ayrı ayrı cevap versem; bu, katımdaki hazineden ancak denize daldırılan bir iğnenin sudan eksilttiği kadar eksiltebilir.’

Ebu Zer (ra) naklediyor:

‘Allah Elçisi, Rabbimizin şöyle buyurduğunu aktardı:

Ey insanoğlu, kuşkusuz sen Bana dua ettiğin ve Benden umutlandığın sürece, tüm günahlarını bağışlarım. Ey insanoğlu! Kuşkusuz sen Bana yeryüzü kadar günahla gelsen, Bana ortak koşmadığın sürece, seni yeryüzü kadar bir mağfiretle karşılarım.’

İbn Ömer’in (ra) anlattığına göre, Peygamberimiz (sav) şöyle demiştir:

‘Kime dua kapısı açılmış ise ona Rahmetin kapıları aralanmıştır. Dua, inen ve henüz inmemiş her türden musibet için yararlıdır. Kazayı ancak dua geri çevirebilir. O halde sürekli Rabbinize dua edin.’



Ubade İbnu's-Sabit (ra) aktarıyor:

‘Allah’ın Resulü (sav) şöyle buyurdu:

Yeryüzünde herhangi bir kimse yoktur ki, Allah’ın sonsuz hazinesinden bir şey dilesin de Allah onu cevaplandırmasın.’

Ebu'd-Derda (ra) anlatıyor:

‘Allah Resulü, bir gün yanındakilere şöyle sordu:

‘En hayırlı olan ve derecesini en çok artıran, melikinizin yanında en temiz, sizin için gümüş ve altın paralar bağışlamaktan daha sevaplı, düşmanla karşılaşıp boyunlarınızı vurmanız ya da boyunlarınızı vurmalarından sizin için daha hayırlı olan eyleminizin hangisi olduğunu söyleyeyim mi?’ Herkes, ‘Evet ey Allah’ın Elçisi!’ dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, ‘Allah’ın anılmasıdır.’ buyurdu.’

Enes (ra) anlatıyor:

‘Allah (cc) şöyle seslenir:

Beni bir gün zikreden ya da Benden bir makamda korkan kimseyi ateşten çıkarırım.’



Cabir (ra) anlatıyor:

‘Allah’ın Elçisi (sav) şöyle dedi:

Bir kimse evine veya yatağına girince hemen bir melek ve bir şeytan aceleyle gelir.

Melek,

‘Hayırla aç.’ der.

Şeytan,

‘Şerle aç.’ der.

O kimse, o sırada Allah’ı anarsa, melek, şeytanı kovar ve onu korumaya başlar. Uykusundan uyanınca, melek ve şeytan aynı şeyi tekrar söyler. Şayet o kişi, ‘Nefsimi ölümden sonra bana geri veren ve uykuda öldürmeyen Allah’a sonsuz hamd olsun. İzniyle yedi göğü yeryüzüne düşmekten koruyan Allah’a şükürler olsun.’ dese ve o anda yatağından düşüp ölse şehit sayılır. Kalkıp namaz kılsa, erdemler içinde bir erdeme sahip olur.’

Enes (ra) anlatıyor:

‘Allah Resülü şöyle buyurdu:

Allah’ı anan bir toplulukla sabah namazı vaktinden güneş doğuncaya değin birlikte oturmam bana, İsmail’in oğullarından dördünü özgür bırakmamdan daha sevgili gelir. Allah’ı anan bir toplulukla ikindi namazı vaktinden güneş batıncaya değin oturmam, dört kişiyi azat etmemden daha güzeldir.’



Ebu Hureyre (ra) anlatıyor:

‘Allah Resulü, şöyle buyurdu:

Her gece Rabbimiz, gecenin son üçte biri girince, dünya göğüne iner ve ‘Kim Bana yakarıyorsa, ona cevap vereyim. Kim Benden bir şey dilemişse, onu dileğine kavuşturayım. Kim Benden bağış istemişse, onu bağışlayayım.’ der.’

Ebu Umame (ra) anlatıyor:

‘Peygamberimiz şöyle buyurdu:

En güzel yakarış, gecenin sonunda yapılan dua ile farz namazlarının ardından yapılan istiğfardır.’

Enes (ra) anlatıyor:

‘Allah Resulü, şöyle buyurdu:

‘Ezanla kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.’

Orada bulunanlar,

‘O halde nasıl dua edelim ey Allah’ın Elçisi?’ dediler.

Allah Resulü,

‘Allah’tan’ dedi, ‘Dünya ve ahiret için esenlik dileyin.’



Ebu Hureyre (ra) anlatıyor:

‘Allah’ın Elçisi (sav), şöyle buyurdu:

Allah’ın kabul ettiği üç tür dua vardır: Zulme uğramışın duası, konuğun duası ve babanın çocuğuna duası.’

Allah Resulü (sav) bir defasında şöyle buyurmuştur:

‘Müslüman kimsenin, kardeşi için gıyabında yaptığı dua makbuldür. Dua edenin başucunda ona müekkel bir melek vardır. Kardeşi için hayır diledikçe, bu melek, ‘Amin, dilediğinin bir misli de sana olsun.’ der.’

Hz. Selman anlatıyor:

‘Allah Resulü şöyle dedi:

Rabbiniz hayâ sahibidir, kerimdir. Kulu dua ederek kendisine elini kaldırdığında, O, ellerini boş çevirmekten hayâ eder.’

Abdullah İbn Amr (ra) anlatıyor:

‘Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

Kalpler bir kaptır. Bazısı bazısından daha iyi tutar. O halde ey insanlar, Allah’tan bir şey dileyince, Allah’ın cevap vereceğinden emin olarak isteyin. Çünkü Allah, kendisine gafil bir kalple farkında olmadan dua eden kuluna icabet etmez.’



Fudale İbn Ubeyd (ra) anlatıyor:

‘Allah Resulü, dua eden bir adamın, dua esnasında kendisine salât ve selam okumadığını görmüştü.

Hemen, ‘Bu kimse acele etti.’ buyurdu. Sonra adamı çağırıp şöyle dedi:

Biriniz dua ederken, Allah’a hamd ve senayla başlasın, sonra O’nun Elçisi’ne salât ve selam okusun, sonra da dileğini arz etsin.’

Hz. Ömer anlatıyor:

‘Allah’ın Resulü şöyle buyurdu:

Dua, yeryüzü ile gök arasında durur. Bana salât okunmadıkça Allah’a yükselmez.’

İbn Mesud (ra) anlatıyor:

‘Allah’ın Resulü, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer birlikte oturuyorlardı. Ben namaz kılıyordum. Namazı bitirip oturunca, Allah’a sena ile zikretmeye başladım ve ardından Allah Resulü’ne salât ve selam okudum. Sonra kendim için dilekte bulundum. Allah Resulü bana:

‘İste, istediğin veriliyor, iste, istediğin veriliyor.’ buyurdu.’



Enes (ra) anlatıyor:

‘Allah Resulü, şöyle buyurdu:

Sizden biri dua edince, ‘Ey Rabbim, dilersen beni affet.’, ‘Ey Rabbim dilersen bana rahmet et.’ demesin, aksine, kesin bir ifadeyle istesin.’

Ebu Musa (ra) anlatıyor:

‘Hayber’e doğru sefere çıkmıştık. İnsanlar, bir ara toplu halde tekbir getirmeye başladı. Bunun üzerine Allah’ın Elçisi (sav) müdahale ederek:

Nefislerinize karşı merhametli olun, buyurdu. Çünkü sizler, birisine seslenmiyorsunuz, muhatabımız kayıp değil. Sizler, gören, işiten, nerede olursanız olun sizinle olan Allah’a sesleniyorsunuz.’

Allah’ın son Elçisi, Makam-ı Mahmud’a sahip, baş ta-cımız Efendimiz (sav) farklı zaman ve yerlerde duayla ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

‘Acele etmediğiniz sürece, her birinizin duasına cevap verilir. Ancak, şöyle diyerek, acele edenler var: Ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi.’

‘Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de iyilik ver ve bizi ateşten koru.’



‘Allah’ım, Senden hidayet, takva, iffet, hayâ ve gönül zenginliği diliyorum.’

‘Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin. Çocuklarınızın aleyhine dua etmeyin. Size hizmet edenlerin aleyhine dua etmeyin. Malınızın aleyhine dua etmeyin. Ola ki Allah’ın icabetiyle tümü elinizden çıkar ya da zarar görür.’

‘Sizden herkes, ihtiyaçların tümünü Rabbinden istesin. Kopan ayakkabı bağına varıncaya dek istesin.’

‘Allah’ım sonsuz kerem ve fazlından isteyin. Çünkü Allah, Kendisinden istenmesini sever. Kulluğun en güzeli dua edip esenliği beklemektir.’

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor:

‘Allah Resulü (sav), bir kutsi hadiste Rabbinin şöyle buyurduğunu nakletti:

Bir kul, günah işledi ve

‘Ey Rabbim günahımı bağışla.’ dedi.

Allah (cc),

‘Kulum bir günah işledi, sonrasında bildi ki günahımı bilen ve onun karşılığını veren bir Rabbi var.’ buyurdu.

Sonra kul, tekrar günah işledi ve

‘Ey Allah’ım, günahımı bağışla.’ dedi.

Allah (cc),



‘Kulum bir günah işledi ve bildi ki günahının karşılığını vereceği Biri var.’ buyurdu.

Kul, tekrar günah işledi ve

‘Ey Rabbim, beni bağışla.’ dedi.

Allah (cc),

‘Kulum günah işledi ve günahı bağışlayan ya da günahı nedeniyle onu cezalandıracak olan bir Rabbi olduğunu bildi. Kuşkusuz Ben, günahları bağışlarım.’ buyurdu.’

Enes (ra) anlatıyor:

‘Allah Resulü (sav), şöyle buyurdu:

Allah (cc) diyor ki:

Ey insanoğlu, bana dua edip bağışımı umdukdça, senin günahlarını bağışlarım. Ey insanoğlu, günahın göğün bulutları kadar bile olsa, bana istiğfar ile yakarsan ve affını dilesen onu affederim. Ey insanoğlu, Bana yeryüzü dolusu günahla gelsen, bana ortak koşmaksızın katıma gelersen, seni yeryüzü dolusu bir bağışla karşılarım.’

Cüdeb (ra) anlatıyor:

‘Allah’ın Elçisi (ra) şöyle buyurdu:

Adamın biri,

‘Vallahi Allah, falan kişiyi bağışlamayacak.’ dedi.



Allah (cc),

‘Filancayı bağışlamayacağımı söyleyen de kim? Ben, kulum bana ortak koşmadıkça günahlarımı bağışlarım.’ buyurdu.’

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor:

‘Allah Resulü şöyle dedi:

İsrailoğullarının içinde yaşayışı farklı iki kişi vardı. Biri günahkârdı, diğeri ibadet konusunda olağanüstü çaba gösteriyordu. Günahkâr olana rastladığında vazgeçmesini öğütlerdi.

Bir gün yine rastladı ve onu uyardı.

Diğeri, ‘Beni’ dedi, ‘Allah ile baş başa bırak.’

Kullukta çok çaba gösteren adam,

‘Seni’ dedi, ‘Allah bağışlamaz ve Cennetten yoksun kalırsın.’

Bunun üzerine Allah, ikisinin de ruhunu aldı. Huzuruna getirtti.

Allah, ibadet ehli olana,

‘Sen’ dedi, ‘Benim kudretimdekine sahip misin?’

Sonra günahkâra seslenerek,

‘Git’ dedi, ‘Rahmetimle Cennete gir.’

Diğeri içinse,

‘Bunu ateşe götürün.’ dedi.



Duanın deęerine iliřkin ok sayıda Peygamber (sav) sz vardır. Allah Resul (sav), her fırsatta, kulun Rabbine yakarması gerektięini belirtmiřtir. Dua, kulluęun z olduęundan, ibadetle ykml olan herkes, Rabbine yakarmalı, O'ndan dilek ve ihtiyalarını istemelidir.

Duaya bařlarken uzun uzun istięfar edilmesi gerekir. Allah'ı anan ve O'ndan isteyen dil, arıdır, temizdir ve nurludur. En makbul dua, kulun rahat olduęu anda yaptırır. Allah, kulların g anlarında Kendisine yakarır, huzurlu anlarında unutmamasını yanlıř grr.

Allah'a sonsuz hamd ve řkr, inanmıř her insan iin zorunludur.

Dua, bir ycelmedir.

Dua, bir merdiven, bir binek, bir ulaktır.

İnsanın Yaratıcı karřısında eęilmesi, O'na tabi olması, her řeyi O'ndan beklemesi, sebeplere deęer vermemesi, Allah'ın Rahmet'iyle arřı kuřattırırını ilan etmesidir.

Kul, gsz ve aresiz durumda, Allah'ın sonsuz Kudretine ancak duayla sırırır.

Allah Resul, 'Dua, ibadetin ilięidir.' buyurmuřtur.

Allah katında duadan daha makbul ve deęerli bir řey yoktur.'

Dua iin kimi zamanlar daha elveriřlidir.

Duanın belirli bir zamanı ve zemini yoktur ama kimi vakitler, Allah'ın rahmetinin bolca daęıldıęı anlardır ve bu anlarda yapılan dua hemen kabul edilir.