

VAHŞİ DOĞADA BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ

BEAR GRYLLS

MACERALARI



DENİZLE MÜCADELE





1

Atış Talimi

Chloe nefesini tuttu ve gözlerini kısarak elinin üstünden hedefe baktı.

Küt.

Lastik bant havada uçtu ve dalın üstündeki boş teneke kutuya çarptı. Kutu sallandı, sonra çalının içine devrildi.

- Evet!

Arkadaşı Lily'nin ağzı açık kalmıştı.

- Beşte beş mi? Bu işte çok iyisin.

Chloe gülümsedi. On yaşındaki erkek kardeşiyle evde pratik yapabilmek harikaydı.

1

- Sıra bende. Bunu kesinlikle yapabili-
rim, dedi Mia

Dalın üstünde hâlâ üç tane teneke kutu
vardı. Mia tek eliyle baş parmağının üs-
tüne lastik bandı tutturdu ve geriye doğ-
ru çekti. Mia bıraktığında, bant öne gitti
ve eline çarptı.

- Kötü şans, dedi Lily.

- Evet, iyi denemeydi ama baş parma-
ğını çok aşağıda tuttun. Olması gerektiği
gibi üstten uçamadı. Özel numaramı gör-
mek ister misin, diye ekledi Chloe.

Chloe biraz gösteriş yapmaktan kendi-
ni alıkoyamadı. Kardeşiniz hızla kaçar-
ken sadece tek bir bant fırlatmak yeterli
değildir. Bunun yerine, tek seferde birkaç
tane atmanız gerekir.

Chloe üç tane lastik bant aldı ve üst üste baş parmağına tutturdu. Diğer elinin işaret parmağını lastiklere doğru kaydırdı ve hepsini bir araya getirdi. Tek gözünü kapatarak hedef aldı.

- Makineli tüfek, diyerek hızlıca parmağını geri çekti Chloe. Üç lastik de havaya fırladı, bir-iki-üç.



On yaşında, hızlı hareket eden birini vurmak için iyi bir yöntem olsa da hareket etmeyen teneke kutuları vurmakta o kadar da iyi bir yöntem değildi bu. Lastiklerden biri kutuya şak diye çarptı ve onu devirdi. İkincisi diğer kutuyu sadece salladı. Üçüncüsü tüm kutuları ıskaladı.

Kızlar ikinci kutuyu seyrediyorlardı. Kutu sallanırken nefeslerini tuttular.

Rüzgâr biraz süratini artırdı ve ikinci kutu da yere düştü.

- Bu tamamen rüzgâr sayesinde oldu, diye söylendi Lily.

- Bu tamamen benim yeteneğim, dedi Chloe mutlu bir şekilde.

Mia saatine baktı.

- Hey, Yaban Hayatı Koruma dersine gitmem gerek.

- Tamam, haydi gel Chloe. Göle gitmeliyiz, sırada yelkenliyle açılmak var, dedi Lily.

- Bir tane daha, dedi Chloe.

Son bir atış yapma isteğine karşı gele-miyordu. Son kutunun da işi bitmişti.

Üç kız yola koyuldu. O sırada Mia du-raksadı ve arkasına baktı.

- Kutuları toplamayacak mıyız?



Göle giden yol diğer kampçılarının bayrak yarışının bitişini kutladığı açık alandan geçiyordu.

Chloe de o yarıştaydı fakat düşüp bacağını incitmişti ve koşamamıştı. Daha iyi hissetmesi için biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı.

Mia, Yaban Hayatı Koruma etkinliği için yola çıktığında Lily ve Chloe yarışın nasıl sona erdiği hakkında arkadaşlarıyla sohbete dalmıştı. Eli kolu dolu bir çocuk

.

Chloe, onun da yarışta olduğunu ve bacağını incittiğinde çocuğun ona bağırdığını hatırladı. Çocuk çöp kutusunun yanında



birkaç kutuyu yere düşürdü ve biri Chloe'nin ayaklarının dibine yuvarlandı. Chloe kendine engel olamadı ve kutuya bir tekme attı.

Gol, diye bağırdı teneke, çöp kutusuna çarpınca. Hedefi vurmıştu.

- Gitmeliyiz. Çok sıkıştım, görüşürüz Chloe, dedi Lily gülerek.

Lily hızlıca önden gitti.

Chloe daha sonra aceleyle arkasından gelen ayak seslerini duydu. Sürekli bağıran, teneke kutulu çocuktü bu. Geçmesine izin vermek için kenara çekildi fakat sürpriz bir şekilde çocuk tam önünde durdu. Chloe çocukla konuşmak istemiyordu ama çocuğun onunla konuşmak istediğı belliydi. Belki de tekrar bağırmak istiyordu. İsmi neydi? Oscar? Owen? Omar, işte buydu.

Chloe, onun da yarışta olduğunu ve bacağına incittiğinde çocuğun ona bağırdığını hatırladı. Çocuk çöp kutusunun yanında birkaç kutuyu yere düşürdü ve biri Chloe'nin ayaklarının dibine yuvarlandı. Chloe kendine engel olamadı ve kutuya bir tekme attı.

Gol, diye bağırdı teneke, çöp kutusuna çarpınca. Hedefi vurmıştu.

- Gitmeliyiz. Çok sıkıştım, görüşürüz Chloe, dedi Lily gülerek.

Lily hızlıca önden gitti.

Chloe daha sonra aceleyle arkasından ge-



len ayak seslerini duydu. Sürekli bağırın, teneke kutulu çocuktaki bu. Geçmesine izin vermek için kenara çekildi fakat sürpriz bir şekilde çocuk tam önünde durdu. Chloe çocukla konuşmak istemiyordu ama çocuğun onunla konuşmak istediği belliydi. Belki de tekrar bağırarak istiyordu. İsmi neydi? Oscar? Owen? Omar, işte buydu.

- Selam, dedi Chloe temkinli bir şekilde.

Omar elini uzattı.

- Ah, selam. Bunu sana vermek istedim sadece.

“Bu” dediği küçük, plastik ve yuvarlak bir şeydi. Eline aldığı anda bunun bir pusula olduğunu gördü Chloe.

- Onu bir hediye olarak düşün, diye ekledi Omar.

- Ta-tamam. Teşekkür ederim. Belki, şey, yelkenle açılırken işe yarar, dedi Chloe kibarca. Tuhaf çocuk, diye düşündü.