

# BİLİMBAZ



ÖZNR  
ÇOLAKOĞLU  
CAM

ÇİZER:  
HAZAL  
AVCI

## BİR BARDAK SUYLA FIRTINA



## “SU” DEYİP GEÇMEYİN

"Körle yatan şaşı kalkar." demiş atalarımız. Bu konu beni hep düşündürüyor. Bilirsiniz, bilim insanları, hele de benim gibi bilimbazlar, düşünmeyi severler. Unutkan olmalarının hatta zaman zaman söylenenleri duymamalarının da ana sebebi budur bence.

Mesela annem ve babamla aramızda sık sık şu diyalog geçer:

- Oğlum duymuyor musun? Sana söylüyoruz, sana!

- Aaa, hiç duymadım.

- Nasıl yani?
- Gerçekten duymadım.
- Fesüphanallah!

Oysa bunlar hep çok derin düşüncelere daldığım için oluyor. Bizimkileri buna bir türlü inandıramıyorum.

Neyse, atalarımızın sözleri diyordum. Bir acayıp-ler! Şu sıra kafama en çok takılan atasözü de bu: "Körle yatan şaşı kalkar." Büyük büyük atalarımız burada ne demek istemiş acaba? Mesela kardeşim Hayri, her akşam kocaman bir ayağa sarılarak yatıyor. Yoksa ondan mı böyle kilolu? Yoksa kardeşimin balığı Ispanak, sürekli suyun içinde yatıp kalktığı için mi böyle yosun gibi? Ispanak'ın yeşile yakın bir rengi ve yapışkan bir görüntüsü var. Çok güzel koktuğunu da söyleyemeyeceğim. Bu konuyu daha sonra araştırmaya karar verdim. Araştırma sonuçlarımı bilimbaz defterime de kaydederim.

Hayri, annemle markete giderken balığına yem vermemi rica etmişti. Hatta olayı abartıp buzdolabının ve salondaki masanın üzerine ba-



liğının resmini çizip bıraktı. Aramızda kalsın ama Hayri'nin çizimleri çok komik. Görseniz balık değil de bulutlar arasında uçan zarif bir kuş çizmiş zannedebilirsiniz. Neredeyse marketten dönercekler, ben hâlâ balığa yem vermedim. Neredeydi bu yemler acaba? Hah, buldum!

- Gel bakalım Ispanak. Seni biraz doyuralım.

Kardeşim hiç yemek seçmez, bütün yemeklere bayılır. Acı, tatlı, tuzlu, ekşi tüm lezzetleri ayırt etmeden yiyebilir. Evde karnabahar ya da brokoli haşlanırken nasıl bir koku yayıldığını bilirsiniz.



İşte, benim canım kardeşim Hayri, o kokuya bile bayılır. Balığın adı bile bir yemekle ilgili. Onu da iyice kendisine benzetti. Öyle çok yem veriyor ki hayvan bu kadar çok yemekten çatlayacak diye korkuyorum. Okuduğum bir kitapta japon balıklarının çok iştahlı olduğu, çok yem verince sindirim sistemlerinin iflas ettiği yazıyordu. Sonra da hayvancıklar kabız olup çatlıyormuş.

Gerçi Ispanak da bir tuhaf. Bir keresinde pikniğe giderken yemini vermeyi unutmuştuk. Geldiğimizde akvaryumun içindeki süs bitkisinin yerinde yeller esiyordu. Bizim Ispanak'ın canı taze sebze çekmiş anlaşılır. Salata yerine akvaryumdaki bitkiyi yemiş. Yani beslemeyi unutursak, akvaryumdan dışarı çıkıp buzdolabına falan dalar diye korkuyorum. Neyse, kapı çalıyor. Annemle Hayri marketten gelmiş olmalı. Onların geldiğine emin olsam da işimi şansa bırakamam.

Önce delikten bakıp sonra kapıyı açmalıyım. Bir dakika! Zile basan kişi anneme hiç benzemiyor. Daha evvel hiç görmediğim bir abi bu. Komşu abilere de benzemiyor üstelik. Sakalı, bıyığı, uzun

saçları, başının arkasında kuyruğu, bir de elinde kocaman bir su şişesi var. Bu, annemin bahsettiği sucu olmalı. Yine de kapıyı temkinli bir şekilde açayım.

- Buyurun abi, kime bakmıştınız?

- Burası Abuzittin Düzbacak'ın evi mi?

- Ha... Hayır abi, burada öyle biri yok. Yanlış geldiniz galiba.



- Herhâlde olmayacak oğlum,  
öyle biri gerçekte de yok za-  
ten.

- ...

- Şaka yaptım, şaka!  
Yaklaşık dört saat, elli  
üç dakika, yirmi iki sa-  
niye önce su sipariş et-  
mişsiniz. Onu getirdim. Al  
bakalım.

- Aaa, evet hatırladım, an-  
nem söylemişti. Buyurun bu boş şişe, bu da üç-  
reti.

- Eyvallah.

Abi dolu şişeyi kapının önüne koyup boş şişe-  
yi aldı. Şişeyi zar zor içeri taşıırken düşündüm  
de acaba insanların meslekleri karakterlerini ve  
görünüşlerini etkiliyor mu? Mesela gereksiz esp-  
ri yapan abi su işiyle uğraştığı mı için mi böyle  
sulu biri acaba? Ya da sitemizdeki beden eğitimi  
öğretmeni olan komşumuz hep sporla uğraştığı





için mi böylesine ideal kiloda? Neyse, bunu da bilimbaz defterime not edeyim en iyisi. Meslekler insanlara etki ediyor mu, bir araştırayım. Eğer araştırma sonuçlarım bu tezimi doğrularsa otomatik olarak yıllardır kullanılan bir atasözünü de kanıtlamış olurum. Yani o zaman ispatlı bir şekilde "Körle yatan şaşkı kalkar." diyebiliriz. Evet, yine bana araştırılacak harika bir konu çıktı.



