



PEYGAMBERİMİZİN HAYATI



MINİK KUŞLARLA DA KORUR

SALİH SURUÇ



RESİMLEYEN:
HÜSEYİN SÖNMEZAY



Kutlu Doğum

- * Fil Olay'ından elli gün kadar sonraydı.
* Yıl 571.
* Aylardan Nisan'ın yirmisi.
* Günlerden Pazartesi.
* Tan yeri ağarmak üzereydi.
* Âmine Hanım, Kâbe'ye bakan evinde doğum saatini bekliyordu. Gebeliği boyunca



Allah'tan hep çocuğunun babasına benzer olmasını dilemişti.

Âmine Hanım doğumu beklerken nereden geldiğini bilmediği beyaz bir güvercin eve girdi. Yanına sokuldu ve Âmine Hanım'ın sırtını yumuşak kanatlarıyla sıvazladı. Âmine Hanım, kuş gibi hafiflediğini sezdi.

O an, hamileliğinin altıncı ayında gördüğü bir rüyayı hatırladı. Rüyasına giren ak saçlı, ak sakallı bir adam şöyle demişti:

"Ey Âmine! Bil ki sen, âlemlerin en hayırlısını karnında taşıyorsun. Doğurunca ismini Muhammed koy. Bunu kimseye de söyleme."

Derken Hazreti Âmine, çocuğunu doğurdu. O anda, o güne dek görülmemiş bir ışık etrafı aydınlattı. Yine o anda yeniden "Sen insanların en hayırlısını dünyaya getirdin." diye bir ses duydu.

Âmine Hanım, bu sesin kimden ve nereden geldiğini bilemedi. Belki de o ses bir meleğe aitti.

Yanında bulunan Şifa Hanım, o mutlu anında Âmine Hanım'ın ağladığını gördü.

— Allah, duanı kabul etti Âmine. Sevinmen gerekirken neden ağlıyorsun?

— Evet, Allah duamı kabul etti. Ama babası Abdullah yanımızda yok. Gözyaşlarım Abdullah'ın yokluğundan. Oğlum yetim doğdu, yetim büyüyecek.





– Üzülme, ağlama Âmine, dedi Şifa Hatun.
Hepimizin sahibi, bizi yaratandır. Sanma ki
yetim, sahipsizdir. Onun da sahibi Allah'tır.
O, ne güzel sahiptir.



O, (Rabbin) Seni yetim bulup barındırmadı mı?
(Duhâ suresi, 6. Âyet)





Dedesi Abdülmuttalib, torununun dünyaya geldiğini duyduğunda Kâbe'deydi. Çok sevindi. Çabucak eve geldi. Torununu kucağına alıp sevdi, kokladı. Sonra da "Bu oğlumun şanı, şerefi yüce olacaktır." dedi.

Âmine Hanım, daha önce gördüğü rüyayı Abdülmuttalib'e anlatmıştı. O rüyada çocuğuna 'Muhammed veya Ahmed' adını vermesi söylenmişti. Abdülmuttalib de gelininin bu isteğini kabul edip torununa **"Muhammed"** ismini verdi.



Muhammed; üstünlük ve faziletleri anılarak çok övülen demek. O günden bugüne inananlar O'ndan övgüyle söz ettiler. Bugün yeryüzünde adı en çok anılan da O'dur.



Gerçekleşen Olağanüstü Güzellikler

Sevgili Peygamberimizin doğduğu gece olağanüstü birçok olay da meydana geldi.

Mekke'de yaşayanlar Allah'ı unutmuşlardı. Elleriyle yaptıkları tahtadan, taştan, tunçtan putlara, heykellere tapıyorlardı. Onun için de Kâbe'nin içini ve dışını putlarla doldurmuşlardı. Anlatılanlara göre putların sayısı üç yüzü geçiyordu.

Peygamber Efendimizin doğduğu gece bu putlardan çoğu yüz üstü devrildi.

Ve o gece İran hükümdarı rüyasında Güneş'in gecenin karanlığında Mekke tarafından doğduğunu gördü. Güneş'in her tarafı aydınlatması ancak görkemli sarayının karanlıkta kalması dikkatini çekti. Hükümdar, sarayın bilgininden bu rüyanın yorumunu istedi.





*

Bilgin yorumladı:

- Hükümdarım, rüyanız İran ülkesi için iyiliğe işaret değildir. Rüyanızda doğduğunu gördüğünüz güneş, Araplar arasında önemli bir kişinin ortaya çıktığına işarettir. Bu kişinin gücü bir padişahınkinden daha çok olacaktır. Bilgisi, Allah

*

*

*

38

*

*

*

*



**vergisidir. Sözleri dünyaya ışık saçacak,
bilgisizliği yok edecektir.**

O zamanlar, İranlılar ateşe taparlardı. Aynı gece bin yıldan beri sönmeksizin yanan tap-tıkları ateş birdenbire sönüverdi.

Ve o gece, ışığıyla göz kamaştıran bir yıldız görüldü gökyüzünde. O güne kadar gö-

rülmemiş bir yıldız. Yıldız, gökyüzündeki
onca yıldızın ışığını göstermeyecek kadar
parlaktı. O gece Medine şehrinde uyanık
olan bir Yahudi bilgin, o yıldızı görmüştü.



Son Peygamber olan Sevgili Peygamberimizin dünyaya geldiğini bu yıldızdan anladı.

Sabah olunca bu bilgin, arkadaşlarını etrafına topladı. Onlara heyecanla gece gökyüzünde çok farklı bir yıldız gördüğünü söyledi. Arkadaşları onu önemsemediler.

— Ne var bunda? Bizi sabahın bu erken saatinde bununu için mi çağırdın?



– Hayır, size bu yıldızın neye işaret ettiğini anlatmak için çağırdım.

– Neye işaretmiş peki?

- Edindiğim bilgilere göre uzun zamandır beklenen peygamber doğunca böylesine parlak bir yıldız gökyüzünde belirecektir. Demek istediğim dindaşlarım, bu gece beklenen peygamber doğmuş olmalı. Görülen yıldız da beklenen ve bir adı 'Ahmed' olan o peygamberin doğduğuna işaret olmalı.

Bu olayların, Sevgili Peygamberimizin doğduğu gecede olması elbette rastlantı değildi.

Kim bilir belki de tüm bu olaylar insanlara Sevgili Peygamberimizin doğduğunu haber veren müjdelerdirdi.

Ve insanlar, çok sonraları bunu öğreneceklerdi.





Tevrat, Musa Peygambere indirilen kitap, İncil ise İsa Peygambere indirilen kitaptır.

Bu kitaplarda peygamberimizin ismi geçmektedir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Kuran'da ismim Muhammed, İncil'de Ahmed, Tevrat'ta da Ahyed'dir."



Peygamber Efendimiz'in adını söylediğimizde veya duyduğumuzda salavat getirmek çok önemli bir duadır.

Bir âyette, "Allah ve melekleri peygambere salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve onu tam bir teslimiyetle selâmlayın." buyrulur.

Bu sebeple biz de her okuduğumuzda veya duyduğumuzda "salavat" getirmeyi unutmayalım.

Okunuşu: "sallallâhü aleyhi ve sellem"

Kısaltma şeklinde yazılışı: (s. a. s.)

Anlamı: Allah'ın salât etmesi, rahmet etmesi; meleklerin salât etmesi, şanının yüceltilmesini dilemeleri; müminlerin salât etmesi ise, dua etmeleri anlamını ifade eder.

Bir Müjde: Peygamberimize salavat getirmekle ilgili hadiste şu müjde veriliyor: "Kıyamet günü insanların bana en yakını bana en çok salavat okuyandır."