



HZ. PEYGAMBER'I (SAV)

YENİDEN  
DÜŞÜNMEK



YASİN PIŞGİN

i y i k i k i t a p l a r v a r . . .

**TİMAŞ YAYINLARI**

İstanbul 2021

[timas.com.tr](http://timas.com.tr)

# HZ. PEYGAMBER'İ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Yasin Pişgin

Yayına Hazırlayan: Yasemin Muş



## Doç. Dr. Yasin Pişgin

1976 yılında İskenderun'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İskenderun'da tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim dalında, "Kur'an'a Göre Hz. Peygamber'in Beşerî ve Nebevî Konumu" adlı tez çalışmasıyla 2002 yılında yüksek lisansını tamamladı.

2001-2003 yılları arasında Ankara'da İmam-Hatip olarak görev aldı. 2004 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Konya Selçuk Dinî Yüksek İhtisas Merkezi'nde Müftülük/Vaizlik eğitimi gördü.

Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinde 2005-2007 yılları arasında "Vaiz" olarak görev yaptıktan sonra Kayseri Dinî Yüksek İhtisas Merkezi'nde 2007-2010 yılları arasında "Eğitim Görevlisi" olarak çalıştı. Bu süre zarfında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim dalında "Kur'an'a Göre Akıl ve Akılcılığın Kur'an Tefsirine Etkisi" adlı tez çalışmasıyla 2008 yılında doktorasını tamamladı.

2010-2011 yılları arasında "Bitlis ili Adilcevaz İlçe Müftüsü" olarak görev yaptı.

Halen Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde "Öğretim Üyesi" olarak görev yapan yazar, yurt içi ve yurtdışında çok sayıda konferans, bilimsel kongre, radyo ve TV programına katılmış, yoğun bir şekilde katılmaya devam etmektedir.

### **Yayınlanmış Eserleri**

Kur'an'ın Kalbine Yolculuk

İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed

Kur'an'da Akıl ve Tefsirde Akılcılık

Kalbekarışık (Şiir)

Kur'an'da Karakter İnşası

Bu kitap Doç.Dr. Yasin Pişgin'in sıdk, hayru'l beşer, tebliğ, ıslah, sirâc, edep, fetih ve salat gibi konuları merkeze alarak Peygamber Efendimiz hakkında verdiği çeşitli konferanslardan derlenmiştir.

# İÇİNDEKİLER

## GİRİŞ / 15

- Din ve Sahih Gelenek / 15  
Kur'an'ın En Büyük Mucizesi  
Hz. Peygamber'in Ahlakıdır / 23  
O, Hz. İsa'nın Müjdesidir / 26  
Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz / 29  
İlim ve İrfan Geleneği Olmadan  
Kur'an ve Sünnet Anlaşılamaz / 32  
Ehl-i Sünnet İslam'ın Taşıyıcı Kolonudur / 36  
Şimdi Bayrak Bizdedir / 43

## BİRİNCİ BÖLÜM

### ES-SÂDİK HZ. MUHAMMED (sav)

#### Dosdoğru Olan Peygamber

- Es-Sâdık Allah'tır / 49  
Es-Sâdık Hz. Peygamber'dir / 50  
Es-Sâdık Ashab-ı Kirâm ve  
Onlara Sıdk ile Uyan Âlimlerdir / 51  
Es-Sâdık Sensin / 53  
Sâdık Olmanın Yolu Kur'an'ı Kalbe İndirmektir / 54  
İstikamet ve Sadakat Deklarasyonu: Fatıha / 62  
İstikametın Başı Besmeledir / 64  
Hamd Olmadan İstikamet Olmaz / 66  
Marifet İstikametın Özüdür / 67  
Vahdet Bilinci ve İstikamet / 68  
Kur'an'da Öğretilen İlk Dua: "Bizi İstikamete ilet" / 71  
Sünnet ve İstikamet / 72  
Sadakat, Şehadet ve İstikamet / 76

Müstakim Olanlarla Maiyyet ve İstikamet / 79  
Yolun Sonunda Allah'ı Bulmak / 81  
Bu Yol Kimin Yolu Değil? / 82

## İKİNCİ BÖLÜM

HAYRU'L BEŞER HZ. MUHAMMED <sup>(sav)</sup>  
İnsanların En Hayırlısı Olan Peygamber

Bütün Peygamberler Müslüman'dır / 87  
Hz. Peygamber'in Fazileti / 89  
İslah ve İnşa Aksiyonu / 92  
Nebevi Şahsiyetin Unsurları / 94

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EL-MÜBELLİĞ HZ. MUHAMMED <sup>(sav)</sup>  
Allah'ın Vahyini İnsanlara Ulaştıran Peygamber

El-Mübelliğ: Allah / 103  
El-Mübelliğ: Hz. Peygamber / 105  
Hz. Peygamber'in Dokuz Sıfatı / 106  
Hz. Peygamber'in Tebliğ Yöntemi / 109  
Hz. Peygamber'in Tebliğ Örnekleri / 112  
Tebliğin Konusu / 117

## DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EL-MUSLİH HZ. MUHAMMED <sup>(sav)</sup>  
İnsanları İslah Eden Peygamber

Bir İnsanı Ancak Bir İnsan Kurtarabilir / 123  
Dünya Bir Yangın Yeri / 126  
İlk Kurtarıcıyı Kurtaran Allah'tır / 129  
Nebevi Şahsiyetin Unsurları / 135  
İslahta Merhamet ve Muhabbet / 137  
İslah Aksiyonu ve Aile / 144  
Hz. Peygamber'in Ev Ahlakı / 146

BEŞİNCİ BÖLÜM  
ES-SİRÂC HZ. MUHAMMED (sav)  
İnsanları Aydınlatan Peygamber

- O Bir Güneştir / 159  
Sahabe Şahsiyeti / 161  
İlk Öne Çıkan Olmak / 163  
Öne Çıkmak Sevdiğin Şeylerden İnfak Etmektir / 166  
Peygamberimizin Gönül Ufkumuzda Doğması / 168  
Nizam-ı Âlem Nizam-ı Âdemdir / 173

ALTINCI BÖLÜM  
EI-MÜEDDİP HZ. MUHAMMED (sav)  
İnsanları Edeplendiren Peygamber

- Niçin Hz. Peygamber? / 181  
Edeb / 184  
Biz Edebi Ondan Öğrendik / 185  
Onun Her Hali Edeb Üzereydi / 186  
Aşk-ı Resule Çağdaş Bir Misal / 191

YEDİNCİ BÖLÜM  
EŞ-ŞÂRİU'L-MECÂZÎ  
HZ. MUHAMMED (sav)

Allah'ın İzniyle Hüküm Koyan Peygamber

- Sünnet, Teşrî', Değer / 207  
Hz. Peygamber'in Kur'anî Konumu / 209  
Hz. Peygamber'in Kur'an'ı Açıklaması / 210  
Teşrî' / 214

“Ben Ancak Bana Vahyolunana Uyarım” / 217

SEKİZİNCİ BÖLÜM  
EL-FATİH HZ. MUHAMMED <sup>(sav)</sup>  
Beldeleri ve Gönülleri Fetheden Peygamber

- Fethin Anlamı / 227  
Fatiha ve Fetih / 230  
Fatih Şahsiyeti / 233  
Hicret ve Fetih / 234  
Fetih, Halkın Gönlnü Hakka Açmaktır / 241  
Feth-i Âdem Feth-i Âlemdir / 246  
Şehitler Tepesi Boş Kalmamalı / 250

DOKUZUNCU BÖLÜM  
EL-MUSALLİ HZ. MUHAMMED <sup>(sav)</sup>  
Ümmetine Salât ve Selâm Eden Peygamber

- Hâtemu'l-Enbiya Hz. Muhammed <sup>(sav)</sup> / 261  
Peygamber'e İtaat Allah'a İtaattir / 262  
Salavat Bizim Neyimiz Olur? / 264  
Salavat Dinin ve Müminin Şiarıdır / 267  
Salavat Hz. Peygamber'in Nurundan  
Müstefit Olmaya Vesiledir / 269  
Salavat Hz. Peygamber'in  
Ruhaniyetiyle Kurulan Bir Temastır / 270  
Salavatı Anlamak ve Yaşamak / 274  
Ümmetine Salat Eden Peygamber / 276

SONUÇ YERİNE / 281

- Hayatın Anlamı / 281  
Allah'a Adanmamız Lazım / 283  
Namaz Hayatla, Kurban Ölümle Eştir / 284  
Rabbânî Olmak / 286  
Ribbî Olmak / 290  
Şehrin Uzak Tarafı / 297  
Kendini Etkisiz Eleman Olarak Görme! / 299



## Makam-1 Dua

Nidadır dua  
Acizlerin acizinden  
Padişahların Padişah'ına  
Ve bir bengisuyu misali  
Mazlumların ahına devadır dua.

Sedadır dua  
Cümle dertlerden Haberdar olana  
Âlemlere Hükümdar olana  
Her şeyden âlâ  
Zevalsiz Payidar olana vefadır dua.

Edadır dua  
Aşıktan maşuka  
Kulundan Rabbine  
Sımsıkı sarılıp O'nun ipine  
Ve günah bataklığının dibine vedadır dua.

Yasin Pişgin

Eûzü billâhi mine'ş-şeytâni'r-racîm

Allah'ım Sana sığınırım;

Kovulmuş olan şeytandan, onun kanın dolaştığı gibi içimde dolaşmasından; aklımı ve kalbimi bozup beni bozguncu kılmasından, kuruntulara gark etmesinden, saptırmasından, malıma ve evladıma ortak olmasından, boş vaatlerle beni aldatmasından, ayartmasından, gaflete düşürmesinden, hayırları unutturup şerleri hatırlatmasından, günahları süslemesinden, helali haram, haramı helal, hakkı batıl, batılı hak göstermesinden, imanımı şüpheye düşürmesinden, fakirlikle korkutmasından, ölüm anında gelip beni aldatmasından, zaafılarımı, hüznlerimi, sevinçlerimi, endişelerimi istismar edip isyana dönüştürmesinden, ümidimi kırmasından; adaletten zulme, sadakatten ihanete, saadetten şekavete, cömertlikten cimriliğe, itidalden ifrata, ihlastan riyaya, hakikatten rüyaya kaydırmasından ve istikametten caydırmasından...

Ve yine Sana sığınırım;

Bozgunculuktan, münafıklıktan, kötü ahlaktan, yokluktan, yoksulluktan, her türlü illetten, zilletten, zulmetmekten, zulme uğramaktan; kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden; kibirden, acizlikten, tembellikten,

cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, sıkıntıdan, üzüntüden, borçların ağırlığından, kabir azabından, cehennem azabından, huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden, kabul olunmayan duadan, azgınlıktan, taşkınlıktan, isyan üzere ölmekten, fitne çıkartıp bölmekten, dağıtmaktan, İslam'dan soğutmaktan...

Ve azabından rahmetine, Senden yine Sana sığınırım.

Bismillahirrahmânirrahîm

Ve Senin adınla başlarım yazıma, yazgıma, kitabıma, hitabıma.

Çünkü Senin adınladır Hz. Nuh'un gemisinin yüzüp gitmesi ve demir atması; insanın, yediğine, içtiğine bereket katması. Senin adınladır Hz. Süleyman'ın Belkıs'a hitabı. Senin adınla başlar peygamberlerin kitabı. Adınla başlamayan herkes hak eder itabı.

“Senin adınla olur cümle işim ha bire

Senin adınla konur naşım kabire”

Evvelim Senden, ahirim Sana;

Bidayetim Senden, nihayetim Sana.

Ve her ne bahşetmişsen katından bana

Her şey Sendendir, Seninledir, Sanadır.

İhtiyarım, iltifatım daim Senden yanadır.

el-Hamdu lillahi Rabbi'l-âlemîn

Ve bütün övgüler de Sanadır. Sana sonsuz hamd ederim.

Çünkü;

Hamd etmeyen her kulun gönlü yıkıktır, yüzü asıktır, ameli kesiktir. Rükudan doğrulduğunda Sen kulun hamdini duyarsın. Hamdini kulun mizanına koyarsın. Melekler ve gök gürültüsü... her şey ama her şey sana hamdeder. Hamd

Sana övgüdür. Senin övgün yücedir, övdüklerin yücedir. En çok övdüğün Ahmed-i Mahmûd-i Muhammed'in <sup>(sav)</sup> "Hamd Sancağı" altında bizi de övdüklerinle beraber eyle. Bu dünyada Seni övenlerle birlikte "hâmid", öte dünyada da Senin övdüklerinle birlikte "mahmûd" olabilmeyi bize nasip et.

Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammed

Allah'ım!

Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru Peygamber Efen-dimiz'e salat ve selam eyle. Çünkü O;

Her bir tuğlası bir nebiyy-i muhtereme delalet eden bir izzet duvarının en son şeref tuğlasıdır; hâtemu'l-enbiyadır. İnsanların ve cinlerin peygamberi; resul-i sekaleyndir. O, âlemlere Senin rahmetin, insanlara en büyük nimetindir. Sen Onun ismini Kendi isminle andın. Bizi de Ona ümmet olarak Onun adıyla an. Onun göğsünü açan Sensin, belini büken yükten Onu kurtaran da. Sensin Onun şanını ve namını yücelten. Bizim de göğsümüze genişlik ver, yüklerimizi hafiflet. Onun şanını yücelttiğin gibi bize de izzet ve itibarımız iade eyle.

Allah'ım!

Peygamberimize ve ailesine İbrâhim'e (as) ve ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Peygamberimize vesileyi ve fazileti lütfeyle. Onu Makam-ı Mahmud'ulaştırır. Bizim salat ve selamımızı da Ona ulaştır. Ona olan salat ve selamımızı bizim için bir arınma vesilesi eyle. Onun ahlakıyla ahlaklanmayı, Onu kendimize rehber edinebilmeyi bize nasip eyle. Bizi Onun ilgisine, sevgisine ve şefaatine nail eyle. Mahşerde Onun livâul'l-hamdî altında buluşmayı bize nasip eyle. Bizi firdevs-i a'lâda Ona komşu eyle.

Âmîn Yâ Rabbe'l-âlemîn.

# GİRİŞ

## Din ve Sahih Gelenek

Ondan önce hiç kimse Onun kadar beklenmedi. Çünkü Allah Onu peygamberlerine, onlar da ümmetlerine müjdediler. O, Ehl-i Kitab'ın Tevrat'ta ve İncil'de adını, şanını yazılı bulduğu Resul. O, İbrahim'in duası, Musa'nın niyazı, İsa'nın müjdesi, cemi cümle peygamberlerin gıptası, âlemlere safa Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.

Onun çağında hiç kimse Onun kadar sevilmedi. Müşrikler tarafından şehit edilmek üzereyken “Allah aşkına söyle! İster miydin şimdi senin yerinde Muhammed olsaydı da biz Onun boynunu vursaydık?” diye kendisine sorduğunda “Peygamberimin ayağına bir tek diken batmasın, canım vereyim” diyen Zeyd b. Desinne şahit. Onu analarından, babalarından ve sahip oldukları her şeyden aziz bilen, Ona “Anam babam sana feda olsun” diyen bütün ashab-ı kirâm şahit.

Onların Hz. Peygamber'e karşı duydukları sevgi dünyalar kadardı. Ahiret azığı olarak sahip olduğu en önemli şeyin Allah Resulü'nü çok sevmek olduğunu söyleyen bir sahabiye Onun, “Kişi (ahirette) sevdiğiyle beraberdir.” buyurması Müslüman olmalarından sonra ashabi en çok sevindiren şey

olmuştu. (Müslim, Birr, 163) Ashabın dünyevi ve uhrevi mutluluklarının merkezinde Hz. Peygamber vardı. Allah Resulü'nün rahmet ve sevgi fışkıran nebevi şahsiyeti her daim onların gözlerinin nuru, gönüllerinin süruru idi. O, ashabı için aşk ile özdeş emsalsiz bir feyiz ve saadet kaynağıydı. Ashab-ı kirâm, yalnızca dünyayı değil, ahireti de ancak Onunla anlamlı görüyor, firdevs-i a'lâda Ona komşu olabilmek için her fırsatta Allah'a niyazda bulunuyordu.

Bu bakış açısı, yalnızca Hz. Peygamber'e çağdaş müminler için değil, kıyamete kadarki müstakbel ve muhtemel bütün ümmet için de geçerli ve gereklidir. Çünkü O, ashabıyla olduğu gibi, kıyamete kadarki bütün ümmetiyle kendisi arasındaki temel bağı da sevgi ve kardeşlik olarak tanımlamış ve bir defasında şöyle demişti: "Kardeşlerimi görmeyi çok isterdim." Bunu duyan sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediklerinde O, "Siz benim arkadaşlarımsınız. Kardeşlerim henüz gelmeyenlerdir." buyurmuştu.

(Müslim, Tahâret, 39)

Hangi çağda ve hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın, bir Müslüman'ın imandan sonraki en mühim ödevi, Peygamberinden kendisine yönelen bu sevgi ve ilgiyi karşılıksız bırakmamasıdır. Resul-i Ekrem'e sevgi ve itaat, Asr-ı Saadet'te olduğu gibi modern zamanda da her müminin boynunun borcudur. Onu sevmek, Onun tarafından sevmek ve cennette Ona komşu olabilmek, kulluğun cennette vücut bulmuş en büyük bedeli, salih kulların cennete dair en büyük emelidir. Rabbimizin ve Peygamberimizin sevgisi imanımızın vecibesidir. "İman yoksa cennet, sevgi yoksa iman yok." Böyle buyurdu Son Nebi. Allah'ı sevmek, peygamberleri, sıddıkları, salihleri, şehitleri sevmek, hız kesmeden havadaki kuşu, yerdeki taşı, taşın üstündeki karıncayı, taş üstüne taş koymayı sevmek,

karınca kararınca da olsa sevmek. Yani demem o ki: Sevgi imanın nabzıdır, nefret imanın kabzıdır. Sevgi imanın gizidir, manevi canlılığının izidir. Ondan sebep sevmek nebevî bir tarz, belki sünnet, belki farz.

Sevmenin kriterleri vardır: Kişinin dünyada ve ahirette, Allah'ın rızası için mümin kardeşinin mutluluğunu istemesi bir kriterdir. Kendimiz için istediğimiz iyiliği, kardeşimiz için de istemek başka bir kriterdir. Bunu yakalamışsanız imanınız tepki vermeye, imanınız ürün ve netice vermeye başlamış demektir. Bir insanın yaşayıp yaşamadığını nabzından anlarsınız. İşte bu yönüyle sevgi imanın nabzıdır yani imanın varlığını buradan test etmeniz ve yakalamanız mümkündür. Mümin kardeşiniz için ne hissediyorsunuz? Fahreddin er-Razi merhum diyor ki: “Bir müminin başka bir mümin kardeşinin başına gelen bir sıkıntıdan dolayı üzülməsi, salih bir insan olmanın asgari standardıdır.” Ne geldi kardeşinin başına? Bir sıkıntı. Sevinmiyorsanız, “oh beter olsun” demiyorsanız, üzülmüyorsanız, tamam bu güzel. İmanın en asgari tepkisi budur. Azami tepkisini konuşacak olursak, siz ihtiyaç halinde olsanız bile, kendinizi yok saymanız ve mümin kardeşinizin ihtiyacını kendi ihtiyacınıza öncelemenizdir. Buna “el îsar ale'n nefis” denir. Bu muazzam bir şeydir.

Şimdi sünnet deyince ne anlıyoruz? Sünnet, sadece öğle namazının farzından önceki dört rekâtlık, sonrasındaki iki rekâtlık namaz değildir. Sevmek sünnettir, saygı duymak sünnettir, sadakat, tebessüm, iyi niyet, hasbilik, vefa, tahammül, diğerkâmlık sünnettir. Bizler sünnetin psikolojik boyutunu ıskalıyoruz. Aslen sünnet bir iç mimari, bir ruh inşası ve inkılabıdır. Ve bu inkılabı davranışlar dünyasında tecelli ettirmektir. Sünnet içi dışının hilafına olmamak; hem

zahirin hem de batinın istikamet üzere olmasıdır. Yunus Emre diyor ki:

“Sufiyim halk içinde, tesbih elimden gitmez,  
Dilim marifet söyler, kalbim hiç kabul etmez

Söylerim marifeti saluslanırım katı  
Dervişliğe dönmeye gönlümden kibir gitmez

Görenler elim öper, tâc u hırkaya bakar  
Şöyle sanırlar beni zerrece günah etmez

Dilimde ibadetim, sohbetim hoş taatim  
İç pazara gelince bin yıllık ayar etmez

Dışım derviş içim boş, dilim tatlı sözüm hoş  
Amma yaptığım işi dinin değişen etmez...”

Bugün insanlığın içinde kıvrandığı medeniyet krizinin temel nedeni merhamet ve muhabbet peygamberinin rehberliğinden uzaklaşmış olmasıdır. Evet modern zamanda bilim ve sanayi alanında pek çok atılım gerçekleştirildi; doğrudur... İnsanlar bu çağda tarihin hiçbir devrinde görülmeyen bir refahla tanıştı; doğrudur... Beslenme, sağlık, uzay bilimleri, teknoloji, üretim, ulaşım ve iletişim zirveyi buldu; doğrudur... Lakin insanlık Hz. Peygamber'in rahmet, muhabbet ve adaletini üç kıtada hükümferma kılan Osmanlı Devlet-i Âliye'sinden sonra dünya çapında iki savaş gördü. Belki üçüncüsü de kapıda... Son yüzyılda meydana gelen çatışma ve savaşlarda öldürülen insan sayısı 200 milyona ulaştı. Bu rakamdan daha acı olan, öldürmenin şeklidir. Katliamlar biyolojik, kimyasal ve nükleer silahların yanı sıra kitleler aç