

Kara Düşler Ülkesi Serisi

# Hammit

Kara Düşler Kalesi



GEM  
GÜLBENT



## CEM GÜLBENT

Cem Gülbent, 1982 yılında İzmir'in Buca ilçesinde hayata merhaba dedi. Üniversite de dâhil tüm eğitim ve öğrenimini Buca'da gerçekleştirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik bölümünden mezun olduktan sonra kendi reklam şirketini kurdu. 2009 yılında "Paradokya" adlı kitabıyla okuyucularıyla buluştu. Yüzlerce okul etkinliği, söyleşi ve imza günü yaparak yüz binlerce okuyucusuyla bir araya geldi. Birçok TV ve radyo programına katılarak gazete ve dergilere röportajlar verdi.

Hâlen İzmir'de yaşamakta; çocuk, genç ve yetişkin kategorisinde kitaplar yazmaya devam etmektedir. Yalandan ve sigaradan nefret eder, tasarım ve kurgu yapmaktan da çok hoşlanır.

# Hammit

## Kara Düşler Kalesi

Yazan: Cem Gülbent

Resimleyen: Alp Türkbiner

Yayın Yönetmeni: Savaş Özdemir

Editör: Tülay Öncü

Kapak Tasarım: Sefer Koçan

İç Tasarım: Sude Zümret

Yayın No: 4856

ISBN: 978-605-08-3285-3

Raf: 6-10 Yaş Öykü/Hikâye

### 1. Baskı / Şubat 2020

Baskı ve Cilt: Mega Basım

Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:3 Baha İş Merkezi

Avcılar / İstanbul

Sertifika No: 44452

Tel: (0212) 412 17 00



#### Timaş Basım Ticaret ve Sanayi AŞ

Cağaloğlu, Alemdar Mah. Alay Köşkü Cad. No:5 Fatih/İstanbul

Kültür Bakanlığı Yayıncılık Sertifika No: 45587

Tel: (0212) 511 24 24 (pbx)

[timascocuk.com](http://timascocuk.com) • [timascocuk@timas.com.tr](mailto:timascocuk@timas.com.tr)

**iyi ki kitaplarım var...**

© 2018 Eserin her hakkı anlaşmalı olarak Timaş Basım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine aittir. İzinsiz yayımlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

**HAMMIT**



**BILGIN**



**ADOR**





ZEBRAGÜL



FETİ



SOSİ

# KARA DÜŞLER KALESİ

Hammit, yatağın ucunda oturan annesinin gözlerinin içine baktı.

- Çok heyecanlıyım anne. Bu gece belki de en büyük macerayı yaşayacağız.

- Bu seferki ne olacak?

- Maceradan maceraya atıldık ve sonunda Kara Düşler Kalesi'ne ulaşmayı başardık.

Şimdi Ador'dan Altın Kristal'i almamız ve tüm ülkeleri özgürlüklerine kavuşturmamız lazım.

Annesi, oğlunun yanağını okşadı ve gülümseyerek uyku öncesi son sözlerini söyledi.

**- Sen çok iyi kalpli ve yardımsever bir cocuksun. Rüyalarının da kahramanısın. Yine kimseyi üzmeden ve kimseye zarar vermeden başarıya ulaşacağına inanıyorum.**



Hammit, mutlu ve heyecanlı bir şekilde gözlerini kapattı.

Annesi yatağın ucundan kalkıp oğlunun üzerini örttü ve yanağından öperek kendisine iyi geceler dileyip ayrıldı. Oda kapısı kapandıktan sonra Hammit bir gözünü açıp kapıya doğru baktı. Henüz uyu-mamıştı, birazdan bu kapıdan fantastik dünyaya geçip maceraya atılacaktı.

Her gece olduđu gibi, bu gece de heyecanı zaman geçtikçe artıyordu. Bir an önce uyuyup arkadaşlarına kavuşmak istiyordu.

\*\*\*

Bilgin, Zebrağül, Sosi ve Feti yan yana durmuşlardı. Hepsi başını yukarıya doğru kaldırmıştı. Göz ucuyla dahi olsa birbirlerine bakmıyorlardı.

Kara Düşler Kalesi'nin büyük salonunun balkonunda hareketlilik gözlemlendi.

Uçan pelerinli askerler balkona çıkıp sıralandıktan sonra Ador tüm heybetiyle görüldü. Bilgin ve arkadaşları istemsizce geriye doğru irkildiler fakat bunu Ador'a belli etmediler.





- **Buyurun, birine mi bakmıştınız?**

Feti, tereddüt ederek elini kaldırdı. Yavaşça kalkan eli Bilgin'i tedirgin ettirmişti. Mirket, Ador'a doğru bakıp sesini yükseltti.

- **Evet! Sana bakmıştık da... Rica etsek Altın Kristal'i atabilir misin? Biz hiç gelmeyelim oraya. O macera senin, bu macera benim derken yorulduk zaten.**

Bilgin, Zebragül'e doğru yönelip fısıldadı.

- **Söyle şu yarım akıllıya sussun! Yoksa ben susturmasını bilirim. Hammit gelmeden Ador'la konuşmamamız gerek.**

Ador, alaycı gülümsemesiyle önce Feti'ye, sonra da diğerlerine baktı.

- **Olur mu öyle? Bir çayımızı, kahvemizi içmeden geri göndermem, gücenirim.**

Feti, arkadaşlarına dönüp baktı.

- **Yani şimdi ne diyeyim, bilemedim ki. Bizi çağırıyor Bilgin. Gitmezsek de ayıp olur.**

Sosi de Feti'ye destek verdi.

- **Bence de Bilgin. O kadar gelmişiz buraya kadar, girmeyecek miyiz yani? Keşke lokum falan alsaydık, elimiz boş geldik tüh! Utandım şimdi kendimden.**

Zebragül ile Bilgin birbirlerine baktılar. Zebra, sakın olması için akbabayı uyardı. Bilgin, yeniden Feti'ye döndü.

- **İsterseniz siz önden gidin. Biz Hammit'i bekleyeceğiz. Eğer siz de beklemek istiyorsanız çenenizi kapatın.**

Kale kapısı önünde bekleyen askerlerin kıpırdanması ve balkondaki pelerinli askerlerin yönlerini çevirmesi, Zebragül'ün de dikkatini çekti ve Ador da dâhil herkesin baktığı yöne doğru döndü. Balkon korkuluğuna tutunan Ador, her şeye rağmen keyifli olduğu izlenimini veriyordu.

- **Ooo! Kahramanımız da ül-kemize gelmişler.**



Ador'un bu karřılamasından sonra Bilgin de Zebragöl gibi arkasına baktı ve Hammit'in kořarak geldiđini gördü.

– **İřte bu! Büyük heyecan bařlıyor.**

Zebranın heyecanı Bilgin ve diđerlerine de yansdı. Her birinin gözlerinde ıřık parladı. Hammit, arkadaşlarına yaklařtıķça hızını azalttı ve en sonunda yürüyüp Zebragöl'ün yanında durdu.

– **Çok Őey kařırmadım deđil mi?**

Bilgin, zebranın yanından bařını uzattı.

– **Tam zamanında geldin kahraman. Yanımızdaki iki yaramaz, her Őeyi berbat etmek üzereydi.**

Ador, gür sesiyle Hammit'e dođru bađırdı.

– **Merhaba inatçı çocuk! Görüyorum ki tuzaklar seni yıldırmamıř. Seni tebrik etmek lazım. Ben derim ki iřeri gelin ve bu bařarıyı kutlayalım.**

Feti, Hammit'e doğru baktı.

- Az önce de çağırdı ama sensiz girmek istemedik kahraman. Bu dakikadan sonra geri dönmek ayıp olur.

- Seni mi kıracağım Feti? Gidelim ve igilere ait olanı ondan alalım.

Hammit, başını yukarıya doğru kaldırıp seslendi.

- Bizler kimseye zarar vermek istemiyoruz. Sadece Altın Kristali alıp Olimpiyatlar Ülkesi'ne geri vermek istiyoruz. Sen onu hak etmeden aldın.

Ador, sinsice gülümsemesinin ardından konuşmaya dâhil oldu.

- Böyle söyleyip kalbimi kırıyorsun ama Hammit. Ne olur yani Altın Kristali ben kullansam? Zaten kazanan ben olacaktım.

- Oyunlar bitmemişti ve sen onu alıp kaçtın. Eğer anlaşmaya yanaşmazsan biz gelip alacağız.

Ador'un kopan kahkahası neredeyse tüm ülkeyi inletecek şiddetteydi.

Hammit'in son sözü onu neşelendirmişti.

**- Ha ha ha! Hiç güleceğim yoktu.**

Daha sonra birden ciddileşti ve korkuluk üzerinde duran ellerini kaldırıp yumruklarını sıktı.



**- Çok istiyorsanız buyurun gelin. Size misafirperverliğimizi gösterelim.**

Ardından kapıda duran askerlere bağırdı.

**- Kapıları açın! Misafirlerimize unutulmaz bir anı yaşatalım.**

Ador, salona geri dönerek yeniden bağırdı.

**- Heyecan başlasın!**

\*\*\*