

Kara Düşler Ülkesi Serisi

Hammit

Göktaş Yagmuru



CEM
GÜLBENT



HAMMIT



BILGIN



ADOR





GÖKTAŞI YAĞMURU

Olimpiyatlar Ülkesi Başkanı, Kargi'ye mesajını iletmişti. Ador'a haber gönderip aşırı yorgun hâllerinden kurtulmak istiyorlardı.

– Ne diyeceğini anladın mı Kargi?

Kargi, gururlanarak etrafına bakındı. Tüm gözler üzerindeydi. Olimpiyatlara katılıp yorgun düşen herkes karganın gagasından döküleceklere kilitlenmişti.

**– Öncelikle Altın Kristal'i kazandı-
ğından dolayı tebrik edeceğim
Sayın Başkan.**

– Güzel! Sonra?

– Olimpiyatlar Ülkesi'nde kimsede güç kalmadığını ve ülkelere dönüş yapamadığını söyleyeceğim. Ador'dan Altın Kristal'i kullanıp bize güç göndermesini isteyeceğim.

– Aferin Kargi. En kısa zamanda Kara Düşler Kalesi'ne gitmeli ve bize yardım getirmelisin.

– Siz merak etmeyin Sayın Başkan. Bu görev bende.



Kargi, kanatlarını açıp kapatarak esnedi ve uçuşa hazır olduğu izlenimini verdi. Kara Düşler Ülkesi'nde yol almak, diğer ülkelerdeki gibi kolay değildi. Karşılaşacağı tehlikeler zihninin bulanıklaşmasına ve ileteceği mesajı unutmamasına yol açabilirdi. Bu zorlu görevi orada bulunanlar arasında en güzel kendisi yapabiliyordu. Çünkü kimsenin Kara Düşler Ülkesi'nde uçmadan ilerlemeye cesareti yoktu.

Haberci, kanatlarını çırpıp havalandığında herkes alkışlamaya başladı. Uzun süredir yüzlerde belirgin hâlde duran mutsuzluk ve umutsuzluk yerini kısa süreli de olsa heyecana ve umuda bırakmıştı. Ne de olsa Ador iyi biriydi ve kendilerine gereken yardımı hiç düşünmeden yerine getirirdi. Önemli olan, bu isteğin kaleye ulaşmasıydı. Havalanan Kargi, kanadını sallayıp Kara Düşler Ülkesi'ne doğru uçmaya başladı.

Büyük Bilge, Başkan'ın yanına yaklaştı. Sesi kısıktı.

– Sayın Başkan, benim gördüklerimi siz de görüyor musunuz?

Başkan, Kargi'nin uçtuğu yöne doğru başını kaldırıp gökyüzüne odaklandı. Bir gariplik vardı ve bunu Büyük Bilge'nin uyarısıyla fark etmişti. Keskin gözlerini ufka doğru sabitlediğinde yüzündeki umut tekrardan endişeye dönüştü.

– Bunlar da ne ki Büyük Bilge?



Masalina, Rehnüma ve Kral Kukileta da yaşlı akbabanın yanına gelip baktıkları yönü incelediler. Büyük Bilge, mırıldanmaya başladıığında yanındakileri de korku sarmaya başladı.

– Bunlar, Kara Düşler Ülkesi'nin kara bulutları. Anlaşılan ülkede kötü giden bir durum söz konusu.

– **Daha önce hiç böyle olmamıştı.**

– Evet Sayın Başkan! Ülkenin koruyucu bir küresi vardı ve o küre bulutların uzaklaşmasına engel oluyordu.

– Şimdi bize doğru geliyorlar.

Kral Kukileta, Başkan'ın yanına gelip konuşmaya katıldı.

– **Sanırım sadece buraya değil, tüm ülkelere yayılıyor.**

Masalina da endişelendi.

– Bizim ülkenin masal kahramanları çok korkarlar. Masalların değişmesi ülkemizin sonu anlamına gelir.

Başkan, tüm endişeleri ve sonrasında yaşanılacak olumsuzlukları kısa sürede zihninden geçirdi ve ev sahibi ülke olduğu için misafirlerini yönlendirecek lider konumunu kullanmak istedi. Birkaç adım ilerledi ve dönerek herkesi önüne alacak şekilde durdu. Ülke liderleri, Başkan'a odaklanmıştı. Zaten Başkan da tüm misafirlerin sessiz olup kendisine bakmasını istiyordu.

– Herkes beni dinleyebilir mi?

Uğultular bir anda kesilip herkes Başkan'a baktığında, uzakta, gökyüzünden gelen kara bulutlar görüldü. Kısa sürede sessizlik her yanı sarmıştı.



– **Ülkemize doğru yaklaşan büyük bir tehlike var. Kara Düşler Ülkesi'nin koruyucu küresi kırılmış olmalı. Birisi ya da birileri Ador'a saldırıyor olabilir.**

Büyük Bilge, endişeli gözlerle etrafına bakınıp Hammit ve arkadaşlarını aradı. Aklına bu kötülüğü yapanların onlar olduğunu getirmek istemiyordu. Bir yerde yorgun düşüklerini ve birazdan yanlarına geleceklerini umut ediyordu. Başkan, konuşmasına devam ettiği sırada kara bulutlar buldukları yere ulaştı ve gökyüzünü kaplamaya başladı.

– **Kargi'yi, Ador'dan bize yardım etmesini istemek için gönderdik fakat asıl bizim onlara yardım etmemiz gerekebilir. Ador'un tehlikede olması Altın Kristal'in de tehlikede olması, anlamına geliyor. Kötü ellerin eline geçmesi demek, hepimizin sonu demektir.**