

Kara Düşler Ülkesi Serisi

Hammit

Gümüş Kartallar



CEM
GÜLBENT



CEM GÜLBENT

Cem Gülbent, 1982 yılında İzmir'in Buca ilçesinde hayata merhaba dedi. Üniversite de dâhil tüm eğitim ve öğrenimini Buca'da gerçekleştirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik bölümünden mezun olduktan sonra kendi reklam şirketini kurdu. 2009 yılında "Paradokya" adlı kitabıyla okuyucularıyla buluştu. Yüzlerce okul etkinliği, söyleşi ve imza günü yaparak yüz binlerce okuyucusuyla bir araya geldi. Birçok TV ve radyo programına katılarak gazete ve dergilere röportajlar verdi.

Hâlen İzmir'de yaşamakta; çocuk, genç ve yetişkin kategorisinde kitaplar yazmaya devam etmektedir. Yalandan ve sigaradan nefret eder, tasarım ve kurgu yapmaktan da çok hoşlanır.



Hammit

Gümüş Kartallar

Yazan: Cem Gülbent

Resimleyen: Alp Türkbiner

Yayın Yönetmeni: Savaş Özdemir

Editör: Tülay Öncü

Kapak Tasarım: Sefer Koçan

İç Tasarım: Sude Zümret

Yayın No: 4854

ISBN: 978-605-08-3283-9

Raf: 6-10 Yaş Öykü/Hikâye

1. Baskı / Şubat 2020

Baskı ve Cilt: Mega Basım

Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:3 Baha İş Merkezi

Avcılar / İstanbul

Sertifika No: 44452

Tel: (0212) 412 17 00



Timaş Basım Ticaret ve Sanayi AŞ

Cağaloğlu, Alemdar Mah. Alay Köşkü Cad. No:5 Fatih/İstanbul

Kültür Bakanlığı Yayıncılık Sertifika No: 45587

Tel: (0212) 511 24 24 (pbx)

timascocuk.com • timascocuk@timas.com.tr

iyi ki kitaplarım var...

© 2018 Eserin her hakkı anlaşmalı olarak Timaş Basım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine aittir. İzinsiz yayımlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

HAMMIT



BILGIN



ADOR





ZEBRAGÜL



FETİ



SOSİ



GÜMÜŞ KARTALLAR

Göktaş'ı yağmuru sonrası tehlikeyi üzerlerinden atan Bilgin ve arkadaşları, yeni macera öncesi Hammit'i bekliyordular. Kahramanları geldikten sonra yollarına devam edecekler ve Kara Düşler Kalesi'ne doğru yol alıp maceradan maceraya atılacaklardı. Altın Kristal'i alma yolunda Ador'un tuzakları görüldüğü kadar basit değildi. Her zorlu mücadele sonrasında güçlerinin azaldığını hissediyorlardı.

Zebragül, macera boyunca yıpranan cildine bakım yapmak için krem sürerken, Sosi ile Feti'nin merakla kendisine baktığını fark etti.

- Siz de sürsenize! Cildi dinlendiriyor.

- Sen de çok âlemsin Zebrağül. Neden bu kadar önem veriyorsun ki? Altın Kristal'i aldıktan sonra cildin eskisinden de güzel olabilir.

- Her zaman bakımlı olmayı tercih ederim Feti. Çünkü...

Sosi, araya girerek Zebrağül'ün sözünü tamamladı.

- Çünkü bizim gibi görünmediğin için bizi çok

kıskanıyorsun.

- Hahaay! Güldürmeyin beni. Görünmek mi? Hatırlarsanız, Düşyutan Mağarası'nda



kremimi görünmez olmak için süren sizsiniz.

Bilgin konuşmayı dinlerken gülümsedi ve iki yaramaz mirkete doğru döndü.

– Yol uzun ve tuzaklı. Hammit gelinceye kadar dinlenseniz iyi olur. Bakalım, bu macerada hangi heyecanı yaşayacağız...

Feti, Bilgin'e doğru baktı.

- Hadi biz fantastik dünyadayız, bir şekilde kendimizi kurtarıyoruz. Peki Hammit, kendine nasıl bakıyor? Her macera öncesi bu kadar zinde olmasına hayret ediyorum.

Bilgin, biraz düşündükten sonra cevap verdi.

– O da kendi dünyasında hazırlığını yapıyor. Vücuduna bakıyor ve kendisini dinlendiriyor.

Zebragül, araya girdi.



– Belki erkenden yatıyordur, belki de yatmadan önce süt içiyordur.

- Kesinlikle Zebrağül. Kemiklerinin gelişimi için mutlaka en az bir bardak içiyordur.

Feti, düşünceli bir şekilde akbabaya baktı ve ona doğru adım attı.

- Ya maceraya atılacak gücü kendinde bulamazsa, ya bizden vazgeçerse? O zaman takım lideri olarak adaylığımı koymak istiyorum. Kahraman nasıl olur, herkes görsün.

– Bu konuyu daha önce de konuşmuştuk Feti. Hammit, gerçek bir kahraman. Çok vefalı biri.

Sosi, anlamsız yüz ifadesiyle araya girdi.

- Vefa mı? O da ne! Büyük ya da şişman gibi bir şey mi?

Bilgin, kremlenmeyi bırakıp kıkırdayan Zebrağül ile göz göze geldikten sonra mirkete doğru baktı.



– Vefa, sevgide bağıllık demektir. Ayrıca verilen sözde sadık kalma, yapılan iyilikleri unutmama da vefalı birinin özellikleridir. Bunların hepsi ve daha fazlası Hammit’te var. O sadece bizim değil, tüm fantastik dünyanın kahramanı olacak.

Zebrağül, başıyla akbabayı onayladı ve konuşmaya katıldı.

- Birine yardım ederseniz ve o da vefalı biriye gün gelir size karşılığını verir. Sadece tek bir gülümsemeniz bile fazlasıyla geri gelir.

Sosi, bir anda dikkat kesildi ve istemsizce fısıldadı.

- İşte geldi.

Bilgin, tekrar gülümsedi ve mirkete doğru dönüp sordu.

- Ne geldi? Gülümseme mi?

Akbaba, başını Sosi'ye çevirdiği anda kendisi de durakladı ve yerde yuvarlanan cisme odaklandı. Gümüş bir küre, Sosi'nin ayaklarının yanından yuvarlanarak geçiyordu. Zebragül ve Feti de pürdikkat gelen cisme bakıyorlardı.

Gümüş küre hızını kesmeden, aralarından yuvarlanarak denizin üzerinde akıp giden gemi gibi çimlerin üzerinden geçti ve ileriye doğru yöneldi. Tüm başlar bu küreyi takip etmekteydi. Küre, Olimpiyat Ülkesi'ndeki "Kartal Uçurumu" oyunundaki küreleri andırıyordu. Hatta andırmakla kalmıyordu, tıpatıp aynısıydı. Eğer akıllarına gelen doğruysa bu kürenin içi sürprizlerle dolu olmalıydı.

Hepsinin yüzü bir anda ekşidi. Gümüş kürenin peşinden baktıkları sırada kürenin üzerine düşen bir ayakla irkildiler. Başlarını bir anda kaldırdılar ve yüzlerindeki kısa süreli tedirginlik yerini gülümsemeye bıraktı.



– **Hammiiiiit!**

Hammit, elleri belinde, bir ayağı da gümüş kürenin üzerinde gülümsüyordu.

– **İşte bakın, gülümseme geri geldi.**

Bilgin, ilk adımı atan oldu ve kahramanının yanına koştu. Zebrağül ve mirketler de hemen Hammit'in etrafını sardılar. Hammit, eğilip içindeki gizemiyle yerde duran gümüş küreyi eline aldı.

– Bu maceramız sandığımızdan da zor olacak arkadaşlar. Bu küreyi hatırlıyor musunuz?

Oyunun sonu aklına geldiğinde Bilgin'in morali bozuldu.

– Hatırlamaz mıyız, kürelerin oyununu Ador kazanmıştı. Bu küreler bizim uçurumdan çıkmamıza engel olmuştu.

– Haklısın Bilgin. Fakat bu kez

bir oyun içerisinde değiliz. O yüzden işimiz daha zor. Ador

bu küreyi boşuna göndermemiştir.

Gümüş küreyle birlikte...

O anda gökyüzünde yankılanan sesle hepsi aynı anda irkildi. Bir kartal çılgınlığı ortalığı inletti.



Yutkunan Hammit, duygularını belli etmeden yeniden arkadaşlarına baktı.

– Gümüş kartallar da gelir dememe kalmadı. Başımız dertte arkadaşlar. Bunlar hem koruyucu küre hem kirpiler hem de göktaşlarından daha korkunçlar. Anlaşılan Ador'a yaklaştıkça daha büyük tuzaklarını üzerimize salıyor.

- **Peki, şimdi ne yapacağız kahraman?**

- **Bilemiyorum Zebrağül. Fakat her zamanki gibi bu tehlikeyi de atlatmanın yolunu bulacağız.**

Sosi ile Feti, Hammit'in kulaklağına doğru eğilerek fısıldadılar.

- **Bu işi bizim halletmemizi ister misin kahraman?**

Bilgin, iki mirketi de kendine doğru çekti.

- **Zaten biz hallediyoruz. Sakin olun ve daha da ortalağı karıştırmayın.**