

ÇOCUKTAN AL BİLGİYİ



ARKADAŞLIK

ÇOK

KARISIK



ŞENİZ BAŞ

PINAR AKSEKİ

ARKADAŞLIK ÇOK KARIŞIK

Yayın Yönetmeni	Savaş Özdemir
Editör	Tülay Öncü
Kapak ve İç Tasarım	Esra Burak
Karakter Tasarım	Sibel Açıkalin Akgün
Danışman	Uzm. Klinik Psikolog Büşra Tarçalır Erol

1. Baskı	Ocak / 2020
Uluslararası Seri No	(ISBN) 978-605-08-3225-9

TİMAŞ YAYINLARI

Adres	Cağaloğlu, Alemdar Mah. Alayköşkü Cad. No:5 Fatih/İstanbul
Telefon	(0212) 511 24 24
E-posta	bilgi@genctimas.com

Baskı ve Cilt	Sistem Matbaacılık
Sertifika No	16086
Adres	Yılanlı Ayazma Sok. No:8 Davutpaşa-Topkapı/İstanbul
Tel	(0212) 482 11 01



TİMAŞ YAYINLARI / 4825

ÇOCUKTAN AL BİLGİYİ / 2

Raf: 10+ Roman Öykü

KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINCILIK SERTİFİKA NO: 45587

© 2019 Eserin her hakkı anlaşmalı olarak Timaş Basım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne aittir. İzinsiz yayımlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Şeniz Bař

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans mezunu. Ama her şeyden önce iyi bir okur! Sonra, kitapçı, editör, yayıncı, yayın yönetmeni, pazarlamacı velhasıl kitapların hizmetkârı. Şimdilerde çocuk kitapları yazarı. Kendisiyle ilgili en gurur duyduğu özellik, yüzlerce kitabın yayıncısı ve editörü olmak! Sevdiği mesleği yapabilmeyi başarmış mutlu azınlıktan. Kelimelerden müteşekkil bir dünyası var ve orada mutlu.

Pınar Akseki

Hızla deęişen dünyaya yetişmeye çalışan biri. Hayatı boyunca birkaç alanda bunu başarabildi; işletme doktorluğu, şirketlerde yöneticilik gibi daha basit işlerde. Ancak iş çocuklarının yetiştirilmesine gelince anladı ki bu iş o kadar kolay olmayacak. Onların dünyasına yetişmek için onları anlamalı, onlarla aynı dilden konuşmalı. Hayatının bu döneminde bu seriyi yazmaya ihtiyaç duydu, vesile olan herkese müteşekkir.

× İÇİNDEKİLER

1. Bölüm: Sınıfta Yeni Bir Öğrenci

- Ayşen / Umut Popüler Oldu Bile-9
Güven / Umut, Hepimizin Umudu!-15
Ayşen / Yeni Bir Arkadaş-22
Güven / Yepyeni Sorunlar-30

2. Bölüm: Umut ile Korkut Karşı Karşıya!

- Ayşen / Olaylar Başlıyor!-37
Güven / İlk Yarı-44
Ayşen / Popüler Olmak Hiç de Havalı Değil!-52
Güven / Arkadaş Olmak Kolay Değil!-61

3. Bölüm: Dayanışma Ekibi İş Başında!

- Ayşen / Herkes Bir Garip Davranıyor!-71
Güven / Neler Olduğunu Gördüm-79
Ayşen / Hayat Bu Kadar Zor muydu?-87
Güven / Gerçekler Başkaymış-96

4. Bölüm: Arkadaşlık Kazansın!

- Ayşen / Hapşırımıyorum Bile!-105
Güven / Taraflar Netleşsin!-114
Ayşen / Hiç Beklemezdim!-123
Güven / Sorunlar Çözülemez Duruma Geldi-132

5. Bölüm: Herkes Mutlu Son Bekliyor

- Ayşen / Sınıfa Bir Hâller Oluyor-143
Güven / Bir Dönemin Sonu-151





Ayşen

Güven



1.
Bölüm:



SINIFTA YENİ BİR ÖĞRENCİ




Ayşen


Umut Popüler Oldu Bile

Fulya ortaya bir laf attı. Güya müdür yardımcısının odasının önünden geçerken öğretmenimizle konuşmalarını duymuş. Sınıf öğretmenimiz Seda Öğretmen, "Yeni öğrenci Umut'u 5B'ye alalım. O sınıf mevcut olarak en uygunu, daha çabuk uyum sağlar." demiş. 🧑 Fulya koşarak sınıfa gelip, "Bir haberim var, sınıfa yeni bir öğrenci geliyor!" dedi. Oğlanlar onunla dalga geçtiler, ama bu oğlanlar hep bizimle dalga geçiyorlar. Fulya'ya bile acıdım. Neden 'bile' dediğimi sonra anlatırım. 🧑 Gökhan o borazan sesiyle, "Senenin ortasında yeni öğrenci mi gelir! Kesin gene uyduruyorsun. Bu daha önceki asılsız laflarına benzemesin!" dedi. Fulya yeminler etti, "Göreceksiniz yakında." dedi.

Sınıfımızda kız ve erkek öğrenci sayısı aynı; on beş erkek, on beş kız. Oğlanlar hemen gürültüye başladılar. Bunlar bağırmadan, itişmeden konuşamıyorlar zaten. Güven, "Eşitlik bozuluyor kızlar, artık biz sayıca daha üstünüz. Bundan böyle sınıfta bizim dediğimiz olur." dedi.  Bu Güven aslında iyi birisi, ama Korkut ve Gökhan etrafında olduğunda hep böyle gaza geliyor. Kişiliği değişiyor sanki. Onlar etrafta yokken güzel güzel konuşuyoruz aslında. Ceyda, Güven'in lafının altında kalmadı tabii ki, "Nereden biliyorsunuz Umut'un erkek olduğunu? Bizim apartmanda Umut Teyze var. Yani Umut kız da olabilir. Böyle olursa kızların sayısı artar. Bu da bizim sözümüz geçecek demek oluyor! İlk iş olarak size sınıfa gürültüyle girmeyi yasaklayacağım." dedi.  Ceyda sınıfın popisi, ilk sözü söyleyemezse son sözü kesinlikle söyler. Aslında bilmiyor ama hiçbir şeyi yasaklayamaz, buna yetkisi yok. Hem Turgut Öğretmen, yani müdür yardımcımız kendisinden başka kimsenin yasak koymasına izin vermez.


Kendimi tanıtmayı unuttum. Benim adım Ayşen.  5B sınıfı öğrencilerindenim. Sınıftakilerin çoğuyla aynı mahallede oturuyoruz. Birinci sınıftan beri beraberiz. Sınıfa ilk defa yeni bir öğrenci gelecek, o yüzden çok heyecanlıyız. Umut daha gelmeden paylaşamıyorum. Benim **#kankim** Peri bile, "Umut inşallah kızdır, bize katılır. Ceyda, İnci, Fulya gibi biz de üçlü bir grup oluruz. Havamızdan geçilmez." deyip duruyor. Peri'yi çok seviyorum ama **#popüler** olma isteği beni bazen çok sıkıyor. Ceyda'nın o



kadar havalı olduğunu da düşünmüyorum. Durmadan herkese kırıcı sözler söyleyen birisi. İnci ve Fulya da onun çok yakın arkadaşları değil bence. Sadece Ceyda çok popüler diye yanında geziniyorlar. Peri'yle biz birbirimizi seviyoruz, birlikte yaptığımız çok şey var. Biz yakın arkadaşız! ❤️❤️

Biz Umut'u konuşurken içeri Korkut ve Gökhan girdi. Bu ikisinin birbirinden ayrıldığını hiç görmedim. Ancak Korkut, Gökhan'a bir iş emrederse o zaman.  Korkut, bütün ayak işlerini Gökhan'a yaptırıyor. "Çantamı beden eğitimi salonuna götür... Sibel'e söyle ödevimi yapsın... Hırkamı bahçede unuttum al, gel." Gökhan bunlara hiç ses çıkarmadığı gibi Korkut ondan bir şey istiyor diye mutlu oluyor. Hatta bence ona güç kattığını bile düşünüyor. Öyle değil ama! Korkut aslında tam bir baş belası, herkes ondan yaka silkiyor. Seda Öğretmen'in bile Korkut'la başa çıkabildiği söylenemez. Ne zaman okulda bir sorun olsa Müdür Yardımcısı Turgut Bey, önce Korkut'u çağırıyor. Korkut'un artık yapmadığı şeyleri bile yapmış gibi gösterdiğini düşünüyorum. Sorun çıkarmaktan, insanları itip kakmaktan hoşlanıyor gibi. Adının böyle anılmasından da gayet memnun. Gökhan neden böyle birisinden güç alır, anlamıyorum.


Korkut, Fulya'yı kolundan tuttu. "**Kuzu, söyle bakalım kim geliyor sınıfa?**" diye sordu. Kolundan tutarak çekiştirip durmasa da Fulya hemen anlatır zaten. O bayılır laf yaymaya. Ama Korkut zorla bir şey yaptırmazsa o işi

yapılmış saymıyor. Fulya bir yandan kolunu kurtarmaya çalışırken, bir yandan da olan biteni anlattı. Korkut, Gökhan'a "Erkektir kesin, Umut diye kız ismi mi olurmuş! Onu da hemen bizim takıma alalım." dedi. Kim bilir, hangi takımdan bahsediyor. Gökhan'la kendisinden de bizim takım diye bahsediyor. İki kişilik takım mı olur? Ama iki artı bir demek daha doğru. Güven'i unuttum. O da çoğunlukla onlarla birlikte. Gökhan gibi getir götür işleri yapmıyor ama Korkut'un dediği hiçbir şeye de karşı çıkmıyor. Hatta kızların eşyalarını sakladıklarında onlarla birlikte gülüyor. Acaba Güven'e onlarla dolaşmaya ihtiyacı olmadığını söylesem mi? Aslında Güven'in iyi olduğunu düşünüyorum. Ama kötülüğe ses çıkarmıyorsan o kadar da iyi olamazsın, değil mi?

Korkut, Gökhan, Güven bir taraftan, Ceyda, Fulya, İnci öbür taraftan, "Umut bizindir, size bırakmayız!" diye bağırıyorlar. Umut gelmeden sınıfın en popüler ismi olmayı başardı. İşin doğrusu, yeni bir okula başlasam bu kadar ilgi çekmeyi istemezdim. Kendi arkadaşlarımı kendim seçeyim, biraz okula alışayım isterdim. Ama ben zaten Ceyda'nın dediği gibi, "değişik" biriyim. Değişik olmak o kadar da kötü değil. Ama Ceyda'nın öyle bir söyleyişi var ki ne anlamda kullandığını anlıyorsunuz.  "N'aber değüşük?" diye sesleniyor bana. Hiç tepki vermiyorum. Peri arada sırada beni Ceyda'ya karşı güya savunmaya kalkıyor, "Ceyda öyle deme ama. Ayşen'le biraz takılsan ne kadar eğlenceli olduğunu anlarsın. Bizim de sizden farkımız yok ki! Aynı şeyleri oynamaktan,

konuşmaktan hoşlanıyoruz. Bir gün hep beraber bize gelsenize, annem sizinkilerden izin alır.” Ceyda her seferinde omuz silkip gidiyor. Küçümser gibi bakıyor,  ne izniymiş o der gibi bir ifadesi var. Peri boşuna uğraşılıyor, Ceyda ne benim “değüşük” olduğum fikrinden vazgeçer ne de Perilere gider.  Benim de çok umurumda sanki!

“Senenin ortasında niye bir öğrenci gelir ki, garip!”

Ses arka sıradan geldi.  Sedat bu, sınıfın en sessiz çocuğu. Bazen durup dururken bir soru sorar, ama genelde hiçbir şeye karışmaz. Bu yüzden bir takma adı bile var, “Bilmiyorum Sedat”.

“Sedat sınıfın lambasını kimin kırdığını gördün mü?”

“Bilmiyorum öğretmenim.”

“Sedat çöp kovasını kim devirdi?”

“Bilmiyorum öğretmenim.”


Sedat bilmez, görmez, duymaz...

Arka sıramda oturduğu için bazen ona dönüp bir şey sorduğum oluyor. Örneğin, “Korkut’un kızların üstüne örümcek attığını söylesek mi?” diye sorduğumda, “Bana ne ya! Beni ilgilendirmez.” diyor. Aman iyi! Bir gün senin de başına böyle şeyler gelsin de gör diye içimden geçiriyorum.

Sedat'ın söylediđi söz, sınıfta başka bir tartışmaya yol açtı. Herkes Umut'un neden sene ortasında geldiđini bulmaya çalıştı.


 “Annesi babası boşandı. Annesi başka şehre taşındı.”

 Belki yeni bir okula gitmek istemiştir canı.”

 “İnci her zamanki gibi saçmalıyorsun, sen çok konuşma canım. Ceyda böyle şeyleri daha iyi bilir.”

 “Bizim okulun ününü duymuştur.”

 “Neyi ünlüymüş bizim okulun?”


 “Oğlum ben ünlüyüm işte!”

Saçmalamanın dibine vurdular. Şu teneffüs bitse, Seda Öğretmen gelse de işin aslını öğrensek. Basit bir açıklaması olduğuna eminim. Belki bu semtten ev aldılar, taşındılar ya da babasının işi geređi geldiler. Korkut'un ünü dolayısıyla bu okula gelinmez, ancak bu okuldan kaçılır.





Güven

Umut, Hepimizin Umudu!

Bu kızlar her şeyden nasıl haberdar oluyorlar, anlamıyorum. Kulakları mı çok keskin, yoksa radarları mı var?  Hele bizim sınıftaki kızların bazılarının bilmediği yok. Al işte, gene Fulya koşarak sınıfa girip ortaya bombayı attı. Sınıfa yeni biri geliyor-muş. Birileri konuşurken mi duymuş ne, öyle bir şey. Ben hiç dolaşırken böyle şeyler duymuyorum. Yeni öğrencinin adını bile öğrenmiş: **“Umut”**. Sınıfta olay oldu. Bu teneffüsün konusu; Umut erkek ismi mi kız ismi mi? Bu çok önemli, özellikle biz erkekler için. Umut erkekse biz kızlardan bir fazla oluruz, değilse bir kızın daha ortalıkta konuşup laf yetiştirmesine dayanamayız.


Hem bizim sınıfın bir futbol takımı var, ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi. Ayrıca ben o kadar iyi değilim futbolda, ondan beni hep kaleci yapıyorlar. Belki Umut yedek kaleci olur, böylece tek başıma kalmam. Ne güzel olur!

Ben Güven!  5B sınıfındayım, bence okulun en renkli tipleri bizim sınıfta. Ben o kadar da renkli değilim. Örneğin okulun en iri, en güçlü çocuğu bizim sınıfta; Korkut. Korkut'tan bahsedince onun en yakın arkadaşı Gökhan'dan söz etmemek olmaz. İkisi bizim sınıfın altını üstüne getiriyorlar, çok eğleniyorlar. Ben de gülüyorum bazı yaptıklarına ama onlara katılmaya çekiniyorum, her zaman onların yanında olmak da istemiyorum. Çünkü bazen abartıyorlar. Kızlara hak verdiğim bile oluyor. Korkut sınıftaki kızlara çok sataşır. Ceyda var bizim sınıfta; tokası, çantası, kalemleri, defterleri bile süslü. Korkut onun havasını bozmaya bayılıyor. Ceyda teneffüsten sınıfa geri gelince bir bakıyor süslü defterleri ıslanmış. İşin komiği, yalnız Ceyda değil, hep yanında dolaşan İnci ve Fulya da aynı anda çığlık atmaya başlıyorlar. Korkut'un Ceyda'ya yaptığına değil ama üçünün bağırışmasına çok gülüyorum. 

Ben böyle gülünce Ayşen bozuluyor. Ayşen, benim hem servisten hem sınıftan arkadaşım olan Peri'nin kankası. Biraz garip bir kız. Dedim ya, çok değişik tipler var bizim sınıfta. Bu Umut'u niye bizim sınıfa alıyorlarsa artık? Bizim Korkut'la Gökhan gibi bir tipse sınıfta durulmaz, daha da güçlenirlerse hiçbir şey du-

ramaz artık önlerinde. Müdür Yardımcısı bile! Seda Öğretmen zaten her şeye yetişemiyor. Gökhan, Fulya'nın ağzından laf almak için kızı çekiştirdi durdu. Fulya zaten bütün bildiğini söylemiş, Gökhan daha ne söyletecek ki zorla?

Kızlar için de önemli bu Umut konusu, hele Ceyda için. Ayşen'le Peri onun her dediğini yapmıyor diye sinirleniyor. Diğer kızları istediği gibi yönetiyor, Ayşen olmasa Peri, Ceyda'nın kuyruğunda olmaya hevesli aslında. Neyi bu kadar özel bu Ceyda'nın, anlayamıyorum. Ama Umut kız ise, bu durum en çok Ceyda'nın işine yarar. Böylece daha çok yardımcı olur.

Asıl merak ettiğimiz; Umut niye dönemin ortasında geliyor? Bizim sınıfta Sedat var, çok konuşmayan birisidir. O bile dayanmayıp niye şimdi geliyor diye sınıfta kargaşa yarattı. Her kafadan bir ses çıktı. Ortalık bağıriş çağırış doldu, arkamda oturdukları için Korkut'un Gökhan'a fısıldayarak dediklerini duydum. **“Kesin çok azılı bir çocuk, okuldan atıldı. Tam bize göre.”** Gökhan da dedi ki, **“Ya bizden de güçlüyse?”**  Korkut akıllı tabii, “Biz buraları ondan iyi biliyoruz, ilk günden ağzının payını veririz. Sen merak etme kanka! O iş bende!”

Bayılır Korkut böyle havalara, her şeyi ben yaparım, her şeyi ben bilirim laflarına. Çok işe yarıyor bu tavırlar. Sadece bizim düzeydekiler değil, alt sınıflardakiler de hayran ona. Ben onun gibi biri olmak istemiyorum, ama benim gibi biri olunca da biraz

yalnız kalınıyor. Belki Umut da benim gibidir. Korkut gibi olmak istemiyordur ama Korkut gibileri de yenemiyordur. Ceyda gibilerle aynı sınıfta olmak istemiyordur ama Ceyda gibileri de susturamıyordur.

Belki Umut, Peri, Ayşen ve ben bir grup oluruz. Grup içinde tek kişinin sözü geçmek zorunda olmaz, kimse birbirine emir vermez. Teneffüslerde birlikte oynarız, birbirimize kızmadan bağırmandan sınıfa gireriz. Olamaz mı? Bütün okullarda durum aynı mı acaba? Umut'a sınıfa geldiğinde önce bunu soracağım. Onun geldiği okul nasıl acaba? Belki o kendi sınıfındakilerden sıkılıp ayrıldı okuldan? Böyle düşündüğümü söylemedim sınıfta, biliyorum Korkut hemen der ki, **“Bir sorunun mu var bizimle?”** Hiç uğraşamam onunla. Bir laf attım ortaya, bizim okulun ününü duymuştur dedim. Zaten, Korkut lafı gene kendine getirdi, onun ününü duymuş, ondan geliyormuş Umut.

Tam biz gülüp eğlenirken Seda Öğretmen geldi. Çok seviyorum öğretmenimizi, o da bize karşı çok anlayışlı. Korkut'a bile iyi davranıyor. Kaç kere onu müdür yardımcısının elinden kurtardı. Geçenlerde Seda Öğretmen Korkut'a, yapamadığı bir matematik sorusu için **“Teneffüste gel, birlikte bakalım.”** dedi. Korkut bunu bile “Seda Öğretmen bana bedava özel ders veriyor.” diye geldi anlattı bize. Biz derste anlıyoruz da ondan bize bir daha anlatmak zorunda kalmıyor öğretmen diyemedim.

Seda Öğretmen gelince apar topar yerlerimize geçtik. He-
yecandan sıramızda duramıyorduk artık. Bizi bu kadar dikkatle
ona bakarken görünce, o da şaşırıldı. Her zamanki gibi sakince
lafa başladı.

“Sevgili çocuklar, bir haberim var. Sınıfımıza yeni bir öğrenci ka-
tılacak. Sizden isteğim ona arkadaşça yaklaşmanız. Kendinizi onun
yerine koyun; sizler senelerdir aynı sınıftasınız, o hiç tanımadığı
bir sınıfa geliyor. Yeni bir arkadaşlık nasıl kurulur konuşmuştuk,
hatırlıyor musunuz?” diyerek bize tekrar anlattı.


Yeni Bir Arkadaşlık Nasıl Kurulur?

Ortama yeni gelen biri olduğunu fark ettiğinizde önce
kendinizi tanıtmakla ilk adımı atabilirsiniz.

Sizin hâkim olduğunuz pek çok detay, yeni gelen kişi için
henüz fark edilmemiştir ve bunun için zamana ihtiyacı vardır.
Bu zamanı kısaltmak için ona rehberlik edebilirsiniz. Örne-
ğin, kantinin ne tarafta olduğu, hangi saatte öğle yemeğine
çıkıldığı gibi.

Biriyle arkadaşlık kurmanın en hızlı yolu, onu bir oyuna
davet etmektir. Hangi oyunu oynayacağınıza birlikte karar
verebilirsiniz.

Karşınızdakinin beğendiğiniz özelliklerini vurgulayıp ona iltifat edebilirsiniz.

Sizin ve ailenizin mahremiyetinin bozulmayacağından emin olduğunuz şeyleri paylaşabilirsiniz. Kaç kardeş olduğunuz, en çok hangi dersi sevdiğiniz gibi. 

Yeni gelen kişinin hikâyesini öğrenmeye meraklı olmak, onun için motive edici olabilir. Neden bu okula geldi? Eski okulunu sever miydi?



Sonunda İnci dayanamayıp atladı.

“Öğretmenim, Umut kız mı erkek mi?” 

Seda Öğretmen şaşırды tabii.


“Siz adını nereden biliyorsunuz?”

Fulya, İnci'ye kızgın bir bakış fırlattı ama kimse nereden duyduğumuzu söylemedi. Arkadaşlık bunu gerektirir.

Korkut, **“Öğretmenim biliyoruz işte, siz bize kız mı erkek mi söyleyene.”** dedi.

Bu cevap Seda Öğretmen'in çok hoşuna gitmedi. “Niye bu

kadar önemli ki?" diye sordu. O kadar uzun sürerdi ki ona bunu anlatmak! Ne olurdu sanki hemen söyleseydi. Sonunda Seda Öğretmen, **"Madem siz bana nereden öğrendiğinizi söylemiyorsunuz, ben de size sorunuzun cevabını vermem. Umut yarın gelecek, kendiniz görürsünüz."** dedi.

Sınıfta bir an sessizlik oldu, sonra itirazlar, yalvarışlar... Hiçbirinin faydası olmadı.  Aferin Korkut dedim içimden, bunu da yaptın. Bu gece nasıl geçecek, meraktan çatlayacağım. Korkut da bozuldu ama çaktırmamaya çalıştı. İnci zaten bin pişman.

Bütün umutlar yarına kaldı.