

NURULLAH GENÇ

Çiçekler Üşümesin

şir

ÇİÇEKLER ÜŞÜMESİN

Nurullah Genç

Edebiyat - Şiir

TİMAŞ YAYINLARI | 4830

Şiir | 40

EDİTÖR

Ayşe Tuba Ayman

KAPAK TASARIMI

Esra Gevrek

İÇ TASARIM

Nur Kayaalp

1. BASKI

Ocak 2020, İstanbul

ISBN

ISBN: 978-605-08-3208-2






9 786050 832082

TİMAŞ YAYINLARI

Cağaloğlu, Alemdar Mahallesi,
Alayköşkü Caddesi, No: 5, Fatih/İstanbul
Telefon: (0212) 511 24 24

timas.com.tr

timas@timas.com.tr

   timasyayingrubu

Kültür Bakanlığı Yayıncılık

Sertifika No: 45587

BASKI VE CILT

Sistem Matbaacılık

Yılanlı Ayazma Sok. No: 8

Davutpaşa-Topkapı/İstanbul

Telefon: (0212) 482 11 01

Matbaa Sertifika No: 16086

YAYIN HAKLARI

© Eserin her hakkı anlaşmalı olarak Timaş Basım Ticaret ve Sanayi
Anonim Şirketi'ne aittir. İzinsiz yayınlanamaz.
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

İÇİNDEKİLER

SEVDA VE HÜZÜN

- Kalır / 11
Hicran Rüzgârı / 12
Ayrılık Şarkısı / 13
Kalbimin Mahuru / 15
Gel / 16
Matem Çiçeğim / 19
Mevsim / 20
Saraylar I / 21
Saraylar II / 22
Gurbet Sokağı / 23
Gözler / 25
Çılgılık / 28
Hüzün / 29
Talan / 30
Okyanus / 34
Hüzün Mısraları / 37
Yalnızsın / 39
Düş Vadisi / 41
Babam / 43
Annem / 46
Doğmamış Çocuğa Mektup / 47
İstila / 51
Arayışın Türküsü / 52
Sızı / 53
Gaflete Daldım Seherde / 55
Hıçkırıklar / 58
Sitem / 60

TANYERİNİ ARARKEN

- Akşam / 63
Mağaralar / 64

Mağaralar II / 65
Mağaralar III / 66
Mağaralar IV / 67
Mağaralar V / 68
Nefsin Sahillerinde / 69
Gögün Altında / 70
Ölüm / 71
Salıncak / 73
Tutsak / 74
Neden Tutsak / 75
Hasret / 76
Sokaklar / 77
Yılanların Dışında / 78
Pişmanlık Ve Hüzün / 79
Talih Kuşu / 82
Güvercin / 83
Kibar Tahtırevanlar / 84
Geceler / 86
Kâbus / 87
Zincirler / 92
Gölgeler I / 93
Gölgeler II / 95
Gölgeler III / 97
Şeb-i Yelda / 99
Cinnet / 101
Alın Yızısı / 104
Bir Ümit Kıvılcımı / 105
Denizlerden / 106
Dehlizlere Gömdüm Umutlarımı / 107
Sessizlik / 108
Çiçekler Üşümesin / 109

KALIR

Hayat su misali süzölüp gider
Vahşi derelerin selinde kalır
Rüyasında gamlı bülbül ah eder
Yankısı bir hayal gülünde kalır

Güneş doğar, batar, bir yıldız kayar
Ay hüzne bürünür, karalar giyer
O gün feryadımı kâinat duyar
Ruhum sonsuzluğun ilinde kalır

Gözlerim kararır, biter hevesim
Yokluğun sesinde kısılır sesim
Sevginle yaşayan, çoşan nefesim
Siyah saçlarının telinde kalır

Günlerce gezersin hayalim ile
Nihayet varırsın sen de menzile
Kimsenin aklına gelmese bile
Bu sevda tarihin dilinde kalır

HİCRAN RÜZGÂRI

Hicran rüzgârıyım, işkence seli
Kuşandım sevginin intizarını
Mecnûn, yüreğine ektiğim deli
Bitmeyen bir aşkın lâlezârını

Hicran rüzgârıyım; alevden tahtım
Benliğim hasretle büyüyen bebek
Kerem'i Aslı'nın ahına yaktım
Kanatlarım ateş saçan kelebek

Hicran rüzgârıyım; ellerim kanlı
Yağmur oldum, şimşek gibi çakıldım
Ferhat dağı yaran bir delikanlı
Emrah'ı Selvi'ye müptela kıldım

Hicran rüzgârıyım; tarih bendedir
Efsaneler bende, masallar bende
Hâlâ anlamadım kavuşmak nedir
Feryadım kalmadı bu son bedende

AYRILIK ŐARKISI

Gidince, gln rengi sarardı gzlerimde
Mutluluk dolu dnyam karardı gzlerimde

GzyaŐların yaĐmurdu, ıslatırdı iĐimi
O yemyeŐil gzlerin bahardı gzlerimde

Yıldız gibi parlardı gönlümde gülüşlerin
Endamın güneşimdi, parlardı gözlerimde

Dudaklarım ismini hecelerdi derinden
Bakışlarım hep seni arardı gözlerimde

Gidince, gülün rengi sarardı gözlerimde
Mutluluk dolu dünyam karardı gözlerimde

KALBİMİN MAHURU

Sen ki, gül bahçesinde kalbimin mahurusun
Bir de hüzzam yerine bana nihavendi sun
O biçare günlerin matemi unutulsun
Gülümse de ruhumun gözyaşları kurusun
Sen ki, gül bahçesinde kalbimin mahurusun
Bir de hüzzam yerine bana nihavendi sun

Sevdamızı duyunca aynalar coştı bugün
Hayalimde efsunlu yüzün bir hoştu bugün
Seni gören ağaçlar, kuşlar sarhoştı bugün
Söyle, niye penceren yine bomboştı bugün
Sen ki, gül bahçesinde kalbimin mahurusun
Bir de hüzzam yerine bana nihavendi sun

GEL

Cihanı kucaklasın kolların; gel içime
Ellerin gözlerimin mehtabını süslesin
Hayalin ipek gibi dokunurken saçıma
Büyülüyor gönlümü, sanki rüyada sesin

Naz ile uğulduyor kulaklarımda meltem
İğneli gözlerinin yıktığı viraneyim
Istırap büyütürken yüzünde bin bir sitem
Mahşerinden bihaber bir garip divaneyim

Masmavi bir denizin ortasında ve kırgın
İçiyorum çöllerin bütün susuzluğunu
Damla damla kuruttu bu sevda ve bu yangın
Mendillerin gözümde arayıp bulduğunu

Simsiyah bulutlardan bakıyorum göklere
Bahçıvanlar sessizce diken yetiştiriyor
Mahrum bırakılsam da dünyada çiçeklere
O hülyalar bahçesi artık beni bekliyor

Şafakla kapanacak içimdeki yaralar
İklimleri ruhumun yaprağında gizledim
İssızlık ülkesinde çürürken hatıralar
Arşın hiç değışmeyen iklimini özledim

Mutluluk diyarına gideceğim göklerden
Nûr ile penceremi bezeyecek dilekler
İhtirasın, ölümün olmadığı o yerden
Meçhuller dünyasını dolduracak melekler

Büyülüyor gönlümü, sanki rüyada sesin
Hayalin ipek gibi dokunurken saçıma
Ellerin gözlerimin mehtabını süslesin
Cihanı kucaklasın kolların; gel içime

MATEM ÇİÇEĞİM

Yıldızları gül diye kondursam da yakana
Bir anlık sevgin için ağlasam kana kana

Gönlümün pınarında yıkasam ellerini
Yudumlasam dünyanın bütün elemlerini

Kül olsam da sevincin, tebessümün uğruna
Baş eğsem de öfkene, hıncına, gururuna

Yine de bîvefadır sana matem çiçeğim
Zehr-i can olsan bile pervasız içeceğim

MEVSİM

Zamanın dudağında son yar mevsimdir bu
Rüzgârı çiçek kokan diyar mevsimdir bu
Hayalinde Leyla'nın saçlarını okşayan
Bir mecnûn yüreğinde bahar mevsimdir bu

SARAYLAR I

Uzaktan tebessümü nevâkâr beldelerin
Yâdında bir damla su denizden bile derin
Saraylar, sinesinde bekleyen ev sahibim
Ölümsüz kuşlar gibi uçuyor şimdi kalbim
Ebedî duyguların ırmağında yüzerken
Sükûn içinde sırlar âlemini gezerken
Ufuklarda toy, düğün, o münteha bedenler
Kederli bir âlemden sonsuzluğa gidenler
Hülyalı şehirlere yürüdüğüm, durmadan
Saâdet beklediğim bıkmadan, yorulmadan

SARAYLAR II

Çehreler nûr pınarı, gökyüzüne akarken
Toprağın bağrında “hû” karanlığı yakarken
Bir cümlenin ardında nice yüz bin kelime
Dünyada sığmayanlar sığıyor hayalime
İnsanların esiri değil, hürriyet de hür
Burda ağlamak yoktur, burda yalnız gülünür
Nerde acı, yalnızlık, bilmem ki nerde elem
Tam bir huzur içinde burda koskoca âlem
Burda menekşe, sümbül mavera dikenleri
Burda yıldız yanağı denizin yelkenleri
Saraylar, altın leğen sunulan alın terim
Saraylar, pırıl pırıl parlayan son makberim

GURBET SOKAĐI

Zamana türküler yakmış seherden
Bilmiyorum kimdir ve kimin nesi
Uzandı ölçüler varmayan yerden
Dudađımı öptü bir kar tanesi

Sular derelerin yüreğinde kan
Dereler suların sevdiđi kadın
Dađlardan cilveli gözlerle bakan
Ey beyaz, dađlarda nedir murâdın

Pencereler surat asıyor bana
Galiba buzlarla sevişiyorlar
Vahşi bir sokakta kalan insanla
Sokak köpekleri dövüşüyorlar

Neden köşeleri bekler durursun
Nefesin burnunda tütüyor, feci
Evin var mı, nerede oturursun
Sen de mi garipsin ey kestaneci

Ben garibim, dehlizlerde yatarım
Yatağım, yorganım çamurlu sular
Gurbet sokağında hüzün satarım
Hüzündür içimde sesler, duygular

GÖZLER

Sende sevgidir zaman ve Leyla'dır denizler
Kulak ver, tükenmeyen ah ü zârıma gözler
Ey dikenli yolları gökyüzüne bağlayan
Bir hayalî dilberin çehresinde parlayan
Mehtabım, gülümse de, kalbimde gül büyüsün
Sen ki, güzel gözlerin belki en büyüğsün
Güneş gibi, ufkumda doğup da yanan gözler
Ruhumun yağmurunu içip de kanan gözler

Geceye mi ırpınıř, gurbete mi bu hasret
Bitmeyen bir susuzluk ve snmeyen hararet
Ortasında kalmıřsın; saların darmadağın
Glřenim, yıkılmadan saray gibi otağın
Hayatın sonbaharı kuřatmadan rengini
Yitirmeden řu billur ve masmavi engini
Beni al kollarına, uyut sonsuza deėin
Yzmde dalgalansın o simsiyah eteėin
Greyim elmas gibi parlayan nakıřları
Gnlm iek iek sırlayan nakıřları