

TEBESSÜM VE TEFEKKÜR

F. 2.



F. 5.



DURSUN GÜRLEK

TİMAS
E

TEBESSÜM VE TEFEKKÜR

Dursun Gürlek

TİMAŞ YAYINLARI | 4654

Kültür Tarihi | 24

Raf: Kültür Tarihi

EDİTÖR

Zeynep Berktaş

KAPAK TASARIMI

Yasin Çetin

İÇ TASARIM

Tamer Turp

1-8. BASKI

Kubbealtı Neşriyat

9. BASKI

Haziran 2019, İstanbul

ISBN

ISBN: 978-605-08-3069-9



9 786050 830699

TİMAŞ YAYINLARI

Cağaloğlu, Alemdar Mahallesi,
Alaykökü Caddesi, No: 5, Fatih/Istanbul
Telefon: (0212) 511 24 24

timas.com.tr

timas@timas.com.tr



timasyayinggrubu

Kültür Bakanlığı Yayıncılık
Sertifika No: 12364

BASKI VE CİLT

Sistem Matbaacılık

Yılanlı Ayazma Sok. No: 8
Davutpaşa-Topkapı/İstanbul
Telefon: (0212) 482 11 01
Matbaa Sertifika No: 16086

YAYIN HAKLARI

© Eserin her hakkı anlaşmalı olarak
Timas Basım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne aittir.
İzinsiz yayınlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

İÇİNDEKİLER

TAKDİM	7
KÂNUNÎ SULTAN SÜLEYMAN VE İMÂM-I ÂZAM	11
SULTAN AHMED VE AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ.....	16
PARALI KİTAP	23
HÂKÂNÎ MEHMED BEY VE HİLYE-İ SAÂDET'İ.....	28
BAY KÂNUNÎ SULTAN SÜLEYMAN VE BAYAN HÜRREM SULTAN	34
CİMRİNİN YOĞURDU.....	39
SAMİMİYET VE TÖVBE	44
DÂR-I BEKÂ	48
MİHRİMÂH SULTAN'IN KEDİSİ.....	53
MÜCEVHER KUTUSUNDAN ÇIKANLAR.....	58
CİMRİLİK, CÖMERTLİK VE HÂTEM-İ TÂÎ	64
GARİBELER	70
İSLÂM CENNETİNİN YEŞİL BAHÇESİ.....	78
TARIHÎ ANEKDOTLAR VE MEZARDA DOĞAN ÇOCUKLAR.....	92
MEDİNE HATIRALARINDAN BİR TABLO	98
DALDAN DALA.....	104
MEVLÂNÂ GÜLLERİ	109
SÜLEYMAN ŞÜKRÜ VE SEYAHATÜ'L-KÜBRÂ'SI	115
İLİM DENİLEN ŞEREF MADALYASI.....	122

LÂTİF LÂTİFELER	131
YAHYÂ KEMAL VE “EZÂN-I MUHAMMEDÎ” ŞİİRİ.....	137
DİRİ DİRİ GÖMÜLEN İSLÂM BİLGİNİ	143
MEHMED ÂKİF’TEN BİR İBRET TABLOSU.....	147
SÜLEYMANİYE’NİN SÜTUNLARI VE KARINCA KAPTAN	151
ESKİ KİTAPLARDAKİ ESKİMEZ SÖZLER.....	155
EBÛ KAVUK MEHMED PAŞA’NIN VE İSMAİL HAKKI BURSEVÎ’NİN BAŞINA GELENLER.....	160
İSTEPAN HİLMİ GURDİKYAN EFENDÎ’NİN TASAVVUFÎ GAZELİ.....	167
ENVER PAŞA’NIN TOPLATTIĞI KİTAP.....	175
HURMA TATLISI	180
MANASTIR VİLAYETİNİN TARİHÇESİ.....	184
BÜTÜN CEPHELERİYLE REŞAT EKREM KOÇU	190
ALİ NUSRET BEY’İN MUKADDES ÖFKESİ.....	196
HÜKÜMDAR MIKNATISTAN OLSA	203
AYNALI HÂKİMİN MARİFETİ	207
CENNTE MÜJDECİ GİDEN PAŞA	211
CAHİT SİTKİ’DAN ŞİİR OKUYAN VÂİZ	216
HACI BAYRAM-I VELİ VE KERAMET SAHİBİ ANNESİ.....	219
ŞEHÜLİSLÂM FEYZULLAH EFENDÎ’NİN LATİFELERİ	222
REFİK HALİD KARAY VE LÂLELİ CÂMİİ.....	226
KÜLTÜR DÜNYAMIZIN TAHİR EFENDİLERİ	230
SÜLEYMAN NAZİF’DEN VALİ FIKRALARI	235

TAKDİM

Timurlenk Akşehir'de iken doğu taraflarından bir âlim gelip, "Eğer gerçek anlamda büyük bilginleriniz varsa imtihan olmak ve kendisine bazı şeyler sormak istiyorum." der. Timur da Hoca'yı çağırarak bu âlimle tanıştırır.

Adam, ilk önce asası ile yere bir daire çizerek Hoca'nın yüzüne bakar. Hoca da bu daireyi önce ikiye, sonra dörde bölgerek üç bölümünü kendine doğru çekip bir bölümünü âlime doğru uzatır. Âlim, bu cevapta memnun olduğunu göstermek için Hoca'ya gülümser. Sonra da elini, açılmış bir çiçek gibi, parmakları yukarı doğru gelmek üzere birkaç defa sallar. Hoca da bu hareketin tam aksını yapar. Âlim, bunun üzerine parmaklarıyla yerde hayvanın yürümesini taklit ettikten sonra karnını işaret edip bir şey çıkarır gibi yapar. Hoca da cebinden çıkardığı yumurtayı göstererek iki kolunu sallamak suretiyle uçar gibi bir harekette bulunur. Âlim, bu cevap üzerine ayağa kalkarak Hoca'nın karşısında boyun kırar, sonra da gelip elini öper. Timur, Nasreddin Hoca'nın, bu yabancı âlimin her sorduğu suale bulup buluşturup verdiği cevaplardan çok memnun olmuştur. Kalabalık dağıldıktan sonra âlime, "Sen Hoca'ya ne söyledin, Hoca sana ne cevap verdi?" diye sorar.

Âlim der ki, "Ben ona, yerin yuvarlak olduğunu işaret ettim. Hocanız bunu kabul ettiği gibi daireyi ortasından ikiye bölgerek hem ortasından geçen çizgiyi hem de kuzey ve güney yarımküreleri gösterdi. Sonra bir hat daha çekerek üçünü kendine ayırdı ve birini bana uzattı ki bununla dünyanın dörtte üçünün deniz, dörtte birinin ise kara olduğunu söylemek isted. Sonra ben parmaklarımı havaya doğru sallayarak yerde bitki-lerin, madenlerin ve su kaynaklarının bulunduğu anlatmak istedim. Hocanız da ellerini yukarıdan aşağı doğru sallayarak bunların yetişmesi, yağmura ve güneş ışığına bağlı dedi. Cebinden bir yumurta çıkartıp uçar gibi yapması da kuş cinsini anlatmak içindi. Belli ki Hocanız, her soruyu cevaplayabilecek kadar güçlü bir âlimdir. Onunla ne kadar övünseñiz azdır."

Yabancı âlim veda edip ayrıldıktan sonra Timurlenk, Hoca'yı yanına çağırıp bir kere de işin aslini kendisinden öğrenmek ister. Hoca da şunları söyler, "Canım efendim, bu adam açgözlünün biri olacak. Karşıma gelir gelmez yere koca bir daire çizerek, 'Ah keşke, bir tepsı börek olsa!' dedi. Ben de tepsiyi ortasından ikiye ayırarak böregi ikimizin arasında paylaştırdım. Baktım alındırış etmiyor. Bu sefer de dörde böldüm. Üçünü kendime çekip dörtte birini ona uzattım. Başını salladı. Anladım ki, 'Bana bu kadarı yeter.' demek istiyor. Sonra bana, 'Bir ten-cere pilav yapsak da kaşık kaşık yesek!' dedi. Ben de, 'Pilavın üstüne tuz, biber, fistık, üzüm gibi şeyler de konulsa iyi olur.' dedim. Beni haklı bularak gülümserdi. Sonra eliyle bir de yürüür gibi bir işaret yaparak bana uzak yerden geldiğini, uzun zamanдан beri bol yemeğe hasret çektiğini anlattı. Ben de kendisine, 'Yahu! Ben senden daha açım. Baksana hafiflikten âdetə uçar gibiyim.' dedim ve eşimin cebime koyduğu yumurtayı çıkarıp bütün gün, görüp göreceğim ağığımın tek bir yumurtadan ibaret olduğunu işaretle anlattım."

Timurlenk, Hoca'nın verdiği bu cevapları dinleyip kahkahayla güldükten sonra, "O ne söylemiş, sen ne anlamışın. Fakat aferin Hoca! Bizi mahcup etmeden adamı sepetlemişsin." diyerek Hoca'ya bir hayli ihsanda ve ikramda bulunur.

Efendim, sevimli Hocamız, bu türlü ihsanlara ve ikramlara fazlaşıyla layık önemli bir şahsiyettir. Çünkü yüz yillardan beri biz onun lâtif lâatifeleriyle, zarif sözleriyle, hisse dolu kıssalarıyla hem gülümsüyoruz hem de düşünüyoruz. Hoca mizah yaparken aslında, derin meseleleri, anlaşılması güç konuları izah ediyor. Mizahın izahını öğrenmek istiyorsanız Hoca'yı iyi anlamamanız, fikralarını iyi okumanız, sözlerini can kulağıyla dinlemeniz gerekiyor. Şurası bir gerçekdir ki herkes fikra anlatamaz; ibretli ve hikmetli sözler söylemek, kulaklığa küpe hazırlamak, insanları hem güldürmek hem de düşündürmek için keskin zekâ kadar ilim ve irfan hazinesine ihtiyaç var. Dağarcığı dolu olan ve zekâsı da tatlı tatlı kaşınan bir bilgenin, bir şairin, bir sanatkârin sözleri, hiç şüphe yok ki altın ve mücevher değerindedir. Onun içindir ki eskiden bazı padişahlar, bir takım önemli devlet adamları, dinledikleri ve beğendikleri söz ustalarının, şairlerin ve ediplerin ağızlarını altınla doldurmak istemişlerdir.

Sadece Nasreddin Hoca, Bekri Mustafa, İncili Çavuş gibi meşhur mizahçılar değil, ünlü tefsir âlimleri, hadis bilginleri, tasavvuf erbabı da kitaplarında lâtif lâatifelere, zarif nüktelere bol miktarda yer veriyorlar. Molla Câmi'nin, Sâdî'nin, Mevlânâ'nın kitapları hisse alınması gereken kıssalarla dolup taşıyor. *Bostan* ve *Gülistan*'ı okurken önce tebessüm, sonra tefekkür ettiğiniz gibi, Hazreti Pir'in şaheseri *Mesnevi*'nin sayfalarını çevirirken de âdetâ kendinizden geçiyorsunuz. Okurken de, dinlerken de hem gülümsuyorsunuz hem de derin derin düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz. *Mesnevî* şerhlerinden birinde rast-

ladığım şu cümle, bu hakikati dile getiriyor: “Yüksek ve gönül âşina şahsiyetlerin sözlerinde ve eserlerinde yaptıkları lâtifeler, hakikatlerin şakaya bürün en ciddi ifadesidir. Bu sözler birer talimdir ki her noktası insana bir şey öğretir ve gözünü açar. Bu sözlerin iç yüzüne nüfuz edemeyenler bunları şaka zannederler ve gülüp geçerler. Hâlbuki ehlullah için her şey ciddidir.”

İşte efendim, bundan da anlaşılıyor ki şaka, ciddi bir iştir. Kelâm-ı kibar, kibar-ı kelâm olduğu gibi mizahın izahı da düşündürken güldürmesi, güldürürken de düşündürmesidir. Unutmayalım ki Allah'ın yarattığı canlılar içinde sadece insan, tebessüm ve tefekkür etmek gibi iki önemli özelliğe ve güzelliğe sahiptir. Gülümsemenin önemi, düşünmenin lüzumu hakkındaki ayetleri, hadisleri, büyük zatların bu husustaki tavsiyelerini birer birer sıralamaya kalkışsak ciltler dolusu kitaplar yazmak gereklidir. Mütefekkîr insan, mütebessim insandır. Kalpteki iman nuru, sahibinin yüz çizgilerine tebessümle yanılır. Allah güzeldir, güzelleri sever. Güzeller güzeli ise Efendimiz'dir. Hazreti Enes diyor ki: “Resulullah'ın yüzü çok güzel ve daima mütebessim idi.”

Tebessümü ve tefekkürü öne çıkaran bu nâçız kitabımı tenezzül edip okuyana şimdiden teşekkür ederim!

KÂNUNÎ SULTAN SÜLEYMAN VE İMÂM-İ ÂZAM

Başta İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri olmak üzere birçok İslâm bilgini, Türklerin İslâm tarihinde oynadığı büyük rolü ve üstün hizmeti eserlerinde anlata anlata bitiremiyorlar. Mesela Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi Bey'in *İslâm Tarihi* adıyla kaleme aldığı şaheseri, "İslâm'ın kahraman ordusu" kabul edilen Türk milletinin dinî ve millî heyecanını, îlâ-yı kelimetullah uğruna gösterdiği çabayı muhteşem tablolar hâlinde gözler önüne seriyor ve siz böyle bir eseri okurken şanlıecdâdın torunları olmanın bahtiyarlığını yaşıyorsunuz.

Şurası bir gerçektir ki Emeviler, Peygamberimiz'in Ehli Beyti'ni feci bir şekilde şehit ettiler. Kerbela faciasını İslâm'ın başına bela ettiler. Bu zulüm ve işkenceyi yapanlar, kiyamete kadar habis ruhlar olarak anılmayı hak ettiler. Tarihler Emevi halifelerinin -birkaçı hariç- habâsetlerini ve lâubaliliklerini iğrenç tablolar hâlinde bizlere naklediyorlar. Kabul etmek lazım ki Abbasiler de onlardan geri kalmadılar. Onlar da ulemâya zulmederek denâetlerini ve şenââtlerini sergilemekten çekinmediler. İmâm-ı Azamları, Ahmed bin Hanbelleri hapishanelerde çürütüp kırbaçların altında inlettiler. Mutezile mezhebinî teş-

vik ve terviç etmek için akla hayale gelmedik işkencelere baş vurdular. Halife-i Müslimîn adıyla ortaya çıkan bazı mahluklar, “Kur’ân mahluktur!” sözünü kabul etmedikleri için mezhep imamlarını ezaya, cefaya maruz bıraktılar.

İftiharla belirtelim ki Selçuklarda ve Osmanlılarda böyle menfi örneklerle, insanın içini karartan tablolara rastlamıyoruz. Selçuklu sultanlarının ve Osmanlı padişahlarının âlimlere ve şeyhlere, maneviyat sultanlarına büyük bir saygı gösterdiklerini biliyoruz. Bir Nakibü'l-Eşraf'lık¹ müessesesinin sîrf bu maksatla kurulduğuna şahit oluyoruz. Uzun söyle ne hacet, cihan hükümdarı Fâtih Sultan Mehmed Han'ın sîrf şu sözü bile ulemânın padişah nezdindeki mevkii canlı bir tablo gibi gözler önüne seriyor: “İstanbul'u allığıma o kadar sevinmıyorum; beni asıl mutlu eden şey, Akşemseddin gibi bir âlimle yan

1 Merhum Mehmed Zeki Pakalın *Târih Deyimleri ve Terimleri* isimli eserin ikinci cildinde, Nakibü'l-Eşraf'lık hakkında şu bilgileri veriyor: Hazret-i Peygamber'in sülalesi mensupları hakkında kullanılan bir tabirdir. Ehl-i Beyt'ten olanlara İslâmîyet'in her devrinde pek ziyade hürmet ve tazim gösterilir, kendilerine ait işlere bakmak üzere içlerinden biri reis tayin edildi. Nakibü'l-Eşraf adını alan bu reis, Peygamber sülalesi mensuplarının işlerine bakar, neseplerini kayıt ve zapt eder; doğumlarını, ölümlerini deftere geçirirdi. Onları adı sanata girmekten ve fena yerlerde bulunmaktan men eder, haklarını korur, ganimeinden kendilerine ait hisseyi alıp aralarında dağıtırıldı. Sûlaleden olan kadınların, dengi olmayanlarla evlenmelerini men ederdi. Kısacası Nakibü'l-Eşraf, Peygamber hanedanının genel anlamda bir vasisi (koruyucusu) idi.

Osmanlıların Misir'ı fethini müteakip Yavuz zamanında “Hâdimü'l-Harameyn” unvanını almışlar, o tarihten itibaren Mekke ve Medine ile sıkı münasebete başladıkları hâlde daha Yıldırım zamanında “Nakibü'l-Eşraf” tayin etmişlerdir. Bu müessesesi Fâtih zamanında bir ara lağvedilmişse de oğlu Bayezid'in devrinde tekrar ihdas edilmiş ve ondan sonra kesintisiz devam etmiştir. Osmanlılar zamanında Nakibü'l-Eşraf'a son derece saygı gösterilirdi. Merasim sırasında devlet ricalinin önüne geçerdi. Nakibü'l-Eşraflardan padişahlara kılıç kuşatanlar olduğu gibi, duaları makbul sayıldığı için, duaların çoğunu Nakibü'l-Eşraflar yapardı. İkinci Abdülhamid zamanında, Nakibü'l-Eşraflara oturmaları için Yıldız civarında bir konak tahsis edilmişti. Osmanlı saltanatıyla beraber bu müessesesi de tarihe karıştı.

yana olmaktadır!” Yeri gelmişken belirtelim ki; ulemâya, üde-bâya, şuarâya, meşâyihe besledikleri muhabbet ve bu muhabbetin tezahürü olan müesseseler birer birer sıralanmak istense ortaya hacimli kitaplar, cilt cilt eserler çıkar. Şimdi isterseniz deryadan bir damla olmak üzere Yavuz’dan ve Kânuni’den birkaç anekdot nakledeyim:

YAVUZ SULTAN SELİM VE MUHYİDDÎN-İ ARABÎ HAZRETLERİ

Mısır fatihi Yavuz Sultan Selim ile şeyhüllislâm İbn-i Kemal arasında geçen çamurlu kaftan hikâyesi çok meşhur olduğu için ondan değil de padişahın başka bir çamur vak’asından kısaca bahsedeyim: Yavuz, Mısır kölemenlerinden Kansu Gavri’yi mağlup ettikten sonra yola çıkıyor, bir alay ile Halep şehrine doğru gidiyordu. Bu sırada devrin meşhur âlimleri de kendisini karşılamaya hazırlanıyordu. Bu âlimlerin arasında Fenârızâde ailesinden İstanbul Kadısı Mehmed Şah da bulunuyordu. Padişah kendisine yaklaştığı sırada Efendi’nin altındaki at ürküp Mehmed Şah’ı çamurun içinde düşürüyor. Durumu gören Yavuz derhâl atından inip bu büyük bilgini düştüğü yerden kaldırıyor, üzerindeki çamurları bizzat temizliyor. Böylece ilim adamlarına olan saygılarını bir kere daha gösteriyor. Osmanlı padişahlarına çamur atmayı âdet hâline getirenlere ithaf olunur!

Solakzâde’nin ifadesiyle peygamberlerin temiz ruhlarından ve makam sahibi evliyaların mübarek merkadlerinden istimdat etmeyi âdet hâline getiren padişah hazretleri Şam’a geldiği zaman uğur dolu mezarlıkları ziyaretten geri kalmıyor. Meşâyihiñ güzidesi olan Muhyiddîn-i Arab’ının nur dolu kabrini ziyaret ettiği sırada kubbesinin, âşıkların sinesi gibi çâk çâk (parça parça) olduğunu, sandukasının dikenler ve çöpler içinde

bulunduğunu görüp fena hâlde üzülmeyecek. Bu güzel merkadi, beyt-i mamur hâline getirerek himmetini gösteriyor. Ayrıca türbenin yanında bir câmi yaptırıyor. Güzelliği dillere destan olan bu câminin bitişliğinde bir de imarethane inşa ettiriyor. Gelir için vakıflar tesis ediyor. İbn-i Arabî, böylece Türkî bir hükümdarın eliyle yeni türbesine kavuşuyor. Şâm-ı Şerif'in en fazla ziyaret edilen mistik mekânlarından biri hâline geliyor.

KÂNUNÎ SULTAN SÜLEYMAN VE İMÂM-ı A'ZAM HAZRETLERİ

Karaların ve denizlerin hâkimi Kânuni Sultan Süleyman da babası Yavuz gibi dindar bir padişahı. O da âlimlere, meşâyih-i kirâma büyük bir muhabbet besliyordu. Bağdat Seferi esnasında bu hükümdarı da aynı hâlet-i rûhiye içinde görüyoruz. Padişah ilk önce Musa Kâzım Hazretleri'nin türbesine giderken orada bulunan fakirlere pek çok sadaka dağıtıyor. İranlıların tahrip ettikleri Abdülkâdir-i Geylânî Hazretleri'nin mezarının üstüne bir türbe, ayrıca bir de imaret yaptırıyor. Kerbelâ ve Necef'e giderek Hazreti Ali'nin ve Hazreti Hüseyin'in türbelerini ziyaret ediyor.

Bu hizmetlerle yetinmeyen Kânuni Sultan Süleyman, manevi huzurunda saygıyla eğildiği İmâm-ı Azam Hazretleri'nin türbesini de merak ediyor. Bu arada belirtmek gereklidir ki İmâm-ı Azam'ın mübarek türbesi de Şiilerin tahribatından kurtulamamıştı. Padişah İbrahim Paşa vasıtasyyla büyük imamın merkadını araştırıyor. Tûrbenin temellerini bulunca da enkazını ve etrafındaki pislikleri bir güzel temizlettiriyor. Eski kubbesinin altında bir ocak çukuru olduğunu görüyor. İbrahim Paşa, mezarı mutlaka bulacağımız diye büyük bir gayret gösteriyor. Taşkun adında bir adam paşa müracaat ederek mezarın

bulunması için kendisine izin verilmesini rica ediyor. Paşa da ricasını kabul ediyor.

Bu arada garip bir hadise oluyor. İsterseniz onu da Celâl-zâde Mustafa'nın *Tabakâtü'l-Memâlik ve Derecâtü'l-Mesâlik*² isimli kitabından nakledelim:

Aradan iki üç saat geçmedi. Taşkun, paşaya gelerek "Paşam, garip bir hadise zuhûr etti. Adamın biri kazmasını yere vururken bir taşı yerinden debretti. Orada bir yapı göründü. Bu yapının içinden gayet güzel bir koku yayıldı. Taşı yerinden oynatan adam kokunun etkisiyle düşüp öldü." dedi. Paşa der-hâl ölen adamın ve koku çikan mezarın yanına geldi. Gerçetten de taşı kazmayla kaldırın adam ölmüştü. Fakat güzel koku hâlâ devam ediyordu. Paşa, taşı kendi eliyle eski yerine koydu. Koku epey devam etti. Kisacısı, mezar bulundu ve üzerine bir türbe yapıldı. Daha sonra etrafi hisarla çevrildi. Gerekli yerlere kale topları yerleştirildi. Sakmanlar, dizdar tayin edildi. Kur'an-ı Kerîm okumak için hâfızlar ve hizmetkârlar görevlendirilip bir de kayyum tahsis edildi. Oraya gelip gidenlere yemek yedirmek için de bir imarethane yapıldığı gibi buralara sarf edilmek üzere vakıf tahsisatı verildi.

² Bu eser, emekli binbaşı Sadettin Tokdemir tarafından yeni harflere aktarıldı ve 1937'de Askerî Matbaâda basıldı.

SULTAN AHMED VE AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ

10 Ekim 2008 tarihli *Zaman* gazetesinde “Erzurumlu, Kar Düşmeden Mezarını Hazırladı” başlığıyla yayınlanan bir haberde özetle deniliyor ki:

“Kışın hava sıcaklığının eksisi 40 dereceye kadar düşüğü Erzurum'da, kar düşmeden toplu mezar kazıları başladı. İlde ağır geçen kış şartlarında donan toprak, mezar kazmayı imkânsızlaştırıyor. Bu sebeple mezar yeri hazırlığına, şiddetli soğuklar etkisini göstermeden başlıyor. Abdurrahman Gâzi ve Asrî mezarlıkta kompresör ve kazma kürek yardımıyla mezar kazan 8 işçi, temmuz ayından beri çalışıyor. Şimdiye kadar hazırlanan 850 mezar yeri, ihtiyaç duyulduğunda kışın kompresör ve iş makinesi yardımıyla açılıyor. Kazılan mezarların ilkbahara kadar dolacağı tahmin ediliyor.”

Bu haber bana ölmeden önce mezarlarını hazırlayanları ve bu şekildeki kabirleri hatırlattı. Daha hayattayken böyle bir teşebbüste bulunanların arasında benim de tanıdıklarım, görüşüp konuştuklarım var. Şurası bir gerçek ki insanlar yaşarken güzel mekânlarda, konforlu evlerde oturmayı tercih ettiğleri veya arzuladıkları gibi öldükten sonra da tarihî mezarlıklara,

merkezî kabristanlara gömülmeyi arzu ediyorlar. Bazı kimse-lerin ise mezarlıkların yola en yakın kısmına defnedilmek için vasiyyette bulundukları bile söyleniyor. Bunun sebebi, yoldan geçip geçenlerin okuyacakları Fatiha'dan, yapacakları duadan daha fazla hisse almaktır. Böyle insani bir arzunun gereği ola-rak önceden hazırlanmış mezarlara, satın alınmış yerlere, bazı kabristanlara rastlıyoruz. Bunların arasında dinle ve manevi dünya ile yani metafizik âlemle hiçbir ilgileri olmayanlar bile bulunuyor.

Bunlardan biriyle bendeniz de karşılaştım. Kitap dünyasını çok iyi bilen, insani ilişkilere fazlasıyla önem veren, fakat hiçbir uhrevi endişesi olmayan eski bir arkadaşım bir gün dedi ki: “Hocam, ben İstanbul’un tarihî mezarlıklarından birinden bir mezar yeri satın almak istiyorum. Senin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nde belki tanıldıkların var-dır. Bu konuda bana yardımcı olursan sevinirim.” Aramızdaki samimiyete dayanarak, “Yahu sen bir ateistsin, ölüm ötesine inanmıyorsun, öteki âlemi düşünmüyorsun. Falan mezarlığa yahut filan kabristana defnedilmen neyi değiştirecek? Nereye gömülürsen gömül netice değişimeyecek. Hem önemli olan kendine mezar hazırlamak değil, kendini mezara hazırlamak-tır.” dedim.

Sükût ile cevap verdi.

DEVELERLE TAŞINAN CENAZELER

Kişiyi gömüldüğü mezarın kurtarmayacağını, o çukurda ameliyle baş başa kalacağını, ameli iyiyse mezarının cennet bahçelerinden bir bahçe hâline geleceğini niçin düşünmüyo-ruz? Konuya ilgili bir anekdotu sırası gelmişken nakledeyim:

Adamın biri, Mekke'de kalmak, burada yaşayıp burada ölmek niyetiyle hacca gider. Haccın bütün şartlarını yerine getirdiği hâlde bir türlü hastalanıp da mukaddes beldede kalma ihtimali belirmez. Kara kara düşünmeye başlar. Derken aklinca bir plan hazırlar. Bir suç işleyip yakalanmayı, sonra da hapse atılmayı düşünür. Böylece Mekke'de kalma fırsatını yakalamış olacaktır. Ölünce de yine bu mukaddes beldede gömülecektir. Hemen planını uygulamaya koymular. Birinin eşyasını çalıp götürürken yakalanır. Ancak hacının böyle bir yola baş vurmasını kabullenemeyen eşya sahibi, hırsızlık sebebini öğrenmek için ısrar edince Hacı Efendi işin doğrusunu söylemek zorunda kalır ve, "Ben bu suçu, aslında burada kalmak için işledim. Maksadım burada ölmek, buradaki mezarlığa gömülümekti." der. Mal sahibi, belli ki maneviyat gelişmiş bir kimşedir. Kendisine akıl vermek amacıyla söyle der, "Sen bu gece, yatağına abdestli olarak gir. 'Bu konuda bana doğru yolu göster yâ Rabbi.' diye dua et, sonra uyu. Rüyada göreceklerini gel sabahleyin bana anlat."

Hacı denilenleri aynen uygular. Gece ibret verici bir rüya görür. Develer üzerinde bir kısım cenazeler oradaki mezarlığa getiriliyor, bir kısım cenazeler de oradan çıkarılıp başka bir yere götürülüyor. Sabah olunca gördüğü rüyayı olduğu gibi anlatır. Maneviyat sahibi o zat şöyle yorumlar: "Gelen cenazeler memleketterinde ölenlerdir. Buraya layık bir hayat yaşadıkları, amellerine ve ahlâklarına dikkat ettikleri için getiriliyorlar. Götürülenler ise burada ölenlerdir. Onlar da buraya layık amel ve ahlâk içinde ölümediklerinden dolayı oraya götürürlüyolar. Şimdi anladın mı işin sırrını? Buradaki bir mezara konulmakla burada kalınmaz. Herkes mezardında inancına ve ameline göre muamele görecektir."

GÖNLÜMÜZÜN NURLANMASI İÇİN

Ahmet Şahin Hoca'dan naklettiğim bu anekdottan da anlaşıldığı gibi asıl olan kendine mezarlık hazırlamak değil, kendini mezara hazırlamaktır. Hemen belirteyim ki mezara hazırlanmak için yerine getirilmesi gereken görevlerden yahut tavsiyelerden birini de kabir ziyareti teşvik ediyor. Başta Hazreti Peygamber olmak üzere, birçok İslâm büyüğünün kabir ziyaretini tavsiye ve teşkil ettiklerini biliyoruz. Nasıl etmesinler ki, taş kalpleri ancak mezar taşları yumusatır. Eşrefoğlu Rûmî'nin meşhur eseri *Müzekki'n-Nüfus*'ta yer alan bir rivayet bu konuya ışık tutuyor:

Bir gün ashâb-ı kiramdan Ebâ Derdâ Hazretleri'ne bir adam gelip yardım istiyor. "Ey Ebâ Derdâ! Benim büyük bir hastalığım var. Bana bu hastalığımı iyileştirecek bir ilaç tavsiye et." diyor. Ebâ Derdâ'nın hastalığın nedir sorusuna, "Benim gönlümde muhakkak ki dünya muhabbeti vardır. Gönlüm âdetâ kararmıştır. Abdestimin ve namazımın nurundan eser göremiyorum. Zikirden, tespihten ve ibadetten zevk alamıyorum." diye cevap veriyor. Hazret, "Senin bu hastalığın, hastalıkların en büyüğü ve en kötüsüdür. Eğer vaktinde tedavi etmezsen, bunun sonu, imanın zevalidir!" deyince o zat, büyük bir telaşla, "Aman yâ Ebâ Derdâ! Lütfen söyle, ne yapayım?" diye soruyor. Sahâbî şu tavsiyede bulunuyor, "Sık sık hastaları yoklamaya git. Cenaze namazı kıl ve kabir ziyaretlerinde bulun. Bu üç şeyi muntazam yaparsan hastalığın kalmaz. Dünya muhabbeti ve meşgülüyeti sona erer. Gönlün nurlanır ve basiret gözün açılır."

EHL-İ KUBUR

Mezar sözünü duyar duymaz hafif de olsa içimiz ürperir. Hâlbuki bu kelime ziyaret anlamına gelmektedir. İnsan bir akrabasını, sevdiği bir dostunu ziyaret edince nasıl mutlu olursa

kabristanlara gidince de aynı huzuru ve süruru duymalıdır. Zaten İstanbul'un tarihî kabristanları, açık hava müzeleri gibi ziyaretçilerinin gönüllerini hoş ediyorlar, onları boş göndermiyorlar, bundan sonra nâhoş işlerle uğraşmayın mesajı veriyorlar. Tabii ki bir de ziyaret âdâbı var. Onları da sıralamaya kalkışırsak ayrıca bir kitap yazmak gereklidir. Sadece şu kadarını söylemek lazımdır. Diriler gibi ölülere de selâm vermek icap ettiği için kabristanın kapısından içeri giren kimsenin ilk iş olarak mevtaları, "Esselâmü aleyküm yâ ehl-i kubur" diye selâmlaması gerekiyor. "Kubur" kabirler, "ehl-i kubur" da kabirdekiler demektir.

Bu vesileyle aklıma gelen bir anekdotu nakledeyim:

Adamın biri, sık sık kabistan ziyareti yaparmış. Mezarların arasından geçerken sürekli "Esselâmü aleyküm yâ ehl-i kubur" dermiş. Bunu, bir nev'i alışkanlık hâline getirmiştir. Arkadaşlarından biri, bir muziplik yapmayı ve bu adamı korkutmayı aklına koymuş. Her zaman içinden geçtiği mezarlığa, akşam karanlığına yakın gitmiş. Bizimki tam o noktaya gelip, "Esselâmü aleyküm yâ ehl-i ahiret" der demez, arkadaşı boğuk ve soğuk bir sesle, "Ve aleyküm selâm yâ ehl-i dünyâ!" diye hortlayınca tabii ki adamçağızın ödü patlamış.

Bu arada hatırlatayım, mezarlık teessür yeridir, tebessüm mekânı değildir. Ama nadir de olsa kabistanlarda böyle garip olaylarla karşılaşınca gülümsemekten kendinizi alamıyorsunuz. Mesela Merkezefendi Kabristanı'nda bulunan bir mezar taşındaki yazı okuyanları gülümsetiyor. "Karı dırdırından ölen Halil Ağa'nın rûhu için el-Fâtiha" yazılı kabir taşı, sizi ister istemez tebessüm ettiriyor. Evet efendim, bu kadar tebessüm kâfi. Geliniz biraz da tefakkür ve tezekkür edelim.

“EVLİYA’NIN HİMMETİ YAKTI BENİ”

Tasavvuf mertebelerinden birini de “keşf-i kubur ehli” teşkil ediyor. Bu makama ulaşan velilerin, diriler gibi ölülerle de konuştuklarını, kabirdekilerin hâllerine vâkif olduklarını, onlarla bir nev'i ülfet ve ünsiyet ettiğini tasavvuf kitaplarından, menakıpnamelерden öğreniyoruz. İşte bu tasarruf sahiblerinden biri de Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri'ydi. Nasıl bir mutasarrif olduğunu bir gün, devrin padişahı Birinci Sultan Ahmed'e bile göstermişti.

Şöyle ki:

Genç hükümdar, bir gün Hüdâyî Hazretleri'ni ziyaret etmek maksadıyla Üsküdar'a gidiyor. Efendi Hazretleri'nin arzusu üzerine birlikte gezintiye çıkıyorlar. Karacaahmet Mezarlığı'na vardıklarında Hazreti Hüdâyî Padişaha, “Bugün sana kendimi göstereyim mi?” dedikten sonra kabristandakilere “Kûmû! (Kalkınız!)” hitabında bulunuyor. Kabirdekiler derhâl ve hep birden zuhur ediyorlar. Padişahın bu olağanüstü manzarayı görmesinden sonra “Üdû! (Yerinize dönünüz!)” diyerek ehl-i kabri eski hâllerine döndürüyor.

Sultan Ahmed, kerametine ve velâyetine zaten inandığı, gönülden bağlandığı Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri'ne daha büyük bir aşıkla ve şevkle intisap ediyor. Genç yaşında cemali görüp kemale eren bu hükümdarın, Efendi Hazretleri'yle hembezм ve hemhâl olduktan sonra nasıl bir hâlet-i rûhiyeye büründüğünü gösteren bir şiirini teberrüken buraya alıyorum:

*Vârimi ben Hakk'a verdim gayrı vârim kalmadı
Cümlesinden el çeküb pes³ dü⁴ cihânim kalmadı*

3 Pes: Şimdi.

4 Dü: İki.

Dursun Gürlek

*Çünkü hubbulah erişdi çekdi beni kendüye
Açdı gönlüm gözünü gayrı gümânım⁵ kalmadı

Evliyânın himmeti yakdı beni kal' eyledi⁶
Sâfiyim⁷ buldum safayı dü cihânim kalmadı
Ahmed ider yâ ilâhi sana şükrium çok-durur
Hamdu lillah aşk-ı Hak'dan gayrı vârim kalmadı.*

5 Gümân: Zan, şüphe.

6 Kal' eylemek: Kökünden söküp atmak.

7 Sâfi: Saf.