

Türkiye'yi Geziyorum 5

# LEVENT

MUĞLA'DA



Mustafa Orakçı

## NECMI SINIFTA

Geçen hafta öğretmen derse bir canlı getirmemizi istedi. Ben de bizim Japon balığıımız Necmi'yi götürmeye karar verdim. Necmi'yi sınıfa götürme fikrini kardeşim Mert'e anlattığımda bana çok kızdı:

- Ağabey, bunu nasıl yaparsın? O daha hiç dışarı çıkmadı. Ya Kâmil ağabey onu yemeye çalışırsa? Ya da başkasının getirdiği kedi, zavallı Necmi'yi yeyiverirse... Ne yaparım ben?

- Sakin ol Mertçığım. Sadece sınıfa götürüp getireceğim. Ders için... Öğretmen istedi. Onu Kâmil'den ve sınıfa girecek olan kedilerden de koruyacağım.

Uzun süre Mert'ten izin almak için dil dökötüm. Onu ikna etmek için akla kararı seçtim. Necmi, ikimizin balığı olduđu için ondan da izin aldım. Neyse ki ikna oldu. Ama bana okula gidene kadar vermediđi öđüt kalmadı.



- Ağabey ama dikkat et. Necmi terliyen pencereyi açma, hasta olmasın. Soğuk su içmesine de izin verme.

- Mert saçmalama! Necmi zaten suyun içinde soğuk suyu nasıl içsin. Ayrıca suyun içindeyken de terleyeceğini hiç sanmıyorum.

Pazartesi günü Necmi'yi aldım ve okula getirdim. Sınıf hayvanat bahçesine dönmüştü. Bizim tayfadan en son Kâmil geldi. Kâmil bizden önce gelmiş üstelik gelir gelmez de kedisiyle birlikte kantine gitmişti.

- Leventçiğim, kedime kantini gösterdim. Ona bir de simit ısmarladım. Okulu sevdirmeye çalışıyorum.

Herkes elindeki hayvanla ilgilenirken Osman'ın elini boş gördüm. Hemen Osman'a sordum.

- Osman, sen ne getirdin?

Osman gülümsedi. Hemen sırasının altından bir kavanoz çıkardı ve masanın üs-

tüne koydu. Kavanozda bir kelebek vardı. Osman kelebeğin hava alması için kavanozun üstüne minik minik delikler de açmıştı. Bütün sınıf bir anda etrafımızda toplandı. Osman kavanozu kimseye vermedi. Herkes hayran hayran kelebeğe baktı.



Öğretmenin geldiğini bu sırada fark ettik. Meğer o da sınıfa girmiş kelebeğe bakıyordu.

- Osman sanırım en ilginç hayvanı sen getirmişsin. Çok güzel bir kelebek bu... Nereden buldun?

- Arka bahçede öğretmenim... Yakalamak oldukça zor oldu.

- Peki türünü biliyor musun?

- Öğretmenim evde araştırdım. Ve bir şey bulamadım. Siz biliyor musunuz?

- Bilmiyorum ama sanırım öğrenebiliriz...

Öğretmen masasına oturdu ve bilgisayarını açtı. Bir kelebeğe bir ekrana baktı. Sonra Osman'a bakıp gülümsedi:

- Kaplan kelebeği... Bulduğun kelebeğin cinsi bu.

Hayri kimseye fırsat vermeden her zamanki gibi komik yorumlarından birini yaptı:

- Osman sakın kapağını açma, bu kap-  
lan kelebeği hepimizi parçalar. Acaba  
bunu hayvan barınağına falan mı versek...  
Çok tehlikeli göründü bana. Vahşi kele-  
bekler bölümüne alınmalı.

Hayvanlarla ilgili pek çok şey öğrendiği-  
miz gayet güzel bir ders işledik. Öğretme-  
nimiz, ders çıkışı gezi kulübü toplantısının  
bugün son ders yapılacağını söyledi. Top-  
lantı günü başka bir işi olduğundan dolayı  
toplantıyı bugüne almış.



Son ders diđer sınıftaki gezi kulübü üyelerine de haber verip herkesi bizim sınıfta topladık. Öğretmen içeri girince ayağa kalktık.

- Arkadaşlar bu ders nereye gideceğimize karar vereceğiz. Bir plan hazırlamadım. Bu defa da birlikte karar verelim istedim. Haydi bakalım düşünün, nereye gidelim bu hafta sonu?

Sınıfta kısa bir sessizlik oldu. Bu sessizliğı ilk bozan Kâmil oldu. Öğretmen ne zaman gidilecek şehir işini bize bıraksa Kâmil sırasının altından yemek kitabını çıkarır ve şehir seçmeye çalışırdı. Yine öyle yaptı.

Mutfağı ile ünlü bir şehir aramaya başladı. Kâmil kitabının sayfalarını karıştırırken Osman parmak kaldırdı.

