

Türkiye'yi Geziyorum 5

LEVENT

BALIKESİR'DE



Mustafa Orakçı

TAHTADAKİ NOT

Her çarşamba olduğu gibi son ders gezi kulübü olarak bizim sınıfta toplandık. Gezi kulübünün en sabırsız üyesi Mert, öğretmenin gelmesini beklemeden, nereye gideceğimizi bana sorup durdu. Ama bu sorunun cevabını ben de bilmiyordum. Merakımızı giderir diye öğretmeni bekledik ama gelen giden olmadı. Beklemekten sıkılmıştık ki tahtaya küçük harflerle yazılmış bir notu fark ettim.

- Arkadaşlar tahtada bir not var. Sanırım öğretmen bize yazmış.



Sonra da ayağa kalkıp doğruca tahtaya çıktım. Benimle birlikte neredeyse bütün sınıf da tahtaya yaklaştı. Tahtadaki yazı bizim öğretmene aitti.

- Çocuklar merhaba,

Çok acil işim olduğu için çıkmak zorunda kaldım. Sizi bu hafta sonu iki denize komşu olan bir şehrimize götüreceğim. Gideceğimiz ilin hem Marmara Denizi'ne hem de Ege Denizi'ne bakan toprakları var. Cuma akşamı okul bahçesinde buluşmak üzere... Selamlarımla...

Bütün sınıf birbirimize bakakaldık. İlk yorum sivri akıllı kardeşim Mert'ten geldi.





- Kesin ada gibi bir yere gidiyoruz. En iyisi ben şişme botumu, can yeleğimi hazırlayayım. Hatta bir yerden şnorkel de bulmalıyım.

Osman Mert'e aldırmadan hızlıca yanımızdan ayrıldı. Haritanın asılı olduğu duvara gitti. Bir süre haritada parmağını gezdirdi. Sonra bize baktı.

- Ben, galiba nereye gideceğimizi buldum, dedi. Bu kez de bütün gezi kulübü koşarak Osman'ın yanına gidip sıralandık.



- Nereye Osman,
dedi Hayri.

- Sınırım
Balıkesir'e
gidiyoruz
arkadaşlar,
dedi Osman.

Sonra herkese bir bakındı ve konuşmasına devam etti:

- İki denize de sınırı olan iki tane il var birisi Çanakkale, diğeri Balıkesir... Çanakkale'ye daha önce gittiğimize göre kesin Balıkesir'e gideceğiz.

Birlikte bir süre daha sınıfta durduk. Sonra da bizim tayfa ile birlikte evin yolunu tuttuk. Eve gidince de bir gezi kitabından bir süre araştırma yaptım. Osman'ın dediği doğrudu. Balıkesir'e gidebilirdik. Her ihti-

male karşı yolculuk gününe kadar Balıkesir ile ilgili bir sürü araştırma yaptım. Gideceğimiz yerle ilgili pek çok şey öğrendim. Mert ise her zamanki gibi bana pek yardımcı olmadı. Ne zaman bir şeyler okumaya çalışsam başımda dikilip yanına alacaklarını sordu:

- Ağabey, deniz yatağı alıyorum.

- Haaayır.

- Ağabey, şnorkel?

- Olmaz.

- Ağabey, ördek ayakkabısı alalım o zaman.

Mert'in ördek ayakkabısı dediği şey ise dalgıçların taktığı Mert'in de ördek ayağına benzettiği için bu adı verdiği paletti.

Mert'le gezi günü gelinceye kadar şunu al, şunu alma diye tartıştık durduk. Cuma günü akşam güneş



batarken babam bizi okul bahçesine götürüp bıraktı. Orada bizi bekleyen otobüsümüze bindik ve yola çıktık.



KUŞ CENNETİ

Cuma gününün verdiği yorgunluktan herkes yolculuk boyunca uyudu. O yüzden çok rahat bir yolculuk oldu. Tabii, Kâmil'in horlamasını saymazsak.

Öğretmenimiz güneş doğarken anonsunu yaptı ve herkesi kaldırdı. Gözlerimi açtığımda kendime geldim. Hava çok güzeldi. Güneş daha yeni doğuyordu.

