

Eğlenceli Tarih 31

YAVUZ SULTAN SELİM

HAYALLERE SİĞMAYAN PADIŞAH

Matin Özdamarlar

OGS-HGS



ACABA
BU KÖPRÜDEN
NASIL
GEÇİYOR?

PADIŞAH
GEÇİŞ
SİSTEMİYLE!

Eğlenceli
Bilgi

İÇİNDEKİLER

Giriş	7
Bir Padişah Yetiştiriyor	11
Trabzon'da Valilik Yılları	19
Tahtı Kim İster?	29
Nefes Nefese Bir Taht Mücadelesi	43
İlk Sefer, İlk Zafer: Çaldıran	47
Mısır Seferi Başlıyor!	72
İlk Darbe: Mercidabık Savaşı!	78
Kesin Darbe: Rıdaniye Savaşı!	94
Muhteşem Dönüş	109
Hazineleri Taşıran Padişah	114
Edirne ve İstanbul Günleri	116
Kitap Kurdu Padişah	119
Şair Padişah	124
Bilimin Ve Bilim İnsanlarının Bir Numaralı Sponsoru	125
Padişah'ın Hobileri	133
Son Günleri	137
Başarının Tarihe Geçen Örneği!	140
Yavuz Sultan Selim Döneminde Osmanlı Toprakları	143
Kaynakça	144



Bir padişah düşünün...

Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı.

Adı "Selim"di ama hep "Yavuz" adıyla anılacak ve bilinecekti!

Adıyla aynı karaktere sahipti. Sert ve eğilmezdi.

8 yılda 80 yıllık iş yaptı...

8 yıllık saltanatının neredeyse yarısını seferlerde geçirdi.

29 ay gibi kısa bir sürede Asya'nın, Afrika'nın önemli yerlerini Osmanlı topraklarına kattı!



Babası II. Bayezid'den devraldığı toprakları üç katına çıkardı.

Girdiği üç kritik savaştan da zaferle çıkmasını bildi!

Hiç yenilmedi!

Kazandığı muhteşem zaferlerle tarihe mührünü tartışmasız şekilde vurdu!



Üstelik "Selim" mahlasıyla şiirler yazan bir şairdi!

Döneminin bilinmesi gereken tüm dillerini biliyordu!



Adı şimdi de İstanbul'daki üçüncü köprüde yaşatılacak...
O ölümsüz bir kahraman!



Eğlenceli Tarih serisinin bu yeni kitabında, Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahlarından biri konuk olacak sayfalarınıza! Bilgiye yolculuğun en doğru adresini tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor, sınav stresi olmadan, öğrenmenin tadını çıkaracağınızı umuyoruz.



Amasya'da

Yavuz Sultan Selim, II. Bayezid'in sancak beyi olarak görev yaptığı Amasya'da 1470 yılında hayata gözlerini açtı. Annesi Dulkadiroğlu Alaüddeve Bozkurt Bey'in kızı Ayşe Hatun'du. Yavuz'un doğumundan, İdris-i Bitlisi'nin *Selimşahnâme kitabında* bahsettiği üzere, güneş doğduktan sonra birkaç gece ve gündüz kutlama yapılmış. Kutlamalarda hediyeler, bahşişler dağıtılmış ve ikramlarda bulunulmuş. Kuş eti dâhil lezzetli yiyeceklerin bulunduğu sofralar kurulmuş. Güzel içecekler hazırlanıp halktan olsun, seçkin zümreden olsun herkes davet edilmiş...

Ve doğumun ardından bebeğin kulağına ismi usulca fısıldandı: Selim! Bu minik bebek kendisine bir isim daha verileceğinden henüz habersiz mışıl mışıl uyuyordu. O uyuyadursun, doğum haberi tez elden başkent İstanbul'a bildirilmişti bile! Hanedanın bu yeni üyesi ailesine büyük

mutluluk yaşattı. Çocuğun gelecekte sağlıklı olması ve nice başarılar kazanması için dualar edildi.

Büyüme zamanı...

Kendisine bir daire ayrılan küçük Selim'e sütanne, kalfa ve dadılar verildi. "Bir an önce tarihe geçmeliyim!" düşüncesiyle el bebek gül bebek hızla büyüyordu. Yürümeye başladığında ise sarayın bahçesinde diğer görevlilerin çocuklarıyla oynamaya başladı. Meraklı bir karakteri vardı. Daha o yaşlarda bile lider ruhluymuştu. Saklambaç oyununu, kovalamaca oyununu hep o organize ederdi. Sanki büyümüş de küçülmüştü. Çevresine sık sık sorular soruyor, sarayda babasıyla dolaşiyor, yapılan işleri, çalışmalarını anlamlandırmaya çalışıyordu. Saraydakiler sık sık onun keskin zekâsından bahsederdi.



MERAKLI TARİHÇİNİN SÖZLÜĞÜ

Sancak: Osmanlı'da il ve ilçe arasındaki yönetim birimi.

Sancakbeyi: Sancakları yöneten valilere verilen ad.

Hanedan: Hükümdar ailesi.

Kalfa: Sarayda farklı birçok işten sorumlu görevli.

Dadı: Çocuğa bakan görevli.

Padişahların köşkü Amasya

Doğduğumuz, büyüdüğümüz şehir hayatımıza yön verir değil mi? Hatta İbni Haldun "*Coğrafya kaderdir*" der. Selim'in çocukluğu; *Darü'l izz* yani "mutluluğun merkezi" ve *Darü'l fütuh* yani "padişahların köşkü" unvanlarıyla anılmış, günümüzde de tarihi havasını devam ettiren Amasya'da geçti. Şehrin Osmanlı sınırında yer alması renkli bir yapıya sahip olmasını sağlamıştı. Küçük Selim de develeri, tüccarları, çarşıları, askerleri, şehri ikiye bölen Yeşilirmak'ı izlemeyi çok seviyordu.

BİLGİ FABRİKASI

Yavuz'un profili

(tıkla) 

Dönem kaynaklarında tanımlandığı üzere Yavuz, orta boylu, sakalsız, gür ve uzun bıyıklı, yuvarlak yüzlü, koç burunlu. Günlerini ava çıkmak ve silah kullanmakla geçirirdi. Yine bu kaynaklarda çok çarpıcı başka detaylar da var: Yavuz Sultan Selim'in bakışları çok etkileyiciydi! Ayrıca aşırı zeki ve sinirli olduğundan dolayı konuşurken bazı kelimeleri tekrarlardı.

Ve eğitim çağı

Derken eğitim zamanı geldi çattı! Babası II. Bayezid, oğlunun iyi bir eğitim alması için elinden gelen çabayı gösterdi. Dönem kaynakları Yavuz Sultan Selim'in eğitim hayatında "sevgiyle yaklaşıldığını" ifade ediyor. Eee, sihirli kelime de zaten bu değil mi?

SEVGİ

Öncelikle kendisine bir öğretmen atandı. Gümüş bir levha, altın bir rahle hediye edildi. Gümüş levhanın üzerinde şöyle yazıyordu: "Öğretmenin verdiği eziyet baba şefkatinden

daha iyidir.” Bu cümleyi hayatı boyunca bir rehber edinecekti ve bir süre sonra tanışacağı ünlü hocasını yanından hiç ayırmayacaktı.

İlk eğitimine törenle başladı. Sınıfında tek öğrenci olmasına rağmen hiç sıkılmadı.. Eğer kendisine karne verilseydi “*Davranışlar*” bölümü her daim “Çok iyi” olurdu. O zamanki yazı harflerini kısa sürede öğrendi. Okumada zaten üstüne yoktu. Bilgiye doymuyordu. Bu yüzden her gün yeni bir şeyler öğrenmeye gayret gösteriyor, çevresine sorular yağdırıyordu. Soruları genellikle yaşının çok üzerindeydi. Arapça, Farsça, Tarih ve Coğrafya öğrenmişti. Eğitimi 10-12 yaşına kadar devam etti.

