

Şaşkınlı
Ellie Belly
Çantanda
Kedi
Var!



Yazar: Eliza Teoh
Resimleyen: Wolfe and Rachel Liam



Çocukluk evimizi her çeşit evcil
hayvanla dolduran Marm'a

-Eliza

Katie'den Toby'e, Tinker'den
Tiny'e. Çok özlediniz ama asla
unutulmadın.

-Wolfe

Anne ve Babama her zaman çok
destek oldukları için çok teşekkürler!

-Rachel



bö[üm] 1

“Hala nasıl yaptığını bana söylemedin,” diye sordu Cammy Şaşkin Ellie’ye.

“Neyi nasıl yaptığımı?” dedi Ellie soluk soluğa. Okulun oyun alanında teneffüste ebelemece oynuyorlardı. Cammy ve Ellie “ebeden” saklanıyorlardı.

“Güneşkuşuya konuşman,” dedi Cammy. “Onun ne dediğini gerçekten anladın mı?”

“Gerçekten anladım. Dediği her kelimeyi gerçekten anlayabildim,” dedi Ellie, sütunun arkasından ebenin nerede olduğunu görmek için bakarken. “Fakat bana nasıl yaptığımı sorma. Bunu ben de bilmiyorum! Ve artık onu neden anlayamadığımı da bilmiyorum.”

Birkaç hafta önce, Ellie ve Cammy bir güneşkuşuna içinde yumurtaLAYACAGI bir yuva yapma-



sına yardım etmişlerdi. Cıvcıvler çoktan yumurtalarından çıkışmış, minik kuşlar büyümüş ve yuvadan uçmuşlardı. Yuva hala duruyordu gerçi. Okul bahçesindeki bir ağacın dalında asılıydı.

Cammy, Ellie'yi kuşla konuşurken izlemiştir. Gerçekten birbirlerini anlıyor gibi görünüyorlardı ve Cammy Ellie'ye bununla ilgili şimdije kadar hiç soru sormamıştı.

“Peki ya diğer hayvanlarla?” diye zorladı Cammy.

“Sana daha önce de söyledim. Bir kurbağanın benimle konuştuğunu duydum. Okul sahasındaki o anı hatırladın mı? Sana söyledim ve sen bana inanmadın,” dedi Ellie, suçlar gibi Cammy'e bakarak. “Bana inanmadın.”

Hala bir parça şüpheli görünen Cammy “Tamam, üzgünüm! Sana inanıyorum şimdi,” dedi.

“Ve bir keresinde ben evdeyken, tavşanım Taffy benimle konuştu ve ben den kuru üzüm istedim,” diye devam etti Ellie.



Cammy düşünceliydi. "Sebebini bulmaya çalışmalıyız. Yeniden Taffy ile konuşmaya çalıştin mı?"

"Denedim! Hiç işe yaramadı!" dedi Ellie hayal kırıklığı içinde.

"Bir fikrim var! Belki bir deney yapabiliriz! Deneylere bayılırım!" diye haykırdı Cammy.

Ben de!" dedi Ellie. "Ne deneyi?"

"Farklı hayvanları araştıracagız ve onlarla konuşup konuşamadığına bakacağız!" dedi

Cammy, heyecandan hoplayıp zıplayarak.



"İyi fikir!" dedi Ellie ellerini çırparak. "Ne zaman başlayabiliyoruz?"

Çıglık atıp el çırparken o kadar gürültü yapıyorlardı ki gizli gizli yaklaşan ebe Ai Ning'i görmediler.

Onların üzerine çullanıp ikisinin de omuzlarına dokunurken "Sizi yakaladım!" dedi. "Şimdi ebe sizsiniz!"



Tam o anda, teneffüsün bittiğini işaret eden zil çaldı. Böylece hepsi çiftler halinde sıra oldular ve sınıfı doğru yürümeye başladılar.

“Ben buradayım!”

Ellie Cammy'e baktı. “Orada olduğunu biliyorum.”

“Ne?” dedi Cammy. “Başka nerede olabilirdim?”

“Daha demin ‘ben buradayım’ demedim mi?” diye sordu Ellie.

“Hayır demedim,” dedi Cammy.

Ardından Ellie yeniden onu duydu. “Burada! Çalılığın altında!”

Ellie “Şunu duydu mu?” diye sordu Cammy'e. “Sanırım şuradan geliyor!”



Ellie kantinden öteye yaya kaldırımı boyunca uzanan çalı dizisini işaret etti. Kızların geri kalanı sınıfı doğru geri yürürken onlar çalılığa doğru koştular.

Aşağı doğru eğildiler, çalıların altına dikkatle baktılar. Gördükleri, içeride derinlerde gizlenmiş, neredeyse görünmeyecek kadar saklanmış, mini mini, sevimli küçük bir kedi yavrusuydu!



“Aman Allahım! Çok tatlı!” diye çığlık attı Cammy.

“Şşşt! Benim burada olduğumu kimse bilmesin!” dedi kedi yavrusu tedirgin bir şekilde. “Eğer beni bulurlarsa sokağa atacaklar!”

“Sessiz ol!” diye açıkladı Elie Cammy'e.

Kedi yavrusuna nazikçe, “Burada ne yapıyorsun kedicik? Annen nerede?” diye sordu.

“Bilmiyorum,” dedi kedi yavrusu çok yumuşak, nazik bir miyav sesiyle. “Kayboldum. Biri beni aldı ve annemden ayırdı. Bana yardımcı olur musun?”

“Ne dedi?” diye sordu Cammy.

“Annesini bulmaya çalışıyor,” dedi Ellie. “Ona yardım etmeliyiz!”



Aniden ikisi de ne olduğunu farkına vardılar! Ellie yavru kediyi anlayabilmişti!





“Seninle konuşuyor!” dedi Cammy.

“Benimle konuşuyor!” dedi Ellie.

Sonrasında, koridorun aşağıından öğretmenin yüksek topuklarının ürkütücü tak tak sesi geldi.

“Siz iki kız! Neden sınıfta değilsiniz?” diye haşin bir ses geldi.

Ellie ve Cammy gergin bir şekilde arkalarını döndüler. Yoo hayır! Yoo hayır! Bu Müdüre Bayan Felicia Lau'ydu. Başları çok büyük bir belaydı şimdi.

“Yoo hayır! Bu Bayan Balık tipli Lau!” diye ağzından kaçırıldı Ellie. Ağzını dehşet içinde kapattı. Kendi kendine neyim var benim diye düşündü. Neden çenem beynimden daha hızlı çalışıyor? Ellie hararetli bir biçimde Bayan Lau'nun kendisini duymamış olmasını umut etti. Ellie Mü-

düreye Bayan Balık tipli Lau derdi. Çünkü onun tipki bir balığa benzer pörtlek gözleri vardı.

HAŞİN SEY

Bir kişi çok katıysa
o kişiye haşin dersin.

Haşının zıt anlamlısı
hoşgörülü demektir.

