

Şaşkınlı
Ellie Belly

Kuşu
Takip
Et!



Yazar:
Eliza Teoh

Resimleyen:
Wolfe ve Rachel Liam

Gabby ve Ellie için





bö|üm 1

Alışılmamış şekilde sıkıcı bir okul günüydü ve Ellie tam anlamıyla can sıkıntısı yaşıyordu. Matematik çalışma kağıdını çoktan bitirmiştir.

Kalemini koydu ve etrafa bakındı. Herkes haretle çalışıyor gibiydi.

Hemen arka sırasında oturan en iyi arkadaşı Cammy'e bakmak için arkasına döndü. Fakat o da hala yazıyordu.

“Hey Cammy” diye fisildadı Ellie. “Bitirdin mi?”

“Şşşş!” dedi ona Cammy. Ellie öğretmenin duyup duymadığını kontrol etmek için tekrar önüne döndü.





Duymamıştı. O da tekrar arkasına döndü.
“Sıkıldım. Hadi öğretmene tuvalete gidip gi-
demeyeceğimizi soralım,” diye yalvardı Ellie.
Cammy sinirli bir şekilde “Henüz bitirmedim!
Bekleyebilir misin?” dedi.

Cammy'nin sıra arkadaşı, çok can sıkıcı biri olan Megan elini kaldırdı ve yüksek sesle “Öğ-
retmenim, Şaşkın Ellie Belly yine Cammy ile ko-
nuşuyor.” dedi.

Ellie, bir çırpıda önüne döndü ve masum gö-
rünmeyi denedi. Kalemini aldı ve matematik



problemü üzerinde çalışıyormuş gibi yaptı.

Megan'a ispiyonculuğundan dolayı çok kızdı. Ayrıca Megan'a kim kendisine Şaşkın Ellie Belly demesi için izin vermişti? Şaşkın Ellie Belly, sadece ailesinin ve en iyi arkadaşlarının kullana bileceği bir takma isimdi! bu takma ismi ablası Gabby uydurmuştu ve o da sevmişti.

Ellie, gizlice öğretmenin masasına doğru bakmak için başını yavaşça kaldırıldı. Öğretmen kaşları çatık bir şekilde doğruca ona bakıyordu. Ayağa kalktı.

“Eğer çalışma kağıdını bitirdiysen cevaplarını kontrol etmek için ilave süreni kullan. Henüz bitirmeyenleri rahatsız etme.” dedi

Öğretmen, Ellie'ye
dik dik baktı.

Ellie içini çekti ve sandalyesine çöktü kal- di. Kollarını bağladı ve çalışma kağıdına **dikti** gözlerini.

Doğruca sana!

Birisin sana **dik dik bak-**
tığında, bu demektir ki bu
kişi senden memnun olmadı-
ğını göstermek istiyordur.



Kağıttaki en son soru - ki genelde en zor olan soru şuydu:

Joe'nun 24 oyuncak arabası varsa ve David Joe'dan 8 adet daha az arabaya sahipse, ikisi-nin toplam kaç arabası vardır?

İyi bir öğrenci gibi, Ellie sabırlıca şu cevabı yazmıştır:

$$24 - 8 = 16$$

$$24 + 16 = 40$$

İkisinin birlikte 40 arabası vardır.



Jonas

Archuleta

* S7. Joe'nun 24 oyuncak arabası varsa ve David Jonas

Joe'dan 8 adet daha az arabaya sahipse, ikisinin toplam kaç arabası vardır?

$$24 - 8 = 16$$



$$24 + 16 = 40$$



$$\begin{array}{r} 24 \\ - 8 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ + 16 \\ \hline 40 \end{array}$$



Birlikte 40 oyuncak arabaları vardı.

Doğru cevaptı bu. Ancak diğer iyi öğrencilerden farklı olarak Ellie çalışma kağıdına ilave kelimeler karalamıştı.

“Joe” kelimesinin hemen yanına bir ok çizmiş ve okun üstüne “Jonas” kelimesini eklemiştir.

Ardından, “David”in yanına bu kez “Archuleta”yı işaret eden bir başka ok ilave etmiştir. Cevabının aşağısında bir gözünü kırpan ve dilini çikaran ufak mutlu bir surat vardi.

Joe Jones veya David Archuleta hayranı değildi aslında ve şarkılarını bile dinlemiyordu; sadece bunun komik olduğunu düşünmüştü. Ve komik olmak sıkılmaktan - ki hala sıkılıyordu - daha iyiydi.

Tam bu esnada yardım çağrısını duydu.





böüm 2

İnce, tiz, fisıltıya benzer bir sesti.
“Yardım edin bana! Yardım edin!”
Ellie arkasına döndü. Kim söylemişti bunu?
Gözlerini kıstı ve Megan'a hiddetli bir bakış atmaya çalıştı. “Birşey mi dedin?”

Megan kafasını kaldırarak sınırlı sınırlı baktı. “Ben birşey demedim! Beni rahatsız etmeyi kes!”

Sonra aynı çığlığı tekrar duydu: “Lütfen yardım edin bana!”

Bu Megan değildi, çünkü onun dudakları kıpırdamamıştı. O zaman kimdi bu?

Ellie hiç kıpırdamadan oturdu ve dikkatle dinledi. İşte yine gelmişti. Aynı komik, fisır fisır ses sınıfın dışından geliyordu. Ayağa kalktı ve kapı





penceresinden dışarıya, koridora baktı ama kimse yoktu dışarıda.

Sonra ona bakan bir kuş gördü. Pencerenin etrafında çırpinan, oldukça sarı renkte bir karnı olan yeşilimtrak bir kuştu bu.

“Bana yardım edebilir misin lütfen?” dedi kuş.

Ellie şaşkınlık içinde sıçradı. Başka birinin fark edip etmediğini anlamak için çabucak etrafına bakındı.

Kimse farketmemiştir. Hala çalışma kağıtlarına yoğunlaşıyorlardı.

Kalbi gerçekten sertçe çarpıyordu ve cidden heyecanlanmıştı. Bir hayvan kendisiyle konuşmayalı haftalar olmuştu.

Bir ay önceki yedinci doğum gününden beri zaman zaman hayvanlarla konuşabildiğini keşfetmişti. Gerçekten!

İlki, teneffüste Cammy ile okulun sahasında oynarken olmuştu. Başlarını döndürmek için bir nokta etrafında dönüp duruyorlardı. Gerçekten eğlenceliydi. Ellie iki kez yere düşmüştü



bile. Sallana sallana yerden kalkarken bir bağırtı duydu.

“Dikkat et! Üzerime basma!” Bu bir kurbağaydı.

“Ay, özür dilerim!” dedi Ellie aşağıya bakarak.

“Ne için özür diliyorsun?” diye sordu Cammy.

“Şu kurbağa! Benimle konuştu!” dedi Ellie Cammy'e heyecanla. “Üstüne basmamamı söyledi bana!”

Cammy, Ellie'ye sanki delirmiş gibi baktı.

