

# DÜNYA ÇOCUKLARI PEYGAMBERİMİZİ TANIYOR



# DÜNYA ÇOCUKLARI PEYGAMBERİMİZİ TANIYOR



**Yazan: Nurdan Damla**

**Resimleyen: Yusuf Örs**

**Kapak Resmi: Ceyhun Şen**

**Yayın Yönetmeni: Savaş Özdemir**

**Editör: Tülay Öncü**

**Kapak Tasarım: Sefer Koçan**

**İç Tasarım: Nur Kayaalp**

ISBN: 978-605-08-2650-0



9 786050 826500

**Kasım/2017**

**Baskı ve Cilt: Çınar Matbaacılık**

**Yüzyıl Mah. Matbaacılar Cad. No:34**

**Bağcılar / İstanbul**

**Tel: (0212) 628 96 00 Sertifika No: 12683**



**Timaş Basım Ticaret ve Sanayi AŞ**

**Cağaloğlu, Alemdar Mah. Alay Köşkü Cad. No:5 Fatih/İstanbul**

**Kültür Bakanlığı Yayıncılık Sertifika No:12364**

**Tel: (0212) 511 24 24 (pbx)**

**timascocuk.com • timascocuk@timas.com.tr**

**iyi ki kitaplarım var...**

© 2017 Eserin her hakkı anlaşmalı olarak Timaş Basım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine aittir.  
İzinsiz yayımlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.



# İÇİNDEKİLER

Dünya Çocuklarına Peygamber Şekerleri.....	1	Kenyalı Çocukların Selamı.....	80
Sünnet-İ Seniyye Projesi.....	4	İzlandalı Çocukların Selamı.....	81
Güneş'in Gördükleri.....	5	Ugandalı Çocukların Selamı.....	82
Düştenkanat'tan Sevgilerle.....	6	Moğolistanlı Çocukların Selamı.....	83
Güneş'e Selam.....	7	Gürcistanlı Çocukların Selamı.....	84
Çinli Çocukların Selamı.....	14	Filipinli Çocukların Selamı.....	85
Letonyalı Çocukların Selamı.....	16	Amerikalı Çocukların Selamı.....	87
Hindistanlı Çocukların Selamı.....	18	Litvanyalı Çocukların Selamı.....	88
İngiltereli Çocukların Selamı.....	20	Arnavutluklu Çocukların Selamı.....	89
Fijili Çocukların Selamı.....	21	Kanadalı Çocukların Selamı.....	90
Güney Afrikalı Çocukların Selamı.....	22	Yunanistanlı Çocukların Selamı.....	91
Japonyalı Çocukların Selamı.....	23	Kazakistanlı Çocukların Selamı.....	92
Almanyalı Çocukların Selamı.....	25	İsviçreli Çocukların Selamı.....	93
Perulu Çocukların Selamı.....	26	Katarlı Çocukların Selamı.....	94
Afganistanlı Çocukların Selamı.....	27	Finlandiyalı Çocukların Selamı.....	95
Suriyeli Çocukların Selamı.....	29	Kamerunlu Çocukların Selamı.....	96
Avusturalyalı Çocukların Selamı.....	30	Kamboçyalı Çocukların Selamı.....	97
Bulgaristanlı Çocukların Selamı.....	32	Koreli Çocukların Selamı.....	98
Zambiyalı Çocukların Selamı.....	33	Belçikalı Çocukların Selamı.....	99
Bahamalı Çocukların Selamı.....	34	Etiyopyalı Çocukların Selamı.....	100
Dominikli Çocukların Selamı.....	35	Libyalı Çocukların Selamı.....	102
Kolombiyalı Çocukların Selamı.....	36	Macaristanlı Çocukların Selamı.....	103
Arjantinli Çocukların Selamı.....	38	Taylandlı Çocukların Selamı.....	104
Bolivyalı Çocukların Selamı.....	39	Mısırlı Çocukların Selamı.....	105
Bermudalı Çocukların Selamı.....	40	Uruguaylı Çocukların Selamı.....	107
Eritreli Çocukların Selamı.....	42	İrlandalı Çocukların Selamı.....	108
Brezilyalı Çocukların Selamı.....	44	Norveçli Çocukların Selamı.....	110
Burmali Çocukların Selamı.....	46	Papua Yeni Gine'li Çocukların Selamı.....	111
Danimarkalı Çocukların Selamı.....	47	Angolalı Çocukların Selamı.....	112
Burundili Çocukların Selamı.....	48	San Marinolu Çocukların Selamı.....	113
Çekyalı Çocukların Selamı.....	50	Senegalli Çocukların Selamı.....	114
Bahreynli Çocukların Selamı.....	52	Singapurlu Çocukların Selamı.....	115
Ekvadorlu Çocukların Selamı.....	53	Rus Çocukların Selamı.....	116
Cezayirli Çocukların Selamı.....	54	Gambiyalı Çocukların Selamı.....	117
Vietnamlı Çocukların Selamı.....	56	Cibutili Çocukların Selamı.....	118
Lübnanlı Çocukların Selamı.....	57	Tanzanyalı Çocukların Selamı.....	119
Endonezyalı Çocukların Selamı.....	58	Suudi Arabistanlı Çocukların Selamı.....	120
Madagaskarlı Çocukların Selamı.....	60	Togolu Çocukların Selamı.....	122
Fransalı Çocukların Selamı.....	61	Moritanyalı Çocukların Selamı.....	124
Filistinli Çocukların Selamı.....	62	Ürdünlü Çocukların Selamı.....	125
Kıbrıslı Çocukların Selamı.....	64	El Salvadorlu Çocukların Selamı.....	127
Sri Lankalı Çocukların Selamı.....	66	Yemenli Çocukların Selamı.....	129
Gabonlu Çocukların Selamı.....	67	Yeni Zelandalı Çocukların Selamı.....	130
Ganalı Çocukların Selamı.....	68	Nijeryalı Çocukların Selamı.....	131
Hong Konglu Çocukların Selamı.....	70	Lesotholu Çocukların Selamı.....	132
Hollandalı Çocukların Selamı.....	71	Faslı Çocukların Selamı.....	134
Iraklı Çocukların Selamı.....	72	Bangladeşli Çocukların Selamı.....	135
İranlı Çocukların Selamı.....	73	Azerbaycanlı Çocukların Selamı.....	136
Monakolu Çocukların Selamı.....	74	Kosta Rikalı Çocukların Selamı.....	138
İspanyalı Çocukların Selamı.....	75	Tacikistanlı Çocukların Selamı.....	139
İtalyan Çocukların Selamı.....	77	Türkiyeli Çocukların Selamı.....	140
İsveçli Çocukların Selamı.....	78	Kaynakça.....	143
Çadlı Çocukların Selamı.....	79		



## SÜNNET-İ SENİYYE PROJESİ

Bu çalışma, günümüz gençliğinin yaşayış tarzını oluştururken model alacağı örnek şahsiyet Hz. Muhammed'i (sav) tanıtma maksadıyla ve bir başucu kitabı olması ümidiyle hazırlanmıştır. Gerek toplum içinde ve gerekse şahsi dünyalarındaki adap, tutum ve davranış noksanlığı açısından büyük bir kaos yaşayan çocuklarımızın yeniden yapılanmaları düşünülerek çalışılmıştır. Kâinatın efendisinin örnek tutum ve davranışları nazara verilerek, hem bir görgü kitabı, hem de onun mükemmel hayat tarzının nakıs nazarlara sunumudur. Gayemiz, karanlık girdap ve uçurumlara düşer olan evlatlarımıza ışıklı yolu göstermektir. Yüce Allah'ın inayetiyle muvaffakiyete ermemiz umut ve duasıyla...



## GÜNEŞ'İN GÖRDÜKLERİ

Bir dost vardır çocuklar,  
Her gün bizleri kucaklar.

Isı, ışık yağdırır,  
Güzellikler yaşatır.

Her gün bizi seyreder,  
Neler görmüştür neler...

Adı Gökler Güzeli,  
Bin bir renkle bezeli.

Gökkuşığı tacıdır,  
Renk renk sevgi dağıtır.

Dostun adı Güneş'tir,  
Sevgi, ışık, ateştir.

Kimleri görmüş meğer,  
Bunu sormaya değer.

Meğer kimleri sevmiş,  
Kimin ile övünmüş...

Gidelim öğrenelim,  
Güneş'le gezelim.

Hep sorular soralım,  
Sevgi neşe dolalım.

Peygambere koşalım,  
Öykülerle coşalım.

Cennete giden yolda,  
Sizlerle buluşalım.

Nurdan Damla



## DÜŞTENKANAT'TAN SEVGİLERLE

Dünya Çocuklarına Merhaba!

Sarışın, esmer, kumral! Renkli boncuklar gibisiniz. Hayır, hayır! Renk renk şekerler gibi. Size nasıl hitap etsem acaba? Şeker mi? Boncuk mu? En iyisi ben size "Şekerboncuklar" diyeyim. Benim adım Düştenkanat. Bin bir renkli, düşten kanatlarım var. Düşle, fikirle, hisle uçururlar beni. Sonsuz ufuklarda gezerim. Dünya ufacık olur. Bir bilerseniz o anda ne güzellikler yaşarım!

Uzay boşluğunda bir tüy gibi uçarım. İstediğim her yere anında giderim. Her varlığın dili çözülür sessizce. Hepsiyle tek tek konuşur, uzun uzun dertleşirim.

Yıldızlara kurulu bir hamağım vardır benim. Hamağıma geçtim mi üzerime lacivert, yaldızlı bir tül açılır. Ay, birbirinden süslü elbiseler giyinir. Yıldızların dansı, âlemin duasıyla yeniden sabah olur. Tam o sırada Güneş, beni yanına çağırır. Düşten kanatlarımı açıp uçuveririm yanına. Beni sevgiyle kucaklar. Bilmediğim âlemlerden bin bir öykü anlatır. O tatlı öykülerden şekerlemeler toplarım. Neşe ve heyecanla coşarım. Ve onları Dünya çocuklarına vermek için koşarım. İşte bunun için ben Güneş'in arkasını bir an bile bırakmam. Dünya'yı baştanbaşa birlikte dolaşırız. Dolaşırken de hangi ülkede, hangi şehirde, hangi köyde bir çocuk görsek onunla tanışırız.

Ha ha! İşte, ışıklı dostumuz yine görüldü. Eğer siz de can dostum Güneş'le tanışmak istiyorsanız, gelin benimle. Sıkıca tutunun kanatlarıma!



# GÜNEŞ'E SELAM

Yumduk gözlerimizi. Altın sarısı sıcacık ışıkları üstümüze yayılırken binlerce şekerboncukla Güneş'e uçtuk. Yetmiş renk gökkuşağının her bir renginden geçtikten sonra Güneş'in yanındaydık. Bu kadar çocuğu yanı başında görünce çok sevinmişti. Okşadı her birini sevgiyle. Binlerce öpücük yağdırdı. Sevgiye selam gerek. Hep bir ağızdan seslendik:

- Merhaba Gökler Güzeli!..

- Merhaba! Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne güzel bir sürpriz yaptınız.

- Bak, sana kimleri getirdim! Dünya çocukları bunlar. Türkiye'den, İngiltere'den, Suudi Arabistan'dan, Japonya'dan! Bu renkli şekerboncuklar seninle dost olmak istiyor. Onları tanıdın mı?

- Her gün içlerine kadar girdiğim, önlerine ışık serdiğim Dünya çocuklarını nasıl tanımam... Merhaba Dünyalı çocuklar! Her birinize merhaba! Ben sizi çok iyi tanıyorum. Sizler benden uzak olsanız bile ben, size göz bebeğinizden daha yakınım. Her gün teninizi okşar, ısıtırım sevgiyle. Altın renkli ışıklarımı sererim önünüze. En güzel meyveleri sizin için pişiririm. Işıksız kalmayasınız diye sürekli çalışırım. Kısacası ben sizin hem aşçınız, hem işçiniz, hem sobanız, hem avizeniz, hem dadınız sayılırım. Şimdi söyleyin bakalım, benden ne istiyorsunuz?

- Şey, dedi Güney Afrikalı bir mor boncuk, böyle tepelerden Dünyamızı izlerken kim bilir kimleri gördün, ne olaylar yaşadın... Gördüklerini bize anlatır mısın? Yaşadığımız Dünya'da kimler yaşamış, neler olmuş, bilmek istiyoruz.



- Binlerce yıl süren bu zevkli seyrinde neler gördüğümü sizlerle paylaşmak çok güzel olur. Ne olaylara tanık olduğumu, ne insanlarla tanıştığımı bilmenizi isterim. Savaşlar, barışlar, göçler, kahramanlar, kavuşmalar, güzeller, çirkinler... Neler, neler gördüm... Her şeyi buradan seyrettim.

- Bu çok harika bir şey! Peki, yeryüzünde izlediğin, en çok beğendiğin insanı bize anlatır mısın?

- Bütün bu tanıdıklarım içinde birisini gördüm ki onu bir an bile unutamam. Dünya sanki onun gelişine hazırlanmıştı. Varlık binlerce yıldan beri onu beklemişti. Onu tanıdığım gün en mutlu günümdü. Bayramdı, düğündü benim için. Onunla sevindim, gülmeyi öğrendim. Onunla neşelendim, eğlendim. Onunla coştum ve gururlandım. Sevmeyi ondan öğrendim. Affetmeyi, hoş görmeyi ve sabretmeyi öğrendim. Ne ondan önce, ne de ondan sonra onun gibisini görmedim. Her varlık onu çok sevdi. O; gelmiş geçmiş insanların en sevileniydi. Bulut ona şemsiye oldu. Ağaç ona koştı, dağ ona selam verdi, güvercin onu düşmandan korudu, örümcek ağı ona kalkan oldu, süt vermeyen keçi, onu görünce süt verdi, deve derdini ona anlattı, bastığı yerden su fişkırdı, Ay elinin bir işaretıyla ikiye ayrıldı, susuz kuyu onu görünce çağladı, hastalar onun eliyle iyileşti, melekler ona yardım etti, bebekler onu görünce dile geldi. Gök âlemleri ona kapılarını açtı...

Çocuklar çok merak etmişti. Yerde gökte bu kadar çok sevilen insan kimdi acaba? Hep bir ağızdan:

- Kimdir o? Kimdi o? Lütfen söyle! Öğrenmek istiyoruz! Bilmek istiyoruz! Tanımak istiyoruz!

- Güzel çocuklarım, her şeyi anlatacağım, sabırlı olun. Ben Dünya semasının Güneşi'yken o, insanlık semasının güneşidir. Eşi benzeri olmayan en sevgilidir. O sizin biricik peygamberinizdir. Adı göklerde "Ahmed", yerde ise "Muhammed" diye geçer. Onun eşsiz sevgisi sizi kuşatıvermiştir. O sizi çok ama çok, kendinden bile çok sever. Onun dili sevgidir. Evren onun için var oldu.

Sizlere önder oldu. Yüce Allah onu size bir rehber yaptı. Onun gibi yaşarsanız ömür boyu mutlu olursunuz.

Güneş anlattıkça çocuklar hayret etti. Bunları ilk kez duyuyorlardı.

- Onun gibi yaşamak ne demektir, dedi bir beyaz boncuk.

- Cennet köşklerinde sonsuza dek mutlu olmak demektir. Her güzelliğe kavuşmak demektir. İnsan olmanın tadına varmak demektir. Onun gibi yaşayanlar karanlıkta kalmaz, sünnete uymuş olurlar.

- Sünnete uymak ne demek, dedi Afrikalı mor boncuk.

- Onun severek yaptığı ve tavsiye ettiği davranışlara sünnet adı verilir. Ona uyanlar sünnet sevabı alırlar. Onun gibi su içmek, kötülöklere karşı onun gibi durmak, tıpkı onun gibi her ihtiyacı olanın yardımına koşmak sünnettir, sevaptır.

- Sevap mı, dedi badem gözlü Japon çocuk.

Sünnete uymak çok sevaptır. Çok sevap kazananları, sünnete uyanları Allah çok sever, sayısız hediyeyle ödüllendirir.

- İşte bu harika, dedi bir diğör çocuk. İyi de biz nasıl onun gibi olacağız? Onu hiç görmedik. Hakkında o kadar az şey biliyoruz ki!

İşte tam da bunun için Düştenkanat sizi benim yanıma getirdi. Sizlere onu tanıttacağım. Peygamber'i tanıdıkça seveceksiniz, sünnet sevabı alacaksınız. Hayatınız şekerden daha tatlı olacak. Bunun için ben her bir peygamber sünnetine peygamber şekeri diyeceğim. Fakat bunun için önce sizden söz almalıyım.

- Ne için söz vereceğiz?

- Onu tanıdıktan sonra onun gibi olmaya çalışma sözü.

- Anlaştık! Ondan kolay ne var? Sen yeter ki onu bize anlat. Biz de sana tekerlemeler, şiirler, bilmeceler okuyacağız. Sevgi ve selamımızı sana Düştenkanat'la yollayacağız. Böylece rehberimizi tanımak daha eğlenceli olacak.



- O halde anlaştık, yalnız Dünya'nızda sürekli gezerim ben. Hanginizi bulayım, kimlere anlatayım?

- Düştenkanat ne güne duruyor, dedi çocuklar. O seni takip eder. Doğduğun her yere, uçarak gelir. Senin ona verdiği şekerleri o bizim için toplarlar. Bir kitabın içinde saklar. Daha sonra da getirip bize sunar.

- Anlaştık, dedi Güneş. Doğduğum her şehirde Düştenkanat'la buluşacağız. Onunla size peygamber şekerleri yollayacağım.

- Harika olur! Haydi ilk şekerimizi şimdi ver, merakla dinliyoruz!

Dünyalı çocukların sesi uzay boşluğuna yayıldı. Bu coşkuyu gören Güneş çok sevindi:

- Hz. Muhammed (sav) demek, sevgi demektir. Onun dini evrenseldir. Tüm dünyayı kucaklar. Din, dil renk ayırımı yapmaz. Güzel, çirkin ayırmaz. Her insana eşit davranır. Böylesine evrensel bir dinin temsilcisini tanımak en doğal hakkınız. Peygamber'i tanıdıkça onu çok ama çok seveceksiniz. Hep onunla yaşayıp, onu düşüneceksiniz. Onu andıkça ona benzeyeceksiniz. Güzel ahlakla süslenip, sevgiyle bezeneceksiniz. Böylece sizinle her an onu anmış olacağız ve ben Dünya çocuklarına her gün peygamber şekerleri dağıtacağım.

Dünyalı çocuklar çok mutluydu. Her birinin gözünde ümit dolu kıvılcıklar çakıyordu. Nasılsa anlaşmıştık. Onları daha fazla yormak istemedim. Güneş'le vedalaştık. Dünya'ya geri döndük. Şekerboncuklarımı tek tek evlerine bıraktım. Mutluluk içinde teşekkür edip beni göklere yolcu ettiler. Heyecanla Güneş'in ardına düştüm. Benim için yorucu ama heyecanlı bir gezi başlıyor. Bakalım, onu nerede ve hangi ülkelerde bulacağım? Kimlerle karşılaşacağım?

## TÜRKİYELİ ÇOCUKLARIN SELAMI

Güneş, cennet vatan Türkiye'ye nazlı nazlı doğuyordu. Türkiyeli çocuklar çoktan uyanmış, heyecan içinde Peygamber'e selam gönderiyordu:

Güneş içinde saklı  
Bütün sözlerin haklı  
Ey, bembeyaz bayraklı  
Sevgili Peygamber'im...

- Güneş'e selamımızı ve şiirimizi yolladık. Güneş'in şekerlerini dört gözle bekliyoruz. Haydi, şimdi sıra sende, uç bakalım Düştenkanat!

Yetmiş renkli düşlerim kanatlarını açtılar. Ve beni anında Güneş'e uçurdular. Türkiyeli çocukların şiiri Güneş'in hoşuna gitmişti:

- Bu şekerboncuklar onu tanımadan bu kadar severlerse





tanıdıktan sonra kim bilir ne kadar severler, dedi ve ardından başladı anlatmaya:

- Ne mutlu size! Bugüne dek dünya yüzünde gördüğüm en özel insan size peygamber oldu. Onun adı gökte "Ahmed", yerde ise "Muhammed"dir. Sevginin ve güzelliğin ta kendisidir. Evren onun için var oldu. Varlık onun aşkıyla döndü. Çünkü yüce yaratıcımız onu çok ama çok sevmiştir. Onu her yerde övmüştü. Bir Kur'an ayetinde ona: "Sen olmasaydın..." diyordu, "Sen olmasaydın Ya Muhammed, evreni yaratmazdım."

O akıllar güneşidir. Karanlıkta kalanlar ona uyarak ışığa kavuşur. Mutluluk arayanlar ona uyunca mutlu olur. Onun yaptığı her şey güzeldir. Yolunu şaşırırlar ona uyunca yön bulur. Bunun için işe ilk önce ona selam vererek başlayalım. Ona vereceğimiz bu selamı bir melek anında alıp ona ulaştırır. Bu selam karşılığında o size dua eder. Zaten o, her birinizi isminizle tanıyor. Böyle olunca da cennete girmeniz için daha çok dua eder. Selam ona, selam gönderenlere olsun.

#### PEYGAMBER ŞEKERİMİZ:

"Allahümme salli ala seyyidina muhammed"  
Yağmur taneleri kadar, ağaçlardaki  
yapraklar kadar, aldığımız nefesler kadar  
selam olsun sana Ey Sevgili Peygamber!

## ÇİNLİ ÇOCUKLARIN SELAMI

Çin Seddi'nin üstünde Güneş ile buluştuk. Çinli çocuklara sevgi dolu gülümsüyordu. Güneş ışıktan parmaklarıyla onların saçlarını okşarken çocuklar şöyle diyordu:

- Ni hao Düştenkanat! Ülkemize hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk! Çok merak ediyoruz, Sevgili Peygamber bilime meraklı mıydı? Okuma ve öğrenme konusunda neler düşünürdün?

Çinli çocukların mesajını alır almaz soluğu Güneş'in yanında aldım. Güneş hemen anlatmaya başladı:

- Ona gelen kutsal kitap Kuran'ın ilk emri yalnızca bir kelimeydi: "Oku!" diyordu yüce yaratıcı. İlk emri oku olan bir dinin peygamberi olarak o sürekli evreni okurdu, gözlemlerdi. Okumadığı bir gün yoktu. Yeni gelişmeleri yakından takip ederdi. Amerikalı bilim adamlarının araştırmaları sonucunda tarihin gelmiş geçmiş en büyük ve etkili kişisinin o olduğu ortaya çıkmıştı. Çalışan, araştıran, bilim için uğraşan insanları çok severdi. En zor, en zahmetli şartlarda bile olsa yeni şeyler öğrenmenin, bilimsel keşifler yapmanın önemini vurgulardı. Hatta bilimi hakıyla öğrenmenin ibadet olduğunu söylerdi. İnsanları hep bilime teşvik ederdi. Bu konuda onun meşhur bir sözü vardır. Kendi ülkelerinin adı geçtiği için sanırım Çinli çocuklar çok ama çok sevineceklerdir. Peygamber'in bu sözünü unutmayacaklardır: "İlim Çin'de dahi olsa öğreniniz." (1)

Güneş'in şekerini kitabıma sakladım. Vakti gelince onu Çinli çocuklara ulaştıracağım. Umarım bundan böyle bilime dört elle sarılıp Peygamber'in bilime ne kadar önem verdiğini daha iyi anlarlar.



**PEYGAMBER ŐEKERİMİZ:**

Bilimin ardına dűŐelim. İlim ۆğrenmek  
için gayret edelim.

# LETONYALI ÇOCUKLARIN SELAMI

Rüzgârlı bir ülke olan Letonya'nın çocukları sıcacık kucaklarını sonuna kadar açmışlardı:

- Sevgili Düştenkanat, laipni! Bize neşe getirdin.

Güneş'e iletmem için bir şiir okudular:

Anlat Güneş bilelim  
Tek ona benzeyelim  
Onu tanımak isteriz  
Onu sevmek isteriz...

Güneş onların şiirini anında duyuvermişti. Peygamber'i tanımayı bu kadar yürekten istemeleri çok hoşuna gitmişti:

- Ne güzel bu kadar şen çocukla birlikte Peygamber'i anmak. İşte ben bunun için Dünya'yı çok seviyorum. Dünya senelerce sizler için hazırlandı. Yüce Allah, onu sizler için zevkle süsledi. Çok merak ediyordum, acaba orada yaşayacak olanlar nasıl varlıklar diye. Şimdi böylesine güzel şekerleri görünce, daha da önemlisi Peygamber'i görünce onun ne kadar önemli işler için hazırlandığını anladım. Dünya sizler için hazırlanırken ben mutlu bir anne gibi hep onun başucundaydım. Her sabah ışıklarım ile uyandırdım onu, her akşam ninnilerle uyuttum. Gözüm hep üstündeydi. Çünkü o, çok önemliydi. Yer gök, bütün varlıklar gözünü ona dikmişti. İsimi, ışığını, sevgimi zevkle üstüne serdim. Çünkü ben, vazifeli bir memurdum. Yüce Allah'tan aldığı emri yerine getiriyordum. Peygamber'i ve onu sevenleri gördükçe çok ama çok seviniyorum.



Bilir misiniz, Hz. Muhammed (sav) her işine besmele ile başlardı. "Bismillah" demeden hiçbir iş yapmazdı. "Bismillah" der uyanır, "Bismillah" der uyurdu. "Bismillah" diyerek Yüce Allah'tan yardım alırdı. "Bismillah" demek, "Allah'ın adıyla" demektir, her hayrın ve iyiliğin başı demektir. Evrendeki her varlık kendi dilinde onu anıyor, "Bismillah" diyor. "Bismillah" her güzel işin başlangıcıdır. Biz de "Bismillah" demeliyiz. Besmeleyle başladığımız her işte iyilik ve güzellik vardır. "Bismillah" diyerek yaptığımız her iş, sevap yerine geçer.

**PEYGAMBER ŞEKERİMİZ:**

"Bismillah" her hayrın başıdır. Biz de her işimize "bismillah" diyerek başlayalım.

